

ΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΟΥ ΜΑΓΙΟΥ

ΤΩ ΦΙΛΤΑΤΩ ΜΟΙ ΑΝΕΨΙΩ.

Α. ΜΑΡΤΥΩΚΗ.

Φέρτε μου ἄνθη νὰ διαλέξω,
Καὶ νὰ πλέξω

Τὸ στεφάνι τοῦ Μαγιοῦ,
Τὸ κεφάλι μου νὰ στέψω,
Καὶ νὰ κλέψω
Κἄν μίαν ἡμέραν τοῦ καιροῦ.

Νὰ χαρῶ, νὰ τραγουδήσω,
Νὰ σκιρτήσω,
Καὶ νὰ πιῶ καὶ μίαν φορά'
Γιὰ νὰ φύγουν ἀπ' ἐμπρός μου
Τ' ἄθλιου κόσμου
Γιὰ μίαν ἡμέραν τὰ κακά.

Λοιπὸν τ' ἄνθη φέρτε, ἔλατε . . .
Πλὴν γελᾶτε
Γιατ' ἔχω ἄσπρη κεφαλή,
Γιατ' ἔχω ἄχαρο τὸ στόμα,
Νεκρὸ τ' ὄμμα
Καὶ τὴν ὕψι σκυθρωπή.

Τί μὲ τοῦτο; κί' ἂν πλακῶνῃ
Πικρὸ χιόνι
Σκληροπάτητο βουνὸ,
Μὲς τὰ σπλάγχνα του τὰ μαῦρα
ἔχει λαῦρα,
Τρόμο, ἀντάρα, ἀναθρασμό.

Τὸ ποτάμι ἂν παγωμένο,
Ἡεθαμμένο
Φαίνεται εἰς τὴν θωριά,
Ἐπ' τὸν πάγο του ὑποκάτω
Πάει τραχάτο
Εἰς τὴ θάλασσα κρυφά.

Ρόδα κί' ἄνθη μυρισμένα
Καὶ γιὰ ἕμενα
Λοιπὸν φέρτε πολλὰ ὄμου,

Γιὰ νὰ πάρω, νὰ διαλέξω,
Καὶ νὰ πλέξω
Τὸ στεφάνι τοῦ Μαγιοῦ.

Ἄχ! τί λέγω! ἡ νεώτη πάει,
Μ' ἀπατάει
Γλοκὸς πόθος τῆς καρδιάς,
Ὁ ἀνομούριστος ἀέρας
Τῆς ἡμέρας
Κ' αἱ ἐνθυμήσεις τῆς χαρᾶς.

Ἄλλὰ τ' ἄνθη εἶναι στολίδι,
Ποῦ τὸ δίδει
Εἰς καθ' ἄνθρωπον ἡ γῆ'
Τῶχει ἡ ἀγάπη γιὰ σημεῖον,
Καὶ μνημεῖον
Σκληρᾶς λύπης ἡ ψυχῆ.

Καὶ ποῖος φθάνει νὰ γνωρίσῃ
Τί ἔχει ἡ φύσις
Μὲς τὰ φύλλα τῶν ἀνθῶν,
Ποῦ ἔχουν κρύφια, ποῦ ἔχουν γλωσσο
Ὡς τὰ τόσσα
Ἄσρα ποῦ ἔν τὸν οὐρανόν;

Λοιπὸν φέρτε ἕνα μεγάλο,
Νὰ τὸ βάλω,
Κί' ἂς μὴ πλέον ἀργοπορῶ,
Γιατὶ ἂν τῶρα δὲν τὸ φέρω,
Ἴσως ξέρω
Ἄν τοῦ χρόνου θὰ ἤμπορῶ;

Εὐτυχὴς ἂν ὅταν πλέον
Φῶς τ' ὄρατον
Δὲν θὰ βλέπω τ' οὐρανοῦ,
Τὸ μνημ' ἄνθη θὰ μοῦ σπαίρνουν,
Θὰ μοῦ φέρνουν
Τὸ στεφάνι τοῦ Μαγιοῦ.

Κ. ΜΒΣΣΑΛΑΣ.