

ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

Α.

Μὰ πόσο, πόσο σ' ἀγαπῶ! Μὰ δ, τι κι' ἂν ἀρχίσω,
μοῦ ἀπομένει 'ς τὰ μισά ἀν δὲν σὲ ἀπαντήσω.
Καὶ δ, τι κάνει, 'ς τὴν ἀρχὴν θαρρῶ πᾶς εἰν' ἀκόμα,
ἄμα σ' ἴδω καὶ μοῦ λαλεῖ τ' ἀγαπημένο στόμα.
Τότε μ' ἀρχίζει κ' ἡ ζωή! Ἀχ ναι, ἐσύ τας ἐκείνη,
ποῦ τὴν ζωὴν χίλιαις φοραῖς 'ς τὸν κόσμο αὐτὸν μὲ δίνει.
Τὰ χίλια μύρια, οἱ πολλοὶ τῆς ἱστορίας χρόνοι,
γιὰ μὲ, ἀφοῦ σ' ἀγάπησα, στιγμὴ περνοῦν μιὰ μόνη
Γιατί, σὰν νάζησα πολὺ, μυριογεννοῦμαι πάλι,
ψυχὴ μου, 'ς τὴν ἀγκάλη σου σὰ γύρω τὸ κεφάλι.

Β.

Ξανθή μου, λάλει . . . Τὶ χαρά! Θαρρῶ πρωτογεννοῦμαι,
σὰν τὸν πρωτόπλαστο γυρνῶ τὸ μάτι καὶ φθοῦμαι,
καὶ κόσμο καὶ παράδεισο ὅλα μπροστά μου ἔχω,
καὶ τρέχω ἄμα στέκουμαι καὶ στέκουμ' ὅταν τρέχω,
γιατὶ δὲν ἀκούσα λαλιὰ ἀνθρωπινὴ ἀκόμα,
θαρρῶ ὅλα θὰ μοῦ φύγουνε, καὶ οὐφανδὲς καὶ χόμα,
Κ' ἔξαφνα ἔκει ἀκούγεται ἀγγελικὸ τραγοῦδι,
κι' ὅλα τὰ λέει καὶ πῶς λέν τὸ πὺρ μικρὸ λουλούδι.
Αὐτὸ ποῦ μ' ἔλειπε, αὐτὸ—λαλιὰ ποῦ νὰ μὲ πείσῃ
νὰ μὴ φροῦμαι—ηὔρ' αὐτὸ, καὶ ἀγαπῶ τὴ Φύση.
Ἐτσι θαρρῶ τὸν κόσμο μου κρατῶ μὲ τὴ λαλιά σου . . .
Ἐγ Αἴγυνης.

ΙΩ. Κ. ΚΑΜΠΟΓΡΟΓΔΟΣ.

ΜΥΘΟΣ

Βάτραχος θέλων τὰ ἔξομοιωθῆ πρὸς Βοῦρ:

Βλέπει δὲ βάτραχος ἐν βόδι καὶ θαυμάζει τὴ θωριά του,
τὸ χονδρὸ ἐκείνο σῶμα, τ' ὥμοοφο ἀνάστημα του.
Αὐτὸς, ποῦ 'ς τὸν δύκον ὅλος ἵσος μ' ἔν αὐγῷ δὲν ἦτο,
ἀπὸ ζήλειας κή ἀπὸ φθόνου ταραχὴν πολὺ ἐνοχλεῖτο
κ' ἔξηπλώθη μάχρου—πλάτου, έβανει ὅλη τὴ δύναμι του
καὶ ἐφουσκούνε ὡς νὰ κάμη σὴν τὸ βόδι τὸ κορμί του.
Κύτταξε, ἔλεγε, ἀδελφέ μου, καλὰ παρατήρησέ με
νὰ φουσκώσω λίγο ἀκόμα; Λοιπὸν φθάνει; καλὰ δέ με.
— Ποῦ νὰ φθάσης! — Γιὰ ἴδε τώρα — Λείπεται πολὺ ἀκόμα
— Τώρα ἴδε, ἀρκεῖ πιστεύω — Σὺ νὰ φθάσης τέτοιο σῶμα!
οὔτε κάν δὲν πλησιάζεις! Τὴ δουλειά του νὰ τραβᾶη
τ' ἄθλιο ζῶο ἔξηκολούθει καὶ φουσκόγει δσο ποῦ σκάσει.

Κύττα τὴν καταστασί του
καὶ 'ς αὐτὴν περιορίσου.
Τὰ μεγάλα σποιοις γυρεύει
δυστυχήματα φαρεύει.