

ΣΗΜΕΡΑ Η ΖΩΗ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ Μ' ΑΡΕΣΕΙ

Σήμερα ή ζωή πολύ λιγότερο μ' ἀρέσει,
πάντα μ' ἀρέσει δῆμως νά ζῶ: τό ἔλεγα λοιπόν.
Σχεδόν ἀγγίζα τό κομμάτι τοῦ δλον μουν καί συγκρατήθηκα
μέ μιά πιστολιά στή γλώσσα πίσω ἀπό τή λέξη μουν.

Σήμερα ἀγγίζω τό πηγούνι μουν ἀποτραβηγμένος
και μέσ' ἀπό αὐτά τά στιγμαῖα πανταλόνια λέω στό έαντό μουν:
Τόση ζωή καί ποτέ!
Τόσα χρόνια καί πάντα οί βδομάδες μουν!...
Τά γονικά μουν θαμμένα μέ τήν ταφοπετρά τονς
και τό θλιβερό τους ζέντωμα πον δέν ἔληξε:
ἀπ' ὀλάκερο κορμί ἀδέρφια, ἀδέρφια μουν,
καί - στό τέλος - τό εἶναι μουν σταματημένο καί μέ γιλέκο.

Μ' ἀρέσει ἀπέραντα ή ζωή
δῆμως, ἔξυπακούεται,
μέ τὸν ἀγαπητό μουν θάνατο καί τόν καφέ μουν
και μέ τό μάτι στίς θάλλουσες καστανιές τοῦ Παρισιοῦ
και λέγοντας:
Μάτι εἶναι τοῦτο, ἐκεῖνο· μέτωπο τοῦτο, ἐκεῖνο...
κι ἐπαναλαμβάνοντας:
Τόση ζωή καί ποτέ δέν μοῦ πετυχαίνει ὁ τόνος!
Τόσα χρόνια καί πάντα, πάντα, πάντα!

Εἶπα γιλέκο, εἶπα
ὅλο, κομμάτι, ἀγωνία, εἶπα σχεδόν, γιά νά μήν κλάψω.
Πώς εἶν' ἀλήθεια στ' ὑπέφερα σ' ἐκεῖνο τό νοσοκομεῖο πού στέκεται
παράμερα
κι εἶναι καλό κι εἶναι κακό πού ἔχω κοιτάξει,
ἀπό κάτω πρός τά πάνω τόν δργανισμό μουν.

Θά μ' ἀρέσει νά ζῶ πάντα κι ἄς γίνει νά! ή παραδαρμένη μουν,
γιατί, δπως ἔλεγα καί τό ἐπαναλαμβάνω,
τόση ζωή καί ποτέ! Καί τόσα χρόνια,
και ποτέ, πολύ ποτέ, ποτέ ποτέ!

(«Ἀνθρώπινά Ποιήματα», 1939, σελ. 32-33, ἐκδοση Λάς Ἀμέρικας Πάμπλισιν).

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΨΥΧΡΑ, ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ

Θεωρώντας ψυχρά, ἀμερόληπτα,
πώς ὁ ἄνθρωπος λυπᾶται, βήχει κι ώστόσο
ἀρέσκεται στό χρωματιστό του στῆθος·
πώς τό μόνο πού κάνει εἶναι νά στοιχειοθετεῖται
μέ μέρες·
πώς εἶναι θλιβερό θηλαστικό καί χτενίζεται...