

Γιῶργος Χρονᾶς

'Η "Οπερα τοῦ Περάματος*

—ἀκούγεται τό Requiem τοῦ Μότσαρτ, κάτω ἀπό
δλα τά κείμενα, χαμηλά.

‘Η νύχτα φέρνει τίς πεθαμένες εἰδήσεις τῆς ἄλλης μέρας
‘Απ’ τή μεριά τῶν χωριῶν, ἀπ’ τή μεριά τῶν πόλεων
‘Απ’ τή μεριά τῶν λιμανιῶν καὶ τῶν σταθμῶν τή θλίψη.

Θά σᾶς διηγηθῶ τήν ιστορία τριῶν ήμερῶν καὶ τριῶν κοριτσιῶν
Μόλις ἔμπαινε ἡ “Ανοιξη”. Καθώς δὲ χειμώνας ἤταν πιά μακριά

Δηλαδή μόλις πού πρόλαβαν τό τρένο. Μπῆκαν βιαστικά στό υπόστεγο τοῦ σταθμοῦ
καὶ μέ τήν ἵδια τρεχάλα ἀνέβηκαν στό βαγόνι.

‘Ηταν νύχτα, 9 περίπου βράδυ.

—Οὐρανία, εἰπε ἡ μία στήν ἄλλη, λίγο νά στεκόσουν κι ἄλλο στόν καθρέφτη καὶ θά
μέναμε ἐδῶ. Μά ποῦ είναι ἡ Στέλλα;

—Σώπα Μάρθα, εἰπε ἡ ἄλλη, προχώρησε
κοιτάσθε ἔξω

Μέ τή Στέλλα μεγαλώσαμε μαζί. ‘Η Οὐρανία ἥρθε μετά. “Εφυγαν μέ τούς δικούς της
εἰπε, γιατί ἐκεῖ πού γεννήθηκε δλο ἀτυχίες βρήκανε τό σπίτι τους.

Τά δύο μπροστινά βαγόνια είχαν Γερμανούς τουρίστες. Μετά ἤτανε καὶ ὑπάλληλοι,
γέροι, στρατιώτες, ἀεροπόροι, γριές καὶ μωρά παιδιά κοιμισμένα μέσα στά χέρια
γυναικῶν-μανάδων ἡ θείες τους, ἵσως

Πρῶτα σταμάτησαν σέ μιά φωτισμένη μικρή πόλη. Μετά πέρασαν χωριά
χωριά

Ξύλινα υπόστεγα, ξεριζωμένα δέντρα, περιστερῶνες
Ποῦ καὶ ποῦ ἔβλεπες γυαλιστερές ἐπιφάνειες, νερά ἵσως
ἡ βροχές πού δέν τίς ἤπιε ἡ γῆ.

Τά δέντρα, ἔτσι ὅπως ἔτρεχε τό τρένο, παίρνανε σχῆμα λιγοθυμισμένου ἀνθρώπου
ἡ ἄλλοτε γίγαντα πού στέκεται σέ μαῦρα πόδια δρθιος στήν πόρτα νά σέ κοιτά

Φτάσανε περασμένα μεσάνυχτα. Τέτοιες ώρες τά χρώματα στούς σταθμούς γίνονται
γκρί καὶ μαῦρο παντοῦ καὶ κάτω

‘Υπῆρχαν μισοκοιμισμένοι, κάποιο ραδιόφωνο ἀκουγότανε ἀπό τό βάθος. ‘Αποτσί-
γαρα ριγμένα στά πλακάκια. “Ενα σκυλί πέρασε καὶ κούνησε τήν οὐρά του.

Τή μία, τή μοναδική βαλίτσα, τήν κρατοῦσε κάθε τόσο ἀπό λίγο καὶ ἡ Οὐρανία καὶ ἡ
Στέλλα καὶ ἡ Μάρθα.

—Μήπως ἔπρεπε νά τοῦ γράφαμε ὅτι θά ῥχόμαστε. Ρώτησε ἡ Μάρθα.
Μή φοβᾶσαι, ἔχω ξάδελφο μάλαμα. Μά δέ θά μείνουμε παρά τρεῖς τέσσερις μέρες.
Εἰπε ἡ Οὐρανία

*Σημείωση: Τό κείμενο αὐτό γράφτηκε γιά δύο νυχτερινές ἐκπομπές τοῦ ραδιοφώνου, Πρῶτο Πρόγραμμα, καὶ ἡχογραφήθηκε γιά νά μεταδοθεῖ μέ δίσκους, στά κενά πού υπάρχουν στό κείμενο, καὶ εἰδοποιήθηκε ἡ παραγωγός τῆς ἐκπομπῆς κ. P. Παπανικόλα, τελενταία σύρα, νά τό ἀποσύρει, καὶ μετά δύο μέρες ἀπολύθηκε. Μπορεῖτε νά δεῖτε τί λέει. ‘Ακόμη δέν καταλαβαίνω. Δηλαδή κατάλαβα...

Τό σπίτι θά ταν δέ θά ταν μισή ώρα μέ τά πόδια. *Υπήρχε μιά ύγρασία στά πράγματα γύρω στούς δρόμους και μιά ήσυχη περίεργη

Ποῦ και ποῦ κάποιο μηχανάκι ή κάποιο ταξί μέ μισοσβησμένα φῶτα περνοῦσε. Κάναμε τόπο νά περάσει και μετά πάλι άνοιγμε έλευθερα, πιάνοντας δόλο τό δρόμο. Πήρε νά τραγουδήσει, Κίνησε ή Γερακίνα γιά νερό, ή Ούρανία, μά σέ λίγο σταμάτησε.

Φτάσαμε, είπε. Μιά στιγμή νά χτυπήσω τό κουδούνι.

Μόλις πού πρόλαβε νά πει. Πώς ήταν κι έτούτο;

—Δέ θά σ' ένοχλήσουμε. Τρεῖς, τέσσερις μέρες κι έπειτα θά πάμε πίσω.

Φοροῦσε πυζάμες. Κι αν δέ μᾶς είχε δείξει μιά φωτογραφία του ή Ούρανία Θά νόμιζα πώς βλέπω σινεμά. Δηλαδή δέν ήταν ξμορφος, άλλα φαινόταν πολύ νέος. Μιλούσε δυνατά. Μέ χειρονομίες. Κατέβασε δυό κουβέρτες. Ρωτοῦσε τά νέα άπ' τους δικούς του

Μετά ήταν πού είπε ή Ούρανία

—Νά σου συστήσω τά κορίτσια

Τό σπίτι είχε δύο δωμάτια. Τό ένα χώλ. Είχε και μπάνιο και κουζίνα μικρή. Τρομάζαμε νά τόνε πείσουμε νά κοιμηθεὶ ἐκεῖ. Μᾶς έδωσε τό κρεβάτι του. *Ημίδιπλο. *Εκείνος κοιμήθηκε κάτω. Μπορεὶ στό ξενοδοχείο νά κοιμότανε καλύτερα, δέ λέω, άλλα έμεις πάντως δέν τόν άφήσαμε, νά πάει

*Έφυγε πρωί. Μόνο έγώ τόν είδα. *Έκανα πώς κοιμόμουνα. Μετά μᾶς είπε ή Ούρανία πώς θά γυρίσει κατά τίς τρισήμιση.

Δέν είχα κοιμηθεὶ πάνω άπό πέντε ώρες, μά δέν αἰσθανόμουνα καθόλου κουρασμένη

Στείλαμε στό φούρνο κοτόπουλο μέ πατάτες. Πήραμε και ψωμί και τυρί, φέτα. Τό φῶς έμπαινε άπ' τό παράθυρο τοῦ μπροστινοῦ δωματίου.

‘Η μέρα ήταν ζεστή, μέ μιά ύγρασία.

Γύρισε στίς τρεῖς. Είπε:

Ζήτησα νά φύγω πιό μπροστά. Θαυμάσιο. Μπράβο πού τά κάνατε δλα.

“Αντε ξανά, σύντομα.

Τό ίδιο άπόγευμα βγήκαμε βόλτα στήν πόλη. *Ηταν Τετάρτη και δέν είχε πολύ κόσμο. Σταματήσαμε σέ μιά βιτρίνα μέ λινά παπούτσια και σέ μιάν άλλη μέ κόκκινα, χρυσά τακούνια

‘Η Στέλλα γύρισε και μᾶς είπε, ώραια. Τά βλέπω και ζαλίζομαι.

Μά ποῦ νά τά φορέσω, νά βγῶ;

Σ’ ένα μεγάλο οίκοπεδο βρήκαμε ένα λούνα πάρκ. Μπήκαμε σέ ήλεχτρικά αύτοκίνητα. *Η κάθε μιά κάθησε και σέ άλλο. Μετά είδαμε τό γύρο τοῦ θανάτου.

Είχε περάσει γιά τά καλά ή ώρα δταν βγήκαμε έξω. *Ἐν τῷ μεταξύ είχε μαζευτεῖ πολύς κόσμος.

Πάμε γρήγορα, είπε ή Ούρανία, μᾶς περιμένει στό σινεμά δ Γιωργος

*Ο Γιωργος ήταν δ ξάδελφος τής Ούρανίας. Φτάσαμε πρίν άπ’ αύτόν.

Μετά άπό λίγο δηλαδή, ήρθε.

Φοροῦσε καπαρτίνα και ένα πουλόβερ κλειστό μέχρι τό λαιμό. *Επάνω

*Η πρωταγωνίστρια στό έργο ήταν τραγουδίστρια. Τραγουδοῦσε και δέν ήταν εύχαριστημένη. Τό κέντρο της γεμάτο κάθε βράδυ. Μά αύτή ήταν λυπημένη. *Ἐβαζε πούδρα στόν καθρέφτη, έβαζε κολιέδες και βραχιόλια μέ χάντρες, μά τίποτα.

Πάμε νά φύγουμε. Είπε ό Γιωργος
Τό έργο είναι γιά άλλους.

—Γιατί είπε ή Στέλλα, έμένα μ' άρέσει.

—”Ελα, έλα, είπε ή Ούρανια, κάτι μᾶς έτοιμάζει ό ξάδελφός μου

Περπατήσαμε περίπου ένα τέταρτο. Τά μαγαζιά κλειστά. Ποῦ καί ποῦ κάποιο φώς σ' ένα παράθυρο ψηλά

Κάποιο άλλο χαμηλά, δίπλα μας.

—Μά ποῦ μᾶς πᾶς, είπε ή Στέλλα.

—Νά έδω σᾶς άρέσει

Είπε καί προχώρησε μπροστά.

‘Ηταν μά ταβέρνα. Τή λέγανε, τή λέγανε θυμάμαι

ή Γαλάζια Θάλασσα

—Μά υπάρχει καί πράσινη θάλασσα, ρώτησε ή Στέλλα.

—Μαύρη πάντως υπάρχει, είπε ό Γιωργος καί προχώρησε

Μείναμε πάνω άπο μία ώρα. ‘Ηταν γνωστός στόν ταβερνιάρη καί μᾶς περιποιήθηκε καλά καί γρήγορα.

Φτάσαμε στό σπίτι πίσω μέ ταξί. ‘Εμεῖς οι τρεῖς καθήσαμε πίσω μαζί.

‘Εκείνος μπροστά μέ τόν άδηγό.

Πέσαμε ψώφιες γιά ύπνο.

Τήν άλλη μέρα δέν πήγαμε πουθενά. Δηλαδή μόνο πήγαμε νά κόψουμε τό είσιτήριο έπιστροφής καί σταματήσαμε γιά λίγο σ' ένα καφενείο

Τήν τρίτη καί τελευταία μέρα μας, κάτι είπαν μεταξύ τους ή Στέλλα καί ή Ούρανια

έκει, δηλαδή

πού έτοιμάζαν τή βαλίτσα καί ταχτοποιοῦσα τά ροῦχα τοῦ Γιώργου έγώ στά συρτάρια καί δέ μίλησαν γιά πολύ ώρα

‘Ηρθε καθυστερημένος στό σταθμό. ‘Εβρεχε καί διμπέλα δέν είχαμε. Μᾶς είπε, πολύ μ' άρεζε. Χάρηκα πού ήρθες μέ τά κορίτσια, Ούρανια. Νά μοῦ χαιρετᾶς τή μάνα μου. Τούς δικούς μου. Στό καλό.

Είδα κρυφά τή Στέλλα πού ’κλαιγε

Θά ’μαστε. δέ θά ’μαστε δυό ώρες μακριά άπό τήν πόλη καί τό Γιωργο, τόν ξάδελφο τής Ούρανιας.

