

νευρικό σπασμό και τῶν τεσσάρων ἄκρων δὲ ἴδιοκτήτης σήκωσε τὸ ἀκουστικό τῆς μαύρης τηλεφωνικῆς συσκευῆς ἀλλά ἔμεινε ἐκεῖ σάν κατατονικός. Μία ὑπάλληλος πέταξε τὰ μάτια ἔξω, διπλώθηκε, ἐπεσε στὸ πάτωμα, τεντώθηκε σάν τάβλα καὶ ἔβγαζε ἀφρούς. Τό Grand Mal! Ἡ ἄλλη κοίταξε ἐναλλάξ τὸν κατατονικό ἴδιοκτήτη καὶ τὴν ἐπιληπτική τῆς συνάδελφο. Στὸ μεταξὺ τὰ τρία καμικάζι κατακομμένα ἀπό τὰ τζάμια ἀλλά γιά μιά ἀκόμα φορά στά πόδια τους χασκογελάγανε κοιτώντας τὸ πλήθος πού 'χε μαζευτεῖ ἀπ' ἔξω. Κάθε τόσο παραπατάγανε μιστουφλωμένοι ἀπό τὰ αίματα στὰ μοῦτρα στὰ χέρια καὶ τὸ στήθος τους. Εἶχανε κάνει τὸν κόσμο χάλια. Γυαλιά καρφιά καὶ αίματα. Στὸ ἐπόμενο λεπτό ἔφτασε καὶ τὸ ἐκατό. Κατέβηκαν τὰ δυούτρια σκαλοπάτια τοὺς βούτηξαν μὲν ἐπαγγελματική ἐτοιμότητα ἀπ' τὰ μαλλιά καὶ κλοτσώντας καὶ βρίζοντας τοὺς πετάξανε στὸ πίσω κάθισμα. Μετά φύγανε ὅσο ἀπότομα ἡρθαν ἐπιδεικνύοντας γιά μιά ἀκόμη φορά ἰκανότητα στὸ δόδγημα καὶ ἀμεσότητα στὴ δράση. Φαντάζομαι ὅτι μετά κανένα διγριόζυλο στὸ τμῆμα θά τοὺς στέλνανε γιά ράψιμο.

Πήρα τὸν ἀνήφορο πρός τὸ σπίτι μου. "Ητανε πιά δεκάμιση, Τετάρτη πρωί. "Ημούνα ἔξαντλημένος. "Ηξερα πώς δέ θά 'χα δυσκολία νά κοιμηθῶ. Θυμᾶμαι ὅτι ξύπνιος δνειρεύτηκα τὸν Giovanni Villani νά γυρίζει πίσω στὴ Φλωρεντία μετά τίς ἔορτές για τὸ Ιωβιλαῖο τοῦ 1300. Μίλαγε γιά τὸ θαυμαστό ἐρειπωμένο κόσμο τῆς Ρώμης καὶ γιά μιά καινούρια ἐποχή. Πρίν πέσω γιά ὑπὸν ἔκλεισα πόρτες καὶ παράθυρα μήν τύχει καὶ περάσουν τίποτα ἐθνικοσοσιαλιστές καὶ πάρουν πρέφα ὅτι παραμιλάω σέ Γλωσσες. Θά μέ κάνουν τόπι καὶ θά μείνω πάλι ἀυπνοες....

Κώστας Θεοφιλόπουλος

**ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ**

**ΟΤΤÓ ΚÁROLYI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ**

Μετάφραση: Τρισέγενης Καλοκύρη
ΕΓΝΑΤΙΑ

Μιά ἔξοικείωση μέ τῇ γραμματική καὶ τὸ λεξιλόγιο τῆς μουσικῆς —ἀρκετή γιά νά καταλαβαίνει κανείς τῇ γλώσσα τῆς χωρίς νά τῇ μιλᾶ— μεγαλώνει πολύ τὴν εὐχαρίστηση τῆς ἀκρόασης.

Τό βιβλίο «Εἰσαγωγή στή Μουσική» κάνει μιά προσπάθεια νά μεταφέρει τά βασικά στοιχεῖα τῆς τέχνης σ' αὐτούς πού ἀγαποῦν τή μουσική, ἀλλά δέν ἔχουν τεχνικές γνώσεις.

Ο Ὁττό Κάρολι, δόηγει τὸν ἀναγνώστη στὸν κόσμο τῶν μουσικῶν ἥχων, μ' ἔνα κείμενο γεμάτο μουσικά παραδείγματα καὶ εἰκόνες δργάνων, ἔτσι πού νά διευκολύνεται δὲ ἀναγνώστης στήν παρακολούθηση τοῦ κειμένου, κι ὅταν φτάσει στὸ τέλος, ἀντί νά ἔχει μπερδευτεῖ μέ μουσικούς δρους, νά είναι σέ θέση νά παρακολουθήσει μιά μουσική παρτιτούρα.