

M.S. Aquarius

furi Ricin Esilis Yor'lar ... Nãon 25 202.

Auli i Mrnipus!, Tiwola di dupidman. Escra peovaja hav 40700 lo ucubat wood un duraja d'un duce las Mai cui Meuram don on Dou lui lagisteur mapi per i l'urica 2011 dide vous pui la glusia los adi lui una concrete los. Mui loi agresa, Na los dei las adi ra los sixainem tiras à suquei pellaxue usi on los weice. To petas una uni gouça gaso. Mai lui a

й дину хорга до нан и рога воста напта очрецеја да отого станото горинија кан за ни и се кана форани не српско за токија у кјогина ди раз хире ода от от хира риого доја рим рази кото х 15 со ото обоже от

dis

Νίκος Καββαδίας

Δύο Γράμματα

m.s. Aquarius Στή θάλασσα 1.6.74

[...]

δλα μέ πειράζουνε σήμερα. Ή ταχύτητα τοῦ καραβιοῦ, ἡ ἐκνευριστική του ἀκρίβεια στήν ὥρα πού φτάνει στά λιμάνια, τ' ἀρωματικά sprays πού συνέχεια ραντίζουν οἰ καμαρῶτοι, ντυμένοι μέ πολύχρωμα smoking, πού μοῦ μπασταρδεύουν τήν ὄσφρηση καί μοῦ καταστρέφουν ἐκείνη τή μυρωδιά τοῦ φορτηγοῦ πού βρωμάει σεντίνα καί τσικνισμένο λάδι, τά μηχανήματα τῆς Γέφυρας — ὅλο κουμπιά, ποὐ νομίζουν ὅτι ἀντικαθιστοῦν τούς ναῦτες. Ὅταν πρωτομπαρκάρισα —μισός αἰώνας— δέν ξέραμε ποτέ τήν ὥρα πού θά θά φτάσουμε γιατί ποτέ δέν πιστεύαμε ὅτι θά φτάσουμε. Πολλές φορές τό μεσημεριανό μάθημα πορείας μᾶς ἕβγαζε πίσω 2 καί 3 μίλια τό εἰκοσιτετράωρο. Τό τιμόνι ἕτριζε καθώς τό γύριζα καί πολλές φορές μ' ἕφερνε βόλτα. Ὅμως εἴχαμε ἀποκτήσει μιάν αἴσθηση παραπάνω ἀπό τίς γνωστές. Τά καράβια βουλιάζανε τότε δυσκολότερα. Ἡ ψυχή τους παραδινότανε δύσκολα. Γιατί τά χέρια μας πού τά δουλεύανε ἤτανε ταλαιπωρημένα. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι τῆς «κουβέρτας» φορᾶνε γάντια καί δέν μπορεῖς νά τούς ξεχωρίσεις ἀπό τούς ζαχαροπλάστες· καί πνίγονται χωρίς νά τό ξέρουν. Καί γυρνάω ἀπό τό πρωί καί βλαστημάω.

Περίμενέ με τήν Παρασκευή, γαλέρα μέ τά μεταξωτά πανιά σου πού δλα τά ρισάλτα μου τά συντρίβει ή θαλασσοκόρη τῆς πλώρης μέ τά μάτια πού δέν μπόρεσα ἀκόμα νά συλλάβω τό χρῶμα τους.

> [...] Κόλιας

> > m.s. Aquarius Σαντορίνη 7 'Ιουν 74

Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν 'Υδάτων ... Νῆσος τις ἔστι.

«Αὐτές οἱ Μνῆμες!» Τίποτα δέ θυμᾶμαι. Ἐσένα μονάχα καί κεῖνο τό κρεβάτι πού καθήσαμε στήν ἄκρη του. Καί τήν περήφανη λύπη σου πού τήν ταξιδεύω μαζί μου. Συχώρα τούς ἀνθρώπους μέ τή φτήνεια τους καί τήν κακομοιριά τους. Μήν τούς ἀγαπᾶς. Νά τούς λυπᾶσαι καί νά τούς συχαίνεσαι. Εἰναι ἡ σκληρή μεταχείριση πού τούς πρέπει. Τό μίσος εἰναι ὑψηλό συναίσθημα καί ὑπερήφανο. Καί τώρα κοριτσάκι μου ἐσύ πού γεννήθηκες χορτάτο καί τίποτα δέ σέ ξιπάζει κι ἐγώ πού δέ μέ ὅρισε κανένα συμφέρον ποτέ, πού ὅταν σέ ἅγγιζα, τό θαλασσοβρεγμένο τομάρι τῆς ἁμαρτίας μου ἑξαφανίστηκε καί βρῆκα τήν ἀρχαία ἁφή μου... Νά ὁ καμαρῶτος. Φοράει κρεμεζί smoking μοῦ βάζει ἕνα Bloody Mary. Μοῦ χαιδεύει τή φαλάκρα, τό ξέρω Κυρ Νῖκο, μοῦ λέει. Τίποτα δέ σοῦ λείπει, μόνο λίγα μαλλιά. Πᾶρε τά δικά μου. Μά πές μου γιατί ἀπό χτές τό βράδυ ἕχεις τό «γλυκό σου» καί δέ βάνεις τίποτα στό στόμα σου μονάχα

φουμάρεις. Δέ μέ γελᾶς. Είμαι Θιακός. 'Εμεῖς στήν Τροία κάναμε νά περπατήσει τό ξύλινο άλογο. Φεύγει.

2η σελίδα

Τί ἕχω! 'Εσύ τό ξέρεις μονάχα. 'Εσύ τό λάδι, τό κρασί, τό ψωμί μου. Όταν θά γυρίσεις θά κάτσουμε πάλι στήν κόψη τοῦ κρεβατιοῦ μέ τό ἄσπρο κάλυμμα πού ποτέ δέ θά μαρτυρήσει ὅ,τι είδε κι ἕπαθε, καί δέ θά σέ ρωτήσω ὅπως πάντα τίποτα.

Τό χρῶμα τῆς θάλασσας ὑπάρχει στόν οὐρανό καί στά μάτια τῆς γυναίκας πού ἀγαπᾶμε. Σήκωσε ἕνα μπουγέλο νερό ἀπό τήν ἀνοιχτή θάλασσα καί γιόμισε ἕνα ποτήρι ἀπό δαῦτο, πάρε το στήν καμπίνα σου κι ἄστο νά κατακάτσει. Χρῶμα δέν ἔχει. Χαιρέτησέ μου ὁπωσδήποτε τόν ἀδελφό μου Κουμβακάλη, τόν ἄνθρωπο 'Αναγνωστάκη καί τήν ἀπαράμιλλη Νόρα, πού γρήγορα θά τῆς γράψω ὁ κύκλος στενεύει. Μοῦ μείνατε λίγοι κι ὅλοι ἀπό τή Σαλονίκη. Τή Σαλονίκη πού σημάδεψε τά νιάτα μου —είχα ποτέ νιάτα?— καί ὀμορφαίνει τά γράμματά μου.

^{*}Αν λάβεις τό γράμμα μου πρίν φύγεις, γράψε μου τή διεύθυνση πού πρέπει νά σοῦ γράψω ἄν μείνεις στή Σαλονίκη.

Αὐτό πού λέμε «θεός» νά σέ φυλάει. Κοριτσάκι μου ἀγαπημένο

Κόλιας

Τά γράμματα αὐτά τοῦ Νίκου (Κόλια) Καββαδία, ταχυδρομήθηκαν τό καλοκαίρι τοῦ '74 πού ταξίδευε μέ τό κρουαζιερόπλοιο Aquarius. Είναι γραμμένα σέ ἐπιστολόχαρτα τοῦ πλοίου. ἘΡιναν μικρές ὀρθογραφικές ἐπεμβάσεις.

