## Ζωγραφική

## Ή τέχνη τοῦ Μιχάλη Γκαρούδη

Ο Μιχάλης Γκαρούδης γεννήθηκε τό 1940 στό 'Ελληνοχώρι-"Εβρου. Τό 1948 ὁ ἐμφύλιος πόλεμος τόν ἀνάγκασε νά περάσει στή Βουλγαρία. "Υστερα ἀπό δύο χρόνια βρίσκεται στήν Οὐγγαρία καί τό 1955 ξανά στή Σόφια. Ή προσφυγιά σημειώνει ὅλη τή ζωή του. "Ομως ή Έλλάδα τῶν παππούδων του, ή Έλλάδα τῆς παιδικῆς του ἡλικίας παραβρίσκεται στά ἔργα του, συμπληρωμένη μέ τή ζωτική πείρα καί τή συσσωρευμένη κουλτούρα. Γιά τό ἔργο του ἔχουν γραφεῖ πολλά στό βουλγαρικό τύπο. ' Ο τεχνοκρίτης Ν. Γκ. Ντιμητρόφ ἔγραψε: «' Ο ζωγράφος δημιουργεῖ ζωγραφικές ἐπιφάνειες μέ ἔντονη καθαρότητα καί αίσθητικότητα, μέ ἀκρίβεια καί σαφήνεια τῶν έξαρτημάτων, μέ κλασσική τάξη στίς συνθέσεις. 'Εδῶ ὁ ἴδιος είναι ὀρθολογιστικά ψυγρός — δέ θέλει νά μᾶς δελεάσει μ' αὐτό, πού ἔχουμε συνηθίσει νά ὀνομάζουμε «ζωγραφικό τεμπεραμέντο»... «Ναί, στόν Γκαρούδη ὅλα μετατρέπονται σέ σύμβολο — ο οὐρανός, ή θάλασσα, ή ἄμμος δίπλα στή θάλασσακατακάθαρα, δοσμένα σέ φόντο. "Ομως φόντο, πού συμμετέχει ένεργά καί λέει πολλά. Αἰώνιος είναι μόνον αὐτός — ἀνυπότακτος στό χρόνο. Πεθαίνουν τά άγάλματα, οἱ εἰκόνες, τά ἀντικείμενα, οἱ ἄνθρωποι, τά ὄστρακα. Στήν ἀτέρμονη κίνηση πολλά πράγματα ἐπαναλαμβάνονται. Καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος. 'Ο ἄνθρωπος είναι δημιουργός τῶν άγαλμάτων καί τῶν ἀντικειμένων, ὅμως κι αὐτός τά ἔχει καταστρέψει.

« Η τέχνη του φέ, νει τήν πνοή τῆς Έλλάδας και τῆς ἀρχαίας παράδοσης. Τά φθαρμένα μαρμάρινα ἀγάλματα, οἱ σπασμένες περικεφαλαῖες, τά φραγμένα ἀπό κιονόκρανα και κολόνες — ὁ κόσμος αὐτός ἔχει περάσει ἀπό τήν καρδιά ἐνός σύγχρονου ἀνθρώπου και αὐτός φυσικά τόν συνδέει μέ τή δική του τύχη, μέ τή ρεαλιστικότητα τοῦ παρόντος και τά τραγικά γεγονότα κοντινοῦ παρελθόντος» — ἔγραψε ὁ Γκεόργκι Σιαπκάροφ. Κι ὁ γνωστός ποιητής Λιουμπομίρ Λέφτσιεφ, ἔγραψε: « Οἱ πίνακες τοῦ Γκαρούδη μᾶς ἀποκαλύπτουν τό ταλέντο νά συνδυαστεῖ ἡ μαγεία τοῦ ἀρχαίου μέ τή μαγεία τοῦ μοντέρνου και ἐμεῖς στεκόμαστε μπροστά τους, ὅπως στέκονται ἀνάμεσα

στήν ἀνάμνηση καί τό ὄνειρο, ἀνάμεσα στό στιγμιαῖο καί τήν ἀπεραντοσύνη». 'Ο Λέφτσιερ ἀποκάλεσε τό ἔργο τοῦ Γκαρούδη «εἰλικρινές», «βασανιστική ἀλήθεια», γιά νά φτάσει στό συμπέρασμα: «Στήν τέχνη ἡ εἰλικρίνεια εἰναι συνώνυμη μέ τήν τόλμη».

Η τόλμη τοῦ Γκαρούδη παραβρίσκεται καί στά σχετικά πιό οὐδέτερα ἔργα του. Στόν κύκλο «'Αντικείμενα» - παλιά καθίσματα, έρμάρια, ντουλάπες, ρολόγια, τηλέφωνα, είκόνες, ὑπάρχουν εὐδιάκριτες γραμμές, πού φθάνουν μέχρι ἀπεικόνιση. Καί στά ἔργα του ἀπό τόν κύκλο «Θαλάσσιος βυθός» φαίνονται σκοινιά, δίχτυα, μύδια, κογλίες, θαλασσινή **ἄμμος, ὄχι ζωγραφισμένα, ἀλλά πραγματικά.** Ένα ποικίλος κόσμος άντικειμένων, ὅμως συνενωμένος ἀπό τό χέρι τοῦ καλλιτέχνη. ΄Ο χρωματισμός τοῦ Μιχάλη Γκαρούδη είναι ταυτόχρονα συγκρατημένος καί εὐγενικός, άρμονικός καί στό άργυρό-γκρίζο, καί στό καφέ-κόκκινο, καί στό κόκκινο-βυσσινί καί στό σκοῦρο μενεξεδί. Δικαιολογημέν ὁ Λέφτσιεφ λέει: «Κάθε τι, τό ὁποῖο ἔχει ἀγγίξει τό χέρι τοῦ τεχνίτη, μετατρέπεται σέ ζωγραφική». Μιά ζωγραφική, πού ἔχει ρίξει τίς ρίζες της στήν ἀρχαία βαλκανική γῆ, ἡ ὁποία κρύβει καί ἄλλους τόσους θησαυρούς καί ἐλπίδες.

Ή Α. Τζιούροβα γράφει: «Πολλά μποροῦν νά εἰπωθοῦν γιά τούς δεσμούς ἀνάμεσα στόν Γκαρούδη καί τούς Βούλγαρους συναδέλφους του. Συχνά οἱ ἀναζητήσεις τους εἰναι παράλληλες καί πλουτίζονται ἀμοιβαῖα. Καί στό νεαρό βούλγαρο ζωγράφο Σ. Τσάνεφ θά ἀνακαλύψουμε τίς δύο διαχωριστικές γραμμές —θάλασσα καί οὐρανός, θάλασσα καί ἀκτή καί σ' αὐτόν τά ἐρείπια τῆς ἀρχαιότητας, τό ζωικό βασίλειο τῆς θάλασσας μετατρέπονται σέ σύμβολο. Καί στόν Γκαρούδη, καί στόν Βούλγαρο ζωγράφο Νικόλα Μάνεφ, πού ἐργάζεται στό Παρίσι ἐμφανίζονται μονομιᾶς ἰδιαίτερες «Βραχώδεις μορφές».

Ή τέχνη τοῦ Γκαρούδη ἀνήκει καί στή Βουλγαρία καί στήν 'Ελλάδα. 'Ο μεγάλος "Ελληνας ποιητής Γιάννης Ρίτσος ἔγραψε τήν εἰσαγωγή στόν πολυτελή κατάλογο: «'Ο Μιχάλης Γκαρούδης εἰναι ἔνα μεγάλο ταλέντο, ἔνας ἐξαιρετικός ζωγράφος. 'Η τέχνη του μαθητεύει στά μεγάλα διδάγματα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς παράδοσης, πού τήν ἀνανεώνει μέ τίς ἐμπειρίες της τῆς σύγχρονης ἐπαναστατικῆς μας ἐποχῆς».

'Ο ἴδιος ὁ Μ. Γ. λέει: «Προσπαθῶ στούς πίνακές μου νά φαίνεται ἡ προέλευσή μου,

ἀνεξάρτητα πού δέν είμαι καλά ένημερωμένος γιά τή σύγχρονη έλληνική τέχνη, έπειδή 30 γρόνια καί πλέον βρίσκομαι στό έξωτερικό.

'Αντόν Καφέτζιεφ Τεχνοκριτικός

## 'Η ἀστική τάξις τῶν 'Αθηνῶν καί οἰ κατσίκες τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου

Καλύτερα γριά στό Πέραμα, παρά κυρία στή Βασιλίσσης Σοφίας

Πρέπει νά ἐξηγηθῶ ἀπό τήν ἀρχή, γι' αὐτούς πού θά θελήσουν νά διαβάσουν αὐτό τό κείμενο, δέν ἀναλαμβάνω νά ὑπερασπίσω κάτι ' παρουσιάζοντάς το ὅπως ἀκριβῶς είναι, ἀλλά μόνο νά πῶ αὐτό πού είδα, γωρίς νά ἔχει καί καμία ἄλλη ἀξία παρά μόνο μία μεγαλοπρεπή καί βιαστική τοποθέτηση στήν 'Αθήνα τήν περικλειομένη μεταξύ τῶν ὁδῶν Σκουφᾶ καί Στησιγόρου καί φυσικά Συντάγματος, Πλατεία. Ἐπειδή πολλά ξένα —κυρίως γαλλικά- περιοδικά φτάνουν στήν πόλη τῶν 'Αθηνῶν μέ τίς ἀεροπορικές πτήσεις πού συνδέουν τήν 'Αθήνα μέ τίς χῶρες «τοῦ πολιτισμένου κόσμου» — εννοῶ Εὐρώπη καί ' Αμερική — στά δποῖα τά ἐσωτερικά σπιτιῶν καί τά δωμάτια τῶν παιδιῶν καί τό δωμάτιο μέ τά ήγεῖα (sic) μπερδεύεται μέ τίς φωτογραφίες τῶν στάρ τοῦ σινεμά καί τίς κριτικές γιά τίς ταινίες τοῦ Βισκόντι καί τήν καταγωγή τοῦ Βισκόντι, καί ὅλα τά σχετικά πού μπορεῖ νά φανταστεῖ ἕνας καλῆς θελήσεως ἄνθρωπος, φαίνεται πώς οἱ ἄνθρωποι τῶν ᾿Αθηνῶν —ἐννοῶ ἀστούς, αὐτούς δηλαδή πού παριστάνουν τούς μεγαλοαστούς, μπουρζουάδεςτό ἔχουν παραξηλώσει ἐδῶ καί κάμποσα χρόνια— παλαιότερα σεμνότερα γιατί δέν ύπῆργε ή τηλεόραση καί τό ποιοτικό ραδιόφωνο καί οἱ σχετικές ἐφημερίδες καί τά περιοδικά -καί θέλουν σώνει καί καλά ν' άποδείξουν -σέ ποιούς; πῶς είναι καί σπουδαίοι και ἀπό σπουδαία σόγια κατάγονται καί πάντοτε μέ τούς τρόπους καί τά μέσα τους. Ἡ ἀλήθεια είναι πώς ἡ Ἑλλάδα είναι καί παραμένει σταθερά τό τελευταίο άφρικανικό καί άνατολικό Κράτος μεταξύ μιᾶς Εύρώπης φιλανθρώπου καί ντυμένης σέ μουσελίνες, κι ένός κόσμου πού ἔχει ὅλη τήν καλή διάθεση νά διατηρεί στήν τραγωδία χῶρες σάν τήν Τουρκία, Λίβανο, Αἴγυπτο, αὐτά δέ τά ἐπογιακά ἐξανθήματα κάθε χρόνο μέ τά περί δήθεν Φεστιβάλ 'Αθηνῶν, 'Επιδαύρου κ.λπ. ἄν δέν ἐπρόκειτο νά δώσουν θέμα στά καλλιτεγνικά τῶν ἐφημερίδων καί τῶν περιοδικών, καί κατά καιρούς νά βοηθήσουν τίς βραδινές πέψεις πολλών βαρυστομαχιασμένων θεατῶν τους, θά ἡταν τό ἴδιο ἀσήμαντα καί κάθε χρόνο ἐπαναλαμβανόμενα ὥστε νά μήν ἀσγολεῖται κανείς πιά μαζί τους. 'Αλλά βλέπετε ὁ μῦθος, πού κυρίως τά γαλλικά φιγουρίνια ἔσπειραν καί νόμισαν ὅτι ἄλλαξαν ξαναβλέποντας μετά τήν ἀνάγνωσή τους οί άπανταχοῦ εύρισκόμενοι τοῦ στύλ ' Αθηναίοι άστοί, είναι τόσο βαθιά ριζωμένος, ώστε όλα αὐτά τά πουδροειδῆ φεστιβάλ καί τά φῶτα καί οί δηλώσεις καί τά γελάκια ἐκτός τοῦ ὅτι διατηροῦν τούς ὑπουργικούς κ.λπ. θώκους στίς πρεμιέρες (sic) διατηρούν και τίς ἀφελείς ίδέες μερικών ὅτι ἔτσι πραγματικά συμβαίνει, ὅτι δηλαδή οἱ γονεῖς τῶν γονέων του δέ βγαίνανε μέ ντομάτες, βελέτζες, καρπούζια, κουρελοῦδες, τσαρούγια, ζαρζαβατικά καί φυστίκια σέ ξέφωτα καί σέ δρόμους ὅπου περνοῦσαν γαϊδουράμαξες καί τά πουλοῦσαν καί δέν ξέρανε οὕτε τ' ὄνομά τους νά γράφουν. Κι οί ἴδιοι, σοβαρότερα νομίζοντας πώς πράττουν ἀπό κείνους, μιλοῦν τώρα γιά σπουδαῖα σόγια καί καταγωγές. Αὐτή εἶναι ή περίφημος ἀστική τάξις τῶν ᾿Αθηνῶν, καί οί άπανταχοῦ μιμούμενοι τό άθηναϊκό στύλ "Ελληνες μπουρζουάδες, εὐγενεῖς ἀπόγονοι μεταπρατῶν βελέτζας καί κουρελούδων, καί αίγοπροβάτων. Τά ἄλλα δέν ἔχουν νά στά δείξουν οὕτε νά στά ἀποδείξουν, γιατί είναι δεύτεροι ήθοποιοί -λές καί ἄξιζε νά είναι πρῶτοι.

 Όλα αὐτά τά γράφω ἀπό παράφορο ἔρωτα πού ἔγω πρός τό ρεαλισμό καί τήν ἀλήθεια.

Γιώργος Χρονάς

