Μανώλης Πρατικάκης

Ποιήματα

Στή Δώρα

ΜΑΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ Ή Η ΟΓΔΟΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Οπως ό νικημένος θησαυρίζει μέσα του μιά δύναμη ύπερφυσική άφηστε με. Οπως οι μελαγχολικοί είναι ένοχοι βαθιά κι έκεινο πού πιότερο τούς σφάζει είναι τό κρυφό μέσα τους μαγαίρι πού μιά νύχτα ρίχνεται στή θάλασσα, τήν κόκκινη καί τή λησμονημένη καί ποτέ δέ βρίσκεται παρά μόνο στά βάθη μιᾶς βουβῆς ίστορίας πού ἐν τούτοις πνίγεται πάντοτε άλλοῦ. "Οπως oi περήφανοι πού όμως κρύβουν πάντα μιάν απερίγραπτη ταπείνωση σέ αθέατη μεριά. "Ετσι σήμερα κατέβηκε άλλος μέ μιάν όραση πού ήταν όλο μου τό σῶμα μάτι καί όλο μου τό μέσα άκατέργαστος άμφιβληστροειδής Έτσι πού νά γέρνουν τά πράγματα δίκαια στή φύση τους σάν ἀσύλληπτα πουλιά μές στά παρθέν δάση τῶν προορισμῶν τους. Καί είδα ἀνάστροφες σκάλες καί φτέρες μέ τή σημασία λογισμῶν σέ ἕκσταση. Καί βυθούς δνείρων σέ θόλους όχι ναῶν ἀλλά σιωπηλῶν άνθρώπων πού ό φόβος μιᾶς ψεύτικης ζωῆς τούς έξυψώνει. Καί κρυφές προβλήτες νοημάτων καί συνοικίες κοραλλιῶν σέ ὄρη μέ χαρούμενες θύελλες άξύριστων τσομπάνων πού ραγίζουν τά βράδια καί τά κρύσταλλα τής λησμονιάς Καί θαμένους θησαυρούς σέ φτωχοκάλυβα καί λασπερούς δρόμους μέ οὐράνιους ἐπαῖτες ἰριδίζονται οἰ κρόταφοι. Καί γαραυνές φονιάδων καί κρυφά κοιτάσματα μέσα στό μαῦρο σύννεφο πού όμως άστράφτει. Κι αἰνίγματα φανταστικά κρατώντας στό χέρι τά κλειδιά τῆς λύσης τους. Καί σκληρές κόρνες των αὐτοκινήτων νά γυρνοῦν άπ' τήν άλλη μεριά τοῦ alώva μας φωνοῦλες κοριτσιῶν. Καί κύκνους αίσθημάτων σέ θολά νέφη νερῶν

πού τά δυό μεγάλα σά φεγγάρια μάτια σου ἀσύλληπτη μορφή καρπερή Μητέρα τῶν πραγμάτων ὅλων μυστικά πλοηγοῦν καί καταυγάζουν.

Ο ΚΑΝΕΝΑΣ

Καί ὅμως λίγο πρίν δέν ἤμουνα κανείς άλλά τώρα ὁ νοῦς μου ἀσημένιο ποτάμι χύνεται παντοῦ σἑ κάθε κοίτη πού τή διασχίζουν μυριάκις τά ἕνστικτα.

Χύνεται στήν καρδιά πού χάνεται γιά νά βρεθεῖ άλλοῦ· ἀνεβαίνει μαρμαίροντας ψηλά ἕνας πάμφωτος κορυδαλλός γιά νά ριχτεῖ στό τραγούδι του.

Χύνεται στό σῶμα πού διψᾶ, στή σκέψη πού τήν κάνει ξαφνικά στερέωμα τό ἐνδόμυχό μου ἄστρο.

Καί σμως λίγο πρίν δέν ἤμουνα κανείς άλλά τώρα ὁ νοῦς μου ἀλλά τώρα τά χέρια μου εἶναι μιά φωλιά

άπό φλέβες καί ζεστά χορτάρια όπου ἕρχονται οἱ στιγμές σου ὅπου ἕρχονται οἱ δδύνες σου

όπου ἕρχεται τό πουλί πού γίνεσαι όταν βρέχει· όταν ζημερώματα ἀστράφτουν τά ντουφέκια κι ἀγριεύουνε στά δάση τά μαῦρα δάχτυλα τῶν κυνηγῶν.

Κι ό κόσμος ὅλος γίνεται μιά ντουφεκιά ἕνα μεγάλο πουλί μέ σπασμένα φτερά λίγο πρίν πέσει.

Δέν ἤμουνα κανείς άλλά τώρα ὁ νοῦς μου τρέμει τό θαλασσοπούλι τῆς φωτιᾶς.

Δέν ἤμουνα κανείς άλλά τώρα ὁ νοῦς μου ταξιδεύει μαζί σου, πλούσιο δελφίνι πλάι στό μυστήριο.

Μανώλης Πρατικάκης

