## Μάκης Τρικούκης

## Τό Κορίτσι πού Πετάει

σά μαγεμένο τό μυαλό μου φτερουγίζει...

Τό νερό ξεπήδαγε ἀπό τόν πίδακα, χυνότανε στό σιντριβάνι κι ἀπό ἑδῶ μέσα ἀπό μιά ὑπόγεια ἀποχέτευση περνώντας κάτω ἀπό σπίτια, μαγαζιά, καλντερίμια ἔφτανε πέρα στούς μπαχτσέδες, νά γίνει ἐκεῖ, κάτω ἀπό μυστηριακές ἑνώσεις καί μετασχηματισμούς ἀνάκατα μέ τ' ὀξυγόνο καί τοῦ ἥλιου τό φῶς, χλωροφύλλη, ζαρζαβατικό.

Κι ὅμως καθώς ἔβλεπες τήν ἐπιφάνειά του στό σιντριβάνι βρώμικη καί

στεκάμενη, ἔλεγες πώς ἐδῶ βρισκόταν πάντα κι ἐδῶ θά σταθεῖ αἰώνια.

Μύριζε ἄλλωστε, μύριζε τή βαριά μυρουδιά τοῦ πετσιοῦ ἀπό τά ψίδια πού μούλιαζαν ἐκεῖ μέσα οἱ γύρω τσαγκαράδες, νά τά δουλέψουν εὕκολα μέ τό σφυρί, νά τά κόψουν ἄνετα μέ τή φαλτσέτα, νά τά ἐφαρμόσουν στά βάρδουλα, νά γίνουνε

παπούτσια καί νά πάρουν τούς δρόμους, τά βουνά...

Μύριζε κι ἀπό τά ζῶα, μουλάρια, γάιδαρους πού τά δέναν ἐδῶ οἱ χωρικοί νά ξεδιψάσουν. Τά καλοκαιρινά βράδια πάλι, παραμονές παζαριοῦ οἱ χωριάτες ρίχναν στό νερό νά δροσιστοῦν κανένα καρπούζι, κανένα πεπόνι, μερικά ξυλάγγουρα, κι ὅταν ὅλοι εἰχαν πιά ἀποκοιμηθεῖ, ὅσοι πρόλαβαν θέση στό χάνι κι ὅσοι βολεύτηκαν σέ πρόχειρα γιατάκια στή στρογγυλή γύρω ἀπό τό σιντριβάνι ἀλάνα, σάν κόπαζε ἡ ὀχλαβοή, ὅποιος κρατιόταν ξάγρυπνος ἀπό σκοτοῦρες, σεκλέτια καί καημούς τύχαινε ν' ἀκούσει καθαρά τό τρίξιμο τῶν καρπουζιῶν, ὥσπου στό τέλος κάποιο—κράχ...— ἄνοιγε στά δυό.

Τώρα ή ὀχλοβοή δέν ήταν τοῦ συνηθισμένου παζαριοῦ, τότε πού οἱ μπαχτσεβάνηδες φέρνουν ἐδῶ γιὰ πούλημα τὰ ζαρζαβατικά, τὰ τυριά οἱ γιδοτρόφοι, οἱ χωριάτες καρπούς, πουλερικά, ζῶα ἤ κάπες. Τώρα — Ἐννιάημερα τῆς Παναγιᾶς— τήν ἀλάνα τήν εἰχαν πιάσει πολύχρωμες παράγκες καί μεγάλα ἀντίσκηνα μέ ζωγραφιές κι ἐπιγραφές, πού στεγάζουν σκοπευτήρια, ἐπιδείξεις, μάγους καί φακίρηδες, θιάσους, καραγκιοζοπαίχτες. Ένα σωρό πανηγυρτζῆδες.

Ή ἀτμόσφαιρα μύριζε τσίκνα ἀπό πυρωστιές καί ψησταριές. Σουβλάκια, κοκορέτσια, σπληνάντερα, ἀρνιά στή σούβλα. Τίς εὐωδιές ἀντιμαχόταν φωνές κράχτηδων, κρότοι, χτυπήματα τῆς σπάτουλας τῶν χαλβατζήδων στά ταψιά, σφυρίχτρες,

καραμούζες, μουσικές.

Τσοῦρμο τά πιτσιρίκια είχαν μαζευτεῖ ἔξω ἀπό τή σκηνή ἑνός μάγου κι ἄκουγαν ὅλο θαυμασμό τόν κράχτη νά περιγράφει τά τρομερά πού γινόταν μέσα ἐκεῖ κοιτάζοντας ταυτόχρονα ζηλιάρικα τούς τυχερούς πού μπαίνανε νά ἰδοῦν ἕνα κορίτσι

νά πετάει στόν ἀέρα μέ ἐντολή τοῦ μάγου.

Σ' ἄλλες γωνιές φαντάροι δοκιμάζανε τή δύναμή τους σέ μηχανήματα, τή δεξιοτεχνία τους στούς κρίκους ή στά ὅπλα. Κι ὅσοι ἀπ' αὐτούς εἰχαν τό ἀναγκαῖο θάρρος, κορτάριζαν τά κορίτσια τοῦ μαγαζιοῦ, πού μέ ὕφος κάπως βαριεστημένο, κάπως ἀδιάφορο, πάντως μέ ἐπιμέλεια προκλητικό, γέμιζαν τά ὅπλα φοῦντες, λυγίζοντάς τα μέ παράξενη ἄνεση στά δυό ή μοιράζαν κρίκους γιά τούς στόχους.

"Ολον αὐτό τό σαματά πού ἔμοιαζε ἀνυπόταχτος, ἔκοψαν μαχαίρι κάποιοι πυροβολισμοί πού ἀκούστηκαν ριπή... κι ὕστερα κι ἄλλοι κι ἄλλοι. Κραυγές σχίσαν τόν ἀέρα: οἱ ἀντάρτες... κι ἄλλες: ἡρθαν...

Μέ μιᾶς οἱ σοῦβλες σταματήσανε τό γύρισμα, ὁ πανικός ἔριξε κάτω τραπεζάκια καὶ καρέκλες, ἔριξε τάβλες τοῦ χαλβᾶ σπρώχνοντας τόν κόσμο σέ φυγή, νά πάει κάπου νά κρυφτεὶ. Φωνές μανάδων πού στήν παραζάλη χάσαν τά παιδιά τους, κλάματα τσαλαπατημένων, ἄγρια χλιμιντρίσματα ἀλόγων, στόρια μαγαζιῶν, κρότοι ἀλλεπάλληλοι ἀπό ἑκατοντάδες ἀρβύλες πού τρέχανε πρός τό στρατώνα. Πεσμένα ἀντίσκηνα.

Ή άλάνα ἄδειασε. Τά φῶτα σβῆσαν. Κι ἔμενε στήν ὕποπτη ἐρημιά μονάχα μιά λάμπα ἀσετυλίνης νά μισοφωτίζει μιά ἐξέδρα. Ένα μέτρο πάνω ἀπ' αὐτή, δίχως κανένα ὑποστήριγμα κοιμισμένο στόν ἀέρα σάν σέ κρεβάτι, ἕνα κορίτσι ἐγκαταλειμένο ἀπό τό μάγο πού τό 'βαλε στά πόδια ἀπό τόν πανικό. Ή βαριά σιωπή πού εἶχε πλακώσει ἐν τῷ μεταξύ ἀποκάλυψε τή μουσική ἑνός ξεχασμένου γραμμόφωνου, πού ἡ βελόνα του εἶχε κολλήσει μέ ἐμμονή στήν ἵδια πάντοτε στροφή...

Μάκης Τρικούκης

