Ούγκο φόν Χόφμανσταλ

Ο Ποιητής καί ή Ἐποχή μας

Μετάφραση: Φώτης Καλλίας

Η άξιοπρέπεια τῶν ποιητῶν, τῶν νεκρῶν καί τῶν ζωντανῶν, δέν ἀνέχεται κανέναν άλλο ἕπαινο ἐκτός ἀπ' τόν ἀληθινό ἐκεῖνο ἕπαινο πού είναι ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ζωντανῶν ἀνθρώπων. 'Αλλά ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπό πολλαπλά νοήματα κι άπό άβέβαια περιγράμματα. Στηριζόμαστε πάνω σέ άσταθη θεμέλια[.] γνωρίζουμε τήν άνασφάλεια έκει πού οι πρόγονοι μας πίστευαν πώς στέκονται γερά στά πόδια τους. Μιά γλυκιά μά χρόνια ζαλάδα σαλεύει ἀνάμεσά μας. Καί πολλά σ' αὐτή τήν περίοδο σέ λίγους μόνο άναγγέλλονται καί πολλά λείπουν ἀπό κεῖνα πού πολλοί φαντάζονται πώς έξακολουθοῦν πράγματι νά βρίσκονται μαζί μας. Έτσι, ἴσως οἱ ποιητές διερωτῶνται κάποτε ἄν ὑπάρχουν στ' ἀλήθεια γιά τήν ἐποχή αὐτή ὅπου ἔχουν πέσει· άν άνάμεσα στόν τετριμμένο καί παραδοσιακό ἕπαινο πού ἐκτοξεύεται πάνω τους. τούς προσφέρεται πουθενά ὁ μόνος ἀληθινός ἕπαινος πού ἁρμόζει στήν ἀξιοπρέπειά τους — ή έμπιστοσύνη ζωντανῶν ἀνθρώπων, ή ἀναγνώριση τῆς ἀργηγίας τους. 'Αλλά είναι άλήθεια ίσως (καί θά μποροῦσε νά 'ναι μιά άλήθεια ὄμορφη καί ἄξια μιᾶς ἐποχῆς πού ἕχει ἀπογυμνωθεῖ ἀπό κάθε ἐπίδειξη καί ρητορία) ὅτι ἀκριβῶς τώρα ό μονάκριβος αὐτός ἀληθινός ἕπαινος προσφέρεται ἀδιάκοπα στούς ποιητές μας, προσφέρεται όμως μ' έναν τόσο κρυφό κι έμμεσο τρόπο ώστε γρειάζεται μιά κάποια σκέψη καί μιά κάποια γνώση τοῦ κόσμου γιά ν' ἀντιληφθεῖ κανείς αὐτή τήν κρυφή ἐκτίμηση, τήν κρυφή λαχτάρα γιά τόν ποιητή, αὐτή τήν ἀναζήτηση τοῦ καταφύγιου τῆς δύναμής του.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει σήμερα ἑάν δέν κάνω λάθος. Κι δ τρόπος πού τό βλέπω μέ ύποχρεώνει άρχικά νά σᾶς ξαφνιάσω λίγο. Γιατί ὀφείλω νά βεβαιώσω ὅτι τό διάβημα, ή ἄμετρη αὐτή συνήθεια, ή τερατώδης αὐτή, ἄν θέλετε, ἀρρώστια τῆς ἐπογῆς μας πού παραεγκαταλήφθηκε στούς στατιστικούς καί στούς λογιστές τῶν ἐκδοτῶν, ἔχει πολύ λεπτότερες ὄψεις πού δέν ἕχουν προσεχθεῖ, καί δέν ἐκφράζει στ' ἀλήθεια ἄλλο τίποτε άπ' τήν άπαρηγόρητη λαχτάρα γιά τίς χαρές τῆς ποίησης. 'Ο ἰσχυρισμός αὐτός θά σᾶς ἐκπλήξει καί θ' ἀπαντήσετε πώς σέ καμιά ἄλλη ἐποχή ὅσο στή σημερινή ἡ ποίηση δέν είχε τόσο μικρό μέρος στήν άναγνωστική ὕλη καί πώς χάνεται μέσα στίς τεράστιες μάζες τῶν βιβλίων πού πράγματι διαβάζονται. Θά μοῦ πεῖτε πώς ἡ ἄποψή μου θά μποροῦσε νά 'ναι σωστή ὄσον ἀφορᾶ τούς ἀκροατές τῶν παραμυθιῶν τῆς Χαλιμᾶς ή ίσως τούς σύγγρονους τῆς «Princesse de Clèves» ἤ τή γενιά τοῦ «Βέρθερου» ἀλλά πώς σίγουρα ἰσχύει λιγότερο γιά τήν ἑποχή μας ἐπιστημονικῶν ἐγγειριδίων καί έγκυκλοπαιδειῶν χρήσιμης γνώσης καί ἀμέτρητων περιοδικῶν στά ὁποῖα δέν ὑπάρχει θέση γιά τήν ποίηση. Θά μοῦ θυμίσετε ὅτι στίς μέρες μας οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά είν' ἐκεῖνοι πού διαβάζουν θεατρικά ἕργα καί ποιήματα. 'Αλλά ζήτησα τήν άδεια σας νά σᾶς μιλήσω γιά πράγματα πού δέν εἶναι ἐντελῶς στήν ἐπιφάνεια καί θά **ἤθελα νά στοχαστοῦμε γιά λίγο τήν πλατιά διαφορά τοῦ διαβάσματός μας ἀπ' τό** διάβασμα παρωχημένων ἐποχῶν. Τό δικό μας διάβασμα μοῦ φαίνεται ἀξιόλογο ἀκριβῶς γιατί είναι σέ μεγάλο βαθμό ἀνήσυχο, ἄσκοπο καί ἄλογο φαινομενικά. ' Απροσμέτρητη ἀπόσταση μᾶς χωρίζει ἀπ' τόν ἤρεμο φίλο τῶν εὐγενῶν γραμμάτων, άπ' τόν παλιό έρασιτέχνη κάποιας λαϊκῆς ἐπιστήμης, ἀπ' τόν ἀναγνώστη διηγημάτων κι άπομνημονευμάτων σέ περασμένους καί πιό γαλήνιους καιρούς. Μέ τόν πυρετώδη του ρυθμό άκριβῶς, τήν άκρισία του, τήν άνήσυχη περιπλάνησή του ἀπό βιβλίο σέ βιβλίο, τήν παραζάλη του καί τήν άναζήτησή του, τό διάβασμα τῆς γενιᾶς μας μοῦ φαίνεται λειτουργία τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς μας, μιά ἀξιόλογη στάση μέσα μας, μιά συμβολική χειρονομία.

482

Σάν ἐπίκεντρη σχεδόν χειρονομία ὁλόκληρης τῆς ἐπογῆς μας θεωρῶ τόν άνθρωπο μ' ἕνα βιβλίο στό χέρι, καθώς ὁ γονυπετής ἄνθρωπος μέ σφιγμένα γέρια ύπῆρξε τό σύμβολο ἄλλων ἐπογῶν. Δέν ἀναφέρομαι βέβαια σ' αὐτούς πού ἐπιθυμοῦν νά μάθουν όριστικά πράγματα ἀπό συγκεκριμένους τομεῖς. Μιλάω γιά ἄλλους οί όποῖοι, ἀνάλογα πάντα μέ τό βαθμό τῶν γνώσεών τους, διαβάζουν ποικίλα βιβλία, άλλάζοντάς τα συνεχῶς, δίχως νά κάνουν ποτέ γιά πολύ καιρό μ' ἕνα ἀπ' αὐτά, όδηγημένοι ἀπό κάποια ἀδιάκοπη καί πάντα ἀκατασίγαστη λαχτάρα. ΄Ωστόσο, ὅλων αὐτῶν ἡ λαγτάρα δέ μοιάζει διόλου ν' ἀπευθύνεται στόν ποιητή. 'Ο ἄνθρωπος τῆς έπιστήμης ή ἀκόμη, γιά τή μεγάλη πλειοψηφία, ὁ ἁπλός δημοσιογράφος,αὐτοί ἔγουν τήν ίκανότητα νά κατευνάζουν τή λαχτάρα τους. Διαβάζουν πιότερο έφημερίδες, παρά βιβλία καί, μολονότι άγνοοῦν τί ἀκριβῶς ψάχνουν, αὐτό δέν είναι πάντως ποίηση, μά ἐπιπόλαιες ἐξηγήσεις γιά νά ξενοιάσουν λιγάκι, ἀθροίσματα ἐξωτερικῶν γεγονότων, εὕκολες καί φαινομενικά νέες «ἀλήθειες» — ὅλη τήν ἀκατέργαστη ὕλη τῆς ζωῆς. Ἐπαναλαμβάνω ἐδῶ ὅ,τι ὅλοι μας λέμε φλύαρα καί πιστεύουμε ἐπιφανειακά. Νομίζω, όχι, γνωρίζω πώς όλα αὐτά δέν είναι παρά ή ἐξωτερική ὄψη τῶν πραγμάτων. Διότι ζητοῦν κάτι παραπάνω, ζητοῦν κάτι διαφορετικό αὐτοί οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες άναγνῶστες στίς πολλές ἑκατοντάδες βιβλία τους πού περγοῦν ἀπό χέρι σέ χέρι μέχρις ότου οί σελίδες τους βρωμίσουν καί φθαροῦν: ζητοῦν κάτι πέρα άπό κείνα τά ἄσχετα μεταξύ τους πράγματα, κείνες τίς ἀερόλογες, βραγύβιες θεωρίες πού τούς προσφέρει τό ἕνα βιβλίο μετά τό ἄλλο· είναι ἀναζητητές, μά καμιά διαλεκτική δέν τούς ἐγγυήθηκε ποτέ τήν ὀξυδέρκεια πού θά τούς ἐπέτρεπε νά διερωτηθοῦνε καί νά ποῦνε τί ἀναζητοῦν. δέν ἔγουν εὐρύτητα ματιᾶς μήτε συνθετική δύναμη. ὁ μόνος τρόπος λοιπόν πού τούς μένει γιά νά ἐκφράσουν τί τούς συμβαίνει είναι αὐτή ἡ βουβή καί εὕγλωττη κίνηση μέ τήν ὁποία βάζουν στήν ἄκρη ἕνα βιβλίο πού ἄνοιξαν καί πέρνουν στά γέρια τους κάποιο ἄλλο. Καί τοῦτο πρέπει νά γίνεται ἔτσι ἀσταμάτητα: γιατί ἀναζητοῦν ἀπό βιβλίο σέ βιβλίο κάτι πού τά περιεγόμενα κανενός ἀπ' τά χιλιάδες αὐτά βιβλία δέν μπορεῖ νά τούς δώσει· ἀναζητοῦν κάτι πού γλιστράει άνάμεσα στά περιεχόμενα όλων αύτῶν τῶν ἀτομικῶν βιβλίων, κάτι πού νά συνενώνει σέ μιά μοναδική άρμονία τά περιεχόμενα όλων τους. Καταβροχθίζουν τή ρεαλιστικότερη ἀπ' ὅλες τίς λογοτεγνίες καί ψάγνουν κάτι τι τό ἕντονα πνευματικό — κάτι πού, σάν μέ μαγική μετάγγιση ζωντανοῦ αίματος, θά μποροῦσε νά συνδέσει τή ζωή τους μέ τίς φλέβες τῆς μεγάλης ζωῆς τοῦ κόσμου. Ψάγνουν σέ βιβλία ὅ,τι ἄλλοτε έψαχναν μπροστά στούς εὐωδιασμένους βωμούς, στό λυκόφως τῶν μητροπόλεων πού ή λαχτάρα τους τούς είχε μάθει νά ύψώνουν. Ψάχνουν αὐτό πού θά τούς ἑνώσει δυνατότερα ἀπ' ὁτιδήποτε ἄλλο μέ τόν κόσμο καί ταυτόγρονα θά τούς ἐλαφρύνει ἀπ' τό βάρος του. Ψάγνουν ἕναν ἑαυτό πού μέ τό ἕρεισμά του οἱ δικοί τους ἑαυτοί θά μπορούσαν ν' άναπτυχθούν λιγότερο άνήσυχα. Μέ μιά λέξη άναζητούν όλη τή γοητεία τῆς ποίησης. 'Αλλά δέν είναι δουλειά τους νά δίνουν λογαριασμό γιά τόν έαυτό τους μέ ἀκρίβεια, μήτε νά γνωρίζουν πώς ἀναζητοῦν τόν ποιητή πίσω ἀπ' τό δημοσιογράφο καί τόν ἐφήμερο συγγραφέα. Όπου ψάχνουν κάτι βρίσκουν. Τό διηγηματογράφο πού τούς διασκεδάζει, τό δημοσιογράφο πού δίνει μιά κάποια γεύση στήν καθημερινή ζωή τους καί ρίχνει τά δυνατά φῶτα μιᾶς εὐρύτερης ὕπαρξης στά πρωινά καί στίς βραδιές τους — δέν ἔχω πράγματι οὕτε τό θάρρος οὕτε τή διάθεση νά τούς διαχωρίσω άπ' τόν ποιητή. 'Ακόμα κι ή παραγωγή τοῦ ἀθλιέστερου γραφιᾶ, όσο μηδαμινή κι ανάξια κι αν είναι, παίρνει κάτι απ' τήν αίγλη τοῦ ποιητῆ, ὅταν τή βλέπει κάποιος μέ μάτι ἄφθαρτο, μέ φαντασία μαθημένη στήν τραχύτητα καί στήν ταλαιπωρία τῆς ζωῆς. Κι αὐτό συμβαίνει ἁπλούστατα γιατί ὁ γραφιάς γρησιμοποιεῖ. μ' ὄση ἀδεξιότητα κι ἄν τό κάνει, τό θαυμαστότερο ἀπ' ὅλα τά ἐργαλεῖα — μιά ζωντανή γλώσσα. Έξευτελίζεται βέβαια εύνουχίζοντας όσο γίνεται τή γλώσσα άπ' τήν εὐγένειά της, ἀπ' τή λάμψη της, ἀπ' τή ζωή της. ᾿Αλλά ποτέ δέν καταφέρνει νά τή φτωχύνει τόσο άμετάκλητα ώστε κάποιοι σπασμένοι ρυθμοί, κάποιοι συνδυασμοί λέξεων πού κατέχει δίχως νά τό θέλει ἤ κάποιες εἰκόνες πού κατά λάθος ἐπιδείχνει ἡ

κακογραφία του, ὥστε ὅλ' αὐτά λοιπόν νά μήν πέσουν σάν μαγικές ἀχτίδες πάνω σέ μιά νεαρή, σέ μιά ἄμορφη ψυχή...

Καί τώρα, ἔχοντας προσπελάσει τό μεγάλο μυστήριο τῆς γλώσσας, ἀποκάλυψα ἕξαφνα τό στόχο στόν όποιο σας όδηγοῦσα. Μέ τή δύναμη τῆς γλώσσας ὁ ποιητής άπ' τά μυστικά καταφύγιά του κυβερνα έναν κόσμο τοῦ ὁποίου τά μεμονωμένα μέλη μπορεί νά τόν ἀπαρνιοῦνται, μπορεί ἀκόμη καί νά ξεχνοῦν τήν ὕπαρξή του. Καί ὅμως αὐτός είναι πού φέρνει κοντά στίς σκέψεις του τή μία μέ τήν ἄλλη ή πού τίς διχάζει, πού έξουσιάζει καί τρέφει τή φαντασία τους, τίς παραξενιές τους καί τά πιό τρελά τους παιχνίδια. Όπως κάθε αὐθεντική δύναμη, ή σιωπηρή αὐτή μαγεία έργάζεται άδυσώπητα. Γιατί κάθε τι πού έχει γραφτεῖ σέ κάποια γλώσσα καί, τολμῶ νά πῶ, κάθε τι πού σκεφτόμαστε ἔχει τήν πηγή του στό ἔργο ἐκείνων πού κάποτε άσχολήθηκαν μ' αὐτή τή γλώσσα δημιουργικά. Καί κάθε τι πού, στήν εὐρύτερη δυνατή ἕννοια, ὀνομάζουμε λογοτεχνία, μέχρι τό λιμπρέτο μιᾶς ὅπερας τοῦ συρμοῦ καί τό διήγημα τσέπης — ὅλ' αὐτά ἔχουν τή ρίζα τους στά λιγοστά μεγάλα βιβλία τοῦ κόσμου. Η καταγωγή έκφυλίστηκε, διαστράφηκε μέ άστόγαστες καί grotesque έπιμιξίες, μά είναι κατευθείαν γραμμή καταγωγή. Καί ἕτσιιή φαντασία ἑκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ανήκει πραγματικά στούς ποιητές, πάντα καί μόνο στούς ποιητές, στίς λέξεις πού κείνοι συνάθροισαν έσαεί ή πού διαχώρισαν μέ κάποιες άντιθέσεις, στά σχήματα καί στίς καταστάσεις μέ τίς όποῖες συμβόλισαν τό αἰώνιο γεγονός. ΄Ο ἐργαζόμενος πού κρατάει στό λεωφορεῖο τή μισοδιαβασμένη ἐφημερίδα του, ή ὑπάλληλος καταστήματος ἤ ή μοδιστρούλα πού δανείζουν ή μιά στήν ἄλλη τιποτένια μυθιστορήματα, δέν είναι παράξενο νά συλλογισθοῦμε ὅτι κι αὐτοί ἀκόμα. στίς στιγμές ἐκεῖνες πού τό βλέμμα τους διαπερνάει τίς μαῦρες τυπωμένες γραμμές. παραδίδονται κατά κάποιο τρόπο στούς ποιητές, ζοῦν τή βία τῶν ποιητῶν, τῶν μοναγικῶν αὐτῶν ψυχῶν πού δέν ὑποπτεύονται τήν ὕπαρξή τους κι ἀπ' τά γνήσια έργα τῶν ὁποίων ἄβυσσος τούς χωρίζει, αὐτούς καί τούς ὁμοίους τους! ή πνευματικότητα τῶν ποιητῶν, ἡ θέρμη τους πού συνδέει τό ἕνα μέ τ' ἄλλο τά ἄτομα πού διαφορετικά θά ἕμεναν ἀπομονωμένα, ἡ μαγεία τους καί μόνο συγκρατεῖ μαζί τά βιβλία αὐτά καί κάνει καθένα τους ἕνα ξεγωριστό κόσμο κι ἕνα νησί ὅπου μπορεῖ νά κατοικήσει ή φαντασία. Δίχως αὐτή τή μαγεία πού τούς δίνει μιά ἐπίφαση μορφῆς, τά βιβλία ἐκεῖνα θά κομματιάζονταν καί θά ήσαν νεκρή ὕλη, ἔτσι ὥστε δέ θά ὑπῆρχε κανείς γιά νά τά πιάσει.

Χιλιάδες χέρια άρπάζουν καθημερινά τά βιβλία ὅπου ή ἐπιστήμη ἔχει συσσωρεύσει τίς σκληρότερες ἀπ' τίς κοπιαστικές μέρες καί νύχτες της τά βιβλία αὐτά πάνω ἀπ' ὅλα φαίνεται πώς ἔχουν θιασῶτες τά λεπτότερα καί συνεπέστερα μυαλά. Μήπως ὑπερβάλλω πιστοποιώντας πώς κι ἐδῶ ἀκόμα ἀνακαλύπτω μιά κρυφή λαχτάρα γιά τόν ποιητή, μιά λαχτάρα πού τό ἴδιο διεστραμμένη μέ πολλές ἐρωτικές ὁρμές, διατείνεται πώς κρατιέται μακριά ἀπ' τό ἀντικείμενο τῶν κρυφῶν της πόθων καί πώς τό ἐγκαταλείπει γιά πάντα; Σίγουρα, σίγουρα, μόνον ἐκεῖνοι οἱ ὀλίγοι ἐκλεκτοί πού ἐργάζονται σέ μιά δεδομένη ἐπιστήμη ἀναζητοῦν τόν ἀληθινό της χαρακτήρα, τήν αὐστηρή καί περιορισμένων διαστάσεων ὑπόστασή της, περιφραγμένη ἀπό μιά ἅβυσσο αἰωνίου ψύχους! Οἱ ἀναπόδειχτες ψυχές τοῦ πλήθους πού ἀναζητᾶ, θά ἕβρισκαν τόσο τρομερό αὐτό τό ψῦχος πού θ' ἀναφλέγονταν καί θ' ἀποδιώχνονταν γιά πάντα ἀπό κοντά του!

Τό ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἱκανοί νά ζήσουν μέσα σ' ἕναν ἀέρα μαραμένο ἀπ' τό ψῦχος τοῦ ἄπειρου διαστήματος, αὐτό εἰναι μυστικό τοῦ πνεύματος, ἀνάλογο μέ τό μυστικό τῶν ποιητῶν πού εἰναι ἱκανοί νά ζήσουν κάτω ἀπ' τήν πίεση ὁλάκερης τῆς συναθροισμένης καί τωρινῆς ἐμπειρίας τῶν ἀνθρώπων. Μιά τέτοια ἱκανότητα δέν ἀν ηκει καί δέν μπορεί ν' ἀνήκει στό πλῆθος. Γιατί οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες βρίσκονται στό κέντρο τῆς ζωῆς, ἐνῶ ἀπ' τήν ἐπιστήμη, στήν αὐστηρή καί καθαρή της ἕννοια, κανένας δρόμος δέν ὁδηγεῖ πίσω στή ζωή. Σέ ὅλες τίς τέχνες ὑπάρχει μιά κλίση νά γίνουν καθαρές τέχνες, λέγεται —καί δέν εἰναι σχῆμα λόγου— ὅτι τείνουν νά γίνουν μουσική. Παρόμοια, κάθε ἐπιστήμη προσπαθεῖ νά ἐξαγνισθεῖ μέσα στά μαθηματικά.

483

1

Κι αὐτό συνιστᾶ τόν ἀνθρώπινο χαρακτήρα τῶν ἐπιστημῶν, τή συνεγή πνευματοποίησή τους: γιατί ἀγωνίζονται νά μεταφέρουν στό σύμπαν τούς ὑποκειμενικούς ὑπολογισμούς τοῦ είδους, καί ὁ ἄνθρωπος ἐζακολουθεῖ νά παραμένει, ὅπως λέγει τό ἀργαῖο ρητό, τό μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων. 'Αλλά αὐτός ὁ δρόμος είναι παγετώδης καί μοναχικός. Καί τό πληθος, πού παίρνει ξανά καί ξανά στά γέρια του έπιστημονικά βιβλία, δέν όδεύει πρός τά φλογερά ψύχη τῆς αἰωνιότητας τά μέλη του δέν είναι είδήμονες καί ὀφείλουν νά περιορίζονται γιά πάντα, μέ τά διακαῆ ἐρωτήματά τους, στίς έξωτερικές αὐλές. Γιατί ἀντικείμενα τῆς λαγτάρας τους είναι οἱ συνδετικές συγκινήσεις, οί κοσμικές συγκινήσεις, οί συγκινήσεις πού άφυπνίζονται άπό τή σκέψη, ἐκεῖνες ἀκριβῶς πού μιά καθαρή καί αὐστηρή ἐπιστήμη ὀφείλει πάντα ν' ἀρνιέται καί πού μονάχα ὁ ποιητής μπορεῖ νά δώσει. "Οσοι ἁρπάζουν τά ἐπιστημονικά ή ψευτοεπιστημονικά βιβλία, καθώς κι όσοι άλλοι πιάνουν στά χέρια τους διηγήματα ή έφημερίδες ή όποιαδήποτε τυπωμένη πατσαβούρα, τό κάνουν γιατί δέ θ' άντεγαν νά τρέμουν ἀπογυμνωμένοι κάτω ἀπ' τά ἀστέρια. Λαχταροῦν γιά κάτι πού μόνο ὁ ποιητής μπορεί νά τούς δώσει όταν καλύπτει τή γύμνια τους μέ τίς πτυχές τοῦ μανδύα του. Η ποιητική δημιουργία, γράφει κάπου δ Hebbel στό ήμερολόγιό του, ρίχνει στούς ὤμους μας ἕνα ροῦχο γιά νά μᾶς ζεστάνει. Τό πλῆθος συμμερίζεται αὐτή τή ζεστασιά γι' αὐτό τό λόγο παγιδεύει κομμάτια ποιητικῆς δύναμης τή στιγμή πού φαντάζεται ὅτι τιμᾶ τήν ἐπιστήμη. ΄Ο νοῦς τῶν ἀνθρώπων στηρίζεται σέ μιά συναισθηματική σκέψη, σέ μιά ἐκλογικευμένη συγκίνηση, σέ μιά μεσολάβηση ἀνάμεσα στόν έαυτό τους καί σέ όλα έκεινα πού ή έπιστήμη, στή μεγάλη της ἀπάρνηση, θεωρεί διά παντός ἀπρόσιτα στίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες. 'Αλλά ἀναζητοῦν τόν ποιητή καί δέν τόν όνομάζουν.

H. v. Hofmannsthal

'Απόσπασμα απ' τή διάλεξη Der Dichter und diese Zeit πού δόθηκε τό 1907 στή Βιέννη.



⁶Ο Ούγκο φόν Χόφμανσταλ ἀνήκει στόν κύκλο τοῦ αἰσθητικοῦ-ψυχολογικοῦ ἰμπρεσιονισμοῦ τῆς Βιέννης. Γεννήθηκε τό 1874 καί σπούδασε στή Βιέννη. Τό 1891 συναντήθηκε μέ τό Στέφαν Γκεόργκε καί ἀνῆκε στόν κύκλο του ὡς τό 1905. ⁶Εζησε σάν ἀνεξάρτητος συγγραφέας, συνεκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Morgen» (Αὕριο) καί ἑκδότης τῶν «Neuen dt. Beiträge» (1922-1924). Πέθανε τό 1929 στό Ρονταούν. ⁶Εργα του: Λυρικά δράματα: 1891 Χτές, 1892 ⁶Ο θάνατος τοῦ Τιτσιάνο, 1893 ⁶Ο τρελός καί ὁ θάνατος, 1897 Μικρά δράματα: 1891 Χτές, 1892 ⁷Ο θάνατος τοῦ Τιτσιάνο, 1893 ⁶Ο τρελός καί ὁ θάνατος, 1897 Μικρά δράματα: 1001 Τό γράμμα τοῦ Λόρδου Σάντος. Δράματα: 1904 ⁶Ηλέκτρα, 1905 ⁶Ο Οιδίποδας καί ἡ Σφίγγα, 1911 ⁶Ο καθένας, 1922 Τό μεγάλο παγκόσμιο θέατρο. Κωμωδίες: 1908 ⁶Ο γυρισμός τῆς Χριστίνας, 1912 ⁶Ο Αύσκολος. Πολλά διηγήματα. Διο λιμπρέτα γιά τίς ὅπερες τοῦ Ρ. Στράους: 1911 ⁶Ο ἱππότης μέ τό Ρόδο, 1912 ⁶Η ⁶Αριάδνη στή Νάξο. ⁶Ένα ἀτέλειωτο μυθιστόρημα πού δημοσιεύτηκε τό 1933 ⁶Ο ⁶Ανδρέας ἤ οἱ ⁶Ενωμένοι. Καί μιά τραγωδία: 1925 ⁶Ο Πύργος.