'Η άστυνομία σ' ἀγαπᾶ, ὁμολογεῖς τό καθετί. Χτυπητά μαλλιά, μαῦρο παπούτσι, παλιό πλαστικό,

Είναι ή ζωή μου τόσο ραδιούργα; Είναι γι' αὐτό π ού γουρλώνεις τούς κύκλους τῶν ματιῶν σου;

Είναι γι' αὐτό πού τά μόρια σκόνης τοῦ ἀέρα ἀναχωροῦν; Δέν είναι μόρια σκόνης, είναι κύτταρα τοῦ αἴματος.

"Ανοιζε τήν τσάντα σου, Τί είναι ἐκείνη ή ἄσκημη μυρουδιά; Είναι τό πλέξιμό σου, μέ ζῆλο

'Αγκιστρώνοντας τόν ἑαυτό του στόν ἑαυτό του, Είναι τά γλοιώδη σου ζαχαρωτά.

"Εχω τό κεφάλι σου πάνω στόν τοῖχο μου. 'Ομφάλιοι λῶροι, κοκκινογάλαζοι καί λαμπροί,

Στριγγλίζουν ἀπ' τήν κοιλιά μου σάν βέλη κι αὐτά ἱππεύω. *Ω φεγγαρίσια λάμψη, ὥ ἄρρωστη ἐσύ,

Τά κλεμμένα ἄλογα, οί προγαμιαῖες συνουσίες Κυκλώνουν μιά μήτρα μαρμάρινη.

Ποῦ πᾶς Ἐσύ πού ρουφᾶς ἀνάσα μέ ταχύτητα μιλίων;

'Ωχροκίτρινες μοιχεῖες θρηνοῦν σ' ἕνα ὄνειρο. Κρύο γυαλί, πῶς μπαίνεις

'Ανάμεσα στόν ἑαυτό μου καί τόν ἑαυτό μου. Γρατζουνίζω σάν γάτα.

Τό αίμα πού τρέχει είναι σκοτεινός καρπός-Ένα ἐφφέ, ἕνα καλλυντικό.

Χαμογελᾶς. "Οχι, δέν εΙναι μοιραῖο.

ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

Ένα στρίγγλισμα φρένων "Η είναι ένός τοκετοῦ κραυγή; Καί είμαστε ἐδῶ, μέ τήν ἀπειλή τῆς ἀπότομης πτώσης Θεῖε, παντελόνι ἐργοστασίου Φάτσο, ἐκατομμυριοῦχε. Κι ἐσύ ἕξω κρύος δίπλα μου χωμένος στήν καρέκλα σου.

Οί τροχοί, δυό λαστιχένιες προνύμφες, δαγκώνουν τίς γλυκές οὐρές τους. Είναι ή 'Ισπανία αὐτό 'κεῖ κάτω; Κόκκινο καί κίτρινο, δυό φλογερά καυτά μέταλλα Σπαρταρώντας κι ἀναστενάζοντας, τί σόι σκηνικό είναι τοῦτο; Δέν είναι ή 'Αγγλία, δέν είναι ή Γαλλία, δέν είναι ή 'Ιρλανδία. Είναι ἄγριο. Είμαστε ἑδῶ γιά μιά ἐπίσκεψη, Μ' ἕνα καταραμένο μωρό σκούζοντας πρός κάπου.

Υπάρχει πάντα ἕνα ματωμένο μωρό στήν ἀτμόσφαιρα. Θά τ' ἀνόμαζα ἡλιοβασίλεμα, μά Ποιός ἄκουσε ποτέ ἕνα ἡλιοβασίλεμα νά οὐρλιάζει σάν κι αὐτό;

Είσαι βυθισμένος στά έφτά προγούλια σου, ἀκίνητος σάν χοιρομέρι. Ποιά νομίζεις πώς είμαι; Θεῖε, θεῖε; Θλιβερέ 'Αμλέτο, μ' ἕνα μαχαίρι; Ποῦ καταχωνιάζεις τή ζωή σου;

Είναι μιά πεντάρα, μιά πέρλα-'Η ψυχή σου, ή ψυχή σου; Θά τήν ἀπαγάγω σάν ἕνα ὅμορφο πλούσιο κορίτσι, Θ' ἀνοίζω ἀπλά τήν πόρτα καί θά βγῶ γρήγορα ἀπ' τό αὐτοκίνητο Καί θά ζήσω στό Γιβραλτάρ στόν ἀέρα, στόν ἀέρα.

ΑΠΟΚΡΥΦΟ

Ο ἀέρας εἶναι ἕνας μύλος μέ ἄγκιστρα-Ἐρωτήσεις δίχως ἀπάντηση, Λάμποντας καί μεθυσμένες σάν μύγες Πού τό φιλί τους τσούζει ἀφόρητα Μές στίς βρωμερές μῆτρες μαύρου ἀέρα κάτω ἀπό πεῦκα τό καλοκαίρι.

Θυμᾶμαι

Τή νεκρή μυρουδιά τοῦ ἤλιου σέ ξύλινες καμπίνες, Τό σκλήρεμα τῶν πανιῶν, τά μακριά ἀρμυρά σάβανα. Κάποτε κάποιος ἔχει δεῖ τό Θεό, ποιά εἶναι ἡ γιατρειά; Κάποτε κάποιος μαγκώθηκε

Δίχως οὕτ' ἕνα κομμάτι νά τοῦ 'χει ἀπομείνει, Οὕτ' ἕνα δάχτυλο τοῦ ποδιοῦ, οὕτε τοῦ χεριοῦ, κι ἐζάντλησε Ἐξάντλησε τελείως, μές στοῦ ἥλιου τίς πυρκαγιές, τά χρώματα Ποῦ ἐπεκτείνονται ἀπό ἀρχαίους καθεδρικούς Ποιά εἶναι ἡ γιατρειά;

Τό καταπότι τοῦ χαπιοῦ τῆς Μετάληψης, Ἡ πορεία δίπλα στ' ἀκίνητο νερό; Ἡ μνήμη; Ἡ μαζευοντας τά λαμπερά κομμάτια Τοῦ Χριστοῦ μές στά πρόσωπα τρωκτικῶν, Τούς ἤμερους λουλουδοφάγους, τούς μόνους

Πού νιώθουν ἄνετα μέ τίς ταπεινές τους έλπίδες– Τήν καμπούρα γυναίκα μές στό μικρό της, καθαρό έζοχικό

Κάτω ἀπ' τίς ἀχτίνες τῆς ἀγράμπελης. Δέν ὑπάρχει κανένας μεγάλος ἕρωτας, μόνο τρυφερότητα; *Αραγε ἡ θάλασσα