

Βαγγέλης Κάσσος

Ποιήματα

ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ «ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ» ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΝΕΩΝ

I. Ὁ ἥλιος εἶναι ἔνα χαρτονόμισμα
 Στὴν κόμη τῆς Κασσάνδρας
 Παντὸν εὐγενικές σκιές
 Διασχίζουν τὸ μέγα τοῖχος.
 Καθώς ἔλωτες κάθιδροι κομίζουν
 τὰ δῶρα τῶν Δαναῶν.

II. Ἀδειασαν οἱ δρόμοι
 Ἀδειασαν τά πάρκα
 Ἀδειασαν τά καταστήματα
 Κι ἡ ψυχὴ μου ἔνα πελώριο δάκρυ
 Στό μάγουλο τῆς ἡμέρας.

Ἐμειναν μόνο οἱ σηματοδότες
 Καὶ τὰ ρολόγια στίς ἐκκλησίες
 Μὲ τούς μεγάλους δεῖχτες
 Νά σημαδέουν διαστημικά κοιμητήρια
 Ἐμειναν μόνο οἱ λέξεις
 Στά γήπεδα καὶ στίς πλατεῖες
 Νά ψυχορραγοῦν ἀπό ἀνία
 Ἐμειναν μόνο τά μουσεῖα καὶ τά κενοτάφια
 Κι οἱ μάρτυρες στά καλεντάρια
 Κι οἱ ἥρωες στά σχολικά βιβλία
 Νά ψιθυρίζουν πίσω ἀπό αἰμόφυρτους ἥλιους.

Βαγγέλης Κάσσος

Πάνος Σκουρολιάκος

Γκάουτσο

Ἡρθε καὶ ἐγκαταστάθηκε στό παλιό τριόροφο σάν ἔνας γκάουτσο μέ τῇ μεγάλῃ του στολή ἐν πλήρει δόξει ἢ ὅπως ἔνας μάγκας σ' ἔναν ὄποιοδήποτε δρόμο μιᾶς περασμένης δεκαετίας. Δέν εἶπε σέ κανένα γιά τῇ φύτρα του καὶ σπάνια καλησπέριζε τούς γείτονες ὅταν τύχαινε νά πέσουν φάτσα μέ φάτσα. Κάποιοι είπαν ὅτι τὸν ἄκουσαν κάποτε νά μιλάει γιά τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, γιά Σάγκρι Λά ἢ γιά τοὺς Μαύρους Πάνθηρες. Τό δωμάτιό τουν δέν τό είδε κανείς. Κάποιοι είπαν πώς είχε ἔνα γραμμόφωνο. Μόνο αὐτό, τίποτ' ἄλλο. Χάζευαν μέ τίς ώρες ἐκείνη τῇ γλάστρα μέ τά κόκκινα μπιζέλια στό παράθυρο καὶ πάσχιζαν νά ἐρμηνεύσουν σ' αὐτά τόν κύριό τους.

Ο καιρός περνοῦσε ἔτσι. Αὐτός ἔμπαινε κι ἔβγαινε μιά φορά τὴν ἡμέρα, ποτὲ δέ διάβαζε ἐφημερίδα, ποτὲ δέ γινόταν τό παραμικρό στό δωμάτιο. Τό πράμα ἔβριαζε. Κι ἔβραζε. "Ολοι τό είχαν στό νοῦ τους μά κανείς δέν τό ἀνέφερε. "Ολοι περίμεναν κάτι. Περίμεναν. Κι ὁ καιρός περνοῦσε ἔτσι.

Σάφουν ἔνα βράδυ φῶτα πολλά ἀνάψαν στό σπίτι. Στό παράθυρο τά μπιζέλια φωτισμένα καὶ δίπλα ἔνα κλουβί καὶ μιά καρδερίνα. Καὶ φῶς, πολύ φῶς. Μουσική, κάτι σάν Λούις "Αρμστρογκ Μαχάλια Τζάκσον" η Βαμβακάρης. Μαζεύτηκε κόσμος πολὺς, φασαρία. Ν' ἀκοῦνε φωνές, μουσικές νά βλέπουνε φῶτα. Στήν ἀρχή δέν ἀντέδρασαν. Μείναν ἔτσι. Μετά χαμογέλασαν ἥλιθια. Κάποια στιγμή τούς ἄρεσε. Και τέλος ἄρχισαν πιά νά θορυβοῦνται. Τό ἔκαναν θέμα.

Πήρε ξανά τό σκοτάδι καὶ γίνηκε ήσυχία. Εκείνοι περίμεναν νά τόν δοῦνε ξανά. Μάταιο. Μουσική δέ ξανακούστηκε. Οὔτε φῶς. Στό παράθυρο πάντα τά μπιζέλια καὶ τό κλουβί ἐκείνης τῆς βραδιᾶς. Χωρίς ὅμως τὴν καρδερίνα. Υπερήφανα, σάν ἔνας γκάουτσο τοῦ Σάν "Ελισέο" η σάν ἔνας μαχαλόμαγκας "Ελληνας ἀπομακρύνθηκε διακριτικά.