ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΎ ΜΟΥ

Ζοφερός έγκέφαλος. τό πελώριο σφουγγαρένιο κοράλι. άναπαυμένο μές στό κεφάλι σου. γυμνωμένες γυναϊκες άστράφτουν μέσα του. κινούμενες, καταγράφοντας μές στό σπήλαιο τίς φαντασιώσεις σουτήν μπιζουτιέρα πού μέσα της χώνεις ώς τούς άγκῶνες τά χέρια σου ένῶ πέτρες κι άγκράφες καί καρφίτσες γαράζουν καί ξύνουν τό δέρμα σου: τήν αίμορραγία σου καί τήν εὐτυχία σου ἀπ' τή σκισμένη σάρκα. Δέν ξέρω τί ἔκανες η τί ηθελες νά κάνεις. σκαρφαλώνοντας στόν τοῖχο, γλιστρώντας πάνω στή σκάλα κινδύνου. στημένος στό παράθυρο παρατηρώντας με ούτε μπορούσα νά σταματήσω γιά νά σκεφτώ ή νά έρευνήσω. 'Η κραυγή τ' ἀφήνει ὅλ' αὐτά νά χαθοῦν. Κάνει τό σῶμα σου νά χαθεῖ ἀπ' τά μάτια μου, τό γκρεμίζει - ενα σαπουνοκιβώτιο άπ' τή μαρκίζακαί πῶς ἤ ἀπό ποῦ ἦρθες δέ μ' ἐνδιαφέρει: δέ θέλω νά ζέρω.

Ήδονοβλεψία,

πόσο περιορισμένες οἱ ἔρευνες σου ἔγιναν. Πόσο μακριά ἀπ' τήν ἱκανοποίηση. Θέλεις νά μάθεις τἱ βρίσκεται μέσα σέ μιά γυναίκακάτω ἀπ' τά ροῦχα της. Θέλεις νά μάθεις περισσότερα ἀπ' ὅσα αὐτή θέλει νά πεῖ; θέλεις νά μάθεις πῶς εἶναι συνδεδεμένη, πῶς αἰμορραγεῖ, πῶς σέρνεται μές στό παρελθόν σου:

Κοιτάζεις σέ λάθος παράθυρο κι έλπίζω νά τρόμαζες ἀπ' ὅ,τι είδες, έλπίζω νά ξέρεις πώς μερικές γυναῖκες είναι νεκρές άπ' τό κεφάλι καί κάτω. Ελπίζω νά ξέρεις μέ τί ὁ θάνατος στήν ἐζωτερική ἐμφάνιση μοιάζει τώρα. Έλπίζω νά τό 'δες αὐτό καί νά τρόμαζες. Ελπίζω νά προειδοποιήθηκες πώς ὁ θάνατος κυλᾶ ἀπ' τή μιά ἄκρη ώς τήν ἄλλη. 'Ελπίζω πώς ποτέ δέ θά ξεγάσεις τόν τρόμο πού μᾶς κρατᾶ ὅλους μές στήν παλάμη τοῦ χεριοῦ του. Τά δάχτυλα πέφτουν ενα ενα. Τό χέρι παραλύει καί σωριάζεται. Ποῦ βρισκόμαστε ὅταν τό χέρι σωριάζεται; Πελώριο σφουγγαρένιο κοράλι καθισμένο στήν κορφή τοῦ κεφαλιοῦ σου ξεραίνεται

πήζει τσακίζεται τέλος καθώς τό χῶμα ζεκαθαρίζει καί μᾶς ἐνταφιάζει ὅλους.

ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ

Ένα κορίτσι κάθεται σ' ἔνα μαῦρο δωμάτιο.
Είναι τόσο ώραῖο
πού τά δαμάσκηνα ἔχουν πέσει ἀπ' τά δέντρα ἔζω.
Παγωμένοι ἄνεμοι φυσοῦνε χῆνες
μές στά μαλλιά του.
Τό δωμάτιο είναι μαῦρο,
ὅμως οἱ χῆνες περιφέρονται ἐκεῖ,
μπαίνοντας μές στό μυαλό του
κι ἀποκλείοντας τό δωμάτιο
μές στό μαῦρο μυστικό του.
Δέν είναι μόνο, γιατί ὑπάρχει ὁ ἤχος
ἑκατο φτεροκοπημάτων,
κι ἀπ' τό φροῦτο πού σαπίζει μές στή σκούρα γῆ
ἡ μυρουδιά ἐνός παρελθόντος χρόνου.

Ένα κορίτσι κάθεται σ' ἕνα φανταστικό δωμάτιο χτενίζοντας τά φανταστικά μαλλιά του.
Τά φτεροκοπήματα τῶν χηνῶν ρίξαν τά δαμάσκηνα ἀπ' τά δέντρα ἔξω, κι ὁ ἄνεμος τά πάγωσε ὅλα μόνο καί μόνο γιά νά φυλάξει τό κορίτσι μές στό μαῦρο δωμάτιο Ἐκεῖ χτενίζοντας τά φανταστικά παγερά μαλλιά του.

Ένα κορίτσι κάθεται σέ μιάν εἰκόνα μέ τό φόντο ζωγραφισμένο βαρύ μαῦρο καί χτενίζει τά μαλλιά του.
Εἶναι τόσο ώραῖο πού ὁ ἄνεμος ἔκοψε δαμάσκηνα καί σκόρπισε χῆνες.
Ό χειμώνας ἔφτασε.
Ό ἤχος τῶν φτεροκοπημάτων εἶναι τόσο δυνατός πού δέν ἀκούω τίποτα ἔτσι πού πρέπει ν' ἀτενίζω μόνο ἔξω ἀπ' τήν εἰκόνα καί νά συνεχίζω νά χτενίζω τά μαῦρα φανταστικά μαλλιά μου.

