

διαίσθηση,
ρύθμιση,
έπαινο.

Κάθε καιρός χρειάζεται
νά ζαναμαθαίνεις τήν άδιάσπαστη
έξελιξη, δχι νά θυμᾶσαι μά νά
ζαναβάζεις τήν έξάρθρωση
τῶν στιγμῶν σέ συσπασμένους
μυῶνες, τό γάφρο ν' ἀνάβει
τριχοειδῆ ἄγγεια, αὐτόν τό σφυγμό
νά χτυπῶ αὐτή τήν ἐνόραση
πάνω στό γύρισμα τοῦ πυροβολημένου φῶς
ποταμοῦ, κάτω ἀπ' τό διπλό σέ μπόι
μαονένιο πρέκι, κάτω ἀπ' τήν ἀλεύκαντη
στοκένια χυνόμενη αύγη.

Τσάκισα φύλλα ἀγριομυρτιᾶς
γιά τὸν πράσινο χυμό καί τήν πικρή μυρουδιά
κι ἔμαθα ἀπό τσακισμένα ἀγριόχορτα
τόν πόνο τῆς φωτιᾶς καί τοῦ νεροῦ
τόσον ἀληθινό δσο ὅποιαδήποτε ἄλλη
γλώσσα.



ΕΞΟΡΙΕΣ

Τό σταχτί της γεράκι κουρνιάζει πάνω ἀπ' τό νεροχύτη
καθώς ἀχνιστό νερό διακλαδώνεται πάνω ἀπ' τά χέρια μου.
Ἄπο κάτω οἱ καρποὶ πού ρυτιδιάζουν καί ροζαίνουν.
Εἴμαι ἔξοριστη μές στή δικιά μου χώρα.

Τά γατιά της τσακώνονται στό πάτωμα
σέρνοντας μιά γλίτσα αἵματος ἀπ' τό μέρος πού τρώγανε.
Κλειδώνω τήν πόρτα. Γρατζουνίζουν κάτω ἀπ' τήν πόρτα.
Εἴμαι ἔξοριστη μές στό δικό μου κρεβάτι.

Τό πιτσιλωτό της μπασταρδόσκυλο, γεμάτο κόκκινη ψώρα
κοιμᾶται στό κατώφλι τοῦ μπάρ τοῦ Τρίτου Δρόμου
ἐκεῖ πού πίνω μπράντυ καθώς τά ζευγάρια ἀλλάζουν.
Εἴμαι ἔξοριστη ἐκεῖ πού οἱ γείτονές μου βρίσκονται.

Στό πεζοδρόμιο καίγονται κονσέρβες στάχτης.
Ή πράσινή της σάύρα τό βάζει στά πόδια ἀπ' τό φῶς
γύρω ἀπό σκισμένο χαρτόνι καρβουνιασμένο σέ λαμπρή φτέρη.
Εἴμαι ἔξοριστη μές στό δικό μου δράμα.

Τό ξανθό της παιδί κάθεται στή βεράντα ὅταν
γυρίζω πίσω τό βράδι. Κρύα χέρια, γαλάζια βλέφαρα· κι οἱ δυό μας
χρειαζόμαστε ὑπνο. Μοῦ λέει πώς πρόκειται νά πεθάνει.
Εἴμαι ἔξοριστη μές στή δικιά μου νιότη.

Κυρία τῶν ἀποστάσεων, αὐτή ἡ φωτιά, αὐτό τὸ νερό,
αὐτή ἡ γῆ σχηματίζουν ἔνα τέμενος ἐκεῖ πού βρίσκομαι.
Ἄκυρωσε τά ζῶα σου καὶ τὴν ξανθιά σου κόρη.
Ἐλμαι ἐξόριστη μές στά δικά μου χέρια.

ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΟΙ

I

Ἀνάμεσά μας πάνω στό φαρδύ μας κρεβάτι ἀγκαλιάζουμε ἔνα βραχνά
πού τὸν ἔχουμε γεμίσει μὲ ταξίδια. Ξυπνοῦμε
πιό χωρισμένοι ἀπό πρίν, μ' ἀνοιχτά χέρια.
Τό στομάχι σου καὶ τό κεφάλι μου ἀρχίζουν νά πονοῦνε.
Ἄδυνατο νά δουλέψεις. Πονᾶς. Ἐγώ κλαίω.
Ἐξω ἀπ' τό βρώμικο παράθυρο, μές στήν υγρή
μειβράνη τῆς καινούργιας ἀνοιξης, λασπωμένα μαυρισμένα παιδιά τσαλαβούτανε
χαρτόνια σέ νερόλακους, γράφουν μέ κιμωλία σ' ἔναν τοῖχο
ὅπου δυό ἀγόρια τρῶνε πορτοκάλια πάνω σέ μιά σκάλα πυρκαϊᾶς
Ἀγάπη, ὁ πόθος μᾶς κάνει καὶ τούς δυό ἀνώνυμους,
μεσήλικες, καβγατζῆδες, γελοίους.
Πονᾶς θέλοντας δάκρυα. Ἐκλιπαρῶ γιά πόνο.

Πραγματικός, βρώμικος κι ἐξόριστος, μᾶς
ἀποφεύγει.
Θά τοῦ 'δειχνα βιβλία καὶ γέφυρες,
καὶ θά 'φτιαχνα μιά γλώσσα νά μποροῦμε δλοι νά μιλᾶμε.

Καμιά ξανθιά φαντασία
Δέ μᾶς ἔστειλε ἡ μητέρα νά μᾶς μαστίζει τὴν ἀνοιξη,
αὐτός ἔχει τά δικά του ἀσκῆμα δνειρα, θέλει δουλειά, μεθᾶ,
ἴσως δέ θά 'χε διαλέξει νά 'ναι δημορφος.

Γιατί τὸν συγκρατήσαμε ὅταν φώναζε καὶ ξέρναγε,
εἶμασταν καλοί στό κρεβάτι, ἡ καλοί γιά ἔνα ζεστό γεῦμα,
δέ μᾶς δωρήθηκε ἡ ζωή του ἀπ' τό σβέρκο του,
ἡ ἀκόμα τό δικαίωμα νά μιλᾶμε πρίν τή σειρά μας.
Ἀγάπη, ἀγάπη μου, δέν είναι αὐτό πού ἔχεις κάνει
ἄλλ' αὐτό πού τώρα ἀκριβῶς κάνεις.

Ω, θά κράταγα τό κεφάλι του καὶ θά τὸν τάιζα πορτοκάλια
νά γεντεῖ τό ζεστό του σπίτι,
ρόζ γαρίδα νά γεντεῖ τό πράσινο γλείψιμο τῆς θάλασσας.
Νά γεντεῖ τό δρόμο, τάρτα, κρύα ἄγρια μῆλα
καὶ μακριά χλοιμά σταφύλια μέ σκονισμένα φεγγαρίσια δέρματα.
Νά γεντεῖ τὸν ἑρωτά μου, κεχριμπαρένιο μέλι ἐλληνικό
στρώνοντας τή γλώσσα του μέ γλυκιά σκέψη πικροῦ.
Νά γεντεῖ τὸν ἑρωτά μου, ώμό κρέας, ραπάνια, λεμόνια
καὶ ἀλάτι τρίβοντας τά χείλια του ἐκεῖ πού είναι σκασμένα.