

Φαίδων Πατρικαλάκης

Ίνδια: "Ενα μάθημα οἰστρηλασίας

Ο έφιαλτης και τό παφαμύθι ἀλληλένδετα, ἀναπόσπαστα. Ἀπειρα χρώματα, ἥχοι ἔξαντλητικοί, ἐπίμονοι, συμμερίζονται νά σέ παρασύρουν στό μυστήριο κάποιας μυητικῆς τελετῆς. Λαγνεία αἰσθήσεων, μειλίχιες διαχύσεις, δνειρά γευστά, ἀκατανόμαστα. Μιζέρια, φτώχια, κακομοιριά, ἐγκατάλειψη, κατάθλιψη, δυστυχία, ἀθλιότητα. Οι Μπάκτα αὐτοί πού πείθονται ἀπό ἀγάπη, οἱ Ζνένιν αὐτοί πού πείθονται ἀπό γνώση. Μιά τό παγόνι μέ τήν ἀδίστακτη διμορφιά του, μιά τό κοράκι ν' ἀδειάζει ψωφίμια παρατημένα στούς κεντρικούς δρόμους. Παραμονένει τούς ἀνθρώπους στό κάθε τους βῆμα, τό κράξιμό του τό ἀπαίσιο ἀκόμη στ' αὐτιά μου ἥχει, μέ τρομάζει, τό ἐπεξεργάζομαι καθώς ἀδιάκοπα ἐντοπίζει τά μικρά πουλιά, τίς σαῦρες γιά νά τίς κατασπαράζει, χαίρομαι μόνο τό ἐντονό του σχῆμα. Σάν βρέχει, και αὐτό γίνεται συχνά τό Μάη, κουρνιάζει στά φύλλα τῶν δέντρων ἡ μέσα στά καύκαλα τῶν πτωμάτων. Κυριαρχεῖ παντού μέ ζετιπωσιά, μέμφεται ἀκόμη και τίς Ἱερές ἀγελάδες, ζυγίζεται σαρκαστικά πάνω στίς ἰσχνές τους ράχες δηλώνοντας αὐτάρεσκα τήν ἐφιαλτική του ὑπεροχή. Φρούτα, μπαχαρικά, λουλούδια, μαιμούδες πού ἀνηφορίζουν σέ πανύψηλα δέντρα μέ τά μικρά τους, γυροφέρνουν τά Ἱερά ποτάμια, ἀνενόχλητες, ἄπιαστες λατρευτικές, ἐλέφαντες, σκίουροι, ἀγελάδες ἀδέσποτες, Ἱερές, ἀνέμελες, ἀγριόχοιροι, κακομούτσουνοι ἔξαντλημένοι, καμῆλες, γύπες, κόμπρες, Ἰνδουιστές, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές, Τζαϊνιστές, Ἐβραίοι, Χριστιανοί Τουρίστες.

Κάθε λίγο βρέχει στήν καυτή Καλκούτα, τό δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείου γέμισε μέ πουλιά ἀπ' τά ὅρθανοιχτα μέρα-νύχτα παράθυρα. Οι ἀνεμιστήρες διαρκῶς φτερουγίζουν, τό air condition στήν ἀπόθεωσή του. Τουρτουρίζεις ἀπό τό κρύο στά δωμάτια τοῦ ξενοδοχείου, ἀν τύχει και ἀπαλλαγεῖς ἀπό ἀνεμιστήρες, air

condition, δέ θά μπορέσεις νά κλείσεις μάτι τή νύχτα.

Στούς ἀπέραντους δρόμους καίγεσαι, ζεματίζεσαι ὅλα φαντάζουν ζεστά, ἀποχαυνωτικά ὑγρά, δύσκολος τόπος, ἐφιαλτικός, ἀνυπόφορος, οἱ πόλεις μυρίζουν καπνίλα, ξυνισμένα ούρα, σάπια φροῦτα, μούχλα, γλίτσα, δμως συγχρόνως τόπος παραμυθένιος, ἐπουράνιος και αὐτό θά τό ἀνακαλύπτεις σέ κάθε στιγμή, σέ κάθε πόλη πού θά συναναστρέφεσαι θά ἔχεις ν' ἀντιμετωπίσεις ξεχωριστά πανέμορφα πράγματα.

Στ' αὐτιά μου βουίζουν ἀκόμη οἱ θόρυβοι ἀπό τήν αἰνιγματική γιγαντιαία Καλκούτα. Ἐδῶ τά ριξάουν τά μετακινοῦν ἀκόμη οἱ ἀνθρωποί χωρίς νά χρησιμοποιοῦν ποδήλατα δπως γίνεται στίς περισσότερες πόλεις τής Ίνδιας, τό θέαμα αὐτό σου σπαράζει τήν καρδιά. Τήν πρώτη φορά πού θά ἀνέβεις σ' ἔνα ἀπό τ' ἀπειρα ριξάουν θά νιώσεις νά είσαι ή ντροπή τής Ίνδιας δμως σιγά σιγά συνηθίζεις, στήν ἀρχή ή δικαιολογηθεῖς ἀπό μέσα σου, θά ὑπόσχεθεῖς δτι τάχα θά δώσεις στόν ἀχθοφόρο ἔνα γερό φιλοδώρημα γιά νά ἔξιλεωθεῖς δμως ἀπό τήν ἄλλη μέρα ἀρχίζεις ἐπίμονα νά παζαρέβεις τήν τιμή. Στήν Ίνδια δ ἀνθρωπος ἀντικαθιστᾶ κυριολεκτικά, γιά μεταφορές τό ζῶο ή τή μηχανή. Θά σταθεῖ ἀπίστευτο νά περιγράψεις τ' ἀνυπολόγιστα βάρη πού μεταφέρουν αὐτοί οἱ ἀνθρωποι πάνω στά κεφάλια τους ή στούς ὅμους. Στό Μπενάρες ἔνας μοναδικός νεαρός κωπηλάτης μετακινοῦσε μέ κουπιά τό τεράστιο διόροφο σκάφος, ἀσφυκτικά γεμάτο μέ τουρίστες.

Τέτοιες ἀπαίσιες σκηνές δπου δ ἀνθρωπος καταπιέζεται συνέχεια και θά ἔλεγα πῶς καταπιέζεται μέ καρτερικότητα, συναντᾶς διαρκῶς στήν Ίνδια.

Τά καταστήματα στήν Καλκούτα θά σου φανοῦν πολύ ίδιορρυθμα.

Καταστηματάρχες και ὑπάλληλοι κάθονται σταυροπόδι μπροστά ἀπό τίς





سیمینه و میرا

μεγάλες δρθάνοικτες πόρτες τῶν μαγαζιῶν, ἐνῶ οἱ πελάτες ἀπό ἔξω ύποδεικύουν τὸ εἰδος τοῦ ἐμπορεύματος ποὺ ἐπιθυμοῦν· ν' ἀγοράσουν. "Οταν διαπιστώσουν ὅτι ὑπάρχει αὐτό πού χρειάζονται, βγάζουν τά παπούτσια τους καὶ μπαίνουν στὰ ἐσωτερικά τῶν καταστημάτων γιά νά το προβάρουν. Τά μαγαζιά στήν Καλκούτα μοιάζουν σάν ίερά. Δημιουργεῖται μιά ἴδιοτυπη τελετουργικότητα κάθε φορά πού οἱ Ἰνδοί ἀγοράζουν κάτι. "Ολα τά καταστήματα στήν Καλκούτα βρίσκονται ὑπερψφωμένα ἀπό τό ἔδαφος περίπου 70-80 ἑκ. αὐτό τούς δίνει ἔνα περίεργο χαρακτήρα. Πολύ χαριτωμένα δείχνουν τά μαγαζιά μέ τά καραμελάκια καὶ τά μπαχαρικά, τοποθετημένα μέ μεγάλη φροντίδα σέ σακουλάκια ή σέ γυάλινα βάζα. Ἡ ποικιλία τῶν χρωμάτων ξεπερνᾷ τήν πιό ἀχαλίνωτη φαντασία. Σέ κάποια μεριά κάθονται σταυροπόδι οἱ πωλητές ντυμένοι κατάλευκα, κρατοῦν μιά βεντάλια στό χέρι, ἔνα φτερό ἔνα καλάμι πού καταλήγει σέ φούντα γιά νά διώχνουν τίς μύγες ἐνῶ ἀντίκρι τους βρίσκεται ἀπαραιτήτως ἔνας μεγάλος καθρέφτης, στολισμένος μέ λουλούδια ή χρωματιστά χαρτιά. Συχνά συναντᾶς τούς Ἰνδούς νά κοιτάζονται σέ καθρεφτάκια καὶ νά καλωπίζονται, σίγουρα ὁ καθρέφτης στή χώρα αὐτή σημαίνει πολλά πράγματα.

Στήν Καλκούτα πού λογαριάζεται ἡ περισσότερο μολυσμένη πόλη τῆς Ἰνδίας, λατρεύεται ἡ θεά Κάλι πού ἀπαιτεῖ θυσίες, αἷματα ζώων. Θεωρεῖται θεά τῶν κατακλυσμῶν, τῶν μεγάλων ἐπιδημῶν, εὐεργετική μά συγχρόνως βίαια καταστρεπτική, είναι ἡ φύση πού δημιουργεῖ καὶ καταστρέφει. Στήν Καλκούτα ὑπάρχει ή ἔδρα τῆς θρησκείας τοῦ Ραμακρίσνα. Κατασυγκινεῖ ἡ προσπάθεια πού κατέβαλε ἡ Ραμακρίσνα γιά νά ἐμψυχώσει στόν ἄπιστο νεκρό Νάρεν τή λατρεία τῆς θρησκείας του. "Ετσι πού ἀργότερα ὁ πανέμορφος αὐτός νέος νά θεωρηθεῖ ἔνας ἀπό τούς πιο ἄξιους μαθητές του, γνωστός μέ τό δνομα Βιβεκανάντα. Τόν χάιδεψε στό πρόσωπο μέ ἀφοσίωση μπροστά στούς ἄλλους μαθητές, ἀναγνωρίζοντας σ' αὐτόν ὅλα τά θαυμαστά σημεῖα τοῦ Μπάκτα — τοῦ

ἀνθρώπου πού πείθεται καὶ πιστεύει ἀπό ἀγάπη καὶ συχνά ἐπαναλάμβανε δτὶ ὅλα είναι Ράμα, Ράμα είναι τό πάν, δηλαδή θεότητα. 'Ο Ραμακρίσνα ὑπολογίζεται ανατο τοῦ Ράμα καὶ Κρίσνα μαζί, δηλαδή, η ἐνσάρκωση τῶν δύο αὐτῶν θεῶν. "Οταν πέθανε ὁ Ραμακρίσνα οἱ μαθητές του φώναζαν μέ ἐνθουσιασμό Νίκη, Νίκη.

Τά παζάρια τῆς Καλκούτας, θά τό διαπιστώσεις καὶ μόνος σου, χαρακτηρίζονται σάν τά πιό ἀσφυκτικά τῆς Ἰνδίας. Στίς περιφόρμες, αὐτές ἀγορές θ' ἀπολαύσεις τά πιό ἐλκυστικά χρώματα σέ ύφασματα. Οι γυναίκες προβάλλονται φοβερά αἰσθησιακές σάν τυλίγονται μέ τό σάρι — φτιαγμένο μέ αὐτά τά θεσπέσια ύφασματα, περπατοῦν στούς δρόμους πλούμιστά σάν μεγαλοπρεπεῖς Ιέρειες. Τά μαλλιά τους τά φροντίζουν ξεχωριστά. Τά φτιάχνουν νοικοκυρεμένους κότσους η κοτσίδες στολίζοντάς τα καλόγουστα ἀπαραιτήτως μέ πουκενβίλιες η γιασεμιά.

Δείχνει παράξενα ἐλκυστική, φοβερά ζωτική η Βομβάη, ἀπαιτοῦνται πολλές ώρες γιά νά διασχίσεις τούς κεντρικούς της δρόμους. Πολλά κτίρια είναι φτιαγμένα σέ ἐγγλέζικο στίλ, τά διόροφα λεωφορεῖα θά σοῦ θυμίσουν καὶ πάλι Ἀγγλία, θά συναναστραφεῖς παράξενα πράγματα στή Βομβάη τά περισσότερα πού θ' ἀκούσεις μοιάζουν σωστά παραμύθια, ὅμως η φρουταγορά Κράουφορντ, τό νησί τῆς Ἐλεφάντας καὶ τό παραμύθι τοῦ πύργου τῆς σιωπῆς θά σέ συγκλονίσουν.

'Υπάρχει μιά ξεχωριστή φυλή στήν Ἰνδία, οἱ Πάρσις, έχουν καταφθάσει πολλά χρόνια πρίν ἀπό τήν Περσία καθώς τούς κυνηγοῦσαν οἱ Ἀραβες πού τούς μισοῦσαν μιά καὶ πίστευαν στό Ζαρατούστρα. Οι Πάρσις οὔτε καīνε τούς νεκρούς, οὔτε τούς θάβουν, μόνο τούς παραδίνουν στούς γύπες νά τούς κατασπαράξουν. 'Ο πύργος τῆς σιωπῆς είναι τό νεκροταφεῖο τῶν Πάρσις στή Βομβάη δπου πραγματοποιεῖται αὐτό τό μοναδικό φαινόμενο τῆς ξεφανίσης τῶν νεκρῶν ἀπό τεράστια σαρκοβόρα δρνεα. 'Η Βομβάη καὶ η Καλκούτα ἄν καὶ τόσο μακριά η μιά ἀπό τήν ἄλλη, διαθέτουν κάτι τό κοινό, τήν κακομοιριά, τήν φτώ-

χια, τήν έξαθλίωση, τά θεῖα χρωματιστά ύφασματα, τά έξαισια παζάρια. Τά παζάρια άποτελούν τήν κυριότερη άπόλαυση της 'Ινδίας, αύτά έχουν νά έπιδειξουν χαριτωμένες τυχαίες σκηνές πού θά σέ μερακλώσουν. 'Εδω θά ξρθεις σ' έπαφη μέ τη ζωντάνια, τήν πονηριά, τό



μεράκι, τήν ψυχή, τόν ένθουσιασμό, τήν ούσια τῆς 'Ινδίας.

Παζάρια μοναδικά πού έπιχειρούν τό πᾶν γιά νά σέ σαγηνέψουν, νά σέ κατακτήσουν μέ τήν πανέμορφη χλιδή της πλοκής τους, σάν άγκαλιά έρωτική πού υπόσχεται περιπάτους άνεμελους στό δνειρο καί πετάγματα έραλδικά. Τά παζάρια μέ τά ύφασματα πού όχιζουν άπό ήδυπάθεια, τά παζάρια μέ τά φρούτα λιγουρέβουν, τ' αλλα μέ τά μπαχαρικά, τά ζωα, τούς χαρταετούς, θά σ' άφοπλίσουν.

'Η φρουταγορά Κράουφορντ τής Βομβάης κατακτά σάν δύειροπαρμένο παραμύθι. Πουθενά άλλου δέ θά νιώσεις, νά ζεις χειροπιαστά τό παραμύθι δσο έδω, πουθενά άλλου δέ θά αισθανθείς τόσο κοντά στόν παλμό της «πλανεύτρας» άνατολής, πουθενά άλλου δέ θά νιώσεις νά δικαιώνεται τό μεράκι πού έχεις πλάσει μέσα σου γιά τή συγκλονιστική 'Ασία. Μοῦ έρχονται στό νοῦ πολλά παζάρια πού συναναστράφηκα, τής Κωνσταντινούπολης, τής Προύσας, τής πόλης τής λίμνης Βάν, τής Καμπούλ, τοῦ Καΐρου, τοῦ Λούξορ, τοῦ 'Ασσουάν, τής Καππαδοκίας, τής Κάτ Μαντού, πουθενά αύτό τό άποκορύφωμα, αύτός δ ένθουσιασμός, αύτή ή τέλεια πλοκή καί αισθητική δργάνωση τής φρουταγορᾶς Κράουφορντ. Μπορείς νά μιλᾶς γι' αύτή τή χώρα σ' δλη σου τή ζωή καί νά μήν έχεις πει τίποτα, γιατί ή 'Ινδία δέν περιγράφεται: δ, τι κάνει τή χώρα αύτή αιώνια, ούσιαστική, είναι τά παραμικρά, οι άξιοθαύμαστες σκηνές πού ξεφυτρώνουν μπροστά σου σέ κάθε στιγμή. 'Η θαυμάσια πλοκή τῶν χρωμάτων, ή πλοκή τῶν ζώων, τῶν φρούτων, ή πανέμορφη πλοκή άπό τά χάλκινα, άπό τά λουλούδια, άπό τούς ηχους, ή τελετουργική πλοκή τῶν θεῶν, τῶν ιερῶν ποταμῶν, ή πλοκή τῶν άνθρωπων, τά μυθικά παζάρια, οι βεντάλιες, οι χαρταετοί, καί δλα αύτά άδελφώνονται δσο άνόμοια καί άν είναι, συνυπάρχουν, πλέκονται τό ένα μέ τό άλλο, γίνονται ένα πράγμα άδιάσπαστο, ένας ρυθμός, ένα τεράστιο γεγονός τελετουργικής πραγματικότητας. 'Η 'Ινδία είναι ένα τέλειο μάθημα σκηνοθεσίας, ένδυματολογίας, ένα μάθημα χρωμάτων. Μά πάνω άπ' δλα είναι μιά

μοναδική μύηση ήχων. Οι ήχοι της Ινδίας θά σέ άκολουθούν παντού, όπου και δάν βρίσκεσαι δέ θά τούς ξεχάσεις ποτέ. Είναι εύφρανταστα έπιδερμικοί, μυστηριακά αισθησιακοί. Τά τραγούδια τῶν Μπώλ τῶν μοναχῶν πού περιφέρονται άδεσποτοί από τό ένα μέρος στό άλλο τραγουδώντας ρωμαλέους ή νοσταλγικούς ύμνους γιά τούς Θεούς, θά σέ μερακλώσουν. Τά τραγούδια τῶν κωπηλατῶν τῆς Βεγγάλης δύο ήδυπάθεια και μεγαλειό. Τό σιτάρ σέ βυθίζει μέ τόν παρατεταμένο του παλμό σέ καταστάσεις ἀκατανόμαστα ἐκστασιακές. 'Η

ἀτμόσφαιρα τῶν τραγουδιῶν σ' ἀπογυμνώνουν μέ τή βαθιά τους εἰλικρίνεια τή σαγηνευτική πνευματικότητά τους.

'Η Βομβάη ζωτική, τό Μπενάρες ἐπουράνιο, τό Κατζουράχο μυστηριακό, ή Καλκούτα παραμορφωμένη, τό Δελχί έπιδειχτικό, ξένο, ή "Αγκρα ἄνετη, τουριστική. Πόλεις μέ ἀσφικτική ζωτικότητα δηπου τά πάντα πουλιοῦνται, ἀγοράζονται, προκλητικά, τελετουργικά, μεγαλόπρεπα. Τά φτωχά σπίτια στήν Ινδία δέν ἔχουν νά ἐπιδείξουν τίποτε τό παραπανήσιο παρά ένα τεράστιο κρεβάτι και μερικά υφάσματα, τό κρεβάτι



Πτολεμαϊκή χαριτωμένη deixvous τά γαγδαία μέ τη μαραγγάνια και τη γουνχαριδική, γουνούτζητρα μέ τήγανη προνιζίδια σε γανουγάνια μέ τη γαγδιάνα δεξα... .

αύτό τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται καὶ σάν τραπέζι. Αύτοί πού δέν έχουσιάζουν καμιά στέγη μεταφέρουν τό τεράστιο κρεβάτι ἀπό γειτονιά σέ γειτονιά πληρώνοντας καθημερινά ἔνα ἐλάχιστο ὑπαίθριο νοίκι.

«Οτιδήποτε περιττό βρίσκεται στήν κατοχῇ τοῦ ἀνθρώπου, θεωρεῖται σάν νά τό ἔχει κλεμένο» μᾶς πληροφορεῖ δ Γκάντι, ὁ δόποιος μὲ μοναδικό πάθος μοχθοῦσε νά ἐπιβάλει τή μέθοδο τῆς μή βίας· ὁ ἴδιος ὑποστήριζε πώς ή 'Ιερή ἀγελάδα είναι ἔνα ποίημα σίκτου «τό νά προστατεύεις τήν ἀγελάδα σημαίνει δτὶ προστατεύεις δλα τά ἀνυπεράσπιστα πλάσματα πού δ θεός δημιούργησε».

Είναι πολύ γυνστόζικο καὶ χαρακτηριστικό τό γνωστό τραγούδι τῶν Μπώλ δπου δυό γαλατάδες παραδέχονται πώς ή ιερότητας τῆς ἀγελάδας βρίσκεται πιό ψηλά καὶ ἀπό αὐτήν ἀκόμη τοῦ 'Ιεροῦ Γάγγη. 'Υπάρχουν πολυάριθμοι ἐπιβλητικοί ναοί σκαμμένοι σέ βράχους στό νησί τῆς 'Ελεφάντας, ή ἀτμόσφαιρα φαντάζει ἔξαιρετικά ζωτική. Τό μικροσκοπικό αὐτό νησάκι ἀποτελεῖ μιά ἀπό τίς ἐκδρομές πού ἀπαραιτήτως θά πραγματοποιήσεις ἀπό τή Βομβάη. 'Ο, τι θά σου κάνει τρομερή ἐντύπωση στήν 'Ινδια καὶ περισσότερο ἵσως στό Νεπάλ είναι πού οι ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν τούς θεούς σάν ἀπολαυστικά παιχνίδια, τούς στολίζουν, τούς καμαρώνουν, τούς χαιδεύουν, τούς ἀλείφουν μέ ἀρωματισμένα λάδια, τούς προσφέρουν λουλούδια, ρύζι, φρούτα, καρπούς. 'Η ἀσχολία τους μέ τούς Θεούς ἀπαιτεῖ καθημερινή ἔγνοια, πάντα μέ τόν ἴδιο ζῆλο. Τόσο ζωντανή, διαπιστώντας, θά ήταν ή θρησκεία στήν 'Αρχαία 'Ελλάδα, κάπως ἔτσι θά ἐνεργοῦσαν καὶ θά ὑπηρετοῦσαν τούς Θεούς οι δεισιδαίμονες ἀρχαῖοι 'Ελληνες.

Στήν προκυμαία τῆς Βομβάης, στό σημεῖο ἀπό δπου θά πάρεις τό τουριστικό σκάφος γιά νά συνδεθεῖς μέ τό νησί τῆς 'Ελεφάντας, θ' ἀντικρύσεις πολλούς Πάρσις, γυναίκες καὶ ἄντρες, ν' ἀτενίζουν μέ λατρεία τόν ήλιο, νά προσεύχονται μέ δέος καὶ σέ κάποια στιγμή θά τούς παρατηρήσεις νά τεμαχίζουν μεγάλες λατρευτικές καρύδες, ρίχνοντας τά κομμάτια τους ἔνα στή θάλασσα



σάν δεῖγμα εὐλάβειας στό θεϊκό προστατευτικό ήλιο.

'Ο Γάγγης, τό 'Ιερό ποτάμι στό Μπενάρες, πανίσχυρος, σέ δμορφιά ἔχουσινεωτικός, τόν συγκρίνω μέ τόν Νεῖλο, τό Μπενάρες μέ τό Λούξορ· σίγουρα ὑπάρχει κάποια δμοιότητα στά δυό αὐτά μέρη. 'Η ίδιαίτερη μαγεία, ή ἔχεωριστή τελετουργικότητα, τό ἐπουράνιο σόκο. Τό ἀπερίγραπτο θέαμα τῶν πιστῶν πού λούζονται στό Γάγγη μέ τήν ἀνατολή τοῦ ήλιου (δπου τά πάντα λειτουργοῦν μέ τή ματιέρα τῆς ποίησης τοῦ δνείρου) είναι ἔνα ἀπό τά πιό συγκλονιστικά πράγματα πού μπορεῖ νά χαρεῖ δ ἄνθρωπος στή ζωή του. 'Ολα ὅσα ἐπεξεργάζεσαι στό Γάγγη δέν ἔρεις ἀν είναι δνειρό η πραγματικότητα, αὐτές τίς στιγμές τό πραγματικό μεταβάλλεται σέ υπερπραγματικό δμως ταιριάζει στήν ἔξαϋλωτικά μυστηριακή ἀτμόσφαιρα τοῦ Μπενάρες.

Προσκυνητές, γκουρού, ἀσκητές, Γιόγκηδες, φακίριδες, τουρίστες τίς ώρες αὐτές τοῦ πρώτου ήλιου, ἐπικοινωνοῦν μέ βαθιά εὐλάβεια, μ' ἐνθουσιασμό, μέ τή μεγαλοπρεπή ιερότητα τοῦ Γάγγη. Παιδιά παίζουν σάν τρελά, γλιστροῦν



στό Γάγγη δμοια άδέσποτα δελφίνια. Γυναικες προσφέρουν λουλούδια, στό 'Ιερό ποτάμι, καρπούς, φρούτα, προσεύχονται μέ δέος, πλένονται πίνουν νερό μέ λαχτάρα, γεμίζουν τά μικρά χαριτωμένα χάλκινα δοχεία τά Λότα μέ τό 'Ιερό νερό τοῦ Γάγγη γιά ν' ἀγιάσουν μέ αὐτό τό σπίτι καὶ τά παιδιά τους. Οι νεαροί ὅσοι ἔχουν βγεῖ ἀπό τό ποτάμι, χτενίζονται, αἰσθησιακά καλλωπίζονται στά 'Ιερά σκαλιά, τά Γκάτ, τυλίγονται μέ τά στεγνά τους ροῦχα. "Άλλα πάλι ύφασματα βρίσκονται ἀπλωμένα πάνω στά πιό ἀπομακρυσμένα σκαλιά πού τρελαίνουν μέ τά πανέμορφα χρώματά τους. Κάποιο ἀγόρι ἀνέβασμένο στό ψηλότερο βάθρο τῶν Γκάτ παίζετ μέ τή φλογέρα του ἔνα λικνιστικό αἰσθησιακό ρυθμό πού σέ μουρλαίνει. Σέ κάποιο ἀπόμερο χώρο καίνε τρεῖς νεκρούς, αὐτό γίνεται μέρα νύχτα, τό κάψιμο τῶν νεκρῶν τή νύχτα φαντάζει συγκλονιστικό. Χρειάζονται τρεῖς ώρες γιά ν' ἀποτελείσει ἔνας νεκρός στίς φλόγες. "Αγελάδες ιερές, ἀγριόχοιροι ἀδέσποτοι, σκυλιά ἐγκαταλειμμένα ἔρχονται νά ἐπεξεργαστοῦν τό θέμα καὶ νά κατα-

βροχθίσουν δι, τι ἀπόμεινε ἀπό τό νεκρό. "Οταν καοῦν τά κορμιά ρίχνουν τή στάχτη στόν Γάγγη, αὐτό θεωρεῖται ἡ πιό εύτυχισμένη κατάσταση τοῦ νεκροῦ. Είναι συγκλονιστικό ν' ἀτενίζεις τή λατρεία τῶν Ἰνδῶν γιά τό Γάγγη. Τόν ἀντιμετωπίζουν σάν νά είναι αὐτοί οι ίδιοι τό ποτάμι αὐτό, αὐτοί οι ίδιοι ἀπελευθερωμένοι ἀπό τή γήινη κατάσταση. 'Ο Γάγγης πηγάζει ἀπό τά 'Ιμαλαία· ἀπαιτοῦνται ἔξι χρόνια γιά ν' ἀκολουθήσεις τήν τελετουργική του πορεία. Τρία χρόνια νά πᾶς μέχρι τό Βεγγαλικό κόλπο καὶ τρία νά γυρίσεις πίσω στά 'Ιμαλαία. Οι προσκυνητές πού ἀκολουθοῦν αὐτό τό ιερό προσκύνημα πιστεύουν διτι ἀπαλλάσσονται ἀπό τίς ἐνδιάμεσες μεταμψυχώσεις καὶ διτι ἀποκτοῦν ἀπ' εὐθέιας τήν ἀνώτατη ἀπελευθέρωση. 'Η 'Υπέροχη 'Ινδία βρίσκεται κατάσαρκα κεφαλή καὶ πατοῦσες, ψυχή καὶ σῶμα στό θεϊκό Μπενάρες. Οι 'Ινδοί μόλις βροῦν νερό μπροστά τους πλένονται μέ μανία· θά συναντήσεις 'Ινδούς νά καθαρίζονται στά πιό ἀπίστευτα μέρη. Τίς περισσότερες φορές πλένονται στίς βρύσες τῶν κεντρικῶν δρόμων. 'Επίσης πολλές φορές θά τους συναντήσεις νά κουρνιάζουν κατάχαμα, ἐνῶ πλανόδιοι κουρείς τους κόβουν τά μαλλιά η τούς καθαρίζουν μέ χαρακτηριστικές βελόνες τ' αὐτιά. Στό Κατζουράχο ἔρχεσαι νά ἐπισκεφτεῖς τους πολυάριθμους ναούς, καταστολισμένους ἔξωτερικά μ' ἔρωτικές σκηνές, φτιαγμένες μέ θαυμαστή, ρεαλιστική, αἰσθησιακή τόλμη. Τά περίφημα αὐτά γλυπτά θεωροῦνται ἀπόλυτα θρησκευτικά. Γενικά η ἔρωτική εἰκόνα στήν 'Ινδία λειτουργεῖ σάν ἔνα είδος τέστ γιά τούς δινθρώπους πού θέλουν ν' ἀφοσιωθοῦν στό θεό. 'Αν πράγματι μποροῦν νά ἔπεράσουν τήν ἔλξη τῶν σεξουαλικῶν σκηνῶν τότε μόνο θεωροῦνται κατάλληλοι νά δηλώσουν τό δλόψυχο δόσιμό τους στό θεό. Τό Κατζουράχο ήταν η παλιά μεσαιωνική πρωτεύουσα τῶν Σαντέλλα παλιότερα ὑπῆρχαν δγόδντα πέντε θαυμαστοί ναοί, στήμερα ἀπόμειναν μόνο εἴκοσι δύο. Οι ναοί αὐτοί ἀν καὶ μικροί σέ μέγεθος θέλουν νά δώσουν τήν ἐντύπωση τῶν χιονισμένων βουνῶν. Γενικά τά

βουνό λογαριάζεται σάν σύμβολο άνυψωσης, κατέχει μαγικές ιδιότητες, διότι σε πολλά σημεία τῶν βουνῶν πραγματοποιούνται διάφορες σημαντικές ιεροφάνειες.

Μετά από τό κατάγυμνο άδυσώπητο τοπίο τοῦ Κατζουράχο στήν "Αγκρα θά νιώσεις ἀνετα, ύπαρχει πολύ πράσινο καὶ ή ὅτι μόστιφαιρα φαντάζει χαρούμενη, ζέγνοιαστη". Ο μικρός μουσουλμάνος δδηγός πού μᾶς μεταφέρει μέ το ριζχάου του μᾶς διαβεβαιώνει δτι πολλές φορές διασχίζουν τούς κεντρικούς δρόμους κόμπρες — εἰμαστε κοντά σέ ζούγκλα βλέπεις. Μᾶς πληροφορεῖ πώς οἱ δμορφες κοπέλες στοιχίζουν πολύ ἀκριβά, χωρίς νά δίνονται κυριολεκτικά, δμως οἱ ἡλικιωμένες δείχνουν δλο γλύκα. Αύτός είχε ίστορίες μέ μιά ἀπ' αὐτές τίς δεύτερες, πού δχι μόνο δέν τήν πλήρωνε ἀλλά τίς περισσότερες φορές τοῦ πρόσφερε καὶ ἀπό κανένα πορτοκάλι: ἄν θέλαμε μπορούσαμε νά βλέπαμε τήν καλή του στό παζάρι φτιάχνει τό πιό δμορφο τσάι τῆς "Αγκρα ἄν θέλαμε μπορούσαμε νά γευτούμε ἀπό αὐτό τό νόστιμο τσάι καὶ νά διαπιστώσουμε. Στήν "Αγκρα ἔχεις πολλά νά δεῖς καὶ νά χαρεῖς δμως τό Τάζ Μαχάλ δεσπόζει, ἀποτελεῖ τήν ψυχή τοῦ τόπου. Τό Τάζ Μαχάλ είναι ἔνα κατάλευκο αισιόδοξο μνημεῖο δμως θά ἔλεγα χωρίς χαρα-

κτήρα. 'Ωστόσο τό τοπίο δλόγυρα δείχνει ἐνδιαφέρον. "Αν τύχει καὶ ἐπισκεφτεῖς τό Τάζ Μαχάλ, μέ τήν ἀνατολή τοῦ ήλιου, ἔτσι ὥχρινο, ἀχνιστό, δνειροπαρμένο θά σ' ἐντυπωσιάσει, δέ θά τό ζεχάσεις ποτέ. Τό Τάζ Μαχάλ δηλώνει περισσότερο μιά εύχη, ἔνα πνευματικό ἄρωμα μιά ἐγρήγορση ἀσπράδας, παρά ἔνα ἀρχιτεκτόνημα, θαρρεῖς δτι τό κτίσμα ὑπολογίζει στό ἔνανσμα τῆς διάχυσης, πώς θέλει νά πετάξει, παρά νά πειθαρχήσει στόν δγκο του.

"Αν ζεκινήσεις ἀντίθετα, ἃν ἔρχεσαι στήν "Αγκρα ἀπό τό Δελχί, ἥ ἀπό ἄλλου καὶ δχι ἀπό τό Μπενάρες ἵσως τότε νά σέ κερδίσει περισσότερο, δμως μιά καὶ γνώρισες τό Μπενάρες, δέν μπορεῖς νά ξεκολλήσεις ἀπό τή μυστηριακή του γοητεία.

Τό Νέο Δελχί θυμίζει Γαλλία, 'Αγγλία, ή μεγάλη λεωφόρος μιμεῖται τήν Champ Elysées καὶ οἱ ἀνετες βίλες τά λευκά οίκοδομήματα τῆς Belle Grave Square τοῦ Λονδίνου, ύπαρχει βέβαια τό παλιό Δελχί μέ ἐνδιαφέρον, ἀλλά γενικά ή πρωτεύουσα φαντάζει ἄχρωμη καὶ ξένη. Οι 'Ινδοί ἔδω μοχθοῦν νά μοιάζουν μέ τούς Εύρωπαίους, δέ συναντᾶς πιά ἐκείνα τά θεϊκά ξεωτικά σάρι. Στό Δελχί ἐπιβάλλεται νά ἐπισκεψιεῖς τό περιέργο ἀστεροσκοπείο καὶ τό τζαμί Κβάτ-ούλ-ισλάμ. "Οταν καταφτάσεις στό Δελχί ἀπό τήν ἄλλη πραγματική 'Ινδια τήν ύπεροχη, νιώθεις ξένος καὶ λογαριάζεις τό γρηγορότερο ν' ἀπομακρυνθεῖς κουβαλώντας γιά πάντα μέσα σου τό συντριπτικό πνευματικό δραμά της.

'Υποτίθεται πώς ἐπέστρεψα ἀπό τήν 'Ινδια ἀλλά στήν πραγματικότητα ἔμεινα στή χώρα αὐτή γιά πάντα: ούσιαστικά δέν ἐπέστρεψα ποτέ. 'Η 'Ινδια ήχει μέσα μου θριαμβευτικά μέ τήν έξουθενωτική της δμορφιά. "Οτι ειδα καὶ συναναστράηηκα στή χώρα αὐτή τά χρειάζομαι. Τούς ἀνθρώπους, τά βουνά, τά ιερά ποτάμια, τά χρώματα, τίς τελετές, τούς θεούς, αὐτή τήν ιδιαίτερη ποίηση, αὐτό τό χειροπιαστό συμπυκνωμένο παραμύθι τό χρειάζομαι, αὐτό τό ἄπειρο μάθημα οίστρηλασίας τό χρειάζομαι.

Στούς πιό κουρασμένους έλεγα.
«οί βροχές πλησιάζουν θά ξανανθίσετε»
Ραμακρίσνα

