

Ε. Ε. Κάμινγκς

Ποιήματα

Μετάφραση: Σωκράτης Σκαρτσῆς

Σχέδια: Φαίδων Πατρικαλάκης

1 Ισχνά κεριά πεινοῦν στή
σιωπή ένας
καστανός Θεός
χαμογελάει άνάμεσα σέ πρασινοκελαθδιστούς

καπνούς ἀπό σπασμένα μάτια
ένας ἥχος
ἀπό στραγγαλιζόμενους μαστούς καί κτηνώδη
σερνάμενα

χέρια λιμάρει τήν παρφυρή
σκοτει-
νιά
ένας

λατρευτής
μπρούμυτα μέσα σέ τινάγματα ἡσκιου
νωχελεύεται

μέ λυγμούς

λαγνείας

2

ὁ θεός καμαρώνεται κοιτώντας τήν ἐκπληκτική Της σάρκα. Στά
ζυγώματα τοῦ πράσινου Της σώματος άνάμεσα
σ' ἀνίδωτα πράγματα, πράγματα αἰσχρά (πού τά δάχτυλά Του νεα

τίς σπηλαιωμένες ἐποχές περίεργα ἀπομνημονεύουν)

-μά ή ἄξαφνη ὥθηση τῆς πείνας Της μαλακά τιναγμένη
στίς χαίνουσες ἀκτές

ἀφήνει τό χαμόγελό του χλοιόμ,
καί τό αἷμα του σταματημένο ἀκούει στό ντελικάτο σύνθημα
τά σπρωξίματα καί τ' ἀγαπήματα τῆς γλώσσας Της.

‘Ο θεός Είναι ᾖ Θάλασσα. “Ολοι οἱ τρόμοι τῆς ὑπαρξῆς Του
συναταράζονται μπροστά σ’ αὐτό τό βδελυρό της ἔργο τό πολύ ἀρχαῖο
Πού τό λαίμαργό Του κίνημα προφητεύει τό ἐλευθέρωμα
φαντασμένου χάους

σ’ αὐτή τήν ἐπικίνδυνη νύχτα
μέσα ἀπό βογγημένο διάστημα ὁ θεός λατρεύει τό Θεό.

(πρόσεξε!

ἐκεῖ πού ἀστέρια ἀγνά συστρέφονται αίχμαλωτισμένα σέ λαμπρυνόμενο τρόμο)



3

ἔνας ἄνεμος φύσης καὶ βροχή μακριά καὶ φύσης
τὸν οὐράνο μακριά κι ὅλα τὰ φύλλα μακριά,
καὶ τά δέντρα στέκονται. Μοῦ φαίνεται ὅτι κι ἐγώ γνωρίζω
τό φθινόπωρο πολὺν καιρό

(κι ἔσυ τί ἔχεις νά πεῖς,
ἄνεμε, ἄνεμε, ἄνεμε – ἀγάπησες καμιάν;
κι ἔχεις τό πέταλο τοῦ κάπου στήν καρδιά σου
κομμένο ἀπ' τό βουβό καλοκαΐρι;

”Ω τρελέ μπαμπά
τοῦ θανάτου χόρεψε γιά μᾶς σκληρά καί κίνησε

τό στροβίλισμα τοῦ τελευταίου φύλλου στό τελικό μυαλό,
τοῦ ἀέρα! ”Εμεῖς ἃς δπως ἔχουμε ίδει ίδοῦμε
τήν ὁλοκλήρωση τῆς καταδίκης... ἔνας ἄνεμος φύσης τή βροχή

μακριά καὶ τά φύλλα καὶ τὸν οὐράνο καὶ τά
δέντρα στέκονται:

τά δέντρα στέκονται. Τά δέντρα
ξάφνου περιμένουν ἀπέναντι στό πρόσωπο τοῦ φεγγαριοῦ.



4

ἡ μικροκέφαλή μου ἀπιδόσχημη
κυρία πού μές στό κολλῶδες ἀχνοφῶς
κινεῖτα, ξάφνου

εἶναι τρία ζῶα. 'Η

λεπτούλα μέση συνέχεια

μ' ἔνα 'Αφρικάνικο κίνημα

προφέρει ἔνα παιγνιδιάρικο ἔντονο μισό
κοριτσιοῦ πού (σάν κάποιο

φίδι πλεούμενο στὸν ἑαυτό τον πάντα καὶ
ἀργά πού πρός τά πάνω βέβαια χύνεται) ξεχύνει
μιά στάση

ἀνάμεσα :νά κελαηδεῖ διεστραμμένα
ὅμως οἱ μεγάλες καὶ γερές κνῆμες κινούμενες ἐπίσημα
σάν προσεκτικοί καὶ μανιασμένοι κι ὅμορφοι ἐλέφαντες
(ένωμένες σέ ψιθυριστούς γεμάτα λίπη μηρούς
στοχαστικά)

μοῦ θυμίζουν τή Γυναίκα καὶ

πῶς ἀνάμεσα

στούς γοφούς της εἶναι ἡ 'Ινδία

5

ἡ σάρκα
της
'Ηρθε
σέ
μένα

σάν ἄμμος πού βοΥ
λιάζει
ὅταν

κυλάει
είχα τσιμέντο γι' αὐτήν,
εδθυμα
βρεθήκαμε ό ἔνας
στόν ἄλλο σέ καμπουριαστό πάνω καί κάτω
μπέρδεμα ὅταν
ἔνα
λεπτό
ξεπρωξε τήν ἐκροή
ν' ἀναδυθεῖ.
συμπαγεῖς

6

θά σοῦ πᾶς ἔνα δνειρο πού είδα κάποτε πού ήμουν πέρα κεῖ ψηλά μές
στό γαλάζιο τοῦ ούρανοῦ, τό κάθε τί: ἔνας πάγκος ό πάγκος ἦταν
καμωμένος ἀπ' ὀρείχαλκο νά κρέμεται μέ σπάγγους (ῆ) σέ κάτι
τέτοιο ἕγω ήμουν ξαπλωμένος πάνω στόν πάγκο ἦταν δρΟσερΟς
δέ φοροῦσα τίποτε ήμουν ζεστός ὀλόψυχα Ζεστός κι ό πάγκος Ἠταν
ΔρΟσερΟς
Ω, έρωμένη Μου

είναι μόνο γιά μένα χῶρος μέσα Σου
τό δικό μου τό στομάχι μπαίνει μέσα στό Μικρό Στομάχι σου οι κνήμες Μου
είναι μέσα στίς δικές σου κνήμες στά μπράτσα Σου
γύρω ἀποκάτω μου· τό κεφάλι μου
είναι ταιριασμένο (τό κεφάλι μου) μές στό Μναλό σου - ω τό κεφάλι μου είναι
μεγάλο
αὐτή (είπε γελώντας
μέ τό κεφάλι σου. ὅλο μεγάλο

7

"Ω Είναι 'Ωραϊο Τό Σήκωμα Μέσα, (σ)τό ἀκατάστατο γλοιώδικο φιλί
τῆς κοροϊδευτικῆς ὀπῆς τῆς γελούμενης κοιλιᾶς της
-Σάν 'Ο "Ηλιος Ξεκινάει Πρός τή θέση του (μέ μιά λαλούμενη πτυχή
καντῶν υποσυνείδητων χειλιῶν, ὅπως ἀν είκοσι
νεότατοι ἄγγελοι ζάφνουν ἐκτείνουν τούς καθαρούς λαιμούς
μονάχα γιά νά δούν πώς πάντα κουλουριάζεται
τό ἐπιδέξιο μωστήριο τῆς κόλασης) ἐμένα ζάφνουν
σφίγγει μέ γελάκια ὑπέρτατον σέξ.

Τόν Καλό Παλιό Καλοκαιρινό Καιρό.

'Η μεγαλοπρεπής βολίδα μου σέ γαργαλιστική διαισθητική πτήση
πονάει, ἀκριβῶς, ἀπλῶς, κατά, μέσα της. Διψασμένο
Τάραγμα. (Πρέπει νά 'ναι καλοκαΐρι. Σιωπή. Σκουλήκια)
"Ομως Είναι Πιό 'Ωραϊο Νά Είσαι Ξαπλωτά Στό Κρεβάτι

ξ; Είμαι
οχι. Πάλι. Σιωπή. Θέε. Παρακαλῶ σφίγγε. Γερά.

8

Τά λερωμένα χρώματα τοῦ φιλιοῦ της ἔχουν μόλις
πνίξει

τὸ θεώμενο αἷμα μου, ἡ φλυαρία τῆς καρδιᾶς της
στερεώνει ἔνα κλαιούμενο οὐρανοξύστη
μέσα μου

δαγκώνω τῶν ματιῶν τήν εὑθραυστή κρούστα
(μόνο νιώθοντας τῆς κοιλιᾶς τό χαρούμενο σπρώξιμο
νά μοδ παίρνει μέσα του τό γιγάντιό μου πάθος σάν δουλειά

καὶ τό Υ τά πόδια της ἀσθμαίνοντας καθώς πιέζουνε

προσφέρει τήν δμελέτα του χνουδάτης λαγνείας)
ἀκριβῶς στίς ἔξι

τό σῆμα τοῦ κινδύνου ἔσυρε
δυό σχισίματα στά μάγουλά της. "Ενα μυαλό κοίταξε μυωπικά τήν αὐγή.
σηκώθηκε

μ' ἔνα βαθύ κίτρινο χασμουρητό
καὶ παραπάτησε ὡς ἔνα καθρέφτη σκοντάφτοντας στά πράγματα
μάζεψε κουρασμένα κάτι ἀπ' τό πάτωμα

τά μαλλιά Της ἡταν ἀνακατωμένα, κι ἔβηξε δένοντας τίς κορδέλες

9

τό προσεκτικό διάφορό της φύλο πού τά καυτά χείλη του χτενίζουνε
τό μουρμουρητό μου ψαχούλευμα δύναμης (κλονισμένα ἀπό τό στήριγμα
τοῦ ἔρωτα)

εἰλικρινά καλωσορίζει, μ' ἔνα ἀπόκρυφο ἀνασήκωμα
ρωτώντας Μέσ' ἀπό τή Βουβαμάρα της ἀργά θά περιφέρεται
στό ἀφωνοακρωτήρι μου;

τ' ἀλλα της, ὑγρά, ζεστά
χείλη χαλαρά, πέρ' ἀπό τό μωλωπισμένο χαμόγελό μου·
ὅπως γρήγορα πάνω στό ρυθμικό τύπο

τῆς ἀγωνίας τά γρυλλίζοντά μου μάτια καρφιτσώνουν κομμένες φλόγες
ἡ ὑπαρξή Της τούτη τή στιγμή ἐμπιστεύεται
μιάν ἀδυτη διαφάνεια.

Τά γερά δρθωμένα στήθη κι οἱ λαλούμενες θηλές
μοῦ τιμωροῦν τό ἀγκάλιασμά μου

presto!

ἡ φωτεινή δρυγή
τῶν φαιδρῶν μαλλιῶν πλαισιώνει ὡς τίς ἄκρες της
τό πρόσωπο μ' ἔνα στεφάνι βλόσυρῆς ἔκστασης

10

ἄμεμπτες κυρίες στέρεα λάγνες
πάνω σ' ἐπικίνδυνες πλάκες λογχικοῦ κρότου πού
τά στόματά σας καθαρά περπατοῦν

τά χαμόγελά σας κατηγοροῦν
τό δειλινό μέια χωρίς δειλία σβέλτη ὑποταγμένη
μαγεία

ἐνω̄ ζεῖ μέσα στά μάτια σας
ζνας πράσινος αἴγυπτιακός θόρυβος. κυρίες μ' ἐμᾶς ὁ χρόνος

τρέφει ειδικά τ' ἀπέραντα χείλη του

Πού στή βαθιά σας γύμνια ὁ θάνατος κυρίως πιστεύει,
άδενα κορίτσια πού περπατάτε πρός τήν ἀγάπη

πού τά σώματά σας μέ φιλοῦν μέ τό τετράγωνο ἔγκλημα
τῆς ζωῆς... Σεσίλ, ἡ ωσειδής σπρωξιά
κρυμμένης ἥδονῆς. Ἀλις, κεντριστικά περιπαίγματα
σάρκας. Λορέττα, κόφτο
μικρέ...

Φράν Μάγκ Γκλάντ Ντόροθη



κοντύτερα: ἀνάσα τῆς ἀνάσας μου: μήν παίρνεις τά ἐρεθιστικά σου
μέλη ἀπό μένα: κάνε τήν δόδύνη μου τρελό τους γεῦμα
ἀφήνοντας τίς τίγρεις σου τῆς λειας γλύκας νά γλιστρήσουνε
ἀργά σέ βουβά λουλούδια νέας μείζης:
βαθύτερα: αἷμα τοῦ αἵματός μου: μέ πανωμαγεμένη
γρηγοράδα βύθισε αὐτές τίς λιόπαρδες τοῦ λευκοῦ δνείρου
στή χαρούμενη σάρκα τοῦ φόβου μου: καθαρότερα τρύπωσε
στήν ψίχα αὐτή τῆς σκοτεινιᾶς: λάξεψε ἔνα κακοκροσσωτό
ἀνθό τρέλας σέ τριγμένα χείλη
καὶ σέ ἀφημένα μάτια πού συστρέφονται ξετρελαμένα ἀπ' τό φῶς
σκάλισε τή φονική φλόγα πού ζαλιστικά μαγγώνει.

Ἐρωτηματικά γουργουρίσματα ἀνάμεσα σέ σπίτια μπουκωμένα ἐλίσσονται
ὅλο δίψα. Νεκρά ἀστέρια βρωμοῦν. αὐγή. Ἀπραγη
ἡ ποιητική σάρκα ἐνός κοριτσιοῦ.



Ἒνω ἀπ' τό σκοτάδι ἀληθινά ἀπαλλαγμένη, ἡ μοντέρνα
φλόγα τοῦ ἀδάμαστου κορμιοῦ τῆς
ἐφαρμόζει μιά προσεκτική ἀγριότητα. Τά χείλη τῆς μελετοῦν
τό κεφάλι μου μαγγωτά ν' ἀποφασίσουν: ἀναψε
τά τρομερά δάχτυλα πού ἀδράχνουν κι ἀστειεύονται
μέ τήν εὐέξαπτή μου ἀνατομία
ω ναι! Μεγάλα πόδια σφίγγουν, τά δάχτυλά τους μέ κομμένη ἀνάσα-
λεπτά -τῆς- τρίχας νήματα μαγικῆς ἀγωνίας
...τή μέρα αὐτή ἡ κυρία μές στή λιμουζίνα τῆς

χύνεται στής μόδας τήν κυκλοφορία, μόνο
ἔνα μισοχαμόγελο (γιά τή γλυκιά τῆς κοινωνίας χάρη)
στά δχι πολύ ντελικάτα χείλη τά σχεδόν κουβεντιασμένα·
ἀνάμεσα σ' ἐκείνη καὶ σ' ἐμᾶς ἔνα σχεδόν θολό
ἄρωμα ἀδιάφορα αἰσχρό.

13

τό κορίτσι μου είναι ψηλό μέ σκληρά μακριά μάτια
καθώς στέκεται, μέ τά μακριά σκληρά της χέρια
σιωπηλά στό φόρεμά της, γά καλό ύπνο
είναι τό μακρύ σκληρό της σώμα γεμάτο έκπληξη
σάν έν' ασπρο συνταρακτικό σύρμα, όταν χαμογελάει
ένα μακρύ σκληρό χαμόγελο κάποτε αύτό κάνει
χαρούμενα νά προχωροῦνε έντος μου γαργαλιστικοί πόνοι
κι ό δάδυναμος θόρυβος τῶν ματιῶν της εύκολα λιμάρει
τήν δινομονησία μου δλη κόψη - τό κορίτσι μου είναι ψηλό
καί τεντωμένο, μέ λεπτά πόδια σάν τό κλῆμα
πού 'χει δλη τή ζωή του περάσει σέ μιά μάντρα κήπου,
καί σέ λιγο θά πεθάνει. "Οταν βλοσυροί πέφτουμε στό κρεβάτι
μ' αυτά τά πόδια ἀρχινάει ν' ἀνεβοκατεβαίνει καί νά μοῦ τυλιέται
γύρω καί νά μοῦ φιλάει τό πρόσωπο καί τό κεφάλι.

14

είκοσιεφτά ἀλῆτες ἔξετάζουνε τήν πόρνη μιά
κι ἔξω. πενήντα τρία (κι ἔνα θά 'βλεπε ἄν μποροῦσε,

μάτια λένε πώς τά στήθη φαίνονται πολύ καλά:
γεροθρεμμένα: μ' ἔνα ἐλαφρό τρεμούλιασμα,

δεκατρία λαχανιάσματα ἔχουν ἔνα καμπούριασμα

δεχτεῖ σέ μιά τρισδιάστατη στενοχώρια
αύτά τά ίσχια ἔγιναν γιά 'Οριζόντια Δουλειά
(βαλμένα πάνω σέ μεγάλα πόδια ώραία γιά τσίμπημα

ἐπίμονα πού μόλις ἀγγίζονται
τό 'να μέ τ' ἀλλο). "Ομως ἡ κυρία πάει καμαρωτή ἡ
γεμάτη σάρκα της ἀνώτερη ἀπ' τό γνήσιο θάμπωμα
ἀνεμπόρευτης διέγερσης,
πού τ' ἀφρόντιστα κινήματά της προσεκτικά σκορποῦν
ρόδινη προπαγάνδα ἐκμηδένισης.

15

ὅταν ἔρχεται ἡ ἀγάπη μου νά μέ δεῖ είναι
μιά σταλίτσα σέ μιά μουσική, μιά
στάλα πιό πολύ σάν χρῶμα πού κυρτώνει (πές
πορτοκαλί)

κόντρα στή σιωπή ἡ στή σκοτεινιά...

ο ἐρχομός της ἀγάπης μου ἐκπέμπει
μιά θαυμάσια μυρουδιά στό πνεῦμα μου,
νά 'βλεπες σάν στρέφω νά 'βρω
αὐτήν πώς τό ἐλάχιστό μου καρδιοχτύπι γίνεται πιό λίγο.

Κι ὑστερα ἡ δμορφιά της γίνεται ἔνα μάγγανο
πού τά ἡρεμούντα χείλη του δολοφονοῦνε ξάφνου ἐμένα,
δμως ἀπ' τό πτῶμα μου τό ἐργαλεῖο χαμόγελό της φτιάνει κάτι
ξάφνου φωτεινό καί ἀκριβές
-κι ὑστερα είμαστε 'Εγώ κι 'Εκείνη...

τί είναι αύτό πού παίζει τ' ὀργανέτο.



16

ὅταν σ' ἔχω σκεφτεῖ κάπως πάρα
πολύ κι ἔχω γίνει τέλεια καὶ
ἀπλούστατα Ἀσελγής... αἰσθάνομαι ἔνα βαθμαῖο τάραγμα
μυός πού ἀρχινάει, καὶ τί θά κάνει αὐτό
σέ μένα πρίν κλειστεῖ... καταλαβαίνεις μὲν νιώθεις
σ' ἄγαπάω... νιώθω τό ξαφνικά σῶμα σου νά γυρεύει
ἔμενα μέ μιά γρηγοράδα λευκοῦ λόγου

(ἡ ἀπλὴ στιγμὴ τῆς τέλειας πείνας
Ναι)

πόσο ὡραῖα κολυμπάει
ὁ κοροϊδευτικός κόσμος στὸ τεράστιο μου αἷμα,
ἐνῶ ραγίζει τό μυαλό "Ἐνα γρήγορο πελώριο φᾶς
-καὶ μανιασμένα ἀπορώντας μές ἀπό, πρισματικές φαντασιώσεις
ὁ φλύαρος ἑαυτός διακρίνει μέ τρόμο ὑστερικό
ἔναν κωμικό γυρίνο νά συστρέφεται σέ γλυκύτατη λάσπη



17

ὅ νοῦς εἶναι στόν ἑαυτό του ὠραῖος αἰχμάλωτος.
Ο Δικός μου κοίταξε πολὺ τό κολλούμενο φεγγάρι
ν' ἀνοίγει στό σούρουπο τά καινούργια της φτερά
μετά σεμνά κρεμάστηκε, ἐν' ἀπόγευμα.

Τό τελευταῖο πού εἶδε ἥσουνα ἐσύ
γυμνωμένη μέσα σέ δχι-γυμνωμένα πράγματα,

Τή σάρκα σου, ἔνα περιεκτικό σάν μαγική βέργα ζῶο,
λίγο περιπατούμενο ἀπ' τό μάταιο μουρμούρισμα
τοῦ αἵματος· τό φύλο σου ἔβγαλε σκονιζίες σάν στέκα τοῦ μπιλιάρδου
καὶ γεμίζει κιμωλία, σάν γιά νά μήν κάνει λάθος,
μέ συστροφές αὐθόρμητα μεθοδικές.
Αὕτός γεντήκε ξαφνικά σκουλήκια παραθύρια καὶ τριαντάφυλλα
γέλασε, κι ἔκλεισε τά μάτια του καθώς ἔνα κορίτσι κλειεῖ
τ' ἀριστερό του χέρι στόν καθρέφτη.

18

μοῦ ζήτησες νά ρθο: ἔβρεχε λιγάκι,
κι ἡ ἀνοίξῃ· μιά ἀδέξια λαμπρότητα τοῦ ἀέρα
θαυμαστά σκονταμένη πάνω ἀπό τό τετράγωνο,
μικροί ἐρωτιαρο-γυρινικοί ἄνθρωποι τριγύριζαν

βαρεμένοι ἀπό ψιθυριστό μαργαριτάρι,
φύλλα τραγάνιζαν

στή χοροπηδηχτή εύωδιά τῆς νιότητας
-κι ὑστερά. Τά τρελά μου δάχτυλα ἀγάπησαν τό φόρεμά σου
... τό φιλί σου, τό φιλί σου ἦταν ἔνα ξεχωριστό εἴθρανστο
κουλούδι καὶ ἡ σάρκα ἀποφασιστική ἔστησε
τό ἐρωτικό μου δόντι ἔτοιμο. Ἐτσι μέχρι πού λαφροί τοῦ φωτός
καθένας ἔχοντας καθένα υποσχεθῆκαμε νά λησμονήσουμε

-γιατί δέν ἀπόμεινε τίποτα νά μαθευτεῖ:
οἱ φτωχοί ἔξυπνοι μικροί, οἱ ἡλεκτριζόμενοι κοινοί
μηροί. τό μαλλί τό ἡλίθια ἀνεκτίμητο.

19

μ' ἀρέσει τό σῶμα σου ὅταν εἶναι μὲ τό δικό μου
σῶμα. Εἶναι ἔνα τόσο ὀλότελα καινούργιο πράγμα.
Μύες καλύτερα καὶ νεῦρα πιὸ πολὺ.
μ' ἀρέσει τό σῶμα σου. μ' ἀρέσει αὐτό πού κάνει
μ' ἀρέσουνε τά πῶς του, μ' ἀρέσει νά αἰσθάνομαι τή ραχοκοκαλιά
τοῦ σώματος σου καὶ τά κοκάλα του, καὶ τό τρέμον
-γερό-λειο ἀκρωτήρι καὶ πού
πάλι καὶ πάλι καὶ πάλι
θά φιλήσω, μ' ἀρέσει νά φιλάω αὐτό καὶ κεῖγο σου,
μ' ἀρέσει, νά χαϊδεύω ἄργα τό, συνταρακτικό χνούδι
τοῦ ἡλεκτρίζοντος σου γοννικοῦ, καὶ τό τί -εἶναι- πού φτάνει
πάνω ἀπό ἀνοιγμένη σάρκα... Καὶ μάτια μεγάλες ἐρωτό-ψιχες,
καὶ μπορεῖ νά μ' ἀρέσει τό ἀνατρίχιασμα
τοῦ κάτω ἐσύ ἀπό μένα τόσο ὀλότελα καινούργια

20

ἄν θά κοιμόμουνα μέ μιά κυρία πού τή λένε θάνατο
βρές κάποιον ἄλλον ἄντρα μέ τά χείλη πιὸ γερά
νά πάρει τό νέο σου στόμα μές στά δόντια του
(μέ τά Ισχία ν' ἀντλοῦν ἥδονή στά Ισχία)

Βλέποντας πῶς ἡ χαλαρή ἄρρυθμη χορδή
τοῦ χαμόγελου σου συστρέφεται πάνω ἀπ' τό κορμί του
φιλητά, θά σου φέρνω κάθε ἀνοιξη
χοῦφτες μικρά κανονικά σκουλήκια.



Ντύνε ἐπιδέξια τή σάρκα σου σέ ἡλίθια ύφάσματα,
μίλα τό ἀμετρο ὅπλο τῶν μαλλιῶν σου.
Καταλαβαίνοντας γιατί τό μάτι του γελάει,
θά σου φέρνω κάθε χρόνο

κάτι πού ὅλα τ' ἀξίζει
δυνό πόντους τίποτα γιά τήν ψυχή σου.

21

ἐνῶ ἡ δύναμή μου ἀρχίζει νά λαχταράει μέσα σέ μιά εὔκολη
κοπέλα τή μελετάω ὅπως τό φύλλο

σκέφτηκα

τόν οὐρανό, τό πνεῦμα μου ἀρχινάει
-δαγκίτσες, ἀπ' τή στάση της. ("Οπως ἔνα μάτι ἀνοιγοκλείνει).

καὶ σχεδόν βαστιέμαι νά μήν ἀνακατευτῶ στή
σάρκα της πού τό τυχαῖο δειλούλι τοῦ στόματός της ρίγωμα
κι αὐτό πεθαίνει. (ἡ ἐρωτοπυγή μου μές στούς πεσμένους της
μηρούς,

μ' ἔνα δξύ ἄσεμνο τάραγμα
ζεσφίγγεται

δάχτυλα... κι αὐτή εἶναι κουρασμένη.

"Οχι ἀπό μένα. Τά μάτια πού μεγάλα νωχελεύονται

ἐνῶ ἡ θέληση τῶν χεριῶν μπερδεύεται στό θά

—κι ἡ Ἀγάπη εἶναι μιά ἄμαξα μ' ἀνέλπιδους τροχούς λασπωμένους
ὅπου κάθεται ἄκαμπτα τοῦ σώματός της τό κουκλένιο
χαρούμενο μ' ἀκρίβεια καταστρεφόμενο ἐρωτικό,



22 φτιάχνοντας ὁ Θεός τῇ Μάρτζορι ἔκανε βιαστικά
ἔνα κορμί ἀγοριοῦ σ' ἀνύποπτα
πόδια κοριτσιοῦ. Τ' ἀριστερό του χέρι σκάλισε
τό χαλαζένιο πρόσωπο. Τό δεξιό του παλάμισε
τό διασκεδαστικό μεγάλο ζωτικό διεστραμένο
λαχανικό τοῦ στόματός της.
Πάνω στ' ὅλο ζαφνικά κόλλησε
ἔνα μικρούλι ἡλιοβασίλεμα βερμούτ
—χρόμα. Μαλλιά ἔβαλε ἀνάμεσα
στά χείλη της ἔνα ὑγρό λάθος, πού ἡ εὐωδία του τινάζει
ἔμενα δάκρυα, ὅπως τό σκονισμένο νέο
ἀκρωτήρι τοῦ ἀρχαίου βλέμματός της ἀρχίζει νά κλίνει...
λίγο πάνω μου, ὅταν γιά δυό
δολάρια γεμίζω τά ίσχια της μ' ἀγόρια καί κορίτσια

23 νά μέ λυπηθεῖ ὁ θεός ἐμένα πού (ὁ θεός ἔχει ἀλλιώτικα)
τό δίχως βάρος σβέλτο ἐρωτικό φτερό
τοῦ νά πῶ κορμιοῦ σου; ἀκολούθει
ἀληθινά μέσα ἀπό ἔνα σταλαχτό βόγγημα τζάζ

πού ἡ ἀψιδωτή τυχαία ἀπόκρημνή σου νιότη καταπίνει
καμπυλωτά τήν δέξυτητα τῶν ίσχιών μου·
ἡ, ἡ πρώτη σου σύσπαση ἀποφασιστικῆς σάρκας ἀγοριοῦ βυθίζει
τό ὑψος μου σ' ἔνα σταθερό εὔθραυστο κεντριστικό καιρό,

(χωρίς ἀνάσα μέ κοφτερά ἀναγκαστικά χείλη) μικρό

θηλυκέ διαφρήχτη τοῦ κομψοῦ, ληστο-αλήτικου,
γελούμενου κορμιοῦ μέ τά σοφά στήθη μισοαναπτυγμένα,
ψευδιστική σάρκα γρήγορη στό βελόνιασμα τοῦ παχονύλοῦ βόμβου
τοῦ Θέλω μιά Κούκλα.

εὐκίνητα στίς δέσμες πέλματα πού μέ γλιστερά
βήματα ξεδιακρίνουν τ' ἀνακάτεμα σαξοφωνικῆς διαλέκτου.

24 ἀκόμη καί τό μολύβι ἔχει φόβο νά
κάνει τό ποζάτο σῶμα τυχερά φτιασμένο
ἡ γραφίδα τρομερά φοβᾶται
ἀντήν αὐτό τοῦ χαμόγελου τά δυό
μάτια... δύοισι ὁ κόσμος εἶναι μόνο
ἔνα κομμάτι ἔξοχης εὐθραυστότητας.
Καλά καί πότε — Ἡ δεικτικότητα

σημαίνει εύκρινεια, ἢ:
βούλωσέ
το.

Nά βλέπεις
νά τήν βλέπεις δέν είναι
γιά τό κάτι ἢ γιά τό τίποτα τόσο πολύ όσο
νά σέ βλέπει αὐτή, πράγμα πού ἔχει
τίποτα γιά τό κάτι δπως μοῦ φαίνεται
ἔχεις ποτέ ἀκούσει τζάζ
Ορχήστρα;

ἢ ἀ-θόρυβοι ἄνθρωποι δέν κάνουν σούπα πού πίνουν

25 κάθεται μ' ἀφημένο σέ μιά ἀγκύλη σφιγμένων βραχιόνων
ἔνα ντελικάτα φιλντισένιο πρόσωπο
(Είναι ἀνάγκη νά βροῦμε τό Σπίτι τοῦ Χασάν
ἀπό ἐλάχιστους δρόμους ἀδιάφορους ἀπ' τό χρῶμα)
τό στόμα πού κάθεται ἀνάμεσα στίς παριές της
προφέρει ἔνα γδοῦπο κατακόκκινου. πάντα. Πιό
ἐνδιαφέροντα, δπως μοῦ φαίνεται, τά κάλλη της
en geros... ἔνα παχυνό πόδι βγαίνει
αἰσχρά ἀπ' τό φόρεμα, μιά θηλή δοκιμάζει
παιγνιδιάρικα νά κρυφοκοιτάξει στήν κοιλιά
πού ἡ βαθεία της συστροφή μικροδαγκώνει. μιά ἀλλη γέρνει,
κουρασμένη, πάνω σ' ἔνα χαλαρό στρῶμα ζελέ...
μετά ὅταν πρός τό κανόνι ταλαντεύεται, ἀργεῖ,
μέ χαζογελούμενα ἵσχια καί παγωμένα μάτια

30 ἔχω ἀγαπήσει, ἃς δοῦμε ἄν αὐτό είναι ὅλο κι ὅλο.
δαγκώσει ἐσένα σά δόντι, στήν πέτρα
ἐνός μουσικοῦ καρποῦ. Τά χείλη μου εὐχάριστα βογγήξαν
στό γεύσιμό σου. Πηδήσει τό ζωντανό τοῖχο

τοῦ χαμόγελού σου γιά ἡλιθίους κήπους
ἄν αὐτό δέν ἥταν ἀρκετό (στ' ἀλήθεια ὅχι ἀρκετά
τραβήξει τό 'να πρίν ἀπ' τό 'να τ' ἀβέβαια σκληρά
ἐκλεκτά

λουλούδια, πού τίς σκληραίνει
πλούσια, τό σκοτάδι. Γενικά
ἴσως ἔχω ἀγαπήσει... ; ἐσένα)
θήκη πρίν ἀπ' τή θήκη

γδυθεῖ πρός τήν 'Οσμή. (καί νά τί ("O) ποϊος(δή)ποτε θά καταλάβει,
ἀποκτήσει ἐσένα σά δαγκιά δοντιοῦ.

στάθηκα μέ σένα δπως τό πουλάρι
στέκει δμως δπως τά δέντρα, ξάπλωσα, πού μεγαλώνουν



Η ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

ή γλυκιά μου γριά και τά λοιπά
θεία Λούσυ διαρκοῦντος τοῦ τελευταίου

πολέμου μποροῦσε κι εἴτι μᾶλλον
σπουδαιότερον ἔλεγεν δύτως
γιατί ἀκριβῶς ὁ καθεῖς

πολεμοῦσε,
ή ἀδερφή μου

'Ιζαμπέλ ἔφκιαξ' ἑκατοντάδες
(κι ἑκατοντάδες)
καλτσῶν ἵνα μῆ
ἀναφέρω πουκάμισα και ἀντι-
ψυλλικές κουκοῦλες (γιά νά μήν
μπαίνουν ψύλλοι
στ' αὐτιά)
και τά λοιπά
ἐπιχειρίδες και τά λοιπά

Μετάφραση: Σπύρος Τσακνιᾶς