

Γιωργος Χρονᾶς

'Η άντιστροφη Μέτρηση γιά δυό σκηνές στήν ταινία «Ντόλτσε Βίτα» (1959) του Φελίνι



Ο δημοσιογράφος και ή στάρ στη Ρώμη. «Ντόλτσε Βίτα» (1959)

Σκηνή Πρώτη

‘Η Ανούκ Αίμε όδηγει τόν δημοσιογράφο Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι, μέ μαύρη Φόρντ ή Πλύμουθ, σέ σπίτια κοντά στό λιμάνι τῆς “Οστιας. Είναι πρώι μετά άπό διασκέδαση, ώρα πού ξυπνάει ή Ρώμη. Σταθμεύει στήν πίσω πόρτα μιᾶς λαϊκῆς πολυκατοικίας, άπό ούτές πού χτίζουν οί κυβερνήσεις και μοιράζουν μέ κλήρους η σειρά προτεραιότητος στούς δικαιούχους, και μπαίνουν στό σπίτι κάποιας φίλης της. Τό δωμάτιο έχει πλημμυρίσει άπό χαλασμένα ύδραυλικά, και ή ίδια προσπαθεί νά τό καθαρίσει μ’ έναν κουβά. Έχει βάλει και ξύλα γιά νά περνάει πάνω άπό τά νερά, άναμεσα στά δωμάτια. Προλαβαίνει νά δικαιολογηθεῖ, ρωτᾶ ἄν θέλουν καφέ — οί κινήσεις της δείχνουν άμηχανία, άνακατεμένη μέ ιταλιάνικο ταμπεραμέντο. Ο φακός δείχνει τίς δύο γυναίκες, λίγο έκπληκτο τόν Μαστρογιάννι νά κοιτάει δεξιά, άριστερά. ‘Η Ανούκ Αίμε άπανται — δχι, δέν χρειαζόμαστε τίποτα, μήν ένοχλεῖσαι, και μπαίνουν στό διπλανό δωμάτιο, κλείνοντας τήν πόρτα. ‘Η άλλη γυναίκα, ή ίδιοκτήτρια, φεύγει πάνω στά ξύλα στό άλλο δωμάτιο χαμογελώντας πίσω, φοράει ρόμπα, ή ‘Ανούκ Αίμε γούνα.

‘Η σκηνή ἀν δέν θυμίζει ‘Αλεξανδρινές ἀγάπες —’ Ιουστίνη, Ντάρρελ — ή παρακμή του Mare Nostrum, θυμίζει σιωπή καί παύση, ἐκεὶ πού ὅλοι οἱ άλλοι άρχιζουν νά μιλοῦν.

Χαμηλά ή “Οστια, λίγο ξέω άπό τή Ρώμη. Τό θέμα πάντα, Γλυκιά Ζωή.

Σκηνή Δεύτερη

Δυό κορίτσια μέ μπικίνι άπό τό ρετιρέ πολυκατοικίας χαιρετοῦν τούς πιλότους έλικοπτέρου, πού μεταφέρει έναν Χριστό κρεμασμένο, νά άνταποδίδει τόν παγωμένο χαιρετισμό τού ἀγάλματος. Στό πρόσωπο τό τυπικό χαμόγελο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Μετά ἀπό κινηματογραφικές ἀφηγήσεις, ρεπορτάς στή Βία Βένετο, τήν ἀφιξη τῆς στάρ στή Ρώμη, τό πάρτυ μέ τόν τραγουδιστή νά παιζει ἀμερικανοϊταλιάνικους ρυθμούς, τόν πατέρα τού Μαστρογιάννη νά πεθαίνει ἀπό συγκοπή σέ καμπαρέ ποιότητος, τό περίφημο θαῦμα — μέ τό διάλογο ἀνάμεσα σέ μιά γριά ἀπό τό πλήθος τῶν πιστῶν καί τήν Ἀνούκ Αίμε γιά τό φίλο τῆς καί τίς σχέσεις τους, καθώς βρέχει καί οί κάμερες τραβοῦν γιά τήν τηλεόραση τήν ἑορτή, καί τό πλήθος περιμένει σημάδι θαύματος, μετά λοιπόν ἀπό μιά πανθεϊστική πορεία σέ μικρές ιστορίες καί στή Ρώμη, φτάνουμε στή σκηνή — ἔξοδο, δησού δλοι μεθυσμένοι, μετά τό δλογύχτιο πάρτυ στή βίλα, δίπλα στή θάλασσα, βγαίνουν στήν ἀμμουδιά νά συνέρθουν. Νεαροί δύμοψιλόφιλοι, καί κυρίες τής Ρώμης πλησιάζουν τούς ψαράδες πού ἔχουν βγάλει στήν ἄμμο ἕνα μεγάλο, ἀγνωστο είδος ψαριοῦ. Οι νεαροί φωνάζουν: ἔρχονται κι ἀλλοι. Θά γίνουμε πολλοί. Παιδιά ἀπό δῶ. Περνοῦν μπροστά ἀπό τό φακό, βιαστικά, μέ παράξενα ἀπό τό ξενύχτι καί τό βάψιμο πρόσωπα καί φεύγουν πρός τό βάθος τῆς παραλίας. Οι κυρίες πλησιάζουν κρατώντας σφιχτά ἀπό τό μπράτσο τά ἀντρικά ἐνέχυρα τῆς τελευταίας βραδιᾶς τού ἔργου. Κοιτοῦν ἄφωνες τό ἀγνωστο είδος ψαριοῦ πού ξέρασε ή θάλασσα. Κάτι ψελλίζουν.

Σκηνή Ἀποκάλυψη Ἰωάννη, μιά Φελλινική προφητεία χαμηλῶν τόνων, μέ προεκτάσεις ἀνάμεσα σέ μιά γῆ — δ καθηγητής μέ τά φιλολογικά βραδινά αὐτοκτόνησε μέ περίστροφο, ἀφοῦ σκότωσε τά δύο παιδιά του, ή Ἰταλική ἔξελιξη τῆς Ἑλληνικῆς Μήδειας — ἀνάμεσα σέ μιά πόλη, τή Ρώμη, καί μιά σκηνή ἀπό τή μεριά τῆς θάλασσας.

Σήμερα είναι λοιπόν, πού ή θάλασσα ξέρασε ἔνα ἀγνωστο είδος ψαριοῦ.

Γιώργος Χρονᾶς

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ



ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ