

# Κένεθ Ρέξροθ

## Ποιήματα

Μετάφραση: Άλεξης Τραϊανός

### ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

*Κοιμηθήκαμε γυμνά  
 Πάνω ἀπ' τά σκεπάσματα καί ζυπνήσαμε  
 Τήν ψυχρή αὐγή καί χωθήκαμε  
 Μές στά ζεστά σεντόνια καί κάναμε ἔρωτα  
 Τό πρωί εἶπες  
 «Χιόνισε χτές βράδυ στό βουνό»  
 Ψηλά στόν σκούρο βασάλτη  
 Αμυδρές πορτοκαλιές ραβδώσεις χιονιοῦ  
 Μές στήν κοκκινωπή αὐγή  
 Εἶπα  
 «Χιόνιξε μῆνες  
 Σ' δλο τόν Καναδά καί τήν 'Αλάσκα  
 Τή Μιννεζότα καί τό Μίτσιγκαν  
 Κι αὐτή τή στιγμή πέφτει χιονόνερο  
 Στούς πρωινούς δρόμους τοῦ Σικάγο  
 Λίγο λίγο μεταποιοῦνε τόν κόσμο  
 'Ακόμη καί στό Μεξικό άκόμη καί γιά μᾶς»*

### ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ



*'Εδῶ κάθομαι, διαβάζοντας τά Στωικά  
 Λατινικά τοῦ Τάκιτου.  
 'Ο Τιβέριος βυθίζεται σε γεροντική  
 Μελαγχολία ὅπως ὁ Αἰνείας βυθίστηκε  
 Στό καπνισμένο λαρύγγι τοῦ "Αδή.  
 Κι ἡ πεζολογία λάμπει σά  
 Δίσκος δδοντιατρικῶν ἐργαλείων.  
 'Ο περιφρονητικός πρόεδρος,  
 Βαθιά μές στήν ιδιωτική του κατακόμβη,  
 Προετοιμάζεται νά τραβήξει  
 Τή σκανδάλη. Οι γραμματικοί του  
 Κατασκευάζουν λόγους. Σέ δέκα χρόνια  
 'Η τέχνη τής ἐπικοινωνίας  
 Θά 'ναι πιο περιορισμένη.  
 'Ο τροχός, ὁ μοχλός, ἡ κλίση,  
 "Ισως νά ἐπιζήσουν, ίσως καί  
 Τό ἀλφάβητο. Πρός τό παρόν  
 'Η πρωτοπορία  
 Τῆς διανόησης ἀνησυχεῖ  
 Γιά τή σχέση  
 'Ανάμεσα στή Συσσώρευση  
 Κεφαλαίου καί τή  
 Συστηματική Διατάραξη  
 Τῶν αἰσθήσεων, καί τό Δικαίωμα  
 Στήν 'Ομοφυλοφιλία.*

