"Υβ Μπονφουά

Οἱ Τάφοι τῆς Ραβέννας

Μετάφραση: Χριστόφορος Λιοντάκης

'Ο "Υβ Μπονφουά γεννήθηκε στήν Τούρ τό 1923. Κατέχει ξεχωριστή θέση στή σύγχρονη γαλλική ποίηση καί θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους ἀνανεωτές της. Οἱ κυριότερες ποιητικές του συλλογές εἰναι: «'Η πραγματεία τοῦ Πιανίστα» 1946, «Περί κινήσεως καί ἀκινησίας τῆς Ντούβ» 1953, «Χθές βασιλεύοντας ἔρημος» 1958, «'Αντί-Πλάτων» 1962, «Γραμμένη πέτρα» 1965, «'Η Παγίδα στό κατώφλι» 1975.

Ποιήματά του μεταφράστηκαν στά 'Ελληνικά ἀπό τόν Μηνᾶ Δημάκη (Yves Bonnefoy, Ποιήματα καί εἰσαγωγή. 'Εκδόσεις Φέξη 1963) τόν Τάκη Σινόπουλο (9 ποιήματα ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ Νο 37.1958) καί τόν Δημήτρη "Αναλι στό περιοδικό ΣΠΕΙΡΑ, 1975.

'Ο Yves Bonnefoy καλλιέργησε μ' ἐπιτυχία κι ἔνα ἄλλο λογοτεχνικό εἶδος, τό δοκίμιο. Τά κυριότερα δοκίμια του εἶναι: «Οἱ Τάφοι τῆς Ραβέννας» 1953 «Τό 'Ανέφικτο» 1959, «'Η δεύτερη ἀπλότητα» 1961, «'Αρθοῦρος Ρεμπώ» 1961, «'Ενα ὄνειρο στή Μάντουα» 1967, «'Ενδοχώρα» 1972. 'Αξίζει τέλος να σημειωθεῖ ὅτι θεωρεῖται ἀπό τούς ἐγκυρότερους μεταφραστές τοῦ Σαίξπηρ στά γαλλικά. Μετάφρασε 'Ερρίκο ΙV, 'Ιούλιο Καίσαρα, 'Αμλετ, κ.λπ.

Τό δοκίμιο «Οί τάφοι τῆς Ραβένας» γράφτηκε τό 1953 καί πρωτοδημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Nouvelles Lettres» τήν ίδια ἐποχή πού ἔγραψε τήν κυριότερη ποιητική συλλογή του «Du Mouvement et de L' immobilite de Douve». Ἐκτός ἀπό τίς πρωτότυπες καί καίριες φιλοσοφικές καί αισθητικές παρατηρήσεις του, τό δοκίμιο αὐτό συνιστᾶ κι ἔνα είδος «Ποιητικής». Είναι τό κλειδί πού ἀνοίγει τήν εἴσοδο στό δύσκολο ποιητικό του σύμπαν.

Σάν κλειδί τό μεταχειρίζεται καί ὁ Jeany Pierre Richard ἀναλύοντας τό ποιητικό ἔργο τοῦ Bonnefoy στό βιβλίο του «Δώδεκα μελέτες γιά τή σύγχρονη — γαλλική — ποίηση» ΄ Η ξεχωριστή σημασία πού ὁ ίδιος ὁ Bonnefoy δίνει στούς «Τάφους τῆς Ραβέννας» φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι στή σειρά τῶν ἐκδόσεων Gallimard ὅχι μόνο τό συμπεριλαμβάνει στά ποιήματα ἀλλά καί τό προτάσσει.

Μέ τούς «Τάφους τῆς Ραβέννας» ὁ Bonnefoy καταγγέλει τή νόηση καί τήν ἐννοιοκρατία σάν παγίδα, φυγή, προδοσία καί μᾶς προτείνει νά ἐγκαταλείψουμε τίς ψευδαισθήσεις τῶν ἰδεοκρατικῶν συστημάτων καί νά στραφοῦμε στήν τραγική ἀλήθεια τῶν πραγμάτων ὅπου καί μόνο ὑπάρχει μιά πιθανή σωτηρία.

 $X.\Lambda$

Πολλοί φιλόσοφοι θέλησαν νά ἀπολογηθοῦν γιά τό θάνατο, μά δέν ξέρω κανένα νά πρόσεξε τούς τάφους. Τό πνεῦμα στοχάζεται στά προβλήματα τῆς ὕπαρξης, ἀλλά σπάγια στέκεται σ' αὐτές τίς πέτρες κι ἀπομακρύνεται ἀπό κοντά τους, τόσο

πού μοιάζουν διπλά λησμονημένες.

Ή ταφή παρ' ὅλα αὐτά ἔχει μιά νομοτέλεια, πού ἀπ' τήν Αἴγυπτο ὥς τήν Ραβέννα κι ὧς τίς μέρες μας, κυβερνᾶ ἀδιάκοπα τούς ἀνθρώπους. Σ' ὅλους τούς πολιτισμούς συναντοῦμε μιά τελειότητα στόν τάφο καί κάθε τι τό τέλειο διακαιοῦται τή θέση του στό χῶρο τοῦ πνεύματος. Γιατί σκέπασαν τόν τάφο μέ τέτοια σιωπή, πού κι οἱ τολμηρές φιλοσοφίες τοῦ θανάτου δέν τήν παραβιάζουν; 'Αμφιβάλλω γιά τήν ἀξία μιᾶς σκέψης πού σταματᾶ τήν ἔρευνα τή στιγμή πού θά ἔπρεπε νά τή συνεχίσει, ὅταν μάλιστα πρόκειται γιά κάτι πού μᾶς ἀπασγολεῖ ἄμεσα.

Hic est Locus patriae, λέει μιά ἐπιτύμβια ρωμαϊκή ἐπιγραφή. Τί σημαίνει πατρίδα

χωρίς γῆ πού νά τήν ὁρίζει; Μήπως πρέπει νά ἀγνοήσουμε τή γῆ;

Χωρίς ἀμφιβολία ή λογική ἔννοια, τοῦτο τό μοναδικό, σχεδόν, ὅργανο τῆς φιλοσοφίας μας, εἶναι σ' ὅλα τά θέματα, μιά βαθειά ἄρνηση τοῦ θανάτου. Εἶναι φανερό πώς πρόκειται γιά μιά φυγή, γιατί στόν κόσμο πεθαίνουμε κι ὁ ἄνθρωπος προσπαθώντας ν' ἀπαρνηθεῖ τό πεπρωμένο του κατασκεύασε μέ ἔννοιες ἕνα λογικό οἰκοδόμημα ὅπου

ἡ διάρκεια καί ἡ ταυτότητα είναι οἱ μόνες ἰσχύουσες ἀρχές. Οἰκοδόμημα φτιαγμένο μέ λέξεις, ἀλλά αἰώνιο. Σ' αὐτό τό καταφύγιο, ὁ Σωκράτης πεθαίνει μέ λιγότερη ἀγωνία. 'Ακόμα ὁ Χάιντεγκερ ἐκεῖ καταφεύγει καί στοχάζεται, κι ἄν θαυμάζω στά γραφτά του τό θάνατο πού ἀποφασιστικά ζωντανεύει τό χρόνο καί προσανατολίζει τήν ὕπαρξη, ὁ λόγος είναι καθαρά πνευματικός ἡ αἰσθητικός. Γιατί σ' αὐτό ἀνάγονται ὅλα. Τό λογικό αὐτό κατασκεύασμα μπορεῖ νά κατευνάζει μέ μιάν ἀμφίβολη γνώση τήν ἀρχέγονη ἀγωνία, ἀλλά δέν ἀνταποκρίνεται πιά σέ καμιά πραγματικότητα καί φανερώνει τή ματαιοδοξία ὅλων τῶν λέξεων, ἀκόμα καί τῶν πιό μελωδικῶν, πού ἀποκρύπτουν τό θάνατο.

'Από τήν ἀρχαία κιόλας σκέψη, ὁ θάνατος δέν είναι παρά 'Ιδέα, συνένοχος τῶν ἄλλων 'Ιδεῶν, σέ μιάν αἰώνια βασιλεία, ὅπου, ἀκριβῶς, τίποτα δέν πεθαίνει. Αὐτή είναι ἡ ἀλήθεια μας. Τολμᾶ καί ὁρίζει τό θάνατο, ἀλλά γιά νά τόν ἀντικαταστήσει μέ τό ὀριζόμενο. Τό ὀριζόμενο λοιπόν είναι ἄφθαρτο. 'Εξασφαλίζει, παρά τό θάνατο καί ἐφ' ὅσον ξεγάσουμε τά βίαια ἐπιφαινόμενα, μιά περίεργη

άθανασία. ' Αθανασία προσωρινή, μά πού άρκεῖ.

Τήν συνηθίζουμε ὅπως τό ὅπιο. Ἡ παρομοίωση τούτη δείχνει τί εἴδους ἀντιρρήσεις κατ' ἀρχήν ἡθικές, θἄθελα ν' ἀντιτάξω στή λογική. Ἡ νόηση ἔχει τή δική της ἀλήθεια. Δέν θά ἤθελα νά νομίσετε ὅτι τήν κρίνω, ὑπάρχει ὅμως στή νόηση κι ενα ψέμα πού χαρίζει στή σκέψη τήν τεράστια δύναμη τῶν λέξεων, γιά νά ξεφεύγει ἀπ' τήν πραγματικότητα. ᾿Από τόν Hegel καί δῶθε, ξέρουμε τήν ὑπνωτική, τήν ὑποβλητική δύναμη τῆς συστηματικῆς σκέψης. Διαπιστώνω πέρα ἀπό κάθε λογική συνέπεια πώς καί ἡ πιό ἀπλοϊκή νόηση ὑπηρετεῖ μιά φυγή. Ὁ ἰδεαλισμός ἐπιβάλλεται σέ κάθε σκέψη πού προσπαθεῖ νά ὀργανωθεῖ. Μᾶς λέει ἀόριστα πώς εἰναι προτιμότερο νά ξαναφτιάξουμε τόν κόσμο παρά νά ζοῦμε ἐντός του κιδυνεύοντας.

Μέ ποιές ἔννοιες ὅμως θά ἀποδώσεις τά βήματα μέσα στή νύχτα, μιά κραυγή, τήν πέτρα πού πέφτει στούς θάμνους, τήν ἐντύπωση πού κάνει ἕνα ἄδειο σπίτι; Τίποτα δέν ἀπόμεινε ἀπό τά πράγματα, πάρεξ ἐκεῖνα πού ἐξυπηρετοῦν τήν ἡσυχία μας.

"Ομως ἀμφιβάλλω ἄν ὁ τάφος ἀνήκει στά καταραμένα ἀντικείμενα, πού ἡ νόηση δέν τολμᾶ ν' ἀντιμετωπίσει. Τί ἐνόχληση θά προκαλοῦσε στό πνεῦμα μιά γυμνή πέτρα, προσεχτικά κλεισμένη, πού ὁ ἥλιος τήν καθάρισε ἀπό κάθε σκέψη θανάτου; 'Η λήθη ἀρχίζει ἀπό τούς τάφους παρόλα τά ὀνόματα καί τίς ἐπιγραφές τους, ἐφ' ὅσον μάλιστα κάτι σάν πέπλο ἀπλώνεται πάνω τους, πού ἀπαλύνει καί σοῦ κρύβει ὅτι βρίσκεσαι κοντά στό θάνατο. Πέπλο ἀληθινό, σάν ἕνα φύλλωμα πάνω στούς τάφους πού μέ τό θρόισμά του ἀποδιώχνει τίς δυνατές φωνές. Μποροῦμε νά τό ἀγγίξουμε στή Ραβέννα πάνω στούς πιό ἀληθινούς νεκρούς, πού σκέπασε ποτέ ὁ χρόνος.

Τά μνημεῖα τῆς Ραβέννας εἶναι τάφοι. 'Ο τόπος αὐτός στό τέλος μιᾶς ἱστορικῆς περιόδου, ἀποκομμένος ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο, προσπάθησε μέ κάθε δυνατό σχῆμα νά περισώσει ὅ,τι μέρα μέ τή μέρα χάνεται. Ψηλοί πύργοι, στρογγυλοί, τυφλοί καί χωρίς νόημα, μέ μοναδικό προορισμό νά ἐρειπωθοῦν σύντομα. Παντοῦ, στήν ἀπέραντη σιωπή, σαρκοφάγοι ἔρημες μαρτυροῦν τό διπλό τους θάνατο. Τό μαυσωλεῖο, πού θεωρεῖται ὁ τάφος τῆς Galla Placidia, συνοψίζει στούς τέσσερις τοίχους του ὅλη τήν αὐστηρή καί θλιμμένη τελειότητα, ὅπου μπορεῖ νά φτάσει ὁ πόθος τῶν θνητῶν. 'Ακόμα καί οἱ ἐκκλησιές γέρνουν θαρρεῖς ἀπό τό βάρος τῶν ψηφιδωτῶν καί μοιάζουν σάν νά κλείνουν τό λείψανο μιᾶς λατρείας. Στή Ραβέννα, ὅπου τά πάντα εἰναι θάνατος, στίς σβησμένες μορφές τῆς χαμένης βασιλείας θἄπρεπε, περισσότερο ἀπ' ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, νά νοιώθουμε τήν ἐντάφια φρίκη σ' ὅλη της τήν ἔξαρση.

Κι ὅμως δέν ἔνοιωσα παρά εὐφροσύνη. Χαιρόμουν τήν ὀμορφιά τῶν σαρκοφάγων, ἐγώ, ὁ πρῶτος πού θἄθελα νά συναντήσω ἀκίνητα πρόσωπα κάτω ἀπό τούς τεντωμένους θόλους, στά αἴθρια τῶν μοναστηριῶν καί στούς πυλῶνες, νά συναντήσω τό στιγμιαῖο σκοτάδι πού εἰναι ἡ συνειδητοποίηση τοῦ θανάτου. Ἔτσι γυρνοῦσα ἀπό τούς ἄδειους τάφους, σάν νά εἰχα κάνει τόν περίπατό μου. Θά ἀρκοῦσε ἴσως μιά περιοχή στά σύνορα τοῦ κόσμου μας πού θά μᾶς ἐξασφάλιζε τή δυνατότητα βαθύτερης συνείδησής του.

Είχα ξεχάσει, πώς ή Ραβέννα ἔχει κι ἄλλες ἀρετές. Τήν είπαν πολιτεία τρυφερή, μελαγχολική, ξεχασμένη ἀπό τό χρόνο. ΄ Η μισοπεθαμένη αὐτή πολιτεία είναι ζωντα-

νή καί γαρούμενη.

Χαιρόμουν τήν όμορφιά τῶν σαρκοφάγων. Ἡ Ραβέννα δημιουργεῖ γύρω της μιάν εὐφροσύνη, γιατί, καθώς γέρνει πρός τούς τάφους, καθρεφτίζεται πάνω τους καί συνταιριάζεται μαζί τους. Μά ἡ ἀντανάκλαση χρειάζεται νερό, μιάν ὕλη σκοτεινή καί στιλπνή. Τό νερό ἀναζητοῦσα στήν Ραβέννα. Τό πνεῦμα μπορεῖ κάποτε ν' ἀναζητεῖ στή νόηση τή δυνατότητα μιᾶς αἰφνίδιας ἀνάπαυσης, πού προσελκύει τό βλέμμα γιά νά τό ἀπογοητέψει. Ποιός ἄγνωστος νόμος κάνει τή μέρα τόσο λαμπερή, ὅταν κανείς βρίσκεται κοντά στόν "Αγιο Βιτάλιο; Τόν ἀναγνώριζα, ὅσο περισσότερο τόν πλησίαζα, ὅλο καί πιό γοητευτικό λιγότερο ἀπατηλό.

Ο νόμος αὐτός ἐκδηλώνεται στή διακόσμηση. Ἡ γυμνή πέτρα ἴσως προκαλοῦσε ἀγωνία. Ὁ ἀκατέργαστος ὄγκος, φθαρμένος καί λεηλατημένος, ἴσως τόνιζε τήν ἀνυπαρξία. Μά οἱ σαρκοφάγοι τῆς Ραβέννας, κι ἄς εἰναι ἄδειες, ἔγουν τά στολίδια

τους, καί τά στολίδια τίς άπαλύνουν.

Υπάρχει στή διακόσμηση τῶν τάφων τῆς Ραβέννας, τουλάχιστο στίς γιρλάντες, τούς πλοχμούς, τούς ρόδακες καί τίς φανταστικές περιπλοκάδες πού κοσμοῦν τούς τάφους μιά ἀρετή, ἀνεξήγητη μέ τήν πρώτη ἐπαφή. Τήν εἰπα δύναμη πού γαληνεύει, ἴλιγγο πού θέλγει καί καθηλώνει τό βλέμμα στίς καμπυλότητες τοῦ μαρμάρου, δύναμη ἀπό μιά λεπταίσθητη ζωντάνια, ἀποτυπωμένη στό μάρμαρο μέ μιάν ἀνατριχίλα. Σύζευξη ἀνάμεσα στήν καθαρότητα τοῦ νεροῦ καί τή ρευστότητα τοῦ μετάλλου, ἀνάμεσα στήν ἱερατική ἀκινησία καί τίς μυστικές κινήσεις, πού κατευνάζουν μυστηριακά τή φοβερή ἀγωνία.

Παρουσίασα σέ γενικές γραμμές μιά θεωρία γιά τή διακόσμηση. Τήν ἀπαρνήθηκα γιά κάποιαν ἄλλη. Τοῦτα τά καθαρά σχήματα ἀπεχθάνονται τή μάταιη φροντίδα τῆς ἀπόδειξης. Σύγκρινα τή διακόσμηση μέ τή νόηση. Ἡ νόηση μπορεῖ νά ἀρνεῖται τό θάνατο, γιατί εἰναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο πού ξεφεύγει ἀπό τίς ἀφαιρέσεις της. Ἡ νόηση ἀπαιτεῖ τή «συνέπεια». Τό σύστημα εἰναι ἕνα όλοκληρωμένο φράγμα ἐνάντια στό

θάνατο.

'Η διακόσμηση, πίστευα, ἀναζητεῖ τό οἰκουμενικό. Τό λαξεμένο στό μάρμαρο πουλί εἰναι γιά τό πρότυπό του, ὅ,τι ἡ ἔννοια γιά τό ἀντικείμενο, μιά ἀφαίρεση πού διατηρεῖ μόνο τήν οὐσία τοῦ ἀντικειμένου, ἔνας αἰώνιος ἀποχαιρετισμός σ' αὐτό πού ὑπῆρξε. "Ας κοιτάξουμε τίς παραστάσεις — Δανιήλ, Λάζαρος, 'Ιωνᾶς — στίς λαξεμένες στή διακοσμημένη ἐπιφάνεια τῶν σαρκοφάγων. Σάν ἕνας ἄνεμος νά διαπέρασε τά πρόσωπα, πού δέν εἰναι πιά παρά σύμβολα στό διακοσμημένο σύμπαν. 'Η διακόσμηση προφύλαξε τό Λάζαρο ἀπ' τό φθαρτό του σῶμα, δίχτυ ἀραιόπλεχτο, πού ἀφήνει τό θάνατο νά διαβεῖ.

Ή διακόσμηση είναι ἕνας κόσμος κλειστός. "Αν δημιουργία σημαίνει αὐτοϋπέρβαση, ἀναλογίζομαι πώς δέν ὑπάρχει δημιουργία στή διακόσμηση, ἀλλ' ἀπλῶς ἀναζήτηση ἑνός παιχνιδιοῦ. Τό ἴδιο καί ἡ νόηση, πού τό ἀτέλειωτο παιχνίδι της είναι ὁ ἴδιος ὁ μηχανισμός της. 'Ο μηχανισμός τῆς διακόσμησης είναι ἡ ἀρμονία, μέ τά χίλια

της σχήματα, τούς φοίνικες καί τούς πλογμούς.

Ή νόηση προσπαθεῖ νά θεμελιώσει τήν ἀλήθεια χωρίς τό θάνατο καί τελικά νά ἀποδείξει πώς ὁ θάνατος δέν εἶναι ἀληθινός. Νόμιζα πώς ἡ διακόσμηση θέλησε νά στήσει τήν κατοικία μας χωρίς τήν παρουσία τοῦ θανάτου καί νά μᾶς πείσει πώς

ό θάνατος δέν βρίσκεται πιά έδῶ.

Μά λογάριαζα χωρίς τήν πέτρα τήν ίδια, πού είναι ή οὐσία τῆς διακόσμησης καί διατηρεῖ στόν αἰσθητό κόσμο τά παράδοξα χαραχτηριστικά της. "Ετσι, ή χαρά πού νοιώθουμε κοντά τους είναι πολύ ἐναγώνια στήν ἀλήθεια της: 'Ισχνή ἀπόλαυση μισολησμονημένου θανάτου, λογική συνέπεια, είναι ἀληθινά μικρόψυχο ν' ἀναζητᾶς σέ τέτοιες φτωχές ἀναλογίες τήν πεμπτουσία μιᾶς σχεδόν θεϊκῆς χαρᾶς. "Αν ἡ διακόσμηση είναι μιά κατοικία, πῶς ἐπιτέλους νά τήν ἀποκαλέσω ἀφηρημένο ἀντι-

κείμενο, ὅταν ἡ κατοικία εἶναι ἡ ἀποθέωση τοῦ πραγματικοῦ;

Υπάρχει στή Ραβέννα ἕνα μοτίβο, πού ἐπαναλαμβάνεται τόσο συχνά, ἴσως τό ἀραιότερο, κι ὁπωσδήποτε τό πιό βαθύ σέ νόημα. Εἰκονίζει δυό παγώνια. 'Ορθά, ἀντιμέτωπα, σοφά καί ἀπλά, ὅπως οἱ «ὑπερβολές», πίνουν ἀπό τόν ἴδιο κάλυκα ἤ τσιμπολογοῦν τό ἴδιο σταφύλι. Σ' ἕνα λοχμό τοῦ πνεύματος, πού συνεχίζει κι όλοκληρώνει τό λοχμό τοῦ μαρμάρου, τά δυό παγώνια συμβολίζουν τό θάνατο καί τήν ἀθανασία. Ποτέ δέν συνάντησα πιό ζωντανή πηγή. Νιώθεις πώς τό τσαμπί ὅπου ἡ καρδιά ἔρχεται ἀδιόρατα ν' ἀντλήσει τή δόξα τῆς ζωῆς καί τό δίδαγμα τοῦ θανάτου, εἰναι ἀνεξάντλητο. Τέτοια εἰναι ἡ πέτρα. Κάθε φορά πού σκύβω πάνω της νοιώθω τήν ἀπεραντοσύνη της, κι εἰναι γιά μένα ὑπόδειγμα τοῦ πραγματικοῦ τούτη ἡ ἄβυσσος τῆς πληρότητας, ἡ νύχτα πού κρύβει τό αἰώνιο φῶς. 'Υπερηφάνεια πού θεμελιώνει τό ὑπαρκτό, αὐγή τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου. "Ο,τι λαξεύτηκε στήν πέτρα, ὑπάρχει μέ τήν πιό παθητική καί οὐσιαστική σημασία τοῦ ὄρου. 'Η διακόσμηση εἰναι ἀπό πέτρα. 'Αν στό διάκοσμο, ἡ περίτεχνη μορφή περιφρονεῖ τή φυσική ζωή τῶν ὄντων καί στρέφεται σέ κάποιον οὐρανό, ἡ πέτρα ἔχει ἐξουδετερώσει τόν ἀδιάφορο λόγο καί συγκρατεῖ ἀνάμεσά μας τό ἀρχέτυπο.

Αν πάλι ή εννοια είναι ἀπό τά πιό ἀφηρημένα ἀντικείμενα, πιότερο ἀφηρημένη είναι ή σύζευξη τῆς μορφῆς μέ τήν πέτρα, τοῦ εἴδωλου μέ τό πρότυπο, κι ἀκόμα πε-

ρισσότερο ή Παρακινδυνευμένη Ίδέα.

Η διακόσμηση ἀνήκει στά εἴδη ἐκεῖνα τῶν ὄντων πού μέσα στή βαθειά καθαρότητά τους συναιροῦν τό καθολικό καί τό μοναδικό. Εἰναι ἡ Ἰδέα μετουσιωμένη σέ παρουσία, καί γεύτηκα στή χαρά πού γεννᾶ τήν οὐσία μιᾶς ἀληθινῆς αἰωνιότητας. Θυμᾶμαι μιά σαρκοφάγο πού εἰδα στό στενό καί σκοτεινό, σάν τούς ἀρχαίους οἴκους σοφίας, πανεπιστημιακό μουσεῖο τοῦ Λέυντεν. Τή μέρα ἐκείνη καί οἱ δρόμοι ἡταν

σκοτεινοί. Μά ξαφνικά ὅλα φωτίστηκαν.

"Ολα είναι ἄκομψα σ' αὐτόν τόν τάφο, πού προέρχεται ἀπό κάποιο ρωμαϊκό στρατόπεδο τῆς Ρηνανίας. "Ενας ἀσύμμετρος ὀγκόλιθος, ὅπως τά ἐσωτερικά τοιχώματα τῶν σπηλαίων. 'Αγνοῶ τ' ὄνομα τῆς χωματόπετρας, μέ τήν άδρή ἐπιφάνεια. Δίνει τήν εντύπωση ενός χρήσιμου σκεύους, σάν ενα παλιό σεντόνι με τό ὁποῖο τύλιζαν ένα σῶμα. Μά ή ταφόπετρα βγῆκε, ὁ τάφος ἄδειος! "Ω ή άληθινή γαρά πού ξαφνικά σέ κυριεύει! Κι ὤ ἡ ἀνάμνηση μέσα στήν κατάλυση τοῦ χρόνου! Ποιός στοχασμός πού σκίζει τά οὐράνια μπορεῖ ν' ἀνοίξει πιό βαθειά τό χῶρο τῆς 'Ιδέας; Ποιά ἀστραπή μπορεί νά σώσει μονομιάς τή ψυχή, δυνατή κι έλεύθερη; Τά έσωτερικά τοιχώματα τῆς σαρκοφάγου ἔχουν μιά μεταξένια ὑφή. "Όλα είναι λαξεμένα. Καί σάν ὅλα ἐκεῖνα πού ξαναβρίσκει τό χρόνια ἐξόριστο πνεῦμα, νά πού προβάλλουν, ἀραδιασμένα στό ἀνάγλυφο, στριμωγμένα στόν περιορισμένο χῶρο τοῦ τάφου, στό χῶρο πού θάλεγες πώς τούς ἀνῆκε δικαιωματικά, τό σπίτι μέ τά άλλα του κτίσματα καί τήν ἐπίπλωσή του: καθίσματα, ἐρμάρια καί τραπέζια, ὥς καί ἡ κλίνη ὅπου κείτεται ὁ νεκρός. Κι ἀκόμα, ἀμφορεῖς γιά τό λάδι καί τό κρασί. Ἡ ὕλη τῆς πέτρας κρύβει τό άπέραντο ρίγος μιᾶς ἀκίνητης ὀθόνης. Τυλιγμένη στίς αίχμηρές πτυχές τῆς νεκρικῆς κλίνης, ή άθάνατη ψυχή στοχάζεται. Τό βλέμμα της ανάμεσα στή ζωή καί τό θάνατο έξουσιάζει τά άντικείμενα πού ή ζωή τῆς παραχώρησε. "Ω ὁ θρίαμβος τῆς διακόσμησης! 'Ο ἀτέλειωτος πόθος τοῦ ἄχρονου, περιπαθές μοτίβο τῆς ἀκάνθου, συνοχή μορφική, άληθινή εὐγένεια τῆς ψυχῆς, ἀπό τήν ἐποχή τῶν Αἰγυπτίων. Στό θαῦμα τοῦτο ὁ ἄγρυπνος ὄγκος δένεται μ' ἔνα παρόν ὅπου ὁ θάνατος δέν ὑπάρχει.

III

Αν ή σκέψη, κυριαρχημένη ἀπό τή λογική, ἀποστρέφεται τόν τάφο, ἄς πάρουμε τουλάχιστον σάν δεδομένο ὅτι ἡ ἀποστροφή της δέν ὀφείλεται στήν ἀπουσία ζωῆς. Αλλωστε, ἀπό ποιό αἰσθητό ἀντικείμενο, ἀπό ποιά πέτρα τοῦ κόσμου τούτου δέν ἔχει ξεκόψει ἡ ἔννοια; Δέν ἀπομακρύνεται μόνο ἀπό τό θάνατο ἀλλά ἀπό κάθε τι

πού ἔγει πρόσωπο, σάρκα, παλμό, ἐντελέγεια καί πού ἔτσι γίνεται ἀληθινά ὁ πιό

υπουλος κίνδυνος γιά τήν κρυφή φιλαργυρία της.

'Από ποιό ἄραγε αἰσθητό ἀντικείμενο δέν ἔχει ξεμακρύνει ἡ νόηση; "Ας ἀναλογισθοῦμε τά ἀναβλυσματα τῆς πιό ἀπροσδόκητης χαρᾶς καί τῆς πιό ἄδολης στόν Κίρκεγκάρντ. Λάμψεις συγκλονιστικές στό σταγτόγρωμο αὐτό ἔργο. Καμιά ἀνθρώπινη ψυγή δέν ἀποστερήθηκε τά γήινα ἀγαθά καί δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν αἰσθητό κόσμο μ' έναν ἀτέρμονα έλιγμό, ὅσο ἡ ψυχή ὅλη ἀγωνία τοῦ Κίρκεγκαρντ. "Ηξερε πώς μόνο ή οὐσία κερδίζεται κι ἔμενε γι' αὐτό κλεισμένος στή γενικότητα. Πολεμοῦσε τό σύστημα, μά τό σύστημα είναι ή μοίρα τῆς νόησης, τοῦ μοναδικοῦ άγαθοῦ πού ὁ Κίρκεγκαρντ είχε. Πίεζε τόν ξαυτό του νά πιστέψει στό θεό. Οἱ γαρές του ήταν στιγμιαΐες, όσο άνοιγόταν ὁ ἀπέραντος οὐρανός τῆς θύελλας. Ήταν μιά **ἔκσταση ἔξω ἀπό τό κράτος τοῦ ἀδύνατου, ὅπου φαίνεται νά ζοῦμε, σ' ἕνα ἄλλο** ὄπου τά πάντα είναι δυνατά καί αἰφνίδια δοσμένα. Μέ ἁπλά λόγια, ἦταν καί είναι άκόμα μιά καταρράκωση τῆς νόησης, αὐτοῦ τοῦ σύννεφου πού μᾶς καταπλακώνει. Στόν εννοιοκρατούμενο ἄνθρωπο παρατηροῦμε μιάν εγκατάλειψη, μιάν ἀτέλειωτη άποστασία άπό τό ὑπάργον. Κι είναι ἡ ἐγκατάλειψη αὐτή πλήξη, ἀγωνία, ἀπελπισία. Μά κάποτε ὁ κόσμος ὀρθώνεται, κάποια μάγια λύνονται καί νά ἡ γάρη πού μέ μιᾶς φαγερώνει όλη τή ζωντάνια καί τήν οὐσία τῆς ὕπαρξης. Μέ τέτοιες γαρές τό πνεῦμα

είσγωρεί στό δύσβατο κόσμο τοῦ πραγματικοῦ.

Έτσι κι οί χαρές, πού μᾶς προσφέρουν οἱ τάφοι τῆς Ραβέννας. Γι' αὐτό ξαναγυρίζω στή Ραβέννα καθώς σέ μιά πηγή φωτός, πολύτιμη στή φύση της καί στίς συνέπειές της. Στή Ραβέννα τίποτα δέν άμαυρώνει τή διαύγεια τῆς μεγάλης λάμψης, πού μακριά της ξμαθα πώς είναι ἀδύνατη ή ζωή. Τίποτα δέν ἀποσπᾶ τό πνεῦμα τῶν τάφων ἀπό τό ρόλο τοῦ μύστη στό γῶρο τοῦ πνεύματος, γι' αὐτο μήν ἀπορεῖτε γιά τή σημασία πού δίνω στά μνημεῖα μιᾶς πόλης: δέν ὀφείλεται σ' άλληγορική πρόθεση, άλλά οὕτε καί σέ διάθεση — μυστηριώδη ἐξάλλου — νά στοχαστῷ πάνω στά ἐρείπια. Απλῶς ὑπερασπίζομαι μιάν ἀλήθεια, ἐπίμονα παρούσα, κάτω ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς νόησης καί ἐπίμονα κατατρεγμένη. Κι είναι στή φύση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας νά ἔγει ἡ κάθε πόλη ὅπου θά μπορούσαμε νά ζήσουμε, ἡ Ραβέννα λ.χ., τό κύρος ἑνός νόμου καί νά είναι ίκανή, ὅσο κι ὁ νόμος, νά θεμελιώνει τό οἰκουμενικό. Κι είναι στή φύση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας, οἱ δρόμοι κι οἱ πέτρες τῆς Ραβέννας νά ἔγουν τήν ίδια άξία με τήν εννοιοκρατική άφαίρεση καί νά μποροῦν να τήν ὑποκαθιστοῦν. Καί τό πιό ἀσήμαντο θρύμμα μιᾶς ἀπό τίς πέτρες πού βρίσκεται ἐδῶ, στήν ἀναντίρρητη παρουσία της Ισοδυναμεῖ ἀκριβῶς μέ τή γενικότητα τῆς ἔννοιας. Γιατί τό οἰκουμενικό στοιγείο, ή πιό χρήσιμη έννοια στήν έφικτή εύτυχία τοῦ ἀτόμου, πρέπει νά καθοριστεῖ ἀπό τήν ἀρχή. Τό οἰκουμενικό δέν είναι νόμος, πού καθώς είναι παντοῦ ϊδιος δέν ἔγει ἀξία πουθενά. Τό οἰκουμενικό ἔγει δικό του τόπο. Είναι παντοῦ, μέσα στήν εἰκόνα πού σχηματίζομε γιά κάθε τόπο καί σ' ὅ,τι μπορεῖ νά μᾶς χρησιμέψει. Έχω στό νοῦ μου τόν ελληνικό ὅρο «οἰκεῖος τόπος» πού ἔχει παρεκκλίνει ἀπό τό πρωταργικό του νόημα καί έγει δοθεῖ στήν ἐντύπωση ὅτι σ' ὁρισμένους ὁρίζοντες μπορῶ ν' ἀντικρίσω τήν ἀλήθεια ἄγρυπνη κι είν' οἱ ὁρίζοντες αὐτοί οἱ δρόμοι τῆς έπιστροφής μου. 'Ο οἰκεῖος τόπος είναι ὁ τόπος τῆς βαθειᾶς μεταστροφής. "Ετσι μιά νέα άργή μπορεῖ νά μεταμορφώσει μιάν ἐπιστήμη, ἀλλά ἐδῷ ἡ ἀργή εἶναι σημεῖο τοῦ κόσμου τούτου, καθιερωμένο ἀπό ἕνα μνημεῖο, ἀπό ἕνα τοπίο θαυμαστό, ἀπό ἔνα ἄγαλμα. Τί ἄλλο ἡταν παλιότερα τό μαντεῖο, τί ἄλλο είναι σήμερα μιά πατρίδα; 'Εδῶ (ὁ οἰκεῖος τόπος εἰναι πάντα ἕνα ἐδῶ) ἡ βουβή ἥ ἀπόμακρη πραγματικότητα σμίγει μέ τήν ὅπαρξη μου. Μυεῖ ἡ μιά τήν ἄλλη καί τήν ἐξυψώνει μέσα στήν πληρότητα τοῦ ὄντος. 'Ομορφιά δριακή ένός τόπου ὅπως αὐτός, ὅπου δέν θά ὅριζα πιά τόν ἑαυτό μου, καθώς θά μέ κυβερνοῦσε καί θά μέ συνέπαιρνε ή τέλεια τάξη του, άλλά ὅπου τέλος θάμουν βαθύτατα έλεύθερος, γιατί τίποτα έκεῖ δέν θά μοῦ φαινόταν ξένο. Είμαι βέβαιος ὅτι κάπου ὑπάρχει, στή διάθεσή μου τούτη ἡ κατοικία, τοῦτο τό κατώφλι πού θά μέ όδηγήσει στήν κατάχτηση τοῦ ὄντος. ' Αλλά πόσες ζωές δέν σπαταλιοῦνται,

μή μπορώντας νά τό βροῦν. 'Αγαπῶ τά ταξίδια, τά θεωρῶ προσπάθειες ἐπιστροφῆς. 'Αναζήτηση σημαδεμένη μέ σταθμούς, κάθε φορά πού πλησιάζουμε τόπους οἱ ὁποῖοι ταιριάζουν στούς πόθους μας. Τότε μιά ἀρχαία ἐλπίδα, πληγωμένη ἀπό τίς θρησκεῖες, ξυπνᾶ καί παρατηρεῖ ἐναγώνια τά περιστέρια μιᾶς κοντινῆς ὄχθης. Madonna della Serra, τοῖχοι φωτισμένοι τοῦ Or'San Michele τήν ἐσπέρα, στενή πλατεία τῆς Galla Placidia στή Ραβέννα. 'Εδῶ ἄς σταθοῦμε κι ἄς ἀκούσομε τή σιωπή πού ἀκολουθεῖ τό τελευταῖο βῆμα. Μιά τέτοια ἀναζήτηση εἰναι καί ἡ ποίηση: ἄλλο δέν μεριμνᾶ παρά γιά τοῦτο τό σημεῖο τοῦ κόσμου πού προϊδεάζομαι. Στήνει καί ἐρμηνεύει τό εὕγλωττο μνημεῖο τῆς φύσης, ὅπου θά λάμψει ἡ μέρα πού ποθεῖ, ἡ μέρα ἡ θαμμένη σ' ὅλα τ' ἄλλα μέρη. Ποίηση καί ταξίδι ἔχουν τήν ἴδια ὑπόσταση, τό ἴδιο αἰμα. Τό ξαναλέω, μετά τόν Μπωντλαίρ, ὅτι εἰναι ἀπ' ὅλες τίς πράξεις τίς δυνατές στόν ἄνθρωπο οἱ μόνες ἴσως χρήσιμες καί οἱ μόνες σκ όπι μες. Περιπλανήθηκα, κι ἄς μή συμβιβάζεται ἡ ἀλήθεια πού ἐπικαλοῦμε μέ τέτοιες περιπλανήσεις.

Έξάλλου, ἀντιτάσσοντας στή νόηση τήν πραγματικότητα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, παραδέχομαι κιόλας τήν ἀρετή τῆς περιπλάνησης. Στή Ραβέννα ἀνακάλυπτα τ' ἄγγιγμα ἐνός ἄλλου βασιλείου. Τί κάνει τόσο ὡραῖες τίς γραμμές; Γιατί γαληνεύει ἡ ψυχή στή θέα μιᾶς πέτρας; 'Η νόηση ὄχι μόνο δέν ἀποκρίθηκε ποτέ στά τόσο μεγάλα

αὐτά ἐρωτήματα, ἀλλά δυσκολεύτηκε ἀκόμα καί νά τά διατυπώσει.

Μέσα ὅμως ἀπό τήν κλίση τῆς γκρίζας πέτρας, ἀπό τούς ἀτέλειωτους σωρούς τῶν λαξεμένων τοίχων ξεχύνεται ἡ παλιά ἀγωνία, ὅπως ὁ Φοίνικας πρός τήν Ἡλιούπολη. Δέν ἀντιμετωπίζω φιλοσοφικά τό πρόβλημα τοῦ αἰσθητοῦ. Ἡ κατάφαση μ' ἐνδιαφέρει. Τό γυμνό χῶμα καί τά ἐρείπια ἔχουν τήν ἀρετή νά μᾶς διδάσκουν τήν κατάφαση

σάν ὑπέρτατο καθῆκον.

Πάντοτε, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Παρμενίδη, ἡ νόηση ἐξελίχθηκε σέ βάρος μιᾶς ἄλλης πλευρᾶς τῆς ὅπαρξης, πού τή θεωροῦσαν νεκρή. Ἐπιβολή τοῦ φαινομένου στήν οὐσία, πού τό ὀνόμασαν αἰσθητό κι ἄλλο δέν εἰναι ἀπό παραίσθηση. Ἐτσι τό πνεῦμα ταλαντεύεται ἀνάμεσα σέ δυό ἀποχρώσεις γκρίζου: Τό μονόχρωμο τῆς νόησης καί τόβαθύ βίαιο γκρίζο τῶν πέτρινων δρόμων καί τῶν ἀμφιθεάτρων, πού εἰναι ἡ εἴσοδος στό πραγματικό. Δέν ξέρω οὕτε θέλω νά κάνω τή διαλεχτική τοῦ κόσμου, νά ὀρίσω τή θέση τοῦ αἰσθητοῦ μέσα στό εἰναι μέ τήν καρτερική ἐπιμέλεια τῆς παλιᾶς μεταφυσικῆς. Θέλω μονάχα νά κατονομάσω: Νά ὁ αἰσθητός κόσμος. Πρέπει ἡ γλώσσα, ἡ ἔκτη καί ὑψηλότερη αἴσθηση, νά στραφεῖ σ' αὐτόν καί ν' ἀποκρυπτογραφήσει τά σύμβολά του. Τό μόνο καθῆκον πού μέ συγκινεῖ εἰναι ἡ ἀναζήτηση τοῦ μυστικοῦ, τό ὁποῖο ὁ Κίρκεγκαρντ θεωροῦσε χαμένο.

IV

' Ιδού ὁ αἰσθητός κόσμος. Πολλά ἐμπόδια, ἀλήθεια, μᾶς ἔκρυβαν ἀπό πάντα τήν εἴσοδό του. "Ενα ἀπ' αὐτά καί ἡ νόηση. 'Ο Κίρκεγκαρντ δέν εἴναι ὁ μοναδικός ἐ-ξόριστος. Θἄλεγα ὅτι ὁ αἰσθητός κόσμος μοιάζει μέ μιά πόλη ὑπαρκτή. Τίποτα δέν μπορεῖ νά ἐμποδίσει τήν ψυχή τήν ἀληθινά παθιασμένη νά βρεῖ τό κατώφλι του καί νά στήσει τήν κατοικία της. Τά βασικά ἐμπόδια τῆς ἐπιστροφῆς στόν αἰσθητό κόσμο εἴναι: μέσα μας ἡ νοοκρατούμενη σκέψη καί ἡ ἰδέα ἐνός θεοῦ μέ ἡθικές ἀπαιτήσεις. Κι ἀκόμα ἔξω ἀπό μᾶς μιά δύναμη ἄλογη, σκοτεινή, πού εἰσχωρεῖ παντοῦ, φτιάχνοντας

άπατηλά άντικείμενα, άκάθαρτες μορφές κι άσχήμιες.

Πολιτεία ἐπιβλητική, ἀπλή: 'Απλώνεται πέρα ἀπό τούς ἐξεζητημένους τρόπους καί τά πλούτη μας. Λές καί γεννιέται ἀπό ἕνα μόνο βλέμμα. Ψηλά τείχη ἀπό εὐνόητη ὕλη (ἔτσι θἄλεγα τήν ὑπέρτατη ἀλήθεια, σέ μᾶς δο σμ έν η μέ μιάν αἰφνίδια ἀποκάλυψη) πού συγκλίνουν ὅπως οἱ γραμμές μιᾶς θεληματικῆς προοπτικῆς. Κάπου κάπου, στά μισά τῶν τειχῶν, ἀνάγλυφα παράξενα μέ σχήματα ὀρθογώνια, προεξέχουν ἀπό τίς καταστραμμένες πέτρες, ὅπως καί στίς ἐκκλησιές τῆς 'Αρμενίας κι εἰναι σάν νά καρφώνουν τούς τοίχους σ' ἕνα ἀόρατο ὑλικό. Κι ὅμως πίσω τους, στό βάθος

τῶν οἰκοδομημάτων, βρίσκεται ὁ χῶρος τῆς ζωῆς. Πολιτεία ἔρημη, ἀποθέωση τοῦ

πραγματικοῦ, μοναξιά!

Βαδίζω στούς δρόμους. "Ολα όδηγοῦν σέ μιά μικρή κοιλάδα. Ένας χείμμαρος κυλᾶ, ἀκούω μονάχα τή ροή του. Πάνω ἀπό τίς πιό κοντινές στέγες, δεξιά κι ἀριστερά, κλιμακώνονται τά μνημεῖα μιᾶς θρησκείας πού μπορεῖ κάποτε νά ὑπάρξει καί ἡ ὁποία τώρα εἶναι κρυμμένη μέσα στή μεγαλόπρεπη σύνθεσή τους. Τροῦλλοι, προπυλῶνες, κωδωνοστάσια, ὅλα βαμμένα στίς κόκκινες ἀνταύγιες τοῦἀληθινοῦ οὐρανοῦ.

'Αποφεύγω τούς πλάγιους δρόμους, πού μπορεῖ νά μ' δδηγήσουν σέ πλατεῖες, κι αὐτό γιά νά καταλήξω ξαφνικά σ' ὅποια πλατεία μοῦ ἔταξε ἡ μοίρα. 'Εδῶ τό πεπρωμένο εἰναι σιωπή. Δέν ὑπάρχει εἰρωνεία στήν ἀπαλή ἡχώ τῶν βημάτων. Τό πεπρωμένο εἰναι ἐλευθερία. Στόν αἰσθητό κόσμο νοιώθεις τή βαθειά ἐνότητα τοῦ "Ολου.

Καί τό "Ενα, λέει, ὁ Πλωτίνος, είναι ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία.

Πολιτεία ἀμόλυντη. Τήν περιγράφω, μιλώντας ἴσως τή γλώσσα τῆς οὐτοπίας. Κι ὅντως εἰναι μιά οὐτοπία μέ τήν ἀφηρημένη ἠθική πού κάθε οὐτοπία περιέχει. Ἡ αἰσθητή πόλη, βουτηγμένη στίς ἀχτίνες τῆς δύσης της ὅπως καί μιά βουνοπλαγιά

στό ήλιοβασίλεμα, ἀνήκει στόν κόσμο τοῦ ήθους.

Ή οὐτοπία ὅμως ἔχει μιάν ἀλήθεια ἀπόκρυφη, μοναδική. Ἡ ἀπτή ὕπαρξη καί ἡ λεπτομερειακή περιγραφή τοῦ κόσμου πού προεικάζομε, προδίνει ἀδιάκοπα τό ἀρχέτυπο. Ἔτσι ἡ διπλή ἀλήθεια κάθε ἀντικειμένου φανερώνεται πιό περίλαμπρη στή μίμηση, ὅταν ἀντικρύζεται μέ πάθος. Εἰναι ἀψεγάδιαστη ἡ ἀλήθεια πού πηγάζει ἀπό τό σπάνιο πίνακα τοῦ αἰώνα μας, ὅπου σφύζει τό αἰμα τοῦ πνεύματος: Μυστήριο καί μελαγγολία ἐνός δρόμου.

"Αν ἔτσι τό θέλετε, σᾶς ἔχω περιγράψει: ἕνα θέατρο. 'Ο αἰσθητός κόσμος δέν εἶναι παρά δράση «ἐν δυνάμει». Οἱ ἄνθρωποι ἐφεῦραν τήν ἀρχιτεκτονική γιατί ἀκριβῶς διαισθάνθηκαν τή μελλοντική κραυγή, διαισθάνθηκαν τή λατρευτική ἀξία ἑνός

τόπου.

Περπατῶ μέσα στήν πόλη. Ἡ ἀπόσταση, ὅλο μυστήριο, πού χωρίζει τήν κραυγή ἀπό τήν ἡχώ παρεμβάλλεται ἀνάμεσα σέ μένα καί κάτι ἀπόλυτο πού προηγεῖται. Τί είναι στ' ἀλήθεια τό αἰσθητό; Τό ἀποκάλεσα πολιτεία, γιατί ἡ σκέψη παραβλέπει πώς τό ὄν βρίσκεται στό φαινόμενο καί πώς τό φαινόμενο είναι φαντασμαγορικό καί γι' αὐτό ἐφιαλτικό, ἀκόμα καί τό φαινόμενο τῶν ἐρειπίων, τῶν πιό ταπεινῶν πραγμάτων, τοῦ χάους. Ὅμως δέν είναι τό ἀπλό φαινόμενο πού μᾶς κάνει νά παρεκ-

κλίνουμε ἀπό τό αἰσθητό καί τό νοητό.

Τό αίσθητό είναι πάνω άπ' όλα παρουσία. Μιά πράξη είναι ή είδοποιός του διαφορά ἀπό τό νοητό, ἡ παρουσία, καί μιά ἀέναη κίνηση. Βρίσκεται ἐδῶ καί τώρα. Κι ὁ τόπος του, γιατί δικό του τόπο δέν ἔχει, ὁ χρόνος του γιατί δέν είναι παρά ἕνα θρύμμα τοῦ χρόνου, συνιστοῦν τά στοιχεῖα μιᾶς δύναμης παράξενης, ἐνός δώρου πού μᾶς προσφέρει — τῆς παρουσίας του. "Ω παρουσία, ἤδη βεβαιωμένη στά μύρια σκόρπια θρύμματά της! Στό μέτρο τῆς παρουσίας του, τό ἀντικείμενο δέν παύει νά μᾶς ξεφεύγει. Καί καθώς ξεφεύγει μᾶς ἐπιβάλλεται,κραυγάζοντας τήν παρουσία του. "Οσο ὑπάργει, μοιάζει βασίλειο πού έγκαθιδρύεται, συμμαχία πέρα ἀπό κάθε αἰτία, μιά συμφωνία πέρα ἀπό τό λόγο σ' ἐκεῖνο καί σέ μᾶς. "Όταν χαθεῖ, βυθίζεται στήν ἕνωση μέ τήν άπουσία, πού είναι καί ή πνευματική του ύπόσχεση. Έτσι όλοκληρώνεται καί τελειοῦται. Μέ τήν ἕνωση αὐτή, καθώς χάνει τόν ἑαυτό του, σπάζοντας ὅπως τό κύμα, άντιτάσσει στή νόηση τή ζωντάνια τῆς ὕπαρξής του, γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ παρουσία τούτη μᾶς ἀνῆκε καί πώς τό ἴδιο δέν είναι παρά σύμβολο στόν κόσμο τοῦ "Όντος. Νάτο, ἄγγελος τοῦ καλοῦ καί σωτήρας μου. Θά μέ καταλάβουν; Τό αἰσθητό ἀντικείμενο είναι μιά παρουσία, μιά έννοια σχεδόν γυμνή ἀπό κάθε νόημα, πού τό έννοιοκρατούμενο πνεῦμα τήν ἔχει γιά πάντα ταπεινώσει. 'Ωστόσο αὐτο είναι ή σωτηρία.

΄ Η ξμπρακτη παρουσία, είναι στήν κάθε στιγμή, ή τραγωδία τοῦ κόσμου καί ή κάθαρση. Είναι ή γαληνεμένη φωνή τῆς Φαίδρας, στήν τελευταία πράξη, ὅταν διδάσκει

καί λυγίζει. Θάλεγα μιλώντας άλληγορικά, πώς είναι τό κλαδί κάποιου σκιεροῦ δένδρου, τό σπασμένο φύλλο τοῦ κισσοῦ. Τό φύλλο στό σύνολό του, καθώς ἡ ἀναλλοίωτη ὑπόστασή του δένεται σ' ὅλες του τίς ἴνες, είναι κιόλας μιά ἔννοια. "Ομως τοῦτο τό κομματιασμένο φύλλο, πρασινόμαυρο καί λερωμένο, τό φύλλο τοῦτο πού δείχνει μέσα ἀπό τήν πληγή του ὅλο τό βάθος τῆς ὑπόστασής του, τό ἀπέραντο αὐτό φύλλο, είναι μιά καθαρή παρουσία καί συνεπῶς ἡ σωτηρία μου. Ποιός θά μποροῦσε νά μοῦ τό ἀποσπάσει ἀφοῦ πραγματικά μοῦ ἀνήκει σέ μιά σχέση πέρα ἀπό τό χῶρο καί τά πεπρωμένα, στό ἀπόλυτο; Ποιός θά μποροῦσε νά καταστρέψει τό ρημαγμένο; Τό κρατῶ στό χέρι μου, τό σφίγγω ὅπως θάθελα νά σφίζω τή Ραβέννα. ' Ακούω τήν ἀκούραστη φωνή του. Τί σημαίνει παρουσία; Είναι κάτι πού γοητεύει ὅπως ἕνα ἔργο τέχνης, πρωτόγονο ὅπως ὁ ἄνεμος ἡ τό χῶμα, σκοτεινό ὅπως ἡ ἄβυσσος κι ὅμως καθησυχαστικό. "Ενα κομμάτι χώρου, πού μᾶς καλεῖ καί μᾶς ἀγκαλιάζει. Μιά στιγμή πού χίλιες φορές πάει νά χαθεῖ, κρύβει ὅμως μιά σπίθα θεϊκή. Μοιάζει μέ τό θάνατο... Είναι δμως θάνατος; Είναι μιά λέξη πού θάπρεπε νά φωτίσει τή σκοτεινή σκέψη, λέξη παρ' ὅλα αὐτά περιφρονημένη καί μάταιη: ἡ ἀθανασία.

Ας με συγχωρέσουν, πού δεν καταλαβαίνω τίποτα ἀπ' τήν ἀθανασία τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, πού παλιοί καί νέοι θεοί μᾶς ὑπόσχονταν. Ἡ ἀθανασία τοῦ κισσοῦ, ἄν καί μηδενίζει τόν χρόνο, δε βρίσκεται ἔξω ἀπό τή ροή του. Συναιρεῖ τή φανταστική με τήν πραγματική ἀθανασία: γεύση αἰωνιότητας ὅμως δε μᾶς λυτρώνει ἀπό

τό θάνατο.

Είναι ή κραυγή ἑνός πουλιοῦ, πού παιδί ἄκουσα στήν κορυφή ἑνός ἀπόκρημνου βράχου. Δέ θυμᾶμαι πιά ποῦ βρίσκεται ἡ κοιλάδα ἐκείνη, οὕτε γιατί, οὕτε πότε πέρασα ἀπ' ἐκεῖ. 'Αδιάφορο ἄν τό φῶς ἡταν αὐγῆς ἡ ἐσπέρας. Καπνός πυρκαγιᾶς περνοῦσε βίαια πάνω ἀπ' τούς θάμνους. Τό πουλί τραγουδοῦσε. Μιλοῦσε, θάπρεπε νά πῶ γιά ν' ἀκριβολογήσω, βραχνό στήν κορυφή τῆς ὀμίχλης, σέ μιά στιγμή τέλειας μοναξιᾶς. Κρατῶ μέσα μου τήν εἰκόνα: Οἱ θάμνοι τῆς πλαγιᾶς, ξεριζωμένοι ἀπό τό χῶρο καί τό χρόνο, ἐκείνη τή στιγμή εἰχαν γίνει μαζί μου ἀθάνατοι.

Τό κύμα κρύβει μιάν αἰωνιότητα, μυθική μαζί καί πραγματική, μέσα στό παιγνίδισμα τοῦ ἀφροῦ, στό σημεῖο πού σπάζει. ᾿Αργότερα θέλησα νά στηριχτῶ στίς γενικές ἰδέες. Ὅμως ξαναγυρίζω πάντα στήν κραυγή τοῦ πουλιοῦ, σταθερό σημεῖο ἀφετηρίας.

"Οποιος προσπαθήσει νά διασχίσει τόν κόσμο τοῦ αἰσθητοῦ, συναντᾶ τό ἱερό νερό ποῦ κυλᾶ μέσα στό κάθε τι. Τό ἄγγιγμά του φτάνει γιά νά νοιώσεις ἀθάνατος. "Υστερα ἀπ' αὐτό τί νά πεῖς; Γιά μιά παρόμοια σχέση ὁ Πλάτων ἔστησε ἕνα οἰκοδόμημα ἐντελῶς διαφορετικό, τόν κόσμο τῶν Ἰδεῶν. Εἶμαι σίγουρος πώς ὁ κόσμος αὐτός ὑπάρχει. Εἶναι οὐσιαστική ἀθανασία, πού βρίσκεις στόν κισσό καί παντοῦ.

Απλούστατα ὁ κόσμος τῶν Ἰδεῶν βρίσκεται μέσα μας. Στόν αἰσθητό κόσμο. Τό νοητό, ἔλεγε ὁ Πλωτίνος, εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ μεγάλου καί μεταβλητοῦ

προσώπου του. Τίποτα δέν βρίσκεται τόσο κοντά μας.

Δέν ὑπάρχει οὐρανός. Ἡ ἀθανασία, πού ἡ χαρά της, στιγμιαία, ἀντηχεῖ στόν Κίρκεγκαρντ, είναι ἡ ἠχώ καί ἡ δρόσος ἐνός σπιτιοῦ γιά περαστικούς μόνο. Γιά ὅσους ζητοῦν τή μόνιμη κατάχτηση δέν είναι παρά ψέμμα, ἀπογοήτευση, νύχτα.

Έλεγα πώς τό μυστικό τῆς νόησης εἶναι ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Στήν πραγματικότητα ὁ φόβος τοῦ θανάτου δέν ὑπάρχει, δέν ἀρχίζει παρά μέ τή νόηση. Κι ὁ θάνατος, τουλάχιστον ἡ πνευματική του ὑπόσταση, φόβος τῆς ψυχῆς μας, τῆς ἐγκάθειρκτης μέσα στό φόβο, ἀρχίζει μέ τήν ἄρνηση τοῦ αἰσθητοῦ — μ' αὐτή τήν ἀπόδραση ἀπό τό αἰσθητό, πού συνταυτίζεται μέ τή νόηση.

Δύσκολα ή νόηση ἀπομακρύνεται ἀπό τό θάνατο. Χωρίς ἄλλο ή ἀναγκαιότητα τοῦ θανάτου τῆς προκαλεῖ ἀγωνία καί προσπαθεῖ νά τή νικήσει. Ἡ ἀθανασία πού ἐφεῦρε ἡ νόηση, μάταιη, ψεύτικη καί τόσο ἀδύναμη, είναι παρ' ὅλα αὐτά μιά παραδοχή.

No.

Μέ τό δέος, τήν ἄρνηση καί τελικά τήν ἀναγνώριση, ὁ θάνατος δυναστεύει τή νόηση. Κι ἔτσι συμβαίνει τούτο τό περίεργο παιχνίδι, ν' ἀποδιώχνουμε τήν 'Ιδέα τοῦ θανάτου κι ὅμως νά μᾶς ἀρέσει νά τόν συζητᾶμε.

Ή νόηση είναι μιά ψευδαίσθηση, τό πρῶτο πέπλο γιά τό ὁποῖο μιλᾶνε οἱ ἀρχαῖες μεταφυσικές. Πρέπει νά τήν ἀντιμετωπίζεις μέ τό βλέμμα ἐνός ἄπιστου, ἐνός ἄθεου, γιατί είναι ἀδύναμη ὅπως ὁ θεός. Καί μήν πεῖτε ὅτι χωρίς τή νόηση, στό κλαδί τοῦ κισσοῦ πού κρατοῦσα, στό πέρασμα καί τόν ἀφρό, ὁ νόμος κι ἡ ἀλήθεια είναι ἀνέφικτα. Τό τάμα τῆς ἀθανασίας είναι ở νόμος τοῦ δυνατοῦ: ἐκεῖ μποροῦμε νά βασιστοῦμε.

«Τό ἔνστικτο τῆς ἀθανασίας ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο νά ὑψώσει ἕνα τέτοιο μαυσωλεῖο κι ὅχι ἡ συνείδηση τῆς μηδαμινότητάς του», ἔγραψε ὁ Σατωμπριάν στήν Αἴγυπτο. Καί καθώς ἀντικρύζω τούς μεγάλους αἰγυπτιακούς τάφους, πού ὑψώνονται ἐπιβλητικοί στή σιγουριά καί τή γαλήνη, στέρεοι καί κομψοί, κλείνοντας μέσα στή νύχτα τους, μέ τόσα ὡραῖα πρόσωπα καί σύμβολα λαξεμένα, τό συνειδητό τόνο τῆς ζωῆς, στοχάζομαι, πώς οἱ τάφοι αὐτοί χωρίς ἄλλους θεούς παρά ὁμοιώματα θεῶν, σύζευξη ἀνάμεσα στήν πέτρα καί τό ψιμύθι, σχήματα ἀπ' ὅλο χρήσιμη πολυτέλεια, κλείνουν τήν ἴδια ἀκριβῶς ἀθανασία πού ἀνάφερα παραπάνω. "Οποιος πιστεύει στήν ἀνάσταση, ἀφήνει στό χῶμα, ὅπως οἱ πρῶτοι χριστιανοί, ἕνα ἀδιόρατο χνάρι ἀπό τό πέρασμά του.

Ή Αἴγυπτος διακηρύσσει μέ τήν πέτρα πώς μόνο στό φυσικό κόσμο προσφέρεται ἔνα μέλλον. Τό ἴδιο καί οἱ σαρκοφάγοι τοῦ VI αἰώνα στή Ραβέννα. Ἔτσι καί στίς πόλεις πού ἀπλώνονται ἀνάμεσα σέ σειρές τάφους — ὑπάρχουν ἀκόμα πόλεις περιούσιες — μιλᾶ ὁ κόσμος τῶν νεκρῶν. Τό ἐρώτημά μου παραμένει: γιατί ἡ νόηση, γιατί ὁ πραχτικός ἰδεαλισμός ἀποστρέφει τό πρόσωπό του ἀπό τούς τάφους. Θά ἀπαντοῦσα ὅτι ἡ ταφόπετρα συμβολίζει τήν ἀνατολή τῆς ἐλευθερίας.

Μπορεῖς νά σκορπίσεις τίς στάχτες τῶν νεκρῶν στόν ἄνεμο, να ὑποταχθεῖς στό θέλημα τῆς φύσης, νά ὁλοκληρώσεις τή φθορά τοῦ ὄντος. Κι ὅμως ἰδού στόν τάφο, ἀκόμα καί μέσα ἀπό τήν ἔξαρση τοῦ θανάτου, ὑπάρχει κάτι πού ταυτόχρονα ἐξαγγέλλει τήν ἀπουσία καί διατηρεῖ τή ζωή. Λέει ὅτι ἡ παρουσία εἶναι ἄφθαρτη καί αἰώνια. Μιά τέτοια κατάφαση μέ διπλή σημασία εἶναι ξένη στή νόηση. Ποιό φιλοσοφικό σύστημα θά μποροῦσε νά συνδυάσει ἡθική καί ἐλευθερία;

Καί νά, ή μεγάλη πέτρα, πού χωρίς αὐτήν ὅλα θά εἶχαν χαθεῖ στήν ἀθλιότητα καί τή φρίκη, ἔρχεται ἀρωγός. Ἰδού ἡ ζωή, ὁ θάνατος δέν τήν τρομάζει (κι ἐδῶ παρωδῶ τόν Hegel) πού ἀναγεννᾶται ἀπό τό θάνατο. Γιά νά συλλάβουμε τό νόημά τους χρειάζεται ἕνα μέσο διαφορετικό ἀπό τή νόηση, μιά ἄλλη πίστη. Μπροστά τους ἡ νόηση σωπαίνει ὅπως ἡ λογική στήν ἐλπίδα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ENAYMATA



