

Σοφία Περδίκη

Ποιήματα*

*Μαγνητοφωνήθηκαν τό Νοέμβριο καί τό Δεκέμβριο τοῦ 1973, σταν ἡ Σοφία ἡταν δυόμισι χρονῶν.

*Πήγε τό λουλούδι
στό φεγγάρι
καί τό λουλούδι
ἔσπασε τό φεγγάρι.*

*

*Πήγαμε στό δάσος
καί κόλλησαν
τά δέντρα πάνω μας.*

*

*Πήγαμε
καί τό φουστάνι
τό κλείδωσε ἡ μαμά της
μ' ἔνα καλό κλειδί.*

*

*Φοβᾶμαι τή βρύση
πού ἡταν καί κοτούλα
καί ἔβλεπε καί
τσίριζε.*

*

*Πήγαμε στό χωράφι
καί βρήκαμε λουλούδια
καί χλάπι χλάπι
τά πηδούσαμε.
Πηδούσαμε πάνω στό δέντρο
μέ την κιθάρα
σ' ἔνα κλουβί.*

*

*Στά κύματα οἱ θάλασσες
καί τό χιόνι ἐπεσαν
κάτω ἀπό τό δέντρο.
Πώς νά κοιτάξουμε
μέσα στά κύματα;
Ποῦ νά πάω τώρα;
Ἐχαστα τό παλάτι.
Πίωσα ἀπ' τό δέντρο
τό πουλάκι κατάπιε
μιά κατσαρίδα.*

*

*Στένεψε ἡ ζωή μας
ἀπό τό ξύλο
καί τή φυλακή.
Πῆρα τή ζωή μου λάθος
γιά νά μήν πεθάνω.*

*

*Τώρα πού τό βράδυ στά χωράφια
τά πουλάκια στό κλουβί
πού ἡταν στό πάρκο
καί στήν ἀνατολή
καί τά γάντια στήν πολυθρόνα
καί ταμποῦρλα, ταμποῦρλα, ταμποῦρλα*

τό εἶπα τώρα.

*

*Μιά μέρα ἥρθε μιά γυναίκα
πού τή λέγανε Τζένη
κι αὐτός μέ κέρασε
κι αὐτή μέ κέρασε.*

*

*Μίλα σάν τά πουλιά
μέσα στό πάρκο
καί σάν τό λιοντάρι
καί σάν τή μαμά μου.
Θ' ἀνοίξουμε τά παράθυρα
καί θά πάρουμε τίς φωτιές
ἀπό τό δρόμο.
Γράφουμε κι ἀνάβουμε φωτιές
στά δέντρα καί καύγονται.
Τώρα πού ἔκλαιγα
ἡ μαμά μ' ἄφησε μόνη μου
κι ἔγώ τσίριζα στό δωμάτιο.
Μέ μαῦρα παπούτσια τσίριζα
τραλαλά λαλά.*

*

*Ο κόκορας καί ἡ κοτούλα
ἔκλαιγαν σήμερα
κι ἡ μαμά ἔκλαιγε
καί θ' ἀλλάξουμε τή ζωή μας
θ' ἀλλάξω τή ζωή μου
καί θ' ἀλλάξουμε τίς κλωστές
πάνω ἀπ' τά κεφάλια μας
σάν τίς μαριονέτες
καί θ' ἀλλάξουμε τή θάλασσα
καί τά πολλά τηλέφωνα.*

*

*ἀλάτι
μαλλάκι στό κοκαλάκι
κάποτε λέγαμε
πολλά ποιήματα.*

Σοφία Περδίκη