

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ουρές τά αυτοκινητάκια μέ τά πλεκτά μαξιλαράκια σέ φόντο σατινέ ρός κυλοτί, μέ κομπολόγια, τσίπς, κουκλάκια καί άγιους Χριστόφορους, ραδιοκασετόφωνα, ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ ΜΠΑΜΠΑ, φούντες καί φορητές τηλεοράσεις.

Ουρές τά αυτοκινητάκια μέ τά κουρδιστά άνθρωπάκια στό τιμόνι: ή ελληνική φυλή έμπνεομένη από τό ιδεώδες του week-end όδεύει πρós τά πεπρωμένα της.

Ευρωπαίοι πλέον μέ τά οβλα μας. Έκατέρωθεν της λεωφόρου ήμίγυμνες γκόμενες έναγκαλιζόμενες τό τίμιον καί υπερήφανον σώμα τών Έλλήνων φορτηγατζήδων (τό όποιον ούδεμίαν σχέσηιν έχει μέ τούς ελαχίστους άφρονες, πού δέν αγοράζουν προϊόντα DUNLOP) καί ύποσχόμενες μιά φόρμα συνεργείου ως extra δώρο μέ κάθε αγορά έλαστικών. Πανομοιότυπες μέ τήν γκόμενα-Τύχη, πού άπ' τό κέρασ τής 'Α-μάλθειας της έρρε άφειδώς τό χαρτονόμισμα, ενώ τό άψογο μπουτί πρόβαλε άπ' τό σχιστό της μάξι κι 'Εκείνη χαμογελούσε σαγηνευτικά στους Βουδαπεστιανούς διαβάτες. «Μικροαστικός σοσιαλισμός;» ρώτησαν τό μέλος τής νεολαίας. Τότε τούς παρακάλεσε χαμηλόφωνα νά περάσουν στό άλλο δωμάτιο, «τό σώμα του καλοριφέρ είναι σκέτο τηλέφωνο καί μπορεί νά μάς άκούσουν οί επάνω πού τρώνε αυτή τήν ώρα στή κουζίνα».

Ουρές τά αυτοκινητάκια μέ τά κουρδιστά άνθρωπάκια στό τιμόνι. Ουρές τά καρτσάκια πού σέρνουν μέ κατάνυξη τά κουρδιστά άνθρωπάκια μέσ στό καθεδρικό σουπερ-μάρκετ μέ φαγώσιμη ύπόκρουση Ravel, Chopin καί Mozart! Σάββατο τής άργίας, Σάββατο τής άφθονίας. Εύλογημένη άς είσαι πολυεθνική μέ τήν εβδομάδα τών πέντε ήμερών Σου.

ΚΥΡΙΑΚΗ

«'Ο λαός δέν ξεχνά, τούς άγωνιστές τιμά!» 'Από νωρίς έδειχνε πός θά βρέξει. Μετά βίας γέμισαν λίγες κερκίδες στόν Πανιώνιο, ενώ τό «άι Καρμέλα» χτυπούσε στό άδειο πέταλο κι επέστρεφε τσακισμένο. 'Ο φίλαθλος λαός άπών οικογενειακώς, week-endικώς, σουπερμαρκετικώς, ελαφρολαϊκώς, άποταμειυτικώς, χασαποταβερνικώς, «επαναστατικώς», χιλιοφορτωμένος ύποσχέσεις εφάμιλλες τών ευρωπαϊκών — δυτικών τε καί ανατολικών. Στήν εξέδρα, στό κέντρο του γηπέδου, οί 'Ισπανοί έξόριστοι, σάν πάνω σέ σχεδία, έριχναν μιά μπουκάλα μέ μηνύματα στό τέλμα τής «ευζωίας» μας.

—'Όσο τό στομάχι γεμίζει, τί περιμένεις; Μά καί ν' άδειάσει, τί περιμένεις πάλι; Στόχος σέ κάθε περίπτωση τό σουπερ-μάρκετ κ.ο.κ. κ.ο.κ.

Καταναλωτική θαλπωρή, κομματική θαλπωρή. "Ας βρέχει έξω κι άς φυσάει: έμεις είμαστε μέσα.

'Ο λαός δέν ξεχνά-ξεχνά. 'Ο λαός δέν αγαπάει τή βροχή.



Ν. Χατζή