Νάσος Θεοφίλου

' Απόπειρα Συγκεντρώσεως

(Σε χώρους μόνιμους καί ἀναμονῆς, βρίσκονται πολλά πρόσωπα με στοιχεῖα διερχομένων. Χωρίς δνόματα, χωρίς σειρά, χωρίς ρόλο, σ΄ ἀφήνουν νά ὑποψιάζεσαι μερικές κοινωνικές τους ἰδιότητες.)

—Παρακαλῶ....Παρακαλῶ!

-Λίγη ἡσυχία...

-Εὐγαριστῶ.

Θά ήθελα νά σᾶς ἀναγγείλω ὅτι ἡ προσέλευσις τῶν μελῶν καί τοῦ κοινοῦ πλησιάζει στήν ἀρχή της. Ἔχουν ὑποβληθεῖ στήν ἀρμοδία ἐπιτροπή, πρός γενικήν ἀνάλυσιν καί ἀνασκευήν — ἐάν κριθεῖ ἀναγκαῖο — οἱ λέξεις: «ἐτεροζυγία» καί «φοριαμός».

 Έπίσης παρελήφθησαν ὅλα τά παραδοθέντα ἔπιπλα πρός ἐπισκευήν καί ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ.

—Αὐτά... μέχρι στιγμῆς.

-Οἱ τυχόν ἀντιρρήσεις διαφόρων θεμάτων, νά ὑποβληθοῦν καί νά ταξινομηθοῦν.

Σέ λίγη ὥρα ἐλπίζουμε νά σᾶς ἀναγγείλουμε τά πάντα.

΄Ωραῖα... Μέχρι ν' ἀρχίσει ἡ ἔναρξις μποροῦμε νά πᾶμε γιά καφέ.

ΤΟχι στούς διαδρόμους παρακαλώ... 'Εσεῖς μπορεῖτε νά περιμένετε μέσα ἄν θέλετε — στήν αἴθουσα τῶν ἐγγράφων.

— "Α! δέ μοῦ λέτε... Ξέχασα νά ρωτήσω... "Εστειλαν τήν προδικαστική ἀπόφαση καί τή νερατζιά πού παρήγγειλε ή ἐπιτροπή;

—Βεβαίως! 'Από χθές. 'Η νερατζιά, μάλιστα, είναι καί ἀνθισμένη.

—Καλῶς. Νομίζω ὅτι ὅλα ἔχουν τακτοποιηθεῖ.

—Συγνώμη... Τόση ὥρα ξέχασα νά σᾶς πῶ καλημέρα.

Αὐτό δέν μ' ἐνοχλεῖ καθόλου. ' Η μέρα, βέβαια, δέν σᾶς ἀνήκει... Θά ι μπορούσατε νά μοῦ εἰσθε ξένος... "Οπως καί πολύ γνωστός ἤ φίλος.

- `Αλλοδαπός... Αὐτόμολος... Μετανάστης...

Λυπᾶμαι, ἀλλά εἶσθε ἔξω ἀπό τά προσωπικά μου ἐνδιαφέροντα.

- Κι ἐγώ λυπᾶμαι, μέ τή δική σας λύπη. Έχετε καταγραφεί στό παρελθόν, μέ τίμημα ἐπί πιστώσει.
- —Καμιά ἀπάντηση!... 'Ακόμη καί ὁ θόρυβος τῆς ἀναπνοῆς μου σᾶς πάει πολύς!
- Ἐλᾶτε!... Σᾶς παρακαλῶ. Αὐτά... τελείως μεταξύ μας. Γιά πέστε μου, τελικά τί ἔγινε μέ τήν «ὑπόθεση»... Σᾶς ἀγαποῦσε ἡ Μάρω ἡ ὄχι;

- 'Αδιαφορῶ γιά τήν ἐρώτηση πού κατέχετε.

Δέν εΙναι δυνατόν... Λυπᾶσθε! Λυπᾶσθε θανάσιμα γιατί ἀκόμα δέν ξεχάσατε ὅτι ζοῦμε! Μιά ζωή μέχρι νά πεθάνουμε... Πού μοιάζει μέ θάνατο πρό τοῦ θανάτου!
 Δέν ἀντέχω νά βλέπω τίς μέλισσες, χολεριασμένες μέσα στή γύρη τους, νά γονιμοποιοῦν τίς ἐποχές... Ἡ σελήνη λάμπει ἀναλόγως τῶν φάσεών της: Σύνοδος—ἔκλειψις—πανσέληνος—σύγκλητος.

-Γιατί σωπαίνετε ὅλοι;

—Τί σημασία μποροῦν νά ἔχουν μερικοί δικοί μας ψίθυροι...

-Είστε ὅλοι σας διφορούμενοι!

Σάν τά μαῦρα γυαλιά πού τά φοροῦν οἱ τυφλοί καί οἱ καταδότες.

-Ναί, είναι άλήθεια.

- Έσεῖς δέν νιώθετε λίγη ψύγρα στίς ἐκλείψεις ἡλίου;

 Χτές βράδι, ὅταν γύρισα στό σπίτι βρῆκα τό κρεβάτι μου περιποιημένο σάν τάφο καί τίς καρέκλες ντυμένες μέ τά ροῦχα τῶν συγγενῶν μου. -(Ψίθυρος εἰς ἐπήκοον ὅλων:) Μή νοιάζεσαι... Εἰσαι κι ἐσύ ἀπ' αὐτούς πού θά τούς ἀλλάξουν τό κεφάλι μέ κιονόκρανο!

(Περνάει ενας με μιά βαλίτσα - ενας σιλουέτος, άνάμεσα σ' άλλους περαστικούς.)

- -Παρακαλώ... Παρακαλώ... Συγνώμη... πηγαίνεσθε ή ἀφικνεῖσθε;
- -Ναί, σέ σᾶς τό λέω... Σέ σᾶς μέ τή βαλίτσα.
- Εἰσθε σίγουρος ὅτι μιλᾶτε σέ μένα;
- -Σά νά ἤσασταν ὁ μόνος ἐπί τῆς γῆς!
- Έσεῖς ποιός εἴσθε... Δέν σᾶς ἔχω ξαναδεῖ.
- Σᾶς πειράζει νά μέ γνωρίσετε; Νά μέ ἀναγνωρίσετε;
- -Μά ποιός είσθε...

(Τά φῶτα θροῖζουν. ᾿Απόπειρα μουσικῆς – μικροφασαρία – θόρυβοι – ἀνακατωσούρα.)

- Ει! Έξω γαλάει ὁ κόσμος! Τῆς παλαβῆς!
- -Μάθατε τίποτα τί ἔγινε;
- -Τίποτα. Νομίσαμε ὅτι γινόταν διαδήλωση.
- -Κάτι διαδόθηκε... "Ας πάει ἕνας νά μάθει.
- Ίσως, ἐκεῖνο τό κλιμάκιο ἀκαδημαϊκῶν πού ἔφυγε ἀεροπορικῶς... Κυκλοφοροῦν πολλές ὑποψίες γιά τήν τύχη τους.
- 'Αποκλείεται! Σήμερα έχουν ἀπεργία ὅλα τά μεταφορικά μέσα.
- —Κι ἐκτός αὐτοῦ, ἡ Ακαδημία είναι κλειστή ἀπό τήν περσινή ἐπέτειο ἀπελευθερώσεως.
- Τά βαρέθηκα πιά... Μόνο φῆμες... Παντοῦ φῆμες καί ὁμιχλώδεις πληροφορίες, σάν παράνομες διαφημίσεις.
- —Κι ὅμως, ὁ κόσμος φωνάζει! Κάτι ἀκούγεται...
- Οἱ κονσέρβες πού ἄνοιξαν τά μέλη τῆς ἐθνικῆς φυσιολατρικῆς λέσχης, ἡταν βόμβες!
- —Τά σώματά τους ἔγιναν κοκκινιστά!
- —Καθῆστε ὅλοι κάτω καί ἠρεμῆστε σέ τριάντα δευτερόλεπτα! ᾿Απαγορεύω σέ ὁποιονδήποτε νά ἐκστομίσει τή λέξη: «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

(Ξαναπερνάει ὁ σιλούετος μέ τή βαλίτσα. Μακριά του, δυό τρεῖς συνοδοί του.)

- —Πάλι ἐδῶ ἐσεῖς;
- -Δέν θά μοῦ πεῖτε λοιπόν... ποιός εἶσθε, καί ἄν πηγαίνεσθε ἤ ἀφικνεῖσθε;
- -Δέν σᾶς ἔχω ξαναδεῖ.
- —Κι ὅμως πρέπει νά σᾶς γνωρίζω ὅπως κι ἐσεῖς.
- —Σᾶς βλέπω γιά πρώτη καί τελευταία φορά.
- —Συγνώμη... Μήπως είσθε βιομήχανος σημαιῶν;
- ' Απαξιῶ.
- Προσπαθῶ νά θυμηθῶ ἄν σᾶς γνωρίζω καί πότε σᾶς συνάντησα. Ἡ μνήμη μου ὅμως δέν σᾶς δείχνει πουθενά δυστυχῶς.
- Σ' ὅλη μου τή ζωή ὀνειρευόμουν νά σᾶς συλλάβω! Ἐκνευρίζομαι ἀφάνταστα πού μοῦ εἰσθε ξένος.

('Ο σιλουέτος χάνεται)

- —Τέλειωσαν ὅλα. Οἱ ἀφετηρίες μέ ἐκτοξεύουν στό σύμπαν. Διέρχομαι... ᾿Απέρ-χομαι... Πίσω μου πέφτουν ἄστρα καί δευτερόλεπτα...
- Καί τά διόδια...Τά πάσης φύσεως διόδια, δέν είναι μπούτια ἐρωτικά ἤ Συμπληγάδες;

- "Ας μοῦ κεντήσει στό κορμί δαντέλες τοῦ θανάτου, τό ἐλαστικό ἐκμαγεῖο τῆς ρόδας... Τῆς ρόδας τοῦ αὐτοκινήτου... Τοῦ αὐτοκινήτου τῆς κυκλοφορίας... Τῆς κυκλοφορίας...
- "Αν σᾶς ἐπρότειναν προαγωγή, θά πεθαίνατε ἤ θά διεχωρίζατε τά πρόβατα ἀπό τά ἐρείπια;
- Ήρεμία! ΄Η θάλασσα ἐπέρχεται. Ἄς παρακολουθήσουμε ὅλοι μαζί τήν ἐγκυμοσύνη τῆς σελήνης. ΄Η σιωπή θά μᾶς συμφιλιώσει. Τά φύλλα τοῦ πλατάνου... Πέωτουν.
- Ή ταυτότητά σας είναι τό τελευταῖο πιστοποιητικό τῆς ἀξιοπρεπείας σας κάτι ἀνάλογο μέ τήν τιμή τῆς παρθένου.
- Ναί. Μοῦ ἀνήκει. Εἰναι ἀπόρρητη καί τήν διατηρῶ σάν κάρτα ἀναμνηστική, σταλμένη ἀπ' τόν ἑαυτό μου.
- "Ομως, ή ήλικία σας είναι σκουριασμένη κατά τό παρελθόν μέρος. Τό ξέρετε;
- Βραδιάζει ή ξημερώνει. Τό ίδιο είναι. Τό ἀπόγευμα είναι ἕνα ἄριμο μεσημέρι ή ἕνα ἄγουρο βράδι.
- Τό μεσημέρι είναι ἕνα ἄγουρο ἀπόγευμα ἥ ἕνα ὥριμο πρωί. Ἡ μέρα είναι τό σπέρμα τοῦ αἰῶνος... Τό σπέρμα...
- 'Αρκετά! Παρακαλῶ νά σκάσετε...
- —... ἤ νά πᾶτε στό διάβολο ἐπιτέλους! .
- Έρμαφρόδιτοι Έπιουργοί!
- -Σκεβρωμένοι 'Αμφίεδροι!
- Λίγη ἡσυχία παρακαλῶ! Παρακαλῶ. 'Αναγγελία ὑπ' ἀριθμόν 29 Β.
- Οἱ τυχόν ἀντιρρήσεις νά ὑποβληθοῦν καί νά ταξινομηθοῦν.
- Έρχομαι νά σᾶς ἀναγγείλω ὅτι ἔγινε ὁ ἔλεγχος τῶν γεννητικῶν ὀργάνων, καθώς καί τῆς γαμήλιας νομιμοφροσύνης. Σέ λίγο, μόλις συγκεντρωθοῦν τά μέλη καί τά πλήθη, θά μᾶς παρουσιάσει τό ζεῦγος ἀναπαραγωγῆς ὁ Μεγάλος Νομιμόνος μέ τό μακρύ δάχτυλο τῆς βυζαντινῆς εὐλογίας.

(Κραυγή: Κυρά Φροσύνηηηηηηηηηηηη)

- "Ααααααααχ! Σᾶς σιχάθηκα πιά. Δέν θά βρεθεῖ κανείς πού νά σκέφτεται ὅπως τόν πάει ἡ σκέψη του;
- —Νά, τώρα καπνίζω. Γιατί νά νομίζω πώς εἶμαι πυρολάγνος; 'Αφοῦ δέν κάνω τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά καπνίζω. Μή γειρότερα θεέ μου!
- —Σωστά! 'Ορίστε... κι ἐγώ πίνω τόν καφέ μου. Θά ἦταν ἀστεῖο νά νόμιζα ὅτι ράβω γλάρους στή ραπτομηχανή!
- —Θά σέ δοῦμε ὅταν θά τελειώσεις τόν καφέ σου! Κι ἐσένα πού καπνίζεις! ᾿Απουσιάζετε καί οἱ δυό ἀδικαιολογήτως!
- Ἡ ἄρα πλησιάζει. Ἄρχισαν κιόλας νά καταφθάνουν. Ἄς τρέξει κάποιος γρήγορα νά εἰδοποιήσει τήν ἐπιτροπή, γιά τήν ὑποδοχή.
- -Ναί, ἔργονται. Κοιτᾶτε!...
- Έρχονται τά σωματεΐα, τά ίδρύματα... Καί νυχτοφύλακες καί μηχανοδηγοί!...
- Έτοιμασθητε γιά τήν ὑποδοχή! Γρήγορα!
- Ερχονται καί οἱ πρωθυπάρχοντες... Οἱ γενικοί φύλακες καί οἱ γραμματεῖς!...
- -Καί συνοδεία... Μεγάλη, ἀτέλειωτη συνοδεία.
- Έρχεται κόσμος πολύς!... Μέ πανταλόνια, μέ φοῦστες, μέ ζακέτες, μέ παλτά καί σακάκια! Κουνᾶνε τά χέρια τους! Φωνάζουν!
- Μιλᾶνε ἀγγλικά, γαλλικά καί οὐδέτερα.
- -Κοιτάτε... 'Ο δρόμος περπατάει! Στρίβει! 'Ο δρόμος ἄρχισε νά περπατάει!
- —Μά θά σκάσετε ἐπιτέλους, ἤ θά σᾶς τινάζω ἕνα βρωμόξυλο νά τό θυμόσαστε σ' ὅλη σας τή ζωή; Μιλάω μέ τόν κύριο συνάδελφο τόση ὥρα καί δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε τί λέμε!

- -(Πολλές φωνές:) Οὔουουουουουουου!
- Συλλάβετέ τον χωρίς ερωτήσεις.
- Ένώ: Πότε: Ένώ δέν ...
- -Ποιός είναι αὐτός πού είπε νά τόν συλλάβουν;
- -Καί ποιός ξέρει; Δέ μᾶς παρατᾶς ρέ φίλε! Δέ φτάνει τό ντέρτι μας...
- -Νά συλλάβετε αὐτόν πού ἔδωσε τή διαταγή γιά τή σύλληψη!
- —Δέν είμαι ἐγώ!
- -Οὕτ' ἐγώ!
- Ἐκεῖνος ἐκεῖ νά τος!
- Έγώ ἡρθα μόλις τώρα.
- -Πιάστε τους όλους. Κίνδυνος! Έγκυμονούμε κινδύνους! Γενική σύλληψη!
- -"Oγι, ὄγι!
- -Σκᾶστε το γρήγορα! Κρυφτῆτε παντοῦ! Πιάστε τον πρίν μᾶς συλλάβει!
- Έπιβήτορα!
- -Θά μᾶς ἐκτελέσει γιά ν' ἀγγίξει τό δέρμα μας!
- -Είναι ἀνώμαλος!
- -Βιᾶστε τον!
- —Μέ τήν πρώτη σύλληψη, θέλει νά γεννήσει ὁλόκληρο λαό!

(Σά «φλάς» ἤχου ἀκούγονται – κοφτές – οἱ δυό τελευταῖες νότες ἀπό φινάλε κλασικοῦ συμφωνικοῦ ἔργου, ἀνακατωμένες μέ σκοτάδι καί φῶς. ᾿Ακολουθεῖ μιά σιωπή δευτερολέπτων.)

- -Πάλι ἐσεῖς!... Μ' αὐτή τή βαλίτσα... Τί θέλετε λοιπόν;
- Ικανοποιεῖσθε μέ ἕνα στυλό διαρκείας;
- -Πόσης διαρκείας;
- Μέχρι ν' αὐτοκτονήσετε. Έχει καί φωτογραφική μηχανή. Μία μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή πού μπορεί νά φωτογραφίσει, ἀκόμη καί τόν θάνατό σας. Θέλω νά πῶ... τήν αὐτοκτονία σας.
- "Οχι, δέν καλύπτει τίς ἀνάγκες μου... Εὐχαριστῶ.
- 'Ακοῦστε... Αὐτό τό στυλό μπορεῖ νά ὑπογράφει καί τή ζωή σας. Ξέχασα νά σᾶς τό πῶ.
- "Οχι, εὐχαριστῶ. Πηγαίνετε σᾶς παρακαλῶ.
- —Μή μέ ἀναγκάζετε... Σᾶς είπα... Μή μέ ἀναγκάζετε ἄλλο!...
- —Θά ὑπογράψεις πούστη! Λέγε! Κανείς δέν ἔφυγε ἀπό δῶ χωρίς νά ὑπογράψει. Λέγε πρίν πάθω ἔμφραγμα, γιατί τότε θά σέ σκοτώσουν οἱ συνεταῖροι μου πιό σκληρά! 'Ακόμα πιό σκληρά! Λέγε... ποιός!
- —Σᾶς εἶπα... δέν μπορῶ. Θέλω ἀλλά δέν μπορῶ.
- Λέγε! Λέγε! Λέγε! Λέγε! Λέγεεεεεεεεε!
- -Τώρα! Ποιός!...

τῶν διαδρόμων.

- Ἐσεῖς.
- Υπογράψτε τον ἀμέσως!

(ΑΦΗΓΗΤΗΣ: ΄Ο ἐραστής Παραμάνας Νικόλαος χασμουριέται ὅλο τό σκοτάδι τῆς νύχτας καί ξερνάει δυό λειψά φεγγάρια πού – εὐτυχῶς – ἄν τά ἐνώσουμε, μᾶς κάνουν μία πανσέληνο.)

(Μεγάφωνα:) Μήν κάθεστε στούς διαδρόμους. Μήν καπνίζετε παρακαλῶ. Συγκεντρω-(Μεγάφωνα:) Μήν κάθεσθε στούς διαδρόμους. Μήν καπνίζετε παρακαλῶ. Συγκεντρωθεῖτε στήν δεξιά πτέρυγα.

— Έφτασε ήδη ή ἐπιτροπή τῆς συνεδριάσεως στήν αἴθουσα τῶν ἑδράνων. Κατά προσέγγισιν πέντε λεπτῶν, θά γίνει ἡ ἔναρξις.
(Μεγάφωνα:) Ἐπαναλαμβάνω: "Οχι τσιγάρα. Παρακαλῶ νά περιορισθεῖ ἡ ἠχώ

164

- -Είμαστε ετοιμοι. Μόλις κατέφθασαν καί τά ὑπόλοιπα μέλη.
- Είναι ὅλοι παρόντες;

-Μάλιστα. 'Απαρτία.

- Πέστε τους νά πηγαίνουν, καί θά τούς είδοποιήσουμε πότε θά γίνει ή ξπομένη άναβολή συνεδοιάσεως.
 - (Μεγάφωνα:) ΄Η ἔναρξις ἔληξε. Παρακαλῶ μήν στέκεσθε στούς διαδρόμους. ΄Η ἀποχώρησις νά γίνεται μέ τάξιν καί προτεραιότητα. Χρησιμοποιεῖτε τήν βοηθητικήν ἔξοδο.

-Γιά, συγνώμη... Γιά, συγνώμη...

- Τί συμβαίνει ρέ παιδιά; Γιατί σπρώχνετε έτσι;Αφήστε μας νά περάσουμε άνοίξτε δρόμο!
- 'Ο άγγελιαφόρος 'Αρχάγγελος... Προσγειώθηκε στό προαύλιο!

- 'Ανοῖξτε τόν διάδρομο!

- -Νά τος! "Ερχεται... Τόν όδηγοῦν μέσα.
- Έλᾶτε. Φέρνει κάποιο μήνυμα.
- 'Από δῶ, ἀπό δῶ...
- —Καρέκλα καί μία πορτοκαλάδα.
- (΄Ο ἀγγελιαφόρος 'Αρχάγγελος βγάζει τίς φτεροῦγες του, τίς δίνει γιά τό βεστιάριο, καί κάθεται στή καρέκλα πού τοῦ προσφέρουν.)

-Λοιπόν; Σᾶς ἀκοῦμε.

Νά φονευθεῖ ἀμέσως ὁ μοντελίστ τῶν ἐνδυμάτων μου, μέ ἡλεκτροπληξία... Καί ἀμέσως μετά, βάλτε τή πρίζα στό πρόγραμμα τῆς μεγίστης ἡλεκτρονικῆς ἡδονῆς μου.

Ερχεται... "Ερχεται... 'Η κοιλιά της μᾶς φράζει ἀργά τήν ἀνάσα...

—Συγνώμη, αὐτά δικά σας δέν είναι; Νομίζω ὅτι σᾶς ἔπεσαν ἀπό τήν τσέπη.

-Μία κονσέρβα γιασεμιῶν κι ἕνα κομπολόι ἀπό καραβίδες!

—Στή σκέψη μου πέφτει κιόλας ή ὁμίχλη ἀπό τό χνούδι της. 'Ολόγυμνη... Δυό στήθια γλύκισμα, κι ἀπό ἕνα βύσινο στήν κορφή τους.' Η θερμοκρασία της είναι ή ἀπόσταση τῶν σωμάτων... Κι ἐγώ περιμένω σέ ἄπνοια. Τό ὅραμά της μ' ἀγγίζει κιόλας. "Αραγε δέν θά μποροῦσε νά μ' ἀγαπήσει;

Σ' ἀγαπῶ 'Αναστάση... ''Αν μ' ἀγαπᾶς κι ἐσύ, μή μ' ἀφήνεις νά σοῦ ξεφύγω.
 Δέν θά μοῦ φύγεις... Θά σέ συλλάβω, μόλις ὁ πόθος σου θ' ἀρχίσει νά μοῦ ἐξατ-

μίζει τό λογικό.

—Ξήλωσέ μου τή σάρκα καθώς ἐγώ θ' ἀντιστέκομαι καί θά σφαδάζω... Ξεβίδωσέ μου τίς ρόγες, νά πέσουν τά στήθια μου στήν ἀγκαλιά σου... Μέ τά τιμημένα χέρια σου... Σκάψε μου τό κορμί! "Οργωσέ με! Καλλιέργησέ με — σπεῖρε με! Εἰναι ἤδη χαμένη. Αὐτοκαταδικάστηκε!

Τήν ἀκούσατε ὅλοι; Είναι ἀναρχική!

- —Θά σ' ἀγαπῶ αἰώνια. Σπορά... Σπορά...
- 'Ακοῦτε; Καλεῖ σέ ἐξέγερση τούς ἀγρότες!

ΧΟΡΟΣ: Μέ κέρατα πολεμικά καί μιά τραγίσια γούνα σημαίνει τή ζωή γλυκά στά σκέλια μιά κουδούνα.

Σ' εὐχαριστῶ... Σ' εὐχαριστῶ... Σοῦ παραδίδω τήν ἐξουσία μου. Ἐκεῖ... Στό λιβάδι... Κοντά στά ὀρνιθοτροφεῖα μέ τούς δικέφαλους ἀετούς.

-Τήν ἀκοῦτε; Τί περιμένετε;

-Πρέπει νά τή συλλάβουμε έτσι ὅπως είναι. Γυμνή. "Ετοιμη σάν ἔγγραφο.

- —Ναί, πρέπει νά συλληφθεῖ.
- -Τά κοσμήματά της νά κατατεθοῦν στό ταμεῖο.
- -Διαταγάς!
- 'Αρμέξτε την καί ὑπογράψτε την ἀμέσως!

(Καθάρματα, κουνῆστρες, νόμοι καί ὑπονόμοι! 'Εξασφαλισμένοι ἤρωες!)

-Ποιοί είναι αὐτοί πού ἀκούονται;

(Νά φᾶτε τά γραφεῖα σας – τά κωλόχαρτά σας! Θρασύδειλοι, ερμαφρόδιτοι! Ρίχτε τους στήν αἴθουσα με τίς γυμνές γυναῖκες, νά πεθάνουν ἀπό τρόμο!).μο!)

-Μά ποιοί είναι... Τί φωνάζει αὐτός ὁ ὄχλος;

(Θέλουμε ἄδεια ζωῆς! Τσανακογλύφτες! Κρατικοί βλάχοι! Θά σᾶς πιοῦμε τό αἶμα!)

-Σᾶς ἐρώτησα ποιοί είναι αὐτοί οἱ θορυβοῦντες. Δέν θά ξαναερωτήσω.

-Τίποτε... Δέν νομίζω ὅτι είναι κάτι τό σοβαρό...

- —Κάτι ἀδέσποτοι... Έβγῆκαν ἀπό τάς παρόδους καί φωνασκοῦν... "Ετσι ἀσκόπως. Πιθανόν νά εἶναι καί καμιά ἐθνική ἑορτή... πού πιθανόν νά μᾶς διέφυγε.
- —Νά τούς ἐκτρέψετε ἀμέσως καί νά τούς ὑποδείξετε τόν δρόμον τῆς ἐπιστροφῆς τους. ᾿Αρκετά!

'Ελέγζατε ὑπηκοότητα – κρατικήν κάλυψιν – νόμιμον ἐπιτήρησιν – OVER.

— Ή διαταγή σας θά ἔχει ἤδη ἐκτελεσθεῖ τίς πρῶτες πρωινές ώρες.

— Αααααααααχ!... 'Ηρεμία. 'Ησυχία! 'Απολύσατε τούς πάντας καί τά πάντα, μέγρις αὔριον!

 Συγχαρητήρια! 'Η ήρεμία καί ή σιωπή είναι ή πιό άργή ταχύτητα πού μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε! 'Η ταχύτητα τῆς ἡλικίας.

-Περεταίρω ἐλάττωσις είναι ἀδύνατος.

—Τί νά σᾶς πῶ... Κάθε μέρα ἡ ζωή μου γίνεται καί πιό ἀπροσδόκητη. Κάποτε —

ήταν καί Ψυχοσάββατο — είδα δυό δίδυμα δέντρα!

Η καρέκλα μου είναι πιά ἕνας πολεμιστής ἤ ἕνας ἐραστής πού ἐπιβουλεύεται τό σῶμα μου... Μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο. Πισώπλατα. Τόσο, πού σκέφτομαι νά περάσω τήν ὑπόλοιπη ζωή μου ὄρθιος!

Δοκιμάσατε ποτέ νά μασήσετε τριαντάφυλλα σέ στιγμές θλίψεως; Μαστιγώσατε

τό παιδί σας, βιάσατε τή γυναίκα σας; Κλάψατε παράνομα;

Μεθάω ἀπό σιωπή. Τά φύλλα πέφτουν... Τά φύλλα τοῦ πλατάνου πάνω στό πρόσωπό μου. Χιλιάδες νούφαρα μέσα στό ὑδραγωγεῖο τῆς πόλεως... Ἐπιπλέουν. Καί οἱ βάτραχοι, ἀκόμα τραγουδοῦν βαρκαρόλες, καθισμένοι πάνω στά βελούδινα βρύα... Πάνω στό χνούδι τῶν ἀγωγῶν... Στά ὑδρόβια τείχη, στίς στρόφιγγες...

—Καί οἱ μικροοργανισμοί; Τό πλαγκτόν, τά πάσης φύσεως μικρόβια πού φωσφο-

ρίζουν μέσα στά νερά τῆς πολιτείας;

—Ναί... ὅλα αὐτά.

- 'Ελᾶτε, ξεχάστε τα.

Τί θά λέγατε γιά ἕνα κορίτσι δεκατριῶν ἐτῶν; Καταλαβαίνετε βέβαια τί ἐννοῶ...
 ᾿Απλῶς, νά τό εἴχατε κόρη σας.

— "Η μία νεκρή νύμφη.

-Τή σύνταξη τῆς γυναίκας σας ἤ τοῦ ἀνδρός σας...

—Δέν ξέρω... Εἰλικρινά δέν ξέρω.

— Έχετε τό τελευταΐο τεῦχος τοῦ Καζαμία; 'Εκεῖ θά βρῆτε τή λήξη τῆς ἡλικίας σας. Τά τέταρτα τῆς σελήνης... Τά λουτρά αἵματος... Τά δευτερόλεπτα τῶν ἄστρων... Τίς μελλοντικές εἰδήσεις γιά τήν τύχη μας...

— Έχει κιόλας διαπιστωθεί ότι οἱ μπανιέρες τῆς πολιτείας είναι τά καλούπια τῶν

΄ γυμνιστῶν!

-Είναι οί ίδιοι πού κυκλοφορούν μέ τίς ἀπόρρητες ἐνδυμασίες!

—Τί λέτε λοιπόν;

— "Ο,τι θά μποροῦσα νά πῶ, ἀφῆστε νά ἐννοεῖται. 'Η θλίψη μου εἰναι ἕνα εἰδος μνήμης πάνω στά γεγονότα πού μέ καταγράφουν. Νιώθω σάν νά βγῆκα ἀπό ἀνασκαφές. 'Ακόμα καί ἡ σκιά μου χάθηκε. Δέν σᾶς ἀρκοῦν αὐτά;

— Έλᾶτε, μή φτάνετε στά ἄκρα... Πολύ ἀπλά καί συγκεκριμένα, ζητήσαμε τή γνώμη

σας — τίποτε ἄλλο.

- Έπιτέλους! Βγαίνει τό φεγγάρι στόν δρίζοντα. Σάν κουρεμένο κεφάλι... όρφανοτροφείου!
- Θ΄ ἄρχισαν κιόλας νά φωτίζονται τά ἀρχαιολογικά μνημεῖα τῆς πολιτείας...
 Τά φαλακρά μανεκέν στίς βιτρίνες...

-Μά είναι ποτέ δυνατόν νά κοιμούνται όλοι άποκεφαλισμένοι, καί νά 'χουν στείλει τά κεφάλια τους γιά όνειρα;

- 'Αναφέρεστε στόν "Αγιο 'Ιωάννη τόν Πρόδρομο:

- Απλῶς, κοιτᾶμε τό φεγγάρι.

 Σέ λίγο θ' ἀρχίσει νά χαράζει... Καί θ' ἀγουροξυπνᾶνε οἱ ριγέ κατάδικοι τῆς ζούγκλας. Τά πρῶτα πουλιά τῆς αὐγῆς θά εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἐνόχων.

Κύριοι, ὅλα εἰναι ἀπλά. "Ολες οἱ φυλακές πού εἰναι ὑπό τήν ἐγγύησιν τοῦ κράτους,
 ἔχουν χαρτογραφηθεῖ. Δέν δικαιολογεῖται τέτοια σύγχυση... Τέτοιο μπέρδεμα!

—Σᾶς παρακαλῶ... Ποιοί μουρμουρίζουν πάλι; Παρακαλῶ... Λίγη ἡρεμία.

Τί σᾶς συμβαίνει;

-Πεθαίνετε:

-Δέν ξέρω ἀκριβῶς... Θέλω μόνο λίγη ἡρεμία. Τίποτε ἄλλο.

—Συγνώμη... Προσπαθήστε νά κρατηθήτε ἀκόμα λίγο... Μέχρι νά συνεννοηθοῦμε. Μιά στιγμή!

— 'Αποχωρῶ.

- Καί στό διάστημα πού θά ἀπουσιάζετε, τί θά κάνουμε ἐμεῖς; Θά ἀποφασίζουμε...
 ἔτσι ἀνεύθυνα:
- —Μή μέ ρωτᾶτε ἄλλο! Σᾶς παρακαλῶ εὐγενικά... Μή μεταβάλλετε τήν ἠρεμία μου σέ παγκόσμιο πόλεμο! 'Η ἀπόφασις εἶναι ἀπόφασις! Χωρίς ἀποχρώσεις... Χωρίς χαρακτηρισμούς. 'Απουσιάζω. Αὕριο πάλι.

—Μά... *Ισως δέν γίναμε ἀντιληπτοί...

Σσσσσσσσσσσσ... φωνάξτε τόν διερμηνέα μου. Γιά κάθε δύσκολο πρόβλημα, θά σᾶς μεταφράζει τή σιωπή μου.

Νάσος Θεοφίλου



