

της σύγκρουσης αυτής, τή γριά, μεταφέροντας τὰ «καθήκοντα» στην εξουσία-δραγάτη (πού δέν είναι ὁ ξενομερίτης χωροφύλακος ἀλλά μιὰ βαθμίδα ἐνδιάμεση καί περισσότερο οἰκεία στό χωρικό) πού περαιοῦνται καί προστατεύει τήν τρελή γριά (ἐκτελώντας κι αὐτός τὸ «καθήκον» του μέ τόν τρόπο πού προστατεύει τὰ λιόδεντρα) ἀρχικά γιατί δέν ἔχει ἀκόμα ἀντιληφθεῖ τή «φθοροποιοὶ δράση» τῆς τρελῆς σέ σχέση μέ τὰ στεγανά πού προστατεύει, καί στή συνέχεια, γιατί τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά γίνει συμπαθῆς «παρνομόντας» καί δίνοντας της συνεχῶς (ἔμμεσα ἢ ἄμεσα) φ α γ η τ ὁ, βουλώνοντάς της μ' ἄλλα λόγια τὸ στόμα (βλ. καί σελ. 16 καί 27 στό βιβλίο). Ἀπό τὸ γεγονός ὅμως ὅτι ὁ δραγάτης εἶναι κι ὁ μόνος ἔμφανῶς καί διαρκῶς ὀπλισμένος, νομίζω πῶς ὁ ρόλος του μπορεῖ νά συνδυαστεῖ μέ τόν πυροβολισμό πού νεκρώνει τὸ ξεφάντωμα τῆς τελευταίας σκηνῆς, καί σκοτώνει τή Λένη.

Δημήτρης Καλοκύρης

πεζογραφία

N. Νικολαΐδη:

«Ὁ Ὀργισμένος Βαλκάνιος»
Κέδρος 1977.

Εἶναι τὸ πρῶτο βιβλίο τοῦ Ν.Ν. Ἕνα μυθιστόρημα πού ἔρχεται ἀπὸ τοὺς κύκλους τῆς κλασικῆς γραφῆς γιὰ νὰ διεκδικήσει τὴν πληθωρική προβληματική τῶν θεσμῶν τῆς κοινωνίας μας. Κι ἐδῶ, στὸν «ὀργισμένο βαλκάνιο», ἡ ἀποκρυπτογράφηση τῶν θεσμῶν δανεῖζεται τὴν κινηματογραφική ἀναπαραστατική ἀνάπτυξη γιὰ τὸ σχηματισμὸ ἐννοιολογικῆς λειτουργίας τῆς ἰδεολογίας.

Ὁ μῦθος πού διαλέχτηκε ἀπὸ τὸν συγγραφέα δέν εἶναι μιὰ φανταστική (ὄνειρική) ἀναγωγή ἀλλὰ ἕνα πραγματικὸ γεγονός μέ διαλεκτικὸ γνώρισμα. Ὁ Φάνης ἀποτελεῖ τὸ μόνον κεντρικὸ πρόσωπο, ἕναν ἀληθοφανῆ χαρακτήρα. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ὑπάρχουν γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν μορφολογική ἀναγκαιότητα, τὸν συνδυασμὸ τοῦ μύθου. Ἐκτός ἀπὸ τὴν Τερέζα, τὴν κοπέλα τοῦ Φάνη πού συνοψίζει τὶς φυσικὲς τὸν ἀναγωγές. Βέβαια, σέ κάθε περίπτωση ἢ κατάσταση, ὁ Φάνης μέ τὴν μοτοσικλέτα, ἀπὸ τὴν φτωχὴ συνοικία τῆς Πετροῦπολης ἐκφράζει τὴ δυσπιστία του γιὰ τὶς ἀρχές καί τὸ σύστημα. Παρ' ὅλα αὐτὰ εἶναι δέσμιος τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν. Ὁ «ὀργισμένος» νέος πού φορᾶ Lee, ἀκούει ρόκ καί πόπ τραγουδιστές, ἐνῶ τὰ κέντρα ἐνδιαφέροντος περιορίζονται σέ σφαιριστήρια καί φλιπερᾶκια τῶν Ἐξαρχείων καί τῆς πλατείας Βικτωρίας ἢ σέ κινηματογράφους μέ ἀστρνομικὲς περιπέτειες.

Οἱ χῶροι αὐτοὶ γίνονται καί χῶροι ἐπεισοδίων, τῶν ὁποίων τὸ «σημειολογικὸ ἰδεῶδες» ἐγκυμονεῖ τὴν ἐπιβολὴ τῆς καπιταλιστικῆς δομῆς ἀν' ὅχι τὸ american way of life. Ὁ εὐνοχισμὸς λοιπὸν ἀπὸ τὰ δευτερογενῆ «ἀντικείμενα ἐπιθυμίας» γίνεται ἀναπόφευκτος καθὼς ὑπαγορεύει ὅχι μόνον τὸ βαθμὸ συμπεριφοράς στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ἀλλὰ καί τὸν κώδικα τῆς λεκτικῆς συμπεριφοράς.

«Γιὰ ποιὸν κερατὰ δουλεύουμε» θ' ἀναφωνήσει ὁ ἥρωας. Γιατὶ ἔχει συνείδηση τῆς ἐκμετάλλευσής ἀπὸ τὴν ἀρχουσα ἰδεολογία παρ' ὅτι εἶναι ἐγλωβισμένος στὰ κανάλια τῆς. Ἡ ἐπιμονὴ νά μάθει ἢ μητέρα του τ' ὄνομα τοῦ Τσέ Γκουεβέρα ἢ ἡ προφητεία του «αὐτὰ ναι κόλπα τῶν Ἀμερικάνων πού νά χέσω μέσα. Ξέρεις τί θὰ μᾶς κάνουν αὐτοὶ σέ λίγο καιρὸ. Νά σοὺ πῶ ἐγώ. Θά μπαινεῖς μέσα σ' αὐτὰ τὰ κωλοχανεῖα καί θ' ἀγοράξεις ἀνθρώπους» σημαίνει ἐπίγνωση τῶν συνθηκῶν.

Ὁ Ν. Ν. στιλβώνει τὴν ἐσωτερικὴ διάρθρωση, τὴν ψυχικὴ ὕψη καί διαμόρφωση τῶν χαρακτήρων τοῦ βιβλίου μέσα ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς γνωστικῆς ἐμπειρίας του. Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ μιὰ βεμπερική «μεταφορά» τῆς κοινωνικῆς ἐπιστήμης στὰ σχήματα τοῦ κοινωνικοῦ μυθιστορηματοῦς ὅπως πρωτοπαρουσιάστηκε στὴν Ἑλλάδα μέ τὴν «Ἀργώ» τοῦ Θεοτοκά.

Πραγματικά, ὁ «ὀργισμένος βαλκάνιος» ἐπιχειρεῖ εἴτε μέ φανερό εἴτε μ' ἔμμεσο λόγο τὴ διακύμανση τῶν μεγεθῶν τοῦ χρόνου καί τοῦ χῶρου. Τὴ λειτουργικὴ συσχέτιση τοῦ ἀνθρώπου μέ τοὺς τύπους δράσεως ἀκόμα κι ὅταν αὐτοὶ σκηνοθετοῦν ἐμπορευματικὰ τὸ μήνυμα (διαφήμιση). Δικαιολογημένα — ὡς ἕνα βαθμὸ — καί ἡ προσανατολισμένη διαντίδραση τοῦ προσώπου πρὸς τὶς ἐπενδύσεις τοῦ συστήματος ἐθῶς ὡς ἀντιλαμβάνεται τὸν σκοπὸ τῆς ὀπτικῆς του.

Ἡ κοινωνικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ὀργισμένου νέου παραμένει ἕνα «οἰονεῖ πείραμα» γιὰ τὴν προκώθηση ἢ τῆ μεταβολῆς τῶν θεσμῶν. Κι ἀν' ἡ ἐνδειξὴ δύναμης (στό σφαιριστήριον — μέ τοὺς ἀστρνομικοὺς στό βενζινάδικο) διατυπῶνται ἢ προτείνονται τὸ σχεδιασμὸ διαφοροποίησης τοῦ μυθικοῦ χαρακτήρα, ἢ εἰκόνα-λέξη γνωρίζει νὰ ἐλέγχει τὴν «ἀπόλεια τῆς πραγματικότητας». Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐκτείνονται καί οἱ ἐπιταγές τοῦ βιβλίου ἀφορᾶ ὄμοιο καί ὁμάδα (οἰκογένεια), μέ διαφορτικὴ κατηγορία γλώσσας, βρίσκονται σέ διάσταση.

Ὁ ψυχικὸς αυτοματισμὸς, τὰ νευρωτικὰ συμπτώματα (τοῦ Φάνη) ἔχουν τὶς ρίζες τους στὴν παθολογία τοῦ θεσμικοῦ περιγύρου. Παράλληλα ἡ γνήσια οὐρμπανιστικὴ γραφὴ οἰκειοποιεῖται τὶς διακονίσεις τῆς γλώσσας. Γίνεται φανερό πῶς ὁ Ν. Ν. θέλει ν' ἀποκαλύψει τὶς ἐκφραστικὲς ἐναλλαγές, τὴν ὁμοίτητα καί τὴν ἀναλογία μᾶς «δευτερογενούς» γλώσσας μέ λεκτικὸς ἰδιωματισμοῦς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ συντακτικὴ δομὴ (ἀόριστος χρόνος, τρίτο πρόσωπο) φαίνεται ν' ἀντιμετωπίζει προβλήματα μορφῆς, καθὼς ἡ κλασικὴ γραφὴ εἶναι ἀναγκασμένη ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἐποχῆς νὰ παραδεχτεῖ τὴ διάσπαση τῆς.

Ὡστόσο ὁ Ν. Νικολαΐδης, ἄν καί μορφοποίησε τή δράση μέ μιὰ τέτοια γραφή, πέτυχε στή σύνθεση τοῦ κοινωνικοῦ μυθιστορήματος. Ὁ τόνος του, χωρίς ρηχούς λυρισμούς καί ἐπιτηδευμένα λόγια, ἀπλώνεται μέ νεῦρο καί ἄγχος στίς προεκτάσεις τῆς πραγματικότητας. Τήν κάθε του πρόταση φορτίζουν παλινδρομικά σημασιολόγηση καί ἀναπαράσταση, ἐνῶ οἱ διάλογοι — χωρίς ἰδεολογικές προκαταλήψεις — κατοπτρίζουν τό φάσμα τοῦ μύθου καί τήν νοητικότητα τῶν ἐπεισοδίων. Σ' ὄλο τό βιβλίο ὁ συγγραφέας ἀκολουθεῖ τίς ἐνστικτώδεις παρορμήσεις τοῦ Φάνη. Δέν τόν ἐρμηνεύει, ὁπότε καί θά παρέλκει τό σημαῖνον (ἐκφραση).

Ἐπί πλέον, ἡ φωνητική κίνηση-σύσταση ἐπιβάλλει ἕνα ἰδιαίτερο μετα-γλωσσικό ἐπίπεδο, ἀποδίδοντας πύ ἀμεση τόν εὐδαιμονισμό καί τόν παραλογισμό τῶν χρόνων μας. Νομίζω πῶς ὁ Ν. Ν. ὑπηρετεῖ καθαρά τό διμέτωπο σχηματισμό (ἀντικειμενικό-ὀποκειμενικό) τοῦ «κυκλικῆς μυθιστορήματος», ἕνα εἶδος μέ περιορισμένο βεληκεῖς στήν κλασική γραφή τῆς γενιάς τοῦ μεσοπολέμου. Ὁ «ὀργισμένος βαλκάνιος» εἶναι γνήσιο κοινωνικό μυθιστόρημα πού ἀποκαλύπτει τίς πεζογραφικές δυνατότητες τοῦ συγγραφέα του.

Μ' ἕνα λόγο, γενικεύει τή θεσμική πρόσοψη τῆς ἀστικής κοινωνίας, ἐνῶ διαγράφει τούς ἐξωτερικούς δρους πού συμπίπτουν τήν «περίπτεια» τοῦ ἀνθρώπου.

Κώστας Γουλιάμος

Οἱ λειτουργίες τῶν ἀντικειμένων καί τῶν αἰσθήσεων στήν πεζογραφία τοῦ Σάκη Παπαδημητρίου.

Τίς φωλιές τῶν ἡνείρων τίς ξέρω καλά

Δέν τίς θέλω. Βαρῆθκα τά παραμύθια

Γιάννης Κοντός, Φωτοτυπίες, σ. 37

Οἱ λογοτέχνες τῆς δευτέρας μεταπολεμικῆς γενιάς, αὐτοί πού ἡ ἡλικία τους κινεῖται μεταξὺ τῶν τριάντα καί σαράντα χρόνων, διαφέρουν ριζικά ἀπό ἐκείνους οἱ ὅποιοι ἐμφανίσθηκαν γύρω στήν δεκαετία τοῦ '50. Οἱ διαφορές τους εἶναι κατ' ἀρχήν βιοματικές: δέν συμμετεῖχαν στά ἱστορικά γεγονότα τῆς κατοχῆς ἢ τοῦ ἐμφυλίου, καί οἱ πιθανές μνήμες πού ἔχουν ἀπό τήν χρονική αὐτή περίοδο δέν εἶναι ὀριακές λόγω τοῦ ὅτι προέρχονται ἀπό συνειδήσεις πού τότε δέν ἦσαν νοητικά ὄψεις. Οἱ διαφορές τους εἶναι, ἐπίσης, ὑπαρξιακές: ἡ προηγούμενη λογοτεχνική γενιά ἔχει τίς καταβολές της σέ ἕναν κόσμο ὅπου λειτουργοῦσαν ἀκόμη οἱ ἠθικές ἢ οἱ κοινωνικές ἀξίες, ἔχει ἕνα σταθερό ἔρεισμα πολιτικῆς πίστης (τό νεανικό της ἰδεολογικό δράμα διατηρεῖται οὐσιαστικά ἀλώβητο, παρά τίς ὑστερογενεῖς ἐπικαλύψεις τῶν πολιτικῶν διχογνωμιῶν) ἀντίθετα, ἡ

δευτέρα μεταπολεμική γενιά εἶναι ἐκείνη πού εἰσέπραξε ὀλοκληρωτικά τό γεγονός τῆς βαθιάς κρίσης τῶν ἀξιών, πού ἀνέλαβε νά ἀμφισβητήσει κατεστημένες σχέσεις ἢ κανόνες, πού ἔζησε μέσα στήν ὀδύνη τῆς τάλαντωσης τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί μέσα στήν ἀβεβαιότητα μιᾶς μεταβατικῆς ἐποχῆς. Ὁ,τι καθόρισε τήν πορεία καί τή στάση τῆς γενιάς αὐτῆς εἶναι ἡ ἀπουσία κάθε ἔρματος, ἠθικοῦ ἢ ἰδεολογικοῦ, ἡ ἀνασφάλεια καί ἡ συνειδηση πῶς τίποτε δέν εἶναι δυνατόν νά οἰκειοποιηθεῖ ἐφ' ὅσον εἰλείπουν οἱ ὀδηγητικές πινακίδες καί τά κατευθυντήρια σήματα.

Ἀπολογητές μιᾶς ἀμφίροπης κοινωνικῆς κατάστασης, οἱ λογοτέχνες τῆς δευτέρας μεταπολεμικῆς γενιάς, ἀναγκάζονται νά ἐπιστρέψουν στήν διερεύνηση τοῦ ἐσωτερικοῦ τους χώρου, ζητώντας νά ἀντλήσουν ἀπό ἐκεῖ νέα στήριγματα τῆς καθημερινῆς δράσης θέλοντας νά ἀποκαταστήσουν τήν ἐνότητα μεταξύ τῆς παράδοσης καί τῶν συγχρόνων θεωρητικῶν καί καλλιτεχνικῶν ρευμάτων. Τό σύνολο, ἐντούτοις, τῆς γενιάς αὐτῆς, ἀνδρώνεται κατοικώντας στά ἀστικά κέντρα, καί ἐπομένως δέν ἔχει παρά ἕμισες ἐμπειρίες τῶν προγονικῶν καταβολῶν. Γι' αὐτούς ἡ ζωὴ τῆς ὑπαίθρου εἶναι ἀγνωστη, ὅσα δεσμά ἐξακολουθοῦν νά συνεχῶν τόν χθεσινὸ ἀγρότη μέ τόν σημερινὸ ἐνοικο τῆς πόλης διαρηνῶνται καθώς ὁ βιομηχανικός πολιτισμός εἰσβάλλει στήν Ἑλλάδα, μὴ ἔχοντας ἀντιστάσεις. Ὅλες αὐτές οἱ ἀντιφατικές συνθήκες ὀδηγοῦν τούς νέους λογοτέχνες σέ μιὰ ἐξαντλητική καταβόθρη στά συνειδησιακά τους βάθη ἀπό ἀνασύρουν τά χαρακτηριστικά ἐνός ἀνθρώπου μετέωρου, ἀβέβαιου, χαρακτηριστικά πού μεταγγίζονται ἰδιαίτερα στήν ποίηση καί τήν πεζογραφία τῆς δεκαετίας τοῦ '60 καί τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ '70. Χαρακτηριστικά, τέλος, πού συνθέτουν τήν κατάθεση αὐτῆς τῆς γενιάς: ἀποξένωση, ἀμφισβήτηση, μοναξιά, θάνατος. Τό ὀδύνηρό στήν περίπτωση αὐτῆ δέν εἶναι ἡ ἦττα — ἦττες γνώρισαν κι ἄλλες γενιές — ἀλλά εἶναι τό ὅτι ἡ δευτέρα μεταπολεμική γενιά νικήθηκε χωρὶς νά δώσει τή μάχη.

Τά τρία βιβλία πεζογραφημάτων τοῦ Σάκη Παπαδημητρίου ἐντάσσονται στήν προηγηθεῖσα ἰδεολογική ἐκτίμηση. Τό ὅτι ὁ συγγραφέας προτιμᾷ τό διήγημα εἶναι ἐπίσης ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῶν πεζογράφων αὐτῆς τῆς γενιάς. Τό «Δωμάτιο» (1965), «Τό Ἀσανέρ» (1969) καί «Ἡ Παρακαμπτήριος» (1975) ἀποτελοῦνται ἀπό δεκαεννιά ἐν συνόλῳ σύντομα ἀφηγήματα, ταξινομοῦνται δέ σέ δύο κύριες ἐνότητες: ἡ πρώτη περιλαμβάνει «Τό Δωμάτιο», «Τό Ἀσανέρ» καί τό πρῶτο ἀφήγημα τῆς Παρακαμπτήριου» ἡ ἄλλη περιλαμβάνει τὰ ὑπόλοιπα ἀφηγήματα τῆς «Παρακαμπτήριου» καί συνδέεται μέ τήν «Στρατηγική παραγωγικότητας τοῦ χρόνου» καί τὰ «Κωδικοποιητικὰ», δύο κείμενα πού δημοσιεύθηκαν μετά τήν ἐκδόση τῆς «Παρακαμπτήριου» στό περιοδικό «Διαγώνιος».