

Πάνος Κυπαρίσσης

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

Στό νερό τῆς πηγῆς
στις δυπρέλες τῶν δέντρων
Κυριακή
'Ο δηνήφορος τοῦ βουνοῦ
στὶς παπαρούνες
στά πτώματα
Χερσαία πάθη
πόνοι βουβοῖ
'Η σφαιρά σιθημένη στῇ ράχῃ
σκόρπια τά δόντια·
τά χρυσά συλεμένα
'Ο Γιάννης εἰδε παπούνια στό στρατό
καὶ τό χάρο τή μέρα τῆς Λευτεριᾶς
Πόλεις τοῦ μέλλοντος
τοῦ ἀγώνα μου δάκρυα
πόλεις τῶν παιδιῶν μου
σᾶς βλέπω
στό χλομό πράσινο τῆς ἥβης
καὶ τό κόκκινο τοῦ καρποῦ
Βλέπω
τό Γιάννη νά βγαίνει φεγγάρι τό βράδυ
νά λέει ιστορίες
ιστορίες παλιές
σχεδόν παραμύθια
Λέει γι' ἀφέντες γιά δουύλους
λέει..
'Η πόλη κοιμᾶται
κι δι Γιάννης φυλάει φεγγάρι.

ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

'Η πόρτα δνοιχτή
Τό μεσημέρι λουφάζει
στά πεύκα
στή θάλασσα
Λείψανα ποταμιῶν
Φλέρες μου δναυμικές
προαιώνια δίψα τῆς πατρίδας μου
Στό μηρό της χαράζει τό χέρι μου, πελασγικό
ἀκακίες ἀγάπες
'Η δχερούστα θάλασσα γυμνάζει τόν θάνατό μου
ξαφνιάζει
Μυστική ἀκτή τῶν πελταστῶν
Τό πέλαγο μαζεύεται κρυφά τά βράδια
καὶ ἀφήνει νά γλιστροῦν οἱ πίκρες τον
Τό πρωί μονγκρίζει τό αἷμα

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

'Η θάλασσα·
μέσα κι ἔξω ἀπό τά μάτια σου
τό ίδιο βαθιά
Πιό κάτω οἱ ἀκτές
Φώτα
'Ο πολιτισμός
'Η ιεροτελεστία τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους
Τό ἐργαστήρι τοῦ χρόνου διανυκτερεύει
καταργώντας τά κιτητικά
καὶ ἡ ζωή μου οἱ φωτογραφίες αὐτές
Σ' ἀρέσει πού καθόμαστε ἐδῶ;
Ποῦ;
Φοροῦσες τίς κάλτσες σου
Τότε ἡρθε ἔνα φεγγάρι γεμάτο
σέ πήρα στά χέρια
Σκέφτηκες μιά τέτοια φωτογραφία θριάμβου·
ἡ τελευταία τοῦ ταξιδίου
'Ο σταθμός ἐρημώνει
χιονίζει

ΑΥΤΟΨΙΑ

'Ο Μηνᾶς ἀρχαγγέλει τό τέλος
φωτίζοντας τόν κρυφό μου βυθό
Μπαλωμένο τόπι τῆς γῆς
γεωγραφία μου δ θάνατος
'Επιπλοχίες χρονόβρωτοι ὀργιάζουν
'Οστόσο
φωταγωγός θάνατος δ δικός μας
εἰς τοὺς αιώνας τῶν χειμῶνων
καὶ ἡ ιστορία μας γνήσια
δμέθυστη.

Παν. Κυπαρίσσης