

Τρύφων Ζαχαριάδης

«Εύνουχίστε τον» (ἀπόσπασμα)

*Αύτόν
π' ἀγόρασε σάλι γιά τή Μάνα του
ἐπειδὴ σήμερα
κυλάω στήν ἐπιδερμίδα μου
μέ σταθμό
μιά φλύαρη Πόλη.*

*"Ομως....
τ' ἀπογεύματα
στή πίκρα τοῦ πάρκου
θηλυπρεπή ἀγγελούδια
βαστοῦν τοὺς φανούς
'Ερμαφρόδιτα ἀγόρια μέ τό ρίγος τοῦ θέλω
κι ἔνα φανάρι νά σημαδεύει.*

*Θά κόψω σέ κύβους τά δάχτυλα
μέ προσφάτι
κομμάτια ἀπό τά χείλη μου
γιά νά χορτάσετε*

*Πάντως πίσω ἀπό τό παράθυρο
ὁ ἀγέρας μυρίζει ιδρώτα
κι ὁ ἐργάτης "Ανοιξη.*

*ΕΥΝΟΥΧΙΣΤΕ ΤΟΝ
'Εγώ Κύριε; Μήπως ἔγώ;*

*Πήγαινε καί σύ μωρή
δίχως νά γεντεῖς τήν ἀπόρρητη μοναξιά μου
Στό Μυστικό Δείπνο τοῦ "Ἐρωτα
μόνον 'Εγώ ζέρω νά κρατώ τό δισκοπότηρο.
Πικρό τσιγάρο στή συνοδεία
κι ἔνα χοντρό ἀγόρι σπυριάρικο
νά μέ κοιτάζει.
Κι ἡ μυρωδιά τοῦ θανατου ἀπό τά λουλουδάδικα*

*ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΣΥ
Τά λευκά σεντόνια μου ἀτσαλάκωτα
Θά βλέπουν
τόν 'Ιούδα.*

*Τώρα πού ἡ γαλήνη τῆς σάρκας
ἔξαρτάται ἀπό τήν οἰκειότητα τῆς φωνῆς
τά μεσάνυχτα
τό σῶμα μου
Θά λείπει διακριτικά.
Σβῆσε τό φῶς.
Στήν ἀποψινή ὀλονυχτία
βρῆκα δάκρυ στό μαρμάρινο μάτι*

*τ' Αύτοκράτορα.
Ξύλου, Δέρματος καὶ Χάρτου
ἢ Μέρα.*

*Σβῆσε τή μέρα.
Τῆς Ἀπόκρεω
θά σύρω παράπονο
Πατριάρχης μέ δπαδούς
Ἐννούχους καὶ μορτάκια
'Εγώ κι δλοι οἱ μυστικοσύμβουλοι
μέ δολοπλοκίες
κι ἀμαρτωλές προσευχές
δίχως νά ζηλέψω τίποτε
ἀπό τήν ίδια ὑπόθεση
τοῦ Βυζαντίου
θ' ἀφορίσω
τό γαρούφαλο τοῦ σώματός σου
νά πάψει νά 'ναι κόκκινο.*

*Μοῦ ἀρκεῖ τό ἀδιάκριτο δέρμα σας
μέ τούς ὑποπτους πόρους
τά σχόλια πίσω ἀπ' τήν πλάτη
νά βολεύουν τά χέρια*

*Δημήτριε
Μητέρα
Κωνσταντίνε
Θά σᾶς βρῶ
σ' ἔνα καλάθι μέ κούμπαρα
-Σσσσσστ!
Στό διπλανό βαγόνι
καταργοῦν ἔνα καθεστώς.
Στό βαγόνι τοῦ στήθους σου
θρονίζω ἔνα καθεστώς
ΔΑΝΕΙΚΟ.*

META η 29η.

Mή μέ θίγεις
Γδύσου!

*Βραδιάζω στό δέρμα
ἐπιτηδευμένα.
Μέ γωνίες στό πρόσωπο γεγονός.
Ραμμένος στή φόρμα τῶν δακτύλων
τή νύχτα.
Φυλαγμένος στίς ζάρες τοῦ σεντονιοῦ
Περισσεύω*

Τινάξω ἀπ' τά σεντόνια τό σχῆμα σου.

*Στό πανταλόνι
κρύβω ἀμύγδαλα κι ἔνα δνειρό.
Στήν σκέψη μου φλέβες.*

*Αρνήσει
Θά μέ κρύψω.
Ἐσύ τό σῶμα π' ἀγάπησα
κάλυψέ το μέ πράξεις.*

*Γλυκός κι ἀμφίβολος στά δάκτυλα
σέρνομαι στά ἐσώρουχα
Ἀναπολῶ τήν διάκριση ἔξουσιῶν.
Σέ ἀναπνέω μέ ἀμφιβολία
σηκώνω τά σημάδια καί φεύγω.*

*Τά μάτια μου ζαρώθηκαν στό λαιμό σου.
ροῦχο σχισμένο στό μηρό.
Μυτερή ὑποψία
Τό ἐλάφι παιδεύει τό δέρμα
Γελᾶς, ποντάνα

Ἐν πάσῃ περιπτώσει
ἡ ράχη μου ἐπιβάλλεται
στήν ἔνειτιά .*

Στήν οὐλή τῶν ποδιῶν στάζει Ἀπουσία.

*Διδάσκω τήν φυγή Γδυτός
παραδίω ἀποθέματα
διπλωμένος στίς ἐσοχές
Μοῦ παίρνεις τήν Πληροφορία,
Τό Ἀντικείμενο
κι είσαι Ἀκυρη.*

*Φορᾶς βραδινό πηγούνι
σέ κρεβάτι ξένο.
Χαμήλωσε τήν Ἀνάμνηση Δοῦλε!*

*Τήν μυρωδιά καί τήν βροχή σέβομαι.
Ο γιός μου θά σᾶς δολοφονήσει.*

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ...

*Χλιαρός μ' εὐγένεια καφενείου
Πλάγιος ὅσο ποτέ
σέ ἐρμηνεύω.
Χριστιανικά μπαίνω στό σῶμα
δίχως νά ἔννοηθεῖ
μ' ἔνα Βυζαντινό δόλο πορφύρα.
Ο ΧΡΗΣΜΟΣ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ.*

Τρύφων Ζαχαριάδης

Πορτραῖτα καὶ βιογραφίες
διάσημων ἄσημων γάτων. Ο Μούψης,
τὸ Γατσατόνι, ὁ Κρού, ὁ Ιαβέρης,
ἡ Μύτω, ὁ Ἐγκληματίας, ἡ Κυρία
τῆς Νύχτας, ὁ Νταγιάν· ὁ καθένας
στήν δική του μοῖρα.

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ
ΤΩΝ
ΓΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 1977

Κεντρικὴ Διάθεση
Ἐκδόσεις Ἐρμείας Βουκουρεστίου 40