

Βασίλης Κουγέας

Στρουθοκάμηλος

Αύτό τό κακό πού μᾶς βρήκε, πρέπει έπιτέλους κάποτε νά τελειώσει. "Οχι δμως τυχαία, γιατί στήν τύχη τίποτα δέν γίνεται. Κάποιος θά πρέπει νά βοηθήσει ούσιαστικά στη λύση του. Λοιπόν, άρχισε τό χειμώνα πού μᾶς πέρασε, δλωσδιόλου ξαφνικά. Στά πάρκα, στίς πλατείες, στούς δρόμους, στά γραφεία, σέ διαδρόμους καί σέ έξοχές, σέ γέφυρες καί άσανσέρ, μέρα νύχτα, δλες τίς δρες, δίχως δρια καί περιορισμούς, τελείως άνεξήγητα, προκαλώντας συμβούλια καί παρασυμβούλια, διαφωνίες, παρεξηγήσεις καί, σέ γενικές γραμμές χάος, οι ανθρωποί άρχισανε νά είναι για τα λεπτά που είναι τάσσωμα απόκριψης καί νά κυκλοφορούν δίχως αύτά. Τό πρόβλημα δέν είναι τόσο άπλο δύσο φαινόταν στήν άρχη. Γιατί, άφήνοντας, παρατώντας κυριολεκτικά τό σώμα τους κάτω, σάν παραγεμισμένο σακί, ντυμένο βέβαια μέρονχα, άφηναν κι ένα σωρό άλλα πράγματα, δπως συναισθήματα, σκέψεις, άποφάσεις, υποχρεώσεις, άπλήρωτες συναλλαγματικές, θά λέγα ακόμα, καί τό παρελθόν τους, ήταν, σάν νά τά άποκρήνυχαν όλα, καί δίχως χρέη νά τραβάγανε δπου ήθελαν! Κι αν αύτό γινόταν μονοκοπανιάς, δηλαδή για δλους σέ κάποια συγκεκριμένη στιγμή, δέν θά ταν άχησμο, δέν θά τό χαρακτήριζαν σάν τέτοιο, θά τους είχε χτυπήσει δλους, θά χε γυρίσει δύκοσμος άναποδα, κι αύτό θά ταν δλο, δέν θά γινότανε συζήτηση. Μά έδω τό πράγμα, γινότανε σταδιακά, πού σημαίνει πώς δημιουργόταν θέμα καί θά πρεπε νά παρθούνε μέτρα, άφου βέβαια πρώτα, έντοπιζότανε ή ρίζα τού κακού. Σημείωσε πώς τό κακό, έπεσε πάνω στήν έτησια άπογραφή τού πληθυσμού κι οί κρατικές υπηρεσίες τής Στατιστικής, παραλύσανε. Ποιούς θά πρεπε νά γράφουν καί ποιούς ν' άφήνουν, οι ίπαλληλοι; Οι λεπτομέρειες πάντως, ήταν καί είναι καθ' άλλα άνησυχητικές. Αφησε κατά μέρος τό παράξενο θέαμα στούς δρόμους. "Ο συνωστισμός μεταξύ τῶν άνθρωπων καί τῶν έγκαταλειμμένων σωμάτων, ήτανε άπεριγραπτος. Τά ραντεβού, δέν υπήρχε περίπτωση, έννοείται πώς ματαιόνονταν. "Επαιρνε κάποιος τό λεωφορείο γιά τή Νέα-Κρήνη τέρμα καί κατέβαινε στήν άρχη τής διαδρομής, στήν 'Ανάληψη, έγκαταλείποντας τό σώμα του σέ ένα κάθισμα. Πού πήγαινε, μέ ποιές άποφάσεις; "Αγνωστο. Αύτοι πού τόν περίμεναν στή Νέα Κρήνη, τί θά καναν; "Αν δέν είχαν κι αύτοι έγκαταλείψει τό κορμί τους καί τ' άλλα τους. "Όλα γινόταν μέ μία τρομερή καθυστέρηση. Δέν ήξερες, άν δ ίπαλληλος τής 'Εταιρείας 'Υδάτων, πού είχες μπροστά σου καθισμένο στό γκισέ, ήταν κανονικός ή έγκαταλειμμένος, καί μέχρι νά τό καταλάβεις καί νά άποταθείς σέ άλλον, έχανες πολύτιμο χρόνο, η άν ήσουν άφηρημένος, μπορει καί ν' άφηνες τά χρήματα μπροστά του ζεχνώντας νά πάρεις άπόδειξη, καί νά φευγες ώσπου νά πάρει τά χρήματα κανένας έπιτήδειος περαστικός, καί έν τώ μεταξύ νά σοῦ έκοβαν τό νερό, καί πλέον, θ' άντιμετώπιζες τό βασικό πρόβλημα τού νερού καί άπό τήν άποψη τής δίψας καί άπό τήν άποψη τής καθαριότητας γιά χρόνο άδριστο, άφου δέν ήταν σίγουρο πώς όταν θά έπέστρεφες στήν 'Εταιρεία θά έβρισκες έκεινον ή κανέναν άλλο καί μέ τί άποδείξεις, η δέν θά χες κι σύ έγκαταλείψει τό σώμα σου σέ κανένα έντευκτήριο ή καφενείο. "Ετσι, άλυσιδωτά, καί μέ μιά πρόδοδο γεωμετρική, ή σύγχυση αύξανόταν, δίχως δμως κανένα παράπονο ή κλάμα, θά λεγα μέ μιά παράδοξη ευφορία κι αισιοδοξία, άφου πολλοί βολεύονταν μ' αυτή τήν κατάσταση. Οι μόνοι πού δυσανασχετούσανε πραγματικά, ήτανε οί άρχες τού τόπου—κατά ένα περίεργο δμως τρόπο, τά περιστατικά ήτανε πιό συχνά, στή δική της τάξη. Δημιουργόταν πλέον πόλλα σοβαρά ζητήματα, δπως, άν είναι άναγκαιό τό κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι νόμοι τό κοινοβούλιο—κι αύτό, ήταν αιτία πού έκανε πολλούς νά σκεφτούνε, μήπως πίσω άπ' άλλα κρυβόντουσαν οί άναρχικοί, άλλα πώς γινόταν, τό πενήντα, έξήντα, έβδομήντα, άγδοντα, ένενήντα τοίς έκατό τού πληθυσμού νά είναι άναρχικοί, ή μή πως ή τα;