

II

Στοχάσου τά παιδιά πού στενάζουν στίς φυλακές,
τά δέντρα πού έγιναν άγχόνες και μᾶς τύλιξαν.
Στοχάσου πόσες στιγμές σου πήγαν χαμένες,
ὅπως τά πρωινά τηλεφωνήματα πού έμειναν στή μέση,
η πόσες φορές είπες: «μ' ἀρέσει αὐτή ή θάλασσα»,
η «μ' ἀρέσει αὐτή ή φωτογραφία».

III

Μερικές φορές θέλησα ν' ἄγγιξω τό χαμόγελό σου,
σοῦ χάρισα δυό-τρεις φωτογραφίες και φύλαξα μιά θάλασσα
γά ρχεσαι νά κολυμπᾶς τά βράδυα.

IV

Η ἀφοσίωση περπατᾶ.
Σ' ἔνα πάρκο στεγνώνει τά μάτια της,
ξαπλώνει ἀνάμεσα στούς στήμονες και προσεύχεται.
Η ἀφοσίωση στίθει τά σύννεφα,
καμάρωνει δόλα τά ψάρια πού κολυμποῦν στά μάτια σου
και προσεύχεται ξανά καθώς μ' ἀνιχνεύει.

V

Ο κόσμος μέ τραβάει, μοῦ ἀνοίγει τά μάτια,
λεπίδες κι ἀμετανότοι συνθλίβουν τήν μνήμη μου,
δι καιρός ἀπειλητικά στιγματίζει τήν βιολογία μου,
ἡ ἀφοσίωσή μου δημως γιά σένα
κάνει τούς δρόμους νά γεμίζουν καρδέλλες,
ἀπό χρώματα, ἀπό χέρια πού μέ σηκώνουν ψηλά
ν' ἀγναντέψω τόν γυρισμό σου,
ν' ἀγναντέψω τό σπήθος σου
και τούς ἀτέλειωτους πίδακες τῆς χαρᾶς.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕ ΡΑΓΙΖΕΙ

Στόν Γιώργο Μαρκόπουλο

Τό κοπάδι μου ἀμέρινο λιάζεται.
Στό σῶμα μου κάμπιες διασκεδάζουν ώς τό πρωί.
Λικόπουλα γλείφουν τίς πληγές μου.
Η ἀνοιξη μέ ντυνει τό πρωί στοργικά και μέ συμβουλεύει
και μέ χαιδεύει. Χαμηλώνω νά τῆς μιλήσω μοῦ στρώνει τά μαλλιά,
παγώνω καθώς προχωρῶ μέσ' τήν σπηλιά.
Κρεμιέμαι ἀπό 'να βράχο και σέ σκέφτομαι,
(Θυμάδαι πού δέν χώραγα δλόκληρος στήν ἀγκαλιά σου;)
τά τρένα κελαηδοῦν κι ἀντηχοῦν μαζί μέ τά κοκόρια
στό βάθος τοῦ μυαλοῦ μου. Ιδια τά πάθη μου,
ὅπως δταν ἔκοβα ξύλα γιά νά κτίσω μιά πόλη

κι υστερα νά τήν κάψω.

Στό σκοτάδι τῆς ψυχῆς μου μετέωρα φωτεινά οι ὀρες τοῦ μίσους.
Ξεπερνώ τίς ιαχές κάποιου ἀρπακτικοῦ πού χρόνια μέ δρέγεται
καὶ μέ ταιπᾶ, χώνομαι σταδιακά μέσ' τό χῶμα,
τή σπήνω καὶ τραγουδῶ ἔξω ἀπ' τίς φυλακές.

Σκύθω στίς πληγές, φτύνω, ξοδεύομαι σ' ἀστεροκοπεῖα
κι ἐργαστήρια, ἀφαιρῶ ἀπό παντοῦ τὸν κίνδυνο τῆς ὁμορφιᾶς,
ἀγοράζω καινούργια Βίθλο γιά λιμουζίνες καὶ τρόικες.

Χλωμάζουν οἱ τουρίστριες, ἀειθαλεῖς μ' ἀσπριδερά μπούτια,
ἀμετανόητες σκαλίζουν τὸν τάφο μου, κόβουν κυκλάμινα,
νέγρικο κεφάλι ἀνάμεσα στά σκέλη τους.
παραμιλοῦν τά φίδια κάτω ἀπ' τό φεγγάρι τῶν νησιῶν,
ἀχιβάδες, διαθήματα καὶ καισόξυλα παντοῦ καὶ ρουφιέμαι,
κυκλοφορῶ κάτω ἀπ' τίς ἀφίσσες ἀλαλος ἀλλά σταθερά περήφανος
-δέν ἔγινα ἀκόμη χαρτί ἐφήμερο.

Στά γράμματά της μοῦ λέει νά σταθῶ ὁ ἄνθρωπός της,
ὅ ἄρτιος στίχος ἔγινε βάλτος καὶ μέ νανουρίζει,
ἔδω στό ξερονήσι μέ τά πρόβατα μασῶ τό χορτάρι
καὶ τήν σκέφτομαι.

Χαρωπό ἀστρο κατοικῶ ἀλλά τά ποτάμια θουίζουν
καὶ μέσ' τό σπίτι μου πλημμυρίζω κάθε μεσημέρι.
Αὔριο θά 'ρθη θά φάμε πάλι ἀλάτι.

(θυμᾶσαι πού δέν χώραγα δλόκληρος στήν ἀγκαλιά σου;);
· Αθέριστα ἄνθη οι οἰμωγές μου καθώς σέ ξεφυλλίζω.

· Αθέριστα ἄνθη οι οἰμωγές μου καθώς θουρκώνω Κάλβε καὶ σπάω.

Στούς θράχους ἡ λύσσα μου κάνει θόλτες
καὶ στό γραφείο μου κουρνιάζει τά θράδια.

· Από πουθενά λίγο φρέσκο δίμα νά μέ ξαλαφρώσει,
ἡ ἀνοιξη μέ ματώνει ἀλλά νερό κι αἴμα ξεραίνονται μέσ' τό κρύο.
Μέσ' τήν μοναξιά τοῦ θάρρους τους ὄρθωνται οι αὐτόχειρες,
ἀπ' τό καφενείο ἀπλώνει χέρι ζητιανίδας κάποιος θάνατος,
τριανταφυλλιές ἀνθίζουν μέσ' τό μυαλό μου,

χώνουν βαθειά τό μαχαίρι στήν κοιλιά μου οι μισθοφόροι,
ἀγαπημένοι μου στίχοι δανεικοί καὶ ξένοι σᾶς εὐχαριστῶ.

«Ἡ ἀνοιξη δέν λογαριάζει τή ζωή μας», Πρεβελάκη
οὔτε τά σίδερα μποροῦν νά ισιώσουν τήν ἐλευθερία
κατά πῶς τό θέλουν.

Σκυθρωποί, ἀπειλητικοί οι ἔξόριστοι Μαρξιστές
ἀνοίγουν τούς θαλάμους τῆς ἀπομόνωσης καὶ ξεχύνονται,
ἡ πολιτική τοῦ κόμματος στενή γι' αὐτούς
καὶ ξεπερνοῦν τίς ἀρρώστιες
καυτηριάζοντας τά ἀποστήματα τῆς πειθαρχίας.

Θά κουβαλᾶς κι αύριο τήν ἀρέπη στήν πλάτη;

Θά κουβαλᾶς καὶ αύριο σοφία στό σακκί γιά νά μέ μουντζώσεις ἔχθρε μου;
Καινούργια ταιράκια δοκιμάζουν τήν ἀντοχή τους
καὶ κατουροῦν μπροστά σέ θιβλοθήκες καὶ μουσεῖα.

· Αγαπημένες μου εἰκόνες, ἀγαπημένα μου πρόσωπα
κι ἀγαπημένοι μου δρόμοι σᾶς εὐχαριστῶ.

· Οσο καὶ ἀν μέ ραγίζει ἡ ἀνοιξη,
δσο καὶ ἀν σφαδάζει μέσα μου ὁ ύστερος σπασμός,
μυρίζω παντοῦ τίς ἀνάσες σας,
τά χνώτα σας μέ φλογίζουν καὶ ξυπνῶ.

Σύντροφοι ό κουρασμένος δέν πρέπει πιά νά ζει ἥ νά γράφει.

Ο κουρασμένος ἀνθρωπος πρέπει νά πεθαίνει.
Στό σκοτάδι τῆς ψυχῆς μου μετέωρα φωτεινά οἱ ὥρες τοῦ μίσους.
Πόσα σχέδια ἀκόμα γιά τήν λευτεριά;
Μή μέ θολώνεις ἄλλο σύστημα,
γεμάτο ἀκροβολιστές τό σοκάκι καί σέρνομαι.
Σ' εὐχαριστῷ Δάντη, σ' εὐχαριστῷ Μαγιακόφσκι,
ἡ νύχτα πέφτει καί μαζί της θά πέσουν κι οι ἔχθροι σας.

ΤΙ ΕΧΕΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ

«Ἄς μᾶς γοητεύει ἀκόμα τούτη ἡ δλόδροση ἀπατηλή πνοή»
SAINT-JOHN PERSE.

Η Κατερίνα ἔχει αύτό πού λέμε: «θαθιά τρυφερά θράδια»,
ἡ αύτό πού κάνει τούς ψαράδες νά κεντοῦν μέ ύπομονή
τ' ἀπομεσήμερα τ' ἀτέλειωτα δίχτια τους.
Η Κατερίνα ἔχει αύτό πού λέμε: «ἔνα ἀπόγευμα κάτω ἀπό ἔνα
πελώριο χαμόγελο», «ἔνα ἀπόγευμα κάτω ἀπ' τὸν Ἱσκιό ἐνός γενναίου».
Η Κατερίνα ἔχει αύτό πού λέμε: «δροσιά ἐνός σπουργίτη»,
πού τρεμοπαίζει πάνω σ' ἔνα τραπέζι γεμάτο ψίχουλα –
αύτό πού λέμε: «Θά θρέξει, νά προφυλάξουμε τά μάτια μας,
καί τά δνειρά μας».
Οι ποιητές δέν χαράζουν δάκρυα ἡ ἀμυχές.
Οι ποιητές αύτό πού ξέρουν είναι νά περιμένουν.
Οι ποιητές ἀγαποῦν τά χέρια.
Οι ποιητές μποροῦν νά βροῦν στά χέρια τῆς Κατερίνας
ἔνα μικρό νησί γεμάτο πορτοκαλιές,
κι ἔνα τρυφερό ρίγος,
δῶρο τοῦ ἥλιου πού φλογίζει τά κορίτσια
καθώς τρέχουν πάνω στή θάλασσα καί τά ξετρελλαίνει.
Γεννιοῦνται πολλές σκέψεις καθώς γλιστρᾶ ἡ βαρκούλα,
καθώς βιδώνονται οι μέρες κι οι ἐλπίδες ἡ μιά μετά τήν ἄλλη ἀναβιώνουν.
Γεννιοῦνται πολλές σκέψεις καθώς γλιστρᾶ ἡ Κατερίνα,
καθώς ἔρχεται κοντά μου καί μ' ἀφουγκράζεται.
Κόνδορες καί γύπες χάνονται μακριά
καθώς σκύθω πλάι στίς ἔγνοιες τῆς
– κι ἄς ἀλυχτοῦν πλάι μας κόδαιοι κι ἀπειλές.
Δέν τρέμω, ίσως γιατί ἡ Κατερίνα ἔχει κάτι σάν αύτό
πού κάνει τίς φλόγες νά φωτίζουν τά θράδια τό μυαλό μου,
σάν κι αύτό πού κάνει τά παιδιά νά ξεχνοῦν τήν ἐκδίκηση.
ἡ θάλασσα πάντα θά μᾶς περιμένει.
Τά φύλλα πάντα θά μπλέκονται μέσ' τά μάτια μου,
ἡ μουσική τοῦ DYLAN πάντα θά μέ φέρνει κοντά σ' δάσεις
καί σ' ἐποχές λυγμῶν.
Η Κατερίνα δέν θά μέ ξεχάσει
καί τό καλοκαίρι θά γεμίσει τίς χοῦφτες μου στήθη καί σταφύλια.
Πόσο μᾶς κουράζει ὁ ἔρωτας,
πόσο μᾶς ξεχωρίζει ὁ ἔρωτας...