

Τρία Ποιήματα

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ

Είταν ώραιος ἄντρας
ὁ Ἰωάννης Παλαιολόγος ὁ ὅγδοος
(ὅπως τὸν ἔχει ζωγραφίσει
ὁ Benozzo Gotsoli τουλάχιστον
στὴ σύνοδο πῆς Φλωρεντίας τὸ 1449)
καὶ τό ώραιότατο παιδί
πού τοῦ κρατάει ξοπίσω τό κοντάρι:
σωστό ἀγγελούδι
(δέστε ὅταν μπορέσετε τὸν ἀνωτέρω πίνακα).

·Ωραιος ἄντρας, δημοφος βασιλιάς
με τὴ στολὴ του χρυσοκέντητη
και κείνη τὴν ἀνείπωτη λύπη στὰ μάτια,
γιά τὴ μεγάλη αὐτοκρατορία
πού σθηνε δόσημέραι,
δ τελευταῖος βασιλιάς
στὶς τελευταῖες δημοφες ἡμέρες του.
και ἀλλιώτικα δέν είναι δυνατόν, νά ήταν.
·Ολα τὰ μεγάλα κι δημοφα
τελειώνουν κάποτε
και πρέπει νά τελειώνουν δημοφα.

(Σᾶς παραπέμπω
και στὶς τελευταῖες ἄλλωστε
πανέμορφες στιγμές
τοῦ τελευταίου του ἀπογόνου
τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τοῦ δωδεκάτου
στοῦ Ρωμανοῦ τὴν πύλη
στὴν Κερκόπορτα).



ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ

Φρένιασε ἡ θάλασσα ὅπως ἔφευγα
χύμηξε σά μαινάδα
χτύπαγε μέ λύσσα
στὶς ρόδες τοῦ αὐτοκινήτου

κι οι άφροι της
ὅπως ήταν τό παράθυρο άνοιχτό
μ' ἔφτασαν ώς τό πρόσωπο.
Φρένιασε ή θάλασσα.
Δέν ήθελε, ή γινόταν ἐπιτέλους τό δικό της;

Δέν έκατάλαβα·
ποτέ μου ώστόσο δέ θά τήν ξεχάσω
κείνη τή μέρα κάτω ἀπό τά σύννεφα
ν' ἀφρίζει μελανή
γκριζά πρός τό μαῦρο
νά μαίνεται κυριολεκτικά
νά ὄρμαίει στίς ρόδες τοῦ αὐτοκινήτου
πού μ' ἐπαιρνε γιά πάντα μακριά της.



ΤΙ ΝΑ ΠΩ

Κι ἀπό τότε – τί νά πῶ; Πῶς νά τό πῶ;
Πολλά καλοκαίρια δίχως ψυχος καλοκαιρινό
πολλά θλιβερά φθινόπωρα
ὅπως ὅλα τά φθινόπωρα βεβαιώς
ἀλλά τί νά πῶ; τί νά πῶ;

πολλοί φαρμακεροί χειμῶνες
πολλή βροχή ἀκατάπαυτη
τί νά πῶ δύμας – πῶς νά τό πῶ;

καὶ πόσοι ἀκόμη φίλε μου
πού δέν ξανάρθες ἀπό τότε – θέλω νά πῶ–
καὶ πόσοι πόσοι πού δέν θά ξαναρθεῖς.

Από τότε λοιπόν κι ἵσαμε τότε
τί νά πῶ
πού ξέχασες ὀριστικά τή γλώσσα πού σοῦ ἀπηγύθυνα
τί νά σοῦ πῶ καὶ πῶς
καὶ πῶς νά σοῦ μιλήσω...

Σταῦρος Βαβούρης