

# Παντελής Καλιότσος

## Δεκεμβριανή Νύχτα

άποσπασμα από όμωνυνο μυθιστόρημα

Εύκολο ήταν νά μείνει μόνο μιά ιδέα δ ἄνθρωπος τόν πρώτο καιρό πού ή ζωή του παιζεται κορώνα-γράμματα. Ιδιαίτέρως δταν ύπάρχει αύτός δ περίγυρος άθλιότητας τοῦ 44, πού οι τοκετοί γίνονται μέσα στή διέγερση τρόμου και δργής και λύπης και μίσους, μέ καθημερινές έπισκεψεις σέ νοσοκομεία και φυλακές, άνάμεσα σέ άγγελιες θανάτων και μνημοσύνων. Αβολη στάση χωρίς άνάπαιση, ένα περιβάλλον τυφλό, χώρος νύχτας γεμάτος στερήσεις και σπασμούς άνησυχίας. Μακριά είναι άκομα τό φῶς.

Αλλά τό 1964 ή Εθνική όμαδα μπάσκετ είχε τόν καλύτερο σουτέρ τών Βαλκανίων. Ήταν ψηλός σχεδόν στά δυό μέτρα, εύκινητος και δυνατός. Οταν κατέβαινε μέ τη μπάλα στά χέρια, οι άντιπαλοι φώναζαν: «Φυλαχτείτε άπ' τόν Άλεξανδρο» κι οι όπαδοι: «Εμπαινε Άλεξανδρε».

Τήν 21 Απριλίου 1967 βρέθηκε μέσα σ' έναν άλλο περίγυρο άθλιότητας. Βρέθηκε μέσα στή Νοεμβριανή νύχτα τοῦ Πολιτεχνείου, όπου δολοφόνοι τριγύριζαν μέ άρματα και μηχανοκίνητα και σκότωναν τό λαό στά τυφλά. Ενα τάνκ έπεσε πάνω στήν Πόρτα τοῦ Πολιτεχνείου, γκρέμισε τήν έπιγραφή ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τονε σκότωσε.

Στήν άρχη τοῦ Σεπτέμβρη 1944 τό λεγε δ Τρύφωνας: «Είναι τρομερό πράμα ή ζωή Άλεξανδρε. Μήν έρχεσαι».

Κι δ 'Αντουάν έλεγε:

– Πρέπει νά πείσουμε τή μάνα του νά κάνει έκτρωση.

Ήτανε λίγους μήνες πριν γεννηθεῖ, δταν δ Γιούρας μέ τόν πατέρα του και τόν Τρύφωνα κατηφόριζαν τήν δόδο Ερυθραίας γιά τό σπίτι τοῦ 'Αντουάν ν' άποφασίσουνε γιά τήν τύχη του. Δύο Σεπτεμβρίου 1944, άπόγευμα.

– "Ενα πράμα δέν καταλαβαίνω, έλεγε δ Γιούρας. Τί δουλειά έχω έγώ στό οικογενειακό συμβούλιο;

– Ο 'Αντουάν είπε δτι πρέπει νά σαι κι έσου.

– Κι πότε πρέπει νά γίνει ή έκτρωση;

– Αύτή τή βδομάδα δπωσδήποτε. Δέν ύπάρχουν άλλα περιθώρια.

– Πολύ δύσκολη ύπόθεση, μουρμούρισε δ Τρύφωνας. Η Γιούλη δέ θ' άκούσει κανένανε.

– Τότε νά τήν πάμε σηκωτή.

– Κι έγώ πολύ φοβάμαι δτι μιά τέτοια συζήτηση άποκλείεται μέ τή Γιούλη, είπε δ Γιούρας. Πώς ν' άρχισεις;

– Ο 'Αντώνης πής είπε τίποτα;

– Οχι. Περιμένει έμας.

Τούς άνοιξε δ 'Αντουάν τή μικρή πόρτα τής αύλης και τούς έβαλε μέσα χωρίς νά πει τίποτα. Ενα μικρό δωμάτιο σάν άποθήκη. Δέν ύπάρχουν παράθυρα. Ενα κρεβάτι, ένας καναπές άπεναντι κι ένα τραπέζι στή γωνιά, τό γραφείο τής Εύδοξιας.

Ο ένας τοίχος πού άρχιζε από κεί, είναι σκεπασμένος μέ είκόνες και φωτογραφίες. Ο άλλος μέ ήμερομηνίες, άριθμούς και άποκόμματα έφημεριδων. (Ενα δημοσιευμένο ύπόμνημα, τότε πού ή Εύδοξια δέν είχε άρχισει άκομα τά διηγήματα). Τούς άριθμούς μονάχα δ 'Αντουάν τούς καταλάβαινε, οι περισσότεροι ήταν δική του δουλειά. Μερικοί λ.χ. ήταν άριθμοί κυκλοφορίας τών γερμανικών αύτοκινήτων πού πήραν ή έφεραν κάποτε τό Μπάκα. Θά χρειαστούν στή δίκη τών δοσιλόγων πού θά

γίνει μετά την ἀπελευθέρωση. (‘Η δίκη δέν ἔγινε, δέ χρειάστηκαν). Ο Μπάκας τότε θά κρεμαστεῖ, ισως κι ό Μαντραβίλιας: Νά το ποσύ πού ἀγόρασε τό σπίτι, νά και ἡ χρονολογία. Υπάρχει ἐπίσης και ἡ χρονολογία πού ἄρχισε ἡ κουφαμάρα τῆς Εύδοξίας, χειμώνας τοῦ 42: Πήγε στά Τουρκοβούνια νά μαζέψει χόρτα. Ξεκίνησε καλά και γύρισε κουφή. Δυσ μεγάλες σειρές ἀριθμῶν ἀρχίζουν ἀπ’ τό πάτωμα και πάνε φηλά: ἡ μιά εἶναι ἡ τιμή τοῦ λαδιοῦ ἀπ’ τὴν ἄρχη τῆς Κατοχῆς κι ἡ ἄλλη ἡ ἀξία τῆς λίρας. Τώρα γιά τὴν τιμή τοῦ λαδιοῦ πού ύψωθηκε στά δισεκατομμύρια, ἡ Εύδοξια ἀνεβαίνει σέ καρέκλα γιά νά τή γράψει.

Η Εύδοξια τώρα κάθεται μέ τὴν πλάτη στά χειρόγραφα κοιτάζοντας κατά δῶ. Ἀπέναντι στὸν καναπέ ή Σταυρούλα.

Μπήκαν δλοι.

– Ποῦ εἶναι; ρώτησε χαμηλόφωνα ό Τρύφωνας.

‘Ο Αντουάν τοῦ ὅδειξε τὴν κλειστή πόρτα τῆς Γιούλης. Εστησαν αὐτί: Σιωπή. Κάθησαν δλοι.

Μιά ἀκαθόριστη μουρμούρα βγαίνει ἀπ’ τὴν μεριά τῆς Σταυρούλας, πού εἶναι μᾶλλον ἡπειρώτικο μοιρολόδι. Ο Τρύφωνας, δπως τότε μέ τὴν ἀδελφή του πού ἔκανε τὴ γαμήλια νύχτα τῆς στό διπλανό κρεβάτι, πετάει ἐνα «σκάσε». Αύτή σωπαίνει χωρίς νά σηκώσει τά μάτια τῆς, ἀναστενάζει και ξαναρχίζει, ώσπου τ’ ἄλλο ξαφνικά...

– Σκάσε!

– Τώρα τί καθόμαστε; λέει ό Αργύρης. Δέ μπαίνουμε;

– Μιά ψυχή πού εἶναι νά βγει, νά βγει, είπε σχεδόν χωρίς χιοῦμορ ό Τρύφωνας.

– Και πώς θ’ ἀρχίσουμε; ρώτησε πάντα χαμηλόφωνα ό Αντουάν.

– Τί πώς θ’ ἀρχίσουμε; Θά τῆς τό ποῦμε καθαρά. ‘Αν δέν τονε ρίξει θά πεθάνει.

– Δέν ξέρω, κάνει ἀμήχανα ό Αντουάν. Θά νομίζει ὅτι τά χουμε δλοι μέ τὸν

‘Αλέξανδρο. Εσύ τί λέει Γιούρα;

– Δέν ύπάρχει παρά μόνο αὐτό πού λέει ό Τρύφωνας. Μέ τή διαφορά πού πρέπει νά καταλάβει καλά τί θά πεῖ θάνατος:

– Τί θά πεῖ θάνατος; έκανε περιεργος ό Αντουάν.

– Ή κηδεία, είπε ό Γιούρας.

Σιωπή.

– Σκάσε! είπε ό Τρύφωνας. Λοιπόν μπαίνουμε;

– Στάσου! Τί σχέδιο ύπάρχει δηλαδή;

– Σχέδιο; φώναξε ό Αργύρης. Τί σχέδιο; Τό ξέρεις ὅτι κατανήσαμε γελοϊοι; Τί τρομοκρατία είν’ αὐτή;

– Πρώτ’ ἀπ’ όλα μή φωνάζεις, έκανε τρομαγμένος ό Αντουάν. Δέν ξέρεις τί θά πεῖ μητέρα. Δείξε λίγη κατανόηση. Πώς θά πάμε νά τῆς ποῦμε ξαφνικά, «Γιούλη, πρέπει νά σκοτώσουμε τὸν ‘Αλέξανδρο»;

‘Ο Αργύρης ξέσπασε.

– Ποιόν ‘Αλέξανδρο ρέ ‘Αντουάν; Τό κατάλαβες ὅτι μᾶς ἔχετε ζαλίσει τ’ ἀρχίδια μ’ αὐτόν τὸν ‘Αλέξανδρο; Και καλά αὐτή τέλοσπάντων, ἀλλά ἔσεις τί σᾶς ἔπιασε δλους; ‘Αλέξανδρος ἀπό δῶ, ‘Αλέξανδρος ἀπό κεῖ, ‘Αλέξανδρος πάνω, ‘Αλέξανδρος κάτω, ἀσιχτίρι πιά, λές και τὸν ἔχουνε δεῖ!

“Ολα τά κεφάλια στράφηκαν αὐτόματα κατά τὴν πόρτα τῆς Γιούλης. Σίγουρα τά λόγια αὐτά ἀκούστηκαν μέσα! Η τρομαγμένη ἀναμονή, έκανε τώρα μές τὴ φαντασία τους τὴν ἴδια ύπόθεση: ὅτι η Γιούλη αὐτή τή στιγμή σηκώνεται και γυροφέρνει μές τό δωμάτιο νά βρεῖ κάνα φονικό συντράβιστο νά ὄρμήσει...

Πράγματι ό Αργύρης δέν πρόλαβε νά ἔκφράσει μιά νέα σκέψη: ὅτι ό ‘Αλέξανδρος μπορεῖ στό κάτω τῆς γραφῆς νά τανε και κορίτσι! ὅταν ή πόρτα ἀνοίγει μέ φόρα και ὅπως δλοι τό είχαν φανταστεῖ...

Υποκειμενικό τῆς Εύδοξιας:

‘Η Εύδοξια εἶναι κουφή. Γι’ αὐτό τό λόγο ἀπ’ τὴ γωνιά τῆς βλέπει τή σκηνή βουβή, σχεδόν παντομίμα. Βλέπει τὸν Αργύρη νά γυρίζει τό κεφάλι του σάν ξαφνιασμένος και νά μήν προλαβαίνει. Νά πέφτει ἀπάνω του ὀλόκληρος ό δγκος τῆς

Γιούλης, σά μια μηχανή ξυλοδαρμοῦ, μέ νύχια, δαγκωνιές, κλωτσές και ἄλλα χτυπήματα. Τό μάτι της πήρε και τή Σταυρούλα πού τινάχτηκε μέ απταβιστικό τρόμο και μιά μηχανική κίνηση πρός τήν έξοδο. (Αύτή ή μανία τῆς θύμιζε τότε πού τρεῖς φορές τή βδομάδα βρισκόταν σ' αύτή τήν ἀσχημη θέση).

Ο θυμός τῆς Γιούλης είχε πάντα μιά ροπή στήν αὐτοκτονία: μποροῦσε νά χτυπθεῖ και μ' ἔνα τάνκ. Και μ' ὅλο πού δ' Ἀργύρης ἀνασυντάχθηκε, δέν θά τόν ἀφηνε, ἀν δέν ἄκουγε τόν Τρύφωνα πού τραβώντας την ἀπ' τό χέρι τῆς θύμισε τόν Ἀλέξανδρο. Η θέση τοῦ Ἀλέξανδρου μέσα της ἦταν δύσκολη. Τότε παράπτησε τόν Ἀργύρη και πέφτοντας στά γόνατα ξέσπασε σ' ἔνα κράμα ἀπό μοιρολόγια, κατάρες και ἀναλόγως: χάιδευε τόν Ἀλέξανδρο ή μούντζων τόν πατέρα του.

— Λάθος ἔκανες κερατά!... Νά οι πατέραδες, νά! Πάρτα βρέ ἀλήταρε! "Αχ κακορίζικο παιδάκι μου, μονάχη μάνα είναι γά σένα... "Η μάνα... "Αχ σκατοπούστη, δέν ζέρω μέ τι μούτρα θ' ἀντικρύσεις μεθαύριο τό παιδί σου πού ἔκανες μιά τέτοια σκέψη. Άλιμα κι ἐμπινού νά φτύσεις, ἀγιε μου Φανούριε! Φτού σου! Φτού σας ὅλοι!

Ο καθένας τώρα είχε πάρει τή θέση του και τήν ἄκουγε ἀμίλητος. Ξέρουν ὅλοι δτι ἄν κάποιος τολμήσει νά ξεχωρίσει ἀπ' τή μάζα τώρα δά, θά γίνει ἔξιλαστήριος. Η Σταυρούλα πού ἐπιπλέον ἤξερε κι ἄλλα, γύρευε τρόπο νά φύγει, ἀπ' τήν ἀρχή γύρευε τρόπο, μά δέν τολμοῦσε νά κινηθεῖ και ζάρωνε μόνο.

Στόν πόλεμο τῆς Ἀλβανίας ὅμως δ' Τρύφωνας είχε πάρει παράσημο. "Αρχισε νά τῆς μιλάει καλότροπα. «"Ελα κυρά Γιούλη, δέν κάνει νά συγχίζεσαι. "Ελα, έδα ήσυχασε...» Και λέγοντας ἔται τήν πλησίασε και δοκίμασε νά τή σηκώσει. Πολύ ξαφνικά ὅμως ή Γιούλη τοῦ ὅωσε μιά ἀνάστροφη οὐρλιάζοντας:

— Κάτω τά ξερά σου σκατόσογι! Εσύ μέ κατάστρεψες βρωμοήπειρο!

·Υποκειμενικό τῆς Εύδοξιας:

Είδε τόν Τρύφωνα νά χάνει τήν ισορροπία και νά πέφτει ἀνάσκελα, προφανῶς βγάζοντας μιά φωνή. Ο ἄντρας τῆς τρέχει νά τόν βοηθήσει, ἄλλα δ' Τρύφωνας κάνει μιά κουφή χειρονομία λέγοντάς του ισως «ἄσε με Ἀντώνη, ἐντάξει είλαι» ή κάτι τέτοιο. Τούν πιάνει ὅμως ή Γιούλη -περιέργο- στήν ἀγκαλιά της, τόν ἀνασηκώνει σάν παιδί, τόν ψαχουλεύει και τόν καθίζει στόν καναπέ δίπλα της και χαίδεύοντας τό κεφάλι του σάν παιδί, σίγουρα τηνε πῆρε τό παράπονο.

Τίποτα δέν ἄκουγεται, τίποτα. Εξόν ἀπό μιά μόνιμη βουή στ' αύτιά. "Ισως ὅμως ὅλοι νά σώπασαν τώρα, και πράγματι νά μήν ἄκουγεται τίποτα.

·Ακούστηκε ή φωνή τῆς:

— Μά τέλοσπάντων τί πάθατε καλέ; Ἀντώνη θά μοῦ πεῖς και μένα τί συμβαίνει πού δέν ἄκούω;

— Ναι κάθαρμα, νά σοῦ ἔξηγήσω, είπε ήσυχα δ' Ἀντουάν. Και ύψωνοντας τή φωνή του: Πρέπει νά βγάλουμε ὅλοι μιά σημαντική ἀπόφαση. 'Α-πό-φα-ση!

— Τί ἀπόφαση;

— "Αν ή Γιούλη πρέπει νά κρατήσει τό μωρό η ὅχι.

— Τόν Ἀλέξανδρο, διόρθωσε δ' Ἀργύρης.

— Και γιατί;

— Γιατί δ' γιατρός τό είπε ξεκάθαρα: Μόλις γεννήσει θά πεθάνει.

— Τήν τύφλα στά μάτια του, μούγκρισε ή Γιούλη.

— "Ας μιλήσουμε σοβαρά Γιούλη, γύρισε δ' Ἀντουάν. Ξέρεις πολύ καλά πόσο τό θέλαμε αύτό τό παιδί ἔγώ κι ή Εύδοξια. Τό θέλαμε δσο κι έσού κι ἀπό μιά ἀποψη, ἀκόμα πιό πολύ. Εμείς οι δυό πρώτοι περιμέναμε τόν Ἀλέξανδρο. Τώρα ὅμως ἔχει μπεῖ στό τρομερό δίλημμα. Νά διαλέξουμε ἀνάμεσα σέ κείνο και σέ σένα. Γιατί πρέπει νά μιλήσουμε καθαρά, νά μή σοῦ κρύψω τήν ἀλήθεια. Η καρδιά σου δέν είναι καλά, μπορεῖ νά πεθάνεις πρίν ἀκόμα γεννήσεις, κατάλαβες; 'Ο γιατρός μοῦ τό είπε και ιδαιτέρως αύτό. Θά πεθάνεις. Χώνεψε το ἐπιτέλους!

— Τό παιδί μου ὅμως θά ζήσει, είπε πεισματικά ή Γιούλη.

— Σοῦ είπα δτι έσού θά πεθάνεις, τό κατάλαβες;

— Τό κατάλαβα. Δέν είν' ἀνάγκη νά μοῦ τό φωνάζεις μές τά μούτρα μου,

## κουκουέ!

Γιά δυό λεφτά κοιτάζονται σιωπηλοί. Ο Γιούρας είπε:

- Ο ανθρωπος Αντουάν δέ φοβάται τό θάνατό του άλλα τήν κηδεία του. Μίλα της λοιπόν γιά τήν έκφορά και γιά τήν ταφή.

- Έχεις δίκιο. Μίλα της έσύ.

- Δέν έχει νά μοῦ πεῖ τίποτα ό μανιαμούνιας.

- Ας μιλήσουν πρώτα οι γυναίκες, είπε ό Γιούρας. Τό παιδί αύτό ήταν μεγάλη ύπόθεση γιά τήν κυρα-Εύδοξια.

- Εσύ τί λές λοιπόν κάθαρμα; ρώπησε δυνατά ό Αντουάν.

- Αντώνη! έκανε τρομαγμένη ή Εύδοξια. Τί νά πώ έγώ;

- Τή γνώμη σου. Γιά τή Γιούλη. Γιά τόν Άλεξανδρο.

- Θεέ και Κύριε! Πώς είναι δυνατόν ν' άποφασίσω έγώ γιά μιά ζωή Αντώνη; Παιύση.

- Ή σειρά τής Σταυρούλας, είπε ό Αργύρης.

"Ενα φυγόμαχο μουρμούρισμα άκούστηκε άπ' τή μεριά τής Σταυρούλας πού ζάρωσε άκομα πιό πολύ.

- Ιστε-συχη-μένα γώ δέν ξέρω.

- Γιατί δέν ξέρεις μωρή; άγριεψε ή Γιούλη.

- Μώρα και κασίδα, μουρμούρισε ή Σταυρούλα.

'Αντι νά άρμήσει ή Γιούλη, άμεσως γονάτισε μέ απόγνωση και κοίταξε ψηλά:

- Αγίε μου Σπυρίδωνα, βάλε τό χεράκι σου καλέ μου έσύ, έγώ κουράστηκα μ' αύτή τή σκρόφα.

Πάλι ό Τρύφωνας τήν άνασθκωσε. Κι αύτή τή φορά κάθησε ήσυχα στόν καναπέ κι έβαλε πάλι τά κλάματα.

- Μπορώ νά μιλήσω; ρώπησε ό Τρύφωνας.

- Μίλα, είπε ό Αντουάν.

- Λοιπόν, άρχισε ό Τρύφωνας λές κι ήταν έτοιμος νά κάνει πρόσθεση. "Άκου δώ κυρά-Γιούλη, δν μοῦ έπιτρέπεις. Έγώ βέβαια τή γνώμη μου θά πώ και δέν έχω τήν άπαίτηση μέ μιά γνώμη ν' άλλάξω τή δική σου γνώμη έσένα, πού έχεις μές τά χέρια σου τή ζωή και τό θάνατο. Σέ ύπολητητομαι και σέ προσκυνά κυρά Γιούλη, έδω είναι δυό λέξεις, δηλαδή δυό ανθρωποι. Οι ανθρωποι! Ποτές μου δέν έχω ξανακούσει τέτοια λέξη. Στό κάτω τής γραφής νά σου πώ κάτι: Ό,τι και νά γίνει άπ' τά δυό, πάλι άμαρτιά θά γίνει, δέν υπάρχει καμιά σωτηρία νά γλιτώσεις άπ' τήν άμαρτιά. Κι ό Μιχάλης όταν λέει Ότι έδω κάτω είναι ή κόλαση, έχει άπολυτο δίκιο. Σαράντα ή τίποτα, ό ανθρωπος είναι μιά λέξη καταραμένη. Τώρα έμεις έδω μιλάμε σά θεοί, άλλα μιλάμε και σά φονιάδες. Πού ξανακούστηκε αύτό; "Ολα μάς τά δίνει ό Θεός διπλά, χέρια, πόδια, μάτια, αύτιά, έρερες γιατί; Γιατί τό ένα άπ' τά δυό είναι τού διαόλου. Τό ένα χέρι κλέβει και τ' άλλο χαρίζει. Τό ένα πόδι πάει μπροστά και τ' άλλο πηγαίνει πίσω. 'Άλεξανδρε παιδί μου είναι τρομερό πράμα ή ψυχή. Μήν έρχεσαι. Στό λέω μ' ζήλη μου τήν καρδιά κυρά-Γιούλη. Γνώρισα έναν ανθρώπο κουτσό και βασανισμένο σάν έμένα, πού χτύπησε τή μάνα του μιά φορά μόνο, γιατί τονε γέννησε! Δέν ξέρω άν μέ κατάλαβες Γιούλη. Σοῦ μίλησα γιά τήν ψυχή πού είναι σά μιά φιγούρα. "Όσο γιά τή ζωή, έσύ τό ξέρεις αύτό καλύτερα άπο μένα, μάνα μου. Σκύβω και σοῦ φιλώ τό χέρι και προσκυνά τό βασανισμένο κορμί σου στά κρεβάτια μας. Ποιός έχει σκεφτεί τήν άδικιά τής ζωής; Γιατί νά τήν περάσεις έτσι τήν έρημιά σου; Είσαι μάνα κυρά-Γιούλη, μάνα. "Ισα-ισα προλαβαίνεις ν' άγαπήσεις τό σπλάχνο σου, δέν προλαβαίνεις και τό χάνεις, δπως κι ή μάνα σου, και μένει ή ψυχή νηστικιά. 'Άλλα δέν είναι μόνο αύτό. Πολλές φορές έχω πεῖ στή ζωή μου, άχ ας μήν είχα γεννηθεί νά μή σερνόμουνα στή γη. Σέ παρακαλώ πολύ, κοίτα τί εύκαιρια πού χάνεις Γιούλη, κοίτα τί εύκαιρια πού χάνεις. Γιατί άργότερα δέν μπορείς νά σκοτώσεις είναι τρομερό πράμα νά σκοτώσεις. Γιά δνομα τού Θεού, έγώ δέ δουλεύει τό μυαλό μου πιά. 'Από μικρός δέν είδα τίποτ' άλλο, φτώχια, πείνα, πόνους, κρύο, πολέμους. Κοίτα ό μαστρο-Νίκος πού πέθανε άπ'

τήν πείνα. Κι ή κόρη του πέθανε τό 41. Ξέρεις τί μου 'λεγε ό Σπάχος; Κάτι φοβερό. "Ενα βράδυ έκει πού ή κόρη του ήταν άρρωστη και βογγούσε όπ' τήν πείνα, ό πατέρας κατέβηκε στό ύπόγειο κι έκανε νόημα κρυφά στή μάνα νά πάνε νά φάνε. Νά μήν τους καταλάβει ή κόρη τους ότι τρώνε! Λοιπόν θά σου φανεῖ άπίστευτο, όμως μιά μέρα τήν άφησε νά γεννηθεί! "Ε λοιπόν; Αύτό ήταν ή ζωή της; Κι αύτό ήταν ή ζωή τού μαστρο-Νίκου; Νά πάει μές τόν πικρό τάφο του κλαίγοντας και βρίζοντας; "Αχ τι βάσανο ρέ Θέ μου, τι βάσανο είν' αύτό! Πωπωπω!... 'Αλέξανδρε παιδί μου είναι τρομερό πράμα ή ζωή. Μήν έρχεσαι. Κάτσε κει πέρα πού βρισκεσαι. Δέν ξέρω τί άλλο νά πώ, έχω φλοιμώσει..."

· Ο Γιούρας δάκρυσε.

"Όλοι σώπασαν. 'Η Γιούλη τόν ἀκουγε μέ μεγάλη προσοχή. Συγκινηθηκε. "Αφησε νά περάσει λίγη ώρα και μετά ρώτησε μέ άσυνήθιστη εύγενεια:

- Μίλησες Τρύφωνα;

- Μίλησα, άπαντησε κουρασμένα ό Τρύφωνας.

- Τώρα θά μιλήσω κι έγώ, είπε ή Γιούλη. "Έχω περάσει τή ζωή μου μές στά μπουρδέλα, τό ξέρεις αύτό Τρύφωνα. Γι' αύτό λοιπόν τά έχω ζήσει όλ' αύτά πού είπες. 'Αλλά έγώ όμως Τρύφωνα στ' όρκιζομαι νά μήν κλείσω μάτι στή ζωή μου, μόνο και μόνο γι' αύτό θέλω νά φέρω τό παιδί αύτό στόν κόσμο. Κι ἄν έδω πού τά μιλάμε τίμια, καλέ μου Τρύφωνα, δέν είναι αύτό δ Σωτήρας, τότες έξάπαντος θά είναι κάποιο άλλο. 'Εξάπαντος. Πάντως οι μανάδες δέν πρέπει νά σταματήσουν νά κάνουν παιδιά.

'Ο Τρύφωνας συγκλονιστήκε ξαφνικά. "Επιασε τό χέρι της και τό φίλησε, ή φωνή του έτρεμε.

- Ναι κυρά-Γιούλη, ναι μάνα μου, ναι...

Δέν μπόρεσε νά πει τίποτ' άλλο.

"Επεισε μεγάλη σιωπή. "Υστερά ή φωνή τοῦ 'Αργύρη άκούστηκε:

- Δέ μοῦ λές 'Αντουάν, θά γίνει ό,τι πει ή πλειοψηφία;

- "Εται πρέπει, είπε δ 'Αντουάν. "Εται δέν πρέπει;

- Τότε έγώ ψηφίζω ύπερ τοῦ 'Αλέξανδρου, είπε δ 'Αργύρης.

- Κι έγώ, είπε δ Γιούρας.

Πέντε ψήφοι ύπερ τοῦ 'Αλέξανδρου και μία άποχη.

Παντελής Καλιόπσος



Γιάννη  
Μυλανή 1974