

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Χωρίς άμφιβολία τούτη ή ζωγραφική δουλειά τοῦ Π. Βασιλειάδη πού καλύπτει τά τελευταία 3 χρόνια έχει μιά θεματική συγγένεια μ' ἔνα μέρος τῆς δουλειᾶς τοῦ ίδιου ζωγράφου φτιαγμένης τό '70.

΄Η πόλη καὶ τά στοιχεῖα τῶν χώρων τῆς ἀποτελοῦν καὶ πάλι τό ἀντικείμενο τοῦ ἐνδιαφέροντός του, ὅμως ἀπό μιά θέση διαφορετική, ἀπό μιά σκοπιά πού οὕτε τὴν ἀπόσταση μιᾶς μικροσκοπικῆς θεώρησης κατωχυρώνει, οὕτε τὴν ἀναλυτική μέριμνα μιᾶς πλησιέστερης διερεύνησης ὑποδηλώνει.

΄Ο ζωγράφος περιφέρεται μέσα στὴν πόλη.

Οι σειρές τῶν οἰκοδομῶν, οἱ δρόμοι, τά αὐτοκίνητα, τά σήματα τῆς τροχαίας, οι γιγαντιαῖς σκιές τῶν κτιρίων, οἱ ἀντανακλάσεις μέσα στὰ κρύσταλλα, οι στὸ βάθος ἀπρόσωπες φιγοῦρες ἀποδίδονται ἀπό τὴ σκοπιά τῆς ἀντίληψης τῆς ὑποταγμένης σὲ μιὰ ἀναγκαία καθημερινότητα.

Οι γωνίες τῆς θέασης ἀντιστοιχοῦν σὲ συνηθισμένες θέσεις στὶς ὅποιες ἔχει βρεθεῖ ὁ καθένας μας: στὴ στάση τοῦ λεωφορείου, μέσα στὸ αὐτοκίνητο, στὴν ἄκρη τῆς διάβασης, στὶς γωνίες τῶν δρόμων.

΄Η διασταύρωση τῆς ἀνθρώπινης ματιᾶς μὲ τὸ χῶρο πολλές φορές ἀποδίδει ἀποτέλεσμα παραπλήσιο μὲ φωτογραφικό ἐνσταντανέ, τέτοιο πού ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ στιγμαίᾳ ἀντίληψη καὶ ποὺ κλείνει μέσα του μιὰ σταματημένη κίνηση. Άπ' αὐτὴ τὴν ἀποψή οι χῶροι τοῦ ζωγράφου δέν ἀποτελοῦν ἔνα θέαμα ἀντίκρυ. Αποτελοῦν ἔνα σύνολο ἀπό στοιχεῖα πού ὄντας σὲ ζωντανή ἀναλογίᾳ μὲ τὴν πραγματικότητα συγκροτοῦν ἔνα περιβάλλον πού μᾶς ἔχει καὶ τό ἔχουμε ἀφομοιώσει καὶ πού ἔχει ἐλαχιστοποιήσει τὴ δύναμή μας νά τοῦ ἀντισταθοῦμε.

Αὐτή τῇ ματιᾷ πού στέκεται συνηθισμένη μέσα στούς δρόμους ἀποδίδει μὲ τὴ ζωγραφική του ὁ Βασιλειάδης. Τὴν ἀποδίδει σάν γεγονός καὶ σάν μιὰ στάση πού δέν ἐμπεριέχει κανένα στοιχεῖο αὐτοκριτικῆς τῆς γιά τὸν ἀπλό λόγο διτά τέτοιο δέν ύπάρχει.

Στὶς τελειωμένες προσδώψεις τῶν κτιριακῶν ἀθροισμάτων σπίτια περασμένης ἐποχῆς δέν παρεμβάλλονται καὶ ἡ γεωμετρία τῶν δρόμων δέν θίγεται ἀπό οἰκοδομικά υπολείμματα τοῦ παρελθόντος. Ή κοινωνική διευκόλυνση ἔχει καταργήσει τὰ στοιχεῖα τῆς νοσταλγίας. Ο Βασιλειάδης ζωγραφίζοντας πιστοποιεῖ μιὰ κατάσταση καὶ ἀκόμα ἀνθέλουμε, ζωγραφίζει καὶ τίς δυνατότητες πού ἡ ίδια αὐτὴ ἡ κατάσταση ἐμφανίζει ἀπέναντι στὸν ἐαυτό της τή δεδομένη στιγμή.

΄Ομως ύπάρχει καὶ ἔνα δεύτερο σκέλος στὴ δουλειά τοῦ Βασιλειάδη. Είναι οἱ κατασκευές του πού ἀποτελοῦν μιὰ σύνδεση ζωγραφικῆς καὶ γλυπτικῆς καὶ πού προσφέρονται στὸ μέγεθος τῆς παλάμης. Είναι τὰ σπίτια τῆς ζωγραφικῆς του, βγαλμένα ἀπό τοὺς πίνακές του, λυτρωμένα ἀπό τὴν ἐνταξή τους σὲ μιὰ πραγματική καὶ αὐστηρή γεωμετρία. Μεταθετά καὶ εὔκολα στούς συνδυασμούς τους ὑπακούουν στὸν θεατὴ προσφέροντάς του τὴν αἰσθηση τῆς παντοδυναμίας ἐνός παιδιοῦ, πρὶν οἱ συμβάσεις τὸ βραχικυκλώσουν πρὶν οἱ προδιαγραφές ἐνός «προορισμοῦ» ἀκρωτηριάσουν τὸν ψυχισμό του.

Θεοτόκης Ζερβός



Ύψος 13cm, 1976