

Τάσος Κόρφης

Βάρδια ἐπ' ἄγκυρα

"Εβλεπα ἔναν ἐφιάλτη στήν κουκέτα μου τήν ὥρα πού ἤρθε ὁ λοστρόμος καὶ μέ ξύπνησε. Πράγματα τρελλά, χωρίς ἀρχή καὶ τέλος.

Εἰμούνα, λέει, μέ κάποιο κορίται σ' ἔνα πόρτο. Ἀπόγευμα θά ταν μιά κι είχα πέσει νά κοιμηθῶ μεσημέρι. Σ' ἔνα μικρό αὐτοκινητάκι σάν κι αύτά τοῦ λούνα-πάρκ πού τρέχαμε, πήδηξε στό καπώ του μιά μαύρη γάτα. Ἀγρια μέ κίτρινα μάτια σάν τοῦ ἔξαποδῶ. Μόλις πού πρόφθασα νά κλείσω τό τζάμι μαγκώνοντας λίγο ἀπό τό ποδάρι της. Οὔρλιαζε· τεντώνονταν νά μᾶς ἀρπάξει.

Τρέχαμε σέ δρόμους γεμάτους αὐτοκίνητα, μέ τή λυσσασμένη γάτα στήν πλάτη, χωρίς φρένα. Νά θέλεις νά σταματήσεις καὶ τό ἀμάξι νά κατρακυλάει σέ τρακάρισμα. Σβέλτα νά κόβεις τό τιμόνι, νά γλιτώνεις ἀπό τρίχα κι ἐκειδά νά βλέπεις μεγαθήριο μιά μπουλντόζα. «Ἀμαί» τό κορίται νά στριγίζει ἀπό δίπλα κι ἡ γάτα νά φέρνει τούμπες στό καπώ καὶ νά κουτρουβαλάζεται. Νά κλείνει τά μάτια.

"Ολα τοῦτα κάθησα ἀμέσως - ὅταν ὁ λοστρόμος βρόντηξε πίσω του τήν πόρτα καὶ τά γραψα νά μήν τά ξεχάσω. "Ονειρα τοῦ ὕπνου καὶ τοῦ ξύπνιου βλέπω πολλές φορές τώρα πού γέρασα, μά τά ξεχνῶ. Στά νειάτα μου ζούσα πολύ περισσότερο.

Εἶμαι καπετάνιος στή «Σφαίρα», μικρό περιπολικό τῆς Διώξεως Λαθρεμπορίου. Ταξιδεύουμε στά νησιά καὶ στήνουμε καρτέρια στά κουτραμπάντα. Μέρες καὶ νύχτες ἀλωνίζουμε τά πέλαγα γιά ἐκεῖ πού μᾶς σέρνει ὁ ἀσύρματος ἡ μᾶς πάει τό κέφι μας. Καμιά πάλι φορά, κουρασμένοι ἀπό τό πέρα-δῶμε, σταματάμε μισοπέλαγα καὶ ψαρεύουμε.

Λίγα χρόνια δουλεύω στή «διώξη» καὶ πολλά στή θάλασσα. "Έχω φέρει τούμπα τόν κόσμο. Στά μπράτσα μου ἔνα φανάρι καὶ στό δεξί μου μερί ἡ Μαίρη ἀπό τή Βηρυτό.

Ανήσυχα χρόνια, ησυχα - ἀς πούμε, σήμερα. Τό Αίγαιο μιά λίμνη μπροστά στή μεγάλη θάλασσα. "Ενας παράνομος νά κυνηγάει τώρα τά κουτραμπάντα...

Μέ φωνάζουν στή γέφυρα. Ανεβαίνω κούτσα κούτσα τίς σκάλες. Νύχτωσε γιά καλά καὶ μπαίνουμε χωρίς πλοϊκά στό μικρό κόρφο, τρύπα στήν πέτρα. Ολόγυρα ψηλά βουνά. Μονάχα τό καράβι καὶ τό σκυλόφωρο. Φουντάρω τή δεξιά. Σβήνω τίς μηχανές, τά φώτα τῆς κουβέρτας. Διώχνω γιά ὑπό τό τοσούρμο. Μένω βαρδιάνος στή γέφυρα μ' ἔνα ναύτη στήν πλώρη.

"Εδῶ θά πρέπει νά ξημερωθῶ περιμένοντας. Καλοκαιριάτικη νύχτα ζεστή μέ φεγγάρι. Οι ἀστερισμοί ἔχουν τίς δικές τους ιστορίες κι ἐγώ τίς δικές μου. "Αληθινές καὶ ψεύτικες σάν τίς ιστορίες τοῦ φίλου μου.

Τό ξέραμε, βέβαια, πώς ὁ γέρος ναυτικός μᾶς ἔλεγε, σχεδόν πάντα, ψέμματα, ὅταν πηγαίναμε νά τόν συναντήσουμε στά καταγώγια πού σύχναζε. Σκούρα φανέλλα, μαύρος ἐπενδύτης, μπερές. Μάτια παιδιοῦ καὶ χειλή φιλήδονα. Κορμί κυρτό, κοντό, ξέσαρκο, δύο κόκκαλα.

"Ἐλεγε μέ τίς ὥρες ιστορίες, μισοκρυμένος στούς καπνούς τῆς ταβέρνας. "Ιστορίες πού ἄκουσε κάπου καὶ μᾶς τίς πάσαρε γιά δικές του -ποῦ νά ξεχωρίσεις τό δικό του πρόσωπο;-

Πόσα δέν εἶχαμε ἀκούσει ἀπό τά χειλή του... Σαράντα χρόνια στή θάλασσα καὶ δέν ἔλεγε νά ξεμπαράκει. Παντρεμένος, ἀς πούμε, ἔδω, χωρισμένος ἐκεῖ. Χαιρόνταν τίς φουρτούνες καὶ παρακαλοῦσε τά ναυάγια τόσο πού κάποτε λίγο ἔλειψε νά τόν μαχαιρώσει ἔνας καπετάνιος. Μέ δίπλωμα πρώτου πλοιάρχου στήν τσέπη του τσουρμάριζε ὅπου εύρισκε: μαρκονιστής, μάγειρος, λαδωτής, μούτσος. Στήν ξηρά δέ μποροῦσε νά κάνει.

«Λοιπόν, λοιπόν» ἄρχιζε καὶ τά ναυάγια διαδέχονταν τά κρεβάτια. Δρόμοι στενοί, ἀδιέξοδοι, μ' ἔνα παλιό σπίτι, κάστρο στή φάτρα. Μ' ἀναμένο ταιγάρο νά περιμένεις νά τελειώσει ὁ προηγαύμενος. Μιά πόρτα πού ἀνοίγει καὶ κουλουριάζεσαι στή σκιά. Στό φῶς ὁ μεθυσμένος: κίτρινα δόντια, βρώμικο πανωφόρι.

Είταν τότε καὶ τότε καὶ τότε. Τό πέλαγος χωρίς τέλος, ὅπως τό βλέπεις ναυαγός. Κύματα, ἀμέτρητα κύματα. Τό στραβό σκυλόφωρο πού περιμένει. Τά ναυαγοσωστικά.

Μᾶς ἄρεσε νά τόν ἀκοῦμε, κάνοντας τάχα πώς τόν πιστεύουμε. Είτανε στό κάτω-κάτω γέρος ἄνθρωπος, εἰθελε νά κρατηθεῖ ἀπό κάπου. Πίναμε μαζί του τό κρασί μας κι ὅταν χωρίζαμε μεθυσμένοι τά βράδυα στά ντόκια, καθένας γιά τό καράβι του, ἐκεῖνος σιγοσφυριζόντας, ὅπωσδήποτε θά συνέχιζε μέσα του τίς ιστορίες πού μᾶς ἀφησε μισοτελειωμένες.

Ἐπιστρέφω στή νύχτα: ἔνα φῶς στή θάλασσα μέ φέρνει πίσω. Ποιός ἄραγε, νά ψαρεύει μέ λάμπτα, σέ τόσο γεμάτο φεγγάρι; Γαλήνη: ἀκούω τό σκισμό τών κουπιών. Μαζεύω τά μάτια μου νά δώ τό κορμί. Μαυρίζει στήν ασπρη βάρκα. Κινεῖται μπρός πίσω σά μηχανή. Πλησιάζει.

Λέω νά τοῦ μιλήσω. Είναι πολύ μακριά ἀκόμα. Μά κι ὅταν θά φθάσει θά μ' ἀκούσει; Κάπου θιάζεται νά πάει ἔνα μέ τά κουπιά. Ο ρυθμός γρήγορος, λαχανισμένου ἀνάσα. Τό πρόσωπό του δέν τό διακρίνω, ἔτοι ὅπως καμπουριάζει.

Χρόνια τώρα πρόσωπα πού περνοῦν καὶ φεύγουν. Τό κορίτσι στό διπλανό κάθισμα πού καπνίζει: βλέπω τό χέρι, (τά πόδια κρυμένα σέ μακριά φούστα), λίγο ἀπό τό πρόσωπο. Μιά κάφτρα τσιγάρου σέ κάποια ἀπόσταση δημως. Δάχτυλα πού πλησιάζουν σέ χέρια πού ἀπομακρύνονται.

Μά, νάτος κι ὁ καραβόσκυλος πού ξύπνησε καὶ τρίβεται στό πανταλόνι μου. Βαρύς, θρεμμένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ μάγειρα. Κοιτώντας τον καὶ τόν ἄνθρωπο μέ τή βάρκα πού δέ μ' ἔφθασε ἀκόμα μέ πῆρε τό παράπονο καὶ σέ σκέφτηκα.

...Νύχτα βγήκε ἀπό τό καράβι. "Ερημός πῆρε τούς δρόμους.

Τά ήλεκτρικά φανάρια στή σειρά κοντά στίς δέστρες μέ τούς κάβους τών καραβιών. Φυρονεριά, στριδώνες στά γυμνά ντόκια. Ακάθαρτα βρωμονέρια ἀπό λάδια καὶ φλοῦδες. 'Ανάμεσά τους ἔν' ἀσπρο χαρτί.

Κουρασμένος ἀπό τή βάρδια είπε νά πάρει λίγο τούς δρόμους, νά τόν χτυπήσει τ' ἀγιάζι. Γέρος, χρόνια ταξιδεμένος, ξαφλημένος πιά. Ξεκίνησε κι ἔμεινε μοῦτσος: δέ μπορούσε τά τέτοια.

Στό τελευταίο καράβι τής ράδας τόν είδε, κρυμένο κάτω ἀπό τή διαβάθρα: δυό μάτια σ' ἔνα κουβάρι ἀπό κόκκαλα. Περνώντας στριμώχτηκε ἀκόμα πιό πολύ, ἀποφεύγοντας τό θόρυβο. "Υστερα, ὅταν ξεπέρασε τό καράβι, ὁ σκύλος πέταξε ἀπό μιάν ἀκρη τή μουσούδα του ἄλλα δέ γαύγισε.

Σκέφτηκε: κρύβεται, δέ θά 'ναι τοῦ καραβιοῦ. Σκέφτηκε: θά τόν είχαν κάποιοι ξεχάσει κάπου· πιότερο πικραμένος παρά πεινασμένος θά πῆρε τούς δρόμους. "Ισως νά τόν είχαν ἀφήσει μοναδικό βατσιμάνη σ' ἔνα σάπιο καράβι φεύγοντας ὀλοι καὶ χωρίς φᾶι καὶ κουβέντα νά δραπέτευσε. Μπορεῖ, νά τόν είχαν δεμένο γιά τιμωρία καὶ νά σπασε τό λουρι.

Κοντοστάθηκε: σιγοσφύριξε νά τόν καταλάβει. Ο σκύλος τρύπωσε γρήγορα τή μουσούδα του κάτω ἀπό τό ξύλο καὶ σέ λίγο ἀνοίξει ἔν' αύτι ἀπό τήν δλλη μεριά. Ο ὅλλος ἔκανε τάχα πώς πλησάζει κοιτώντας ἔντονα ἀλλά καὶ μέ ἀγάπη τό μέρος τοῦ αὐτοῦ πού τώρα φαίνονταν μαζί κι ἔνα ύγρο μάτι. Καὶ ξάφνου, ἐκεὶ πού ὁ ἔνας κοιτάζει τόν ἄλλον ἀκούστηκε ἔνα μπάμ κι ὁ σκύλος πετάχτηκε ἀπό τή διαβάθρα, παρασύρωντας την καὶ μ' ἔνα πῆδο πού ἀκολούθησε ἔνα τρέξιμο κυνηγυμένου, χάθηκε πίσω ἀπό τά κασόνια μέ τά ἐμπορεύματα.

Συνέχισε μονάχος του νά περιπατάει στή νύχτα. Πέρα ἀπό τά κουρασμένα καράβια καὶ τά βιαστικά πού περιμένεναν φορτία, πῆρε τό δρόμο γιά τό μπάρ. Ανοιγμένες πόρτες σέ σπίτια μισογκρεμισμένα μέ δημοφρες σιδεριές στά μπαλκόνια τους, χωρίς λουλούδια. Εκεῖ τόν είδε καὶ πάλι διστακτικά νά τόν ἀκολουθεῖ ἀπό κάποιαν ἀπόσταση, ἐτοιμός νά πάει μαζί του ἥ νά τό βάλει στά πόδια.

Περάσαμε δημορφα κείνη τή βραδιά, ἔγω κι ὁ σκύλος. Πάντα περνοῦσα δημορφα ὅταν,

χτυπώντας πίσω μου τήν πόρτα, έπαιρνα τούς δρόμους γιά τις φτωχογειτονιές. Άγόρασα κουλούρι σέ σουσάμι στήν είσοδο τοῦ Λούνα-Πάρκ. Τό κοριτσόπουλο ξαναμένο άπό τήν δύσμη τοῦ κορμιοῦ του, έπεφτε έπάνω μου. Παραμέριζα νά περάσει γιά τά θηριά. Μιά γριά χάζευε τούς άκροβάτες. Πιό πέρα διαφέρει τον φαντάρος άτοσάκιγος σ' ένα μεγάλο, ψεύτικο κανόνι: «Ένθυμιον εἰς ἀγαπημένην».

Πήγαινα, θυμάμαι, στή φτωχογειτονιά νά βρῶ τόν Έρμογένη. Τά κορίτσια πού μπαινό-βγαιναν στό σπίτι του μιά πρόφαση. Μεσάνυχτα και μεσημέρια, τότε πού όλοι ήσυχάζουν, ήταν πιό εύκολη ή κουβέντα. Ένταση μέ απανωτά ταιγάρα. Ή Μαρίνα, ή γυναίκα του, είχε φέρει τόν καφέ και, συνήθως, κοιμόταν κοντά μου στό ντιβάνι.

Μιλώντας γιά διάφορα πράγματα, τίς περισσότερες φορές άσύνδετα, τά μάτια μου έπεφταν στά γυμνά της πόδια. Καλοφτιαγμένα μακριά πόδια μ' ένα δέρμα τρυφερό, καθόλου λειο. Μπορούσες νά νοιώσεις τήν άναπονή τους, όπως άναβλυζες άπό τούς πόρους: ζεστή και ύγρη. Θά χαίρονταν τά δάχτυλα τοῦ φίλου μου νά ζεκουράζονται έπάνω τους.

Στή μέση τοῦ τραπεζιοῦ ένα μεγάλο δοχείο: έκει ρίχναμε τά ταιγάρα μας. Οι καρέκλες μας άντικρυστά, τίποτα νά μή διαφεύγει. Απείραχτα τά βιβλία στά ράφια. Έγώ κι ο φοβισμένος Έρμογένης μέ τίς ώρες νά καπνίζουμε άπό τό ίδιο πακέτο.

Έξω άπό τό παράθυρο δύο κόσμος: βλέπαμε τά κεφάλια τους· τό σπίτι ήταν ισόγειο. Ο μπακάλης μέ τό τηλέφωνο άπεναντι, διάφορος τῆς μητέρας: «τί θά πεῖ ο κόσμος;», διάφορος τῆς πατερικής πού κατουράει τό στύλο.

Ολα στό μεγάλο, κοινό δοχείο: έννοιες, μικροστεναχώριες, ψευτοεγγωιμοί. Ή μικρή άδελφη του ή Έλπιδα, πού έπαιζε στό διάδρομο μέ τό παιδί, κι αυτή κάτι δικό μου. Κι ή μεθυσμένη Κατερίνα μέ τίς κατοχικές της ιστορίες κι ή Άννα μας μέ τό μικρό μπάρ μέ τίς ζωγραφιές του κι οι σκυλίσιες άγάπες μας

Νυστάζω κουράστικα νά θυμάμαι τόσους βασανισμένους προσμένοντας τούς παράνομους. Από ποῦ, λές, νά ρθουν; Πίσω άπό τά βράχια ή κόντρα στό φεγγάρι; Ξάγρυπνοι ήλη τή νύχτα θά διψάνε. Κρεμασμένο τό ταιγάρο τους, ασβηστο γιά ώρες. Και τά χέρια χαμένα στό ναυτικό άμπεχωνο.

...Είχαμε δει τούς γλάρους νά γυροφέρουν στά βράχια και καταλάβαμε πώς έπρεπε νά τά μαζέψουμε χωρίς νά περιμένουμε τά μετεωρολογικά. Τρία καράβια ξύλινα –παντούφλες πές– στό μάτι τοῦ καιροῦ. Στό τελευταίο κλειδί μᾶς πρόλαβε ή τραμουντάνα και μέ τίς μηχανές όρμούσαμε νά κρατηθοῦμε δρτσα στόν άνεμο πού μᾶς ξέσερνε.

Χαλάζι καλοκαιρινό σέ μιά άδεσποτή νύχτα. Φίδια οι άστραπές νά φωτίζουν γιά λίγο κι υστερα, άμέσως, κόλαση. Αγριό ποτάμι τό νερό, άσταμάτητο, χοντρό σάν καρύδι. Μούσκεμα οι χάρτες, διάφορης –δυστόπια μπόι– άδύναμος.

Τραβερσάραμε γιά ώρες στόν καιρό, στό ίδιο σημείο. Έγώ στή γέφυρα, διάφορης στό τιμόνι κι ο καραβόσκυλος μέ τά κόκκινα μάτια. Νά κρατιέται στό πρεβάζι τῆς μπουκαπότρας, νά τεντώνεται και νά ούρλιάζει.

Μᾶς ξεγέλασε σέ λίγο ό καιρός, κόπασε ό άγέρας, έμεινε μονάχα χοντρό τό κύμα. Τσακισμένοι –ούτε μπορέσαμε νά μετρήσουμε τί χάσαμε– βάλαμε πλώρη τό ένα καράβι πίσω άπό τ' άλλο γιά ένα άσφαλισμένο, όπως πιστεύαμε, όρμο. Φουντάραμε κοντά κοντά και πήγαμε γιά υπνο. Εκεί στόν υπνο μᾶς βρήκε και πάλι ό χαλασμός.

Σεισμός τάραξε τίς κουκέτες, άνοιγόντας και χτυπώντας πόρτες και γκρεμίζοντας ό, τι έβρισκε. Τό καράβι πλαγιασμένο στόν καιρό, άκυβέρνητο, ήλο κι έπεφτε στά βράχια.

Τρέξαμε, όπως όπως, στή γέφυρα, βάλαμε τίς μηχανές νά κρατηθοῦμε. Μούγκρισε τό καράβι, γονάτισαν τά φώτα, πήρε νά όρμησει ή πλώρη στόν άνεμο. Γροθιά στή γροθιά. Αναμαλλιασμένοι οι φοβισμένοι έτοιμοι νά πηδήσουν. Νά τρέμουν τά πόδια κι ή καρδιά, άκόμα, ν' άντεχει. Φωνές άπελπισίας άπό τήν ξηρά. Άναμεσά

τους μιά εύχη –πάντα θά τή θυμάμαι– ένός γεροψαρά πού έχασε μέ τήν άλλαξοκαιρία
τά δίχτυα του: «ό "Αι-Νικόλας νά μᾶς γλιτώσει».

Κι ο "Αι-Νικόλας μᾶς γλίτωσε κι άράξαμε, έπιτέλους, στό νησί χωρίς δύμας νά
τιμήσουμε τή μνήμη του. Ξεφάντωμα ανάκατο μέλατια και τρόμους. Πρόσωπα
ρουφηγμένα πού άργοπατούν σ' άπελπισμένα ζειμπέκια.

Ξημερώνει· κανένας δέ φάνηκε· θ' άλλαξαν δρομολόγιο οι παράνομοι. Τά φῶτα
σβήνουν, τ' άστέρια σβήνουν, δύκοσμος ξυπνάει σκοτώνοντας όνειρα. Ή περιπέτεια
τής νύχτας τελειώνει σέ μια καινούρια μέρα πού άρχιζει.

Πέρα τά γύρω νησιά άχνοφαίνονται, άγκυροβολημένα καράβια, συντροφιά στό
δικό μας καράβι. Ή θάλασσα πρωινή, άκυμαντη έως έκει πού φθάνει τό μάτι.
Παίρνεις κουράγιο, θέλεις και πάλι νά φύγεις. Νά περάσεις μόνος χωρίς καμήλα τήν
έρημο.

Τώρα ξεχάστηκαν όλα· τά μάτια έπιμένουν νά δοῦν, νά καταγράψουν, τά πόδια νά
πάρουν καινούριους δρόμους. Ξεθωριάζουν οι έντασεις τής νύχτας. Τό πρωινό
άγιαζι εύωδιάζει χώμα και σάρκα. Οι γλάροι δρυμοῦν ν' άρπαξουν τό λαχταριστό ψάρι.
Ή γέρικη καρδιά μου φτερουγίζει σέ καινούρια ποιήματα. Ως πότε, ώς πότε;

Τάσος Κόρφης

