... un no sé qué que quedan balbuciendo...
SAN JUAN DE LA CRUZ

Μιά παρουσία ξαφνική σέ τζάμια κλειστά "Ενας άέρας πηχτός σά λάδι, "Ενα όλος ἀπό μαύρους καπνούς ἀκίνητους φουντώνει Ταινία ἀσπρόμαυρη στρατιωτῶν Γίνεται ἔγχρωμη μόλις πατήσουν τήν κίτρινη γῆ Λάμψη διάχυτη κραυγῆς πού πήζει τό φῶς Καίγονται πέτρες σάν βάτα καί δάχτυλα δέντρου.

XV

Κηρύνεια μήνας Ιούλιος

Οἱ δυό τους πάτησαν τήν ὥρα τῆς μνήμης Μέρα πού δέν ἄγγιζε ποτέ της μέταλλο "Ενας μαγνήτης κατακορύφωνε τή σκιά τοῦ ἤλιου Κυνηγώντας τόν Πατέρα ἔσφαξε τόν άδελφό 'Ο "Αλλος κλοτσώντας κεφάλια ἔρριξε χάμω τό σκηνικό Κάτι μουρμούρισε ὁ Χορός σάν «ἡ γῆ δέν πεθαίνει» 'Ο "Αλλος μέ τό μαχαίρι βίασε τὴν 'Αντιγόνη 'Ανάμεσ' ἀπ' τά δάχτυλα τῆς ἔτρεχε ἄμμος Μέ ἀετούς καί ἡμισέληνα καί τόν τυφλό ἤλιο.

Θάνατος ἥχου καί σῶμα τοῦ ἀνέμου Μιά ἐβδομάδα μέ ξεκοιλιασμένες μέρες Οὔτε πού πρόφτασε ὁ μαντατοφόρος νά πεῖ Ἡ σιωπή τῆς φωτιᾶς τοῦ ἀκαψε τή γλώσσα.

XVI

Στό τρίξιμο τῆς πόρτας παγώνει λογική Καί πρίν ἀκόμη ἀκουστοῦν τά βήματα Τῆς κόβονται τά πόδια ζητάει νά ξαναπαίξει Τό ρόλο της, ἔρχεται ὅμως τό ἄδικο μαχαίρι Τῆς ἀνθίζει τό αίμα καί τῆς ἀνοίγει τ' ἄντερα Αλλά καί πάλι προσπαθεῖ νά κάνει θέατρο Μέχρι πού νά ξεψυχήσει στή σκιά της Κι ὅσοι ξεχάσουν τά πρόσωπα καί τά λόγια τους Γίνανε σκόνη πίσω ἀπ' τό ποδοβολητό ἀνέμων.

Εκρήξεις ἀπό ἔντομα βροντές ἀπό πουλιά



Ανίες τοῦ μεσημβρινοῦ μέ βουλιαγμένες μέδουσες Ό,τι κρυφό καί δροσερό τό σπέρμα
Η δίψα πού τό ζητεῖ μέ μισόκλειστα μάτια Τήν ὤρα πού τζιτζίκια κουρδίζουν τά ρολόγια Τριζόνια τραβοῦν μέ τριχιές τό βυζί τῆς αὐγῆς Κι ὅταν ἔνα τόξο ἀπό νερό τεντώνεται Νά πεταχθεῖ ἡ πρώτη μικρή κραυγή
Ο πρῶτος ἰδρώτας στά πάνω χείλη.

XVII

Δέν τολμάει πιά τήν άλήθεια δειλιάζει
Δέν ἔχει τοῖχο ν' ἀκουμπήσει παράθυρο νά πιαστεῖ
Τά παρακάλια της δέν ἀφελοῦνε τίποτα
Ο ἤλιος τήν ἐκδικεῖται δέν τήν ἀκούει θάλασσα
Κι αὐτοί πού νόμιζαν πώς ἤταν θεατές δέν ἤταν
΄Αλλο ἀπό θεατρίνοι τῆς κακιᾶς ὥρας
Πῶς ἄγγιξε τό φῶς καί πότε;
Μ΄ ἔνα νυστέρι τοῦ κόψανε τή μνήμη
Αλλάζουν οἱ μηχανικοί τή σκηνή κι οἱ θεατές
Οἱ πραγματικοί εἰδαν τήν κάθαρση στ' ἀλήθεια:
Τά μαχαίρια δέν ἤταν πιά σύνεργα
Μά ἔργα καί μάτωναν τήν πραγματικότητα
Κι ὅμως αὐτοἱ συνεχίζουν καὶ σβήνονται
Μαζί μέ τά φῶτα πού κατέβασε ἡ αὐλαία.

XVIII

Στίγματα θλίψης σέ διάχυτο ἄνεμο
Δέν ἀρμενίζουν στό φῶς ὅταν βραδυάζει ΄
Νυχτερινά καμάκια τά κυνηγοῦν μέχρι
Πού νά χαθοῦν στό ξέστρωτο κρεβάτι τοῦ Γαλαξία
Τ΄ ἀγκάθια ράβουν τίς πληγές φουσκώνουν μυτερά
Ποτάμια καί χύνονται σέ ἄγνωστη γῆ
Πάνω ἀπό πολιτεῖες ρόζ καί θανάσιμες
'Αχειροποίητα βουνά πού νίφτηκαν συχνά
Στή μεγάλη ἄρνηση βροχερῆς ἀνομίας ἤταν ἀρχή μά
Δίχως τέλος ἡ βάση τους καί φωνές παγωμένες
"Εφταναν στήν κορφή ἄπλωναν μαξιλάρια καί βέλη
'Αργά πουλιά σηματοφόρα τοῦ Μεγάλου Γέλιου
Πού μιά καί γιά πάντα μέ τά δόντια τῆς πλάνης
Χαράξαν μυθιστόρημα σκόρπιο στό αἴμα μου.

XIX

Κι ὅμως τά πολλά φῶτα ἐκρέμασαν τήν εἰρωνεία στήν εἴσοδο Ἐτράβηξαν τό χάδι ἀπ᾽ τό χέρι πάνω στά στήθη σου