

“Οταν, βέβαια, τέλος, κατάλαβαν κι: οι άλλοι τί συνέβαινε, έγιναν προσπάθειες γιά νά τόν μεταπείσουν, δημητρικά οίκογενειακά συμβούλια, συσκέψεις ιατρών, άκόμα κι οι άρχες τής πόλης έπενέβησαν

άλλα δικρός Λεονάρδος, πιστός στίς παραδόσεις τών προγόνων μας, άρνήθηκε νά μεγαλώσει, προσφέροντας μ' αύτόν τόν τρόπο ένα φαινόμενο, πού γρήγορα έκανε τήν πόλη μας κέντρο τής γενικής προσοχῆς –

κι έτσι τ' άγαλματα τών ήρώων είχαν τώρα περισσότερες έπισκεψεις.

ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΗΡΩΑ

“Ας άποχαιρετιστοῦμε, λοιπόν, γιατί ποιός ξέρει – και θάρχονται γενιές και γενιές και θά μέ βρίσκουν στήν ίδια θέση (ιδιαίτερα τό βράδι πού λείπω),

βέβαια, υπήρξα κι έγώ άφελής, ή μάλλον ένας γεναιόψυχος χωρίς εισιτήριο, ή άκουσα τό τρίξιμο μιᾶς πόρτας μέ τήν άληθινή του σημασία, σάν ένα τραγούδι, πού όταν βρέχει, παίρνει τό μέρος τών φτωχών

και κάθε τόσο άλλαζα θέση στή λάμπα, γιά νά χω μιά άκόμα περιπέτεια, σάν κάποιον πού τόν όδιωξαν τόσες φορές, ώστε έφτασε σέ πλήρη άνθιση, ή έπεφτα στόν ύπνο όπως στίς ρόδες ένός άμαξιού, ή έστω νά μήν τραγουδάω μόνο τίς νύχτες πού ή φήμη κοιμάται –

είμαι καθ' όλοκληριαν άνεντιμος: όπως αύτός ό κόσμος πού μόνον όταν τόν ύπόσχεσαι, σου άνήκει.

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

“Εχω, βέβαια, λόγους νά είμαι σύντομος στήν άφήγηση τών θών θά έπακολουθήσουν – άλλα, Κύριε, γιατί μισῶ τόν έαυτό μου, τί έφταιξα, τί έχω ξεχάσει ή τί δέν έπρεπε νά θυμηθῶ, άρχισα νά ψάχνω, ζεφύλλισα χειρόγραφα, ήμερολόγια, δρομολόγια τραίνων, άνοιξα παλιές κάμαρες, ζρμησα στό διάδρομο και κοίταξα πισω άπ' τά παλτά τών ξένων – έκει έμενε πάντα διασκόλωνικωφ, κρύωνε, τού ριξα κι άλλα σκεπάσματα, «τό κουδούνι, μοῦ λέει, δέν τ' άκούω», «νά δεῖς έγώ ήσυχία» τοῦ λέω και θυμήθηκα τά βράδια πού μ' άρεσε νά παιζω άκορντεόν μέ τόν παλιό κορσέ τής μητέρας, ή φορούσα ψύχραιμα τό παλτό μου (άφοῦ στό βάθος τίποτα δέ συχωριέται), ύστερα βρεθήκαμε στό προάστιο, άναβαν ένα ένα τά φανάρια τοῦ δρόμου, παγνιά – έγώ, γιά λόγους πού δέν είναι τοῦ παρόντος, φορούσα ένα άλλο πρόσωπο, παρόλο πού μ' έμποδίζε τρομερά στό μάστημα, ίδιαίτερα όταν έτρωγα τά δάχτυλά μου (παλιά συνήθεια άπ' τήν έξοχή) κι όπως είμαι έκ φύσεως σπλαχνικός πήγα και χτύπησα τήν πόρτα, μοῦ άνοιξαν, «θέλετε τίποτα;» μοῦ λένε, «οχι, τούς λέω – άλλα δέν μπορώ νά ξεχάσω», γιατί, φίλοι μου, ή εύτυχια είναι ζήτημα δευτερεύον κι ένας τρελός είναι κι αύτός εύπρόσδεκτος μόνο όταν χάνει – τάχυνα τό βήμα μου κι έστριψα γρήγορα τή γωνιά, ποῦ πήγαινα;

έξαλλου ήταν άργα, βράδιαζε, και μακριά άκούγονταν οι τελευταίοι πυροβολισμοί: οι λευκοί κι οι κόκκινοι πολιορκούσαν τήν Όδησσο – κι Όδησσός δέν ύπήρχε.

Τάσος Λειβαδίτης