

Η Μεγάλη Πλατεία

Κεφάλαιο από όμώνυμο μυθιστόρημα

ΟΛΟΙ όνειρευόντανε τόν καβαλάρη, τόν ζηλεύανε. Ἐκεῖνος πέζευε ἀμίλητος, μᾶς ἔρριχνε τό φόρτωμα στά πόδια, τραβιότανε σέ μιά γωνιά καὶ δέν μιλοῦσε. Λέγαν πώς δέν κοιμότανε τή νύχτα, ὅτι τά μάτια μένανε κοκκαλωμένα σάν σέ ἄγαλμα, «μιά μέρα θά κυλίσει ἀπό τή σέλλα, θά χαθεῖ» ἐπέμενε ὁ Χριστόφορος, καὶ ἔλεγε «αὐτός είναι πού ἐμπιστεύομαι ἀπ' ὅλους πιό πολύ». Ὁ καβαλάρης ἄκουγε σάν ξεραμένος καὶ εἰπε τότε μιά γειτόνια «θαρρεῖ κανείς πώς τοῦ ἀδειάσανε τό αἴμα του», μά πάλι δέν ἀκούστηκε κουβέντα ἀπό κείνον, μπορεῖ νά τοῦ είχαν ξεραθεῖ καὶ τά αύτιά, ἡ γλώσσα «ἀφῆστε τον» μουρμούρισαν, «ἰσως νά είναι ἔωτικό, καταραμένος, καὶ δέν πλαγιάζει, δέν πονεῖ». Καὶ τότε τράβηξαν δυό - τρεῖς τίς ξιφολόγχες τους, «καιρός νά δοκιμάσουμε» φωνάξαν, καὶ σκέφτονταν τό ἄσπρο του τό ἄλογο, πού λέγανε πώς οὔτε αὐτό κοιμόταν. Καὶ τότε ἀνασάλεψε ὁ καβαλάρης του, ἀκούμπησε γερά στό ἔνα χέρι καὶ σηκώθηκε καί, πιάνοντας τό χαλινάρι, ἔφευγε ἀμίλητος, καὶ ξεθαρρεύαν τά παιδιά καὶ τόν ἀκολουθούσαν καὶ κείνος πήγαινε μπροστά, τό ἄλογο ἐρχόταν πίσω του ὑπνωτισμένο, κάποτε φτάνανε στήν ἐκκλησιά, διαλέγανε τό πιό σκιερό της μέρος καὶ ξαπλώναν, ἐκεῖνος μέ τά μάτια στηλωμένα, τά χέρια ἀνοιχτά, τά πόδια τεντωμένα. «Θαυμάζω τον πού βρίσκεται συνέχεια σ' ἐγρήγορση, μπορεῖ κανείς νά ἔχει ἐμπιστοσύνη» ἐλεγε ὁ Χριστόφορος· μά πάλι τοῦ θυμίσανε ὅτι ἀκόμη κι οι θεοί ὄρίζανε ἀνάμεσα στούς ὑποταχτικούς τους ἄνθρωπους πού είχαν μάτια δεκατέσσερα. Μά ἡ ἐμπιστοσύνη είναι κάτι ἄλλο, θά σκεφτότανε, δέν ἔξαρτάται ἀπ' τό πόσο μένεις ξύπνιος ἡ κοιμάσαι, δέν ἔξαρτιέται μόνο ἀπ' αὐτό.

ΚΑΙ κάποτε ἀρχίσαν τά ἐπεισόδια, δέν ἔμενε καιρός γιά συμπεράσματα, «στήν ὥρα τῆς φουρτούνας πώς νά τά σκεφτεῖς;» θά τούς παραπονιόταν ὁ Χριστόφορος, κι ἀπλώθηκε ὁ πανικός, «βουλιάξαμε καὶ πāμε» ἐθρηνοῦσαν, καὶ τρέχοντας μέχρι πού χάσαν τήν πνοή τους τ' ἄλογα, ἀφήνανε γιά τελευταία πιά φορά τά πατρικά τους χώματα καὶ κλείνονταν στό κάστρο. Ἀπ' τό πρώι στό σύνυρο τῆς θάλασσας φανήκαν ν' ἀρμενίζουν τά καράβια, «ποιόν φέρνουνε;» ρωτοῦσαν τόν Χριστόφορο, καὶ κείνος θά μποροῦσε νά τούς πεῖ, νά προμαντέψει. Γιατί αὔξαίνανε στήν πόλη οἱ προδότες, τοῦ λέγανε καὶ κείνου χίλια μυστικά, χωρίς ποτέ του νά μπορέσει καὶ νά τούς πιστέψει, «φοβάμαι τούς διπρόσωπους, τούς μάντεις, φοβάμαι τό πού γίνανε πολλοί καὶ τρύπωσαν μές στίς αύλές μας καὶ στά σπίτια μας». Τό πιό καλό, σκεφτόταν ἔνα βράδυ, πού ξαπόσταινε, θά ἥτανε νά ζει κανείς μονάχος, «σκέφτομαι νά καλογερεύαμε» τοῦ εἰπε κάποτε ὁ Θεολόγος, μά ποιόν μπορεῖς νά ἐμπιστεύεσαι κι ἔκει; Τοῦ ἄλλου τοῦ ἀρέζανε τά σκοτεινά δωμάτια, κατώγια πού τά κλείνανε ἐρμητικά, πού σ' ἔκλειναν ἀπ' ἔξω κι ἀπό μέσα καὶ ἔκει κοιμόσουν, ἔκει ξύπναγες, σοῦ φέρνανε θιβλία πού διαλέγανε ἐκεῖνοι, μηνύματα μονάχα ἀπό τούς δικούς τους, ὅτι τούς ἀρέσανε· «τήν ἔζησα καὶ τήν παρανομία» καὶ ἥθελε νά πεῖ: δέ μ' ἄρεσε, μυρίζει μούχλα ἔκει μέσα.

ΚΑΙ πάλι ἥρθε στό μυαλό του ἡ ιδέα «ποιόν μπορεῖς νά ἐμπιστεύεσαι;» θά ἔλεγε πώς γιά τόν καθαλάρη του θά ἔθαζε τό χέρι στή φωτιά, είναι δοκιμασμένος, καί τότε πέσανε γνωστοί καί φίλοι καί τοῦ λέγανε πώς ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Κοκκαλᾶ, «γιατί δέν μίλησε ποτέ μαζί μας καί μᾶς ἀποφεύγει;» καί ἀπαντοῦσε ὁ Χριστόφορος «αὐτό 'ναι ἵσα - ἵσα πού μέ ἡσυχάζει». Μά μόλαταυτα ἔπιασε καί ρώτησε τόν ταχυδρόμο γιά τούς συγγενεῖς του, γιά τό ἀπό ποῦ βαστά ἡ σκούφια του καί ἡ φυλή του, καί κείνος σχεδόν κλαίγοντας θυμήθηκε τό ἄτυχο χωριό του, «ἀνάμεσα σέ κείνους πού σέ διώξανε, στεκόμουνα κι ἐγώ» τοῦ ὄμολόγησε, μά δέ μιλοῦσε, τόν εἶχε πάρει ἀπό κοντά του ὁ πατέρας του, «ἐσύ θά μοῦ κρατᾶς τόν γκρά» τόν ἐσυμβούλεψε· λοιπόν, δέν ἦταν κι οἱ χωριάτες τόσο εἰρηνικοί, μπροστά στεκόνταν οἱ γερόντοι ἀσπλοι καί πίσω περιμέναν τά παιδιά τους μέ τούς γκράδες. Ἐγέλασε θλιμμένα ὁ Χριστόφορος, «αὐτά ὅλα τά μάντεψα» ψιθύρισε, «μά πέρασε πολὺς καιρός πού μοῦ κατέβηκε ἡ φώτιση» - «ποιά φώτιση;» - «ἡ ἀπό Θεοῦ»· μά ποιός ἀπ' τούς δικούς του θά τό πίστευε; τήν μάχονταν τήν ἐκκλησιά καί τούς παπάδες, «τόν μάχομαι κι ἐγώ τόν δέσποιτα καί μ' ἔχει ἀφορεσμένον» εἶπε, δέν ἤξερε σέ ποιόν νά στηριχτεῖ. Καί εἶπε ὁ ταχυδρόμος του «θά ἤθελα νά ξαπλωθώ», χωρίσανε καί σκέφτονταν ἐκείνος ἀπό μόνος του, ποιόν ἄλλον θά τοῦ εἶχε ὁ Κοκκαλᾶς στά πόδια του χωμένον.

ΑΝ ἦταν ἡ Ειρήνη θά τοῦ τό 'λεγε, μπορεῖ νά ἐπλεκει μάνιστορία, ἔνα παραμύθι, «ποτέ μου δέν κατάλαβα γιατί πονᾶς καί μάχεσαι» τῆς ἔλεγε, καί κείνη τοῦ ὄμολογούσε πώς τούς ἀγαποῦσε ὄλους, γι' αὐτό ποτέ της δέν κοιμόταν μόνη, «μπορεῖ καμιά φορά καί νά μέ νοιώσεις» τοῦ παραπονιότανε, καί πάλι τήν ἀποζητοῦσε τήν ἀγκάλη τους, «νομίζω πώς ἀνήκω στό κορμί σου καί πώς ἀποσπάστηκα, αὐτό τό δέρμα τό γνωρίζω ἀπό πάντα τό πονάω».

ΣΤΟ σπίτι πού τούς πήγανε καθόντανε ἡ μάνα, τό κορίτσι κι ὁ γαμπρός, κάποτε είχανε ξημερωθεῖ σ' αὐτή τή σάλλα, θά πρέπει νά τανε ὁ ἀρραβώνας τους· ἐκείνος είχε ἔνα ἄγριο μαλλί, πού ὅλο προσπαθοῦσε νά τό συμμαζέψει μέ τό χέρι του, γιατί χωνότανε στά μάτια του καί δέν μποροῦσε νά χορέψει. Ἡ μάνα του τόν γνώρισε, «πῶς γίναμε ἀντίθετοι;» ψιθύριζε κλαμμένη, οἱ ἄλλοι δύο ἄρχισαν νά ψάχνουν, «τά ἔκρυψες ἀπ' τό λαό» τοῦ εἶπε ὁ Χριστόφορος, νά δικαιολογηθεί, «ὅλοι τό ἴδιο κάνουμε» μουρμούρισε ὁ ἄλλος· θυμήθηκε τή σύναξη πού είχαν κάνει στό χωριό, τά φέμματα, τίς κλάψες πού τοῦ λέγανε. «Υστερα ξεσκώσανε τά πράγματα, τόν πήρανε κι αυτόν μαζί τους καί τραβήξανε γιά τήν ἐπάνω πόλη, γιά τό χάλασμα.

«ΠΕΡΙΜΕΝΑ νά μέ δικάσουνε οἱ δικαστές, οἱ νόμοι» τοῦ παραπονέθηκε ὁ πρώτος ἄντρας, μά ὁ Χριστόφορος μποροῦσε νά τοῦ πεῖ «κιοτέψανε, προσπάθησα, τούς φώναξα νά θγοῦν ἀπό τά σπίτια τους καί κείνοις βρέθηκε νά είναι ὄλοι ἄρρωστοι καί στέλναν τίς γυναίκες τους νά κλάψουν». Γι' αὐτό ὑπάρχει πάντοτε μιά λύση, θυμότανε τά παραμύθια, τήν καλή γυναίκα καί τόν ξυλοκόπο, ἄν τριγυρνούσαμε στήν μοναξιά, ἄν κατοικούσαμε στή θάλασσα καί ἀρμενίζαμε ὄλο τόν χρόνο, μπορεῖ νά λύνονταν τό πρόβλημα, νά πνίγαμε τούς Κοκκαλάδες τούς Φαρμάκηδες στά ἀνοιχτά καί νά χανόμασταν. Μά πάλι θά τοῦ λέγανε «ἐσύ θουνίσιος, τί γυρεύει μέ τά κύματα;» Θάρροῦσε πώς τούς ἄκουγε πού ψιθυρίζαν στά σκοτάδι, «αὐτ' είναι ἡ εύκαιρια πού προσμέναμε, ἡ τώρα ἡ ποτέ» καί κείνος στέκονταν στά σκοτεινά, πίσω

ἀπ' τὴν πόρτα τῆς καλύθας. Καί τότε λέει «θέλω μιά παρηγοριά», ἄν ἡταν Ἡ Εἰρήνη θά ξαπλώνανε, «είμαι ό πρῶτος ἄντρας πού σέ φίλησε, πού σέ πλαγιάζει», καί ἡ γυναίκα τοῦ ἀπαντοῦσε ὅτι «ναί», κανένας ἀπό κείνους τους δέν ἡταν ἄντρας, δέν ἡταν ὀλόκληροι, δέν τὴν γεμίζαν, καί ό Χριστόφορος δέντρούσε τούς λυγμούς του, «μέ τρώει μιά κακιά ἀρρώστια» ἔλεγε, καί ἐννοοῦσε πώς τοῦ σάλευε.

«ΠΡΟΧΤΕΣ τινάχτηκα στό δρόμο, θαρροῦσα πώς τὴν ἔθλεπα νά περπατᾶ», μά είπε: Ἡ Εἰρήνη δέν μαζεύει τά μαλλιά της κότσο, μά δέν μπορεῖ παρά νά ἡτανε αὐτή, ἔτσι πού πάει σά σερνάμενη, είναι αὐτή πού τὴν κατακουράσανε καί γέρνει, τινάχτηκε λοιπόν στό δρόμο καί τὴν ἔψαχνε, μά τὸν τυλίξαν τό σκοτάδι κι ἡ ἐρημιά καί ἀπό κάπου ἔχεινότανε ὁ ἄνεμος, τοῦ πάγωνε τά μάγουλα τά πόδια, μά ἡτανε ἀνάγκη νά τή δεῖ καί θθελε νά τῆς ὄμιλήσει, κουράστηκα χωρίς ἐσένα, θά τῆς ἔλεγε, μά δέν ύπηρχε τίποτε μπροστά του. Καί πάλι φύσηξε καί πάγωσε καί σήκωσε τὸν χαμηλό γιακά ἀπ' τό σακάκι του, μπορεῖ καί νά 'στριψε ἀπ' τή γνωνία, μπορεῖ νά πέταξε, μά τό πιό πιθανό μπορεῖ νά ἔλυσε στό χώμα, καί τρέχει πάλι σά νά τὸν βιτσίζουνε, θρίσκει παντοῦ τὴν ἴδια ἐρημιά καί τό σκοτάδι καί τοίχους μέ κλειστά παράθυρα καί πόρτες, δέν ἀποκλείεται νά κατοικεῖ σ' αὐτόν τὸν κόσμο ἢ στόν ἄλλον, μά πάλι ἀποσύρεται, τὴν ἄλλη μέρα ἀνεβαίνει στό νεκροταφεῖο, «ἔχω θεβαιωθεῖ γιά τὴν ἰδέα τοῦ θανάτου» ὄμολόγησε.

ΤΟ ΠΙΟ μεγάλο ὄνειρο πού είδε καί τό πιό σημαδιακό ἡτανε τότε πού τὸν τρύπησαν μέ σφαῖρες, θαρροῦσε πώς τοῦ μπήγανε καυτά καρφιά στή ράχη, πώς ἔπεφτε χωρίς πνοή στό πεζοδρόμιο καί πώς σκεφτότανε στόν ύπνο του: τώρα πού είμαι πεθαμένος δέν μπορῶ νά κουνηθῶ, θά πρέπει νάρθουν νά μέ πάρουνε νά μέ στολίσουν καί νά μού ποῦν μᾶς·ἔψυγες στήν ἄνθησή σου· καί ἔμεινε σάν παγωμένος, σά νεκρός καί τότε ἀκούστηκε νά ἔρχεται μιά ἄμαξα πού θά περνοῦσε λίγο πάνω ἀπό τά πόδια του, στίς γάμπες, καί θά μποροῦσε νά τὸν τεμαχίσει, ἄλλα ἔμενε ἀκίνητος. Θά πέρασαν δυό μέρες ἢ δυό ὥρες καί κάποτε τοῦ είπαν οἱ συντρόφοι «είναι ὥρα νά σηκωθεῖς νά φύγουμε», καί πλύθηκε καί κοιτάζε πού ἔθρεχε σ' ὅλο τὸν κόσμο κι ἔπρεπε νά περπατήσει τόσο δρόμο μέχρι νά ξανακρυφτεῖ· ξαναθυμήθηκε τὸν καβαλάρη του, αὐτός χανόταν στή βροχή σά νά πνιγόταν, μά ἐπλες μετέωρος ἐπάνω στή ἄλογο καί προχωροῦσε, «ἀναζητοῦσε τό χωριό του, τὸν πατέρα του» καί είπε πάλι ό Χριστόφορος πώς «είναι Θεία δίκη», γι' αὐτό δέν κλείνανε τά μάτια του, θαρρεῖ κανείς πώς ἔψαχνε συνέχεια, φοβότανε μήν ἀποκοιμηθεῖ καί 'ρθει καί τὸν γνωρίσει ό πατέρας του καί πεῖ: ἄστον, κοιμᾶται, καί τοῦ ξαναφύγει ἀπελπισμένος.

ΥΠΑΡΧΕΙ σ' ὅλους τούς·ἄνθρωπους μιά εὐθύνη πού τὴν λένε τύψη, «έσύ γιά ποιόν μετανοεῖς;» - ὅλους αὐτούς τούς παίρνω στό λαιμό μου καί τούς σέρνω» ἔψιθύριζε. Ύπάρχει μιά γυναίκα, δυό παιδιά, κι οι ἄλλοι ἔλεγαν «ύπαρχει ὅλη ἡ πόλη καί διψά δικαιοσύνη, τή χρωστᾶς». Καί κύκλωσαν τὸν ἀρχοντόσπιτο τοῦ Κοκκαλᾶ, «αὐτός δέν είναι αἴμα ἀπό τό αἷμα μας» φωνάζανε, καί μές στή νύχτα ἄναψαν τίς δάδες, «κρύθει στό σπίτι του ἔναν προδοτη». Καί μουρμουρίζανε ὅτι γιά ποιόν σκοτώνονταν καί κλαίγαν, καί ἄλλος φώναξε «ἄν είναι δυνατό, φέρτε μου πίσω τό παιδί μου», καί πάλι θγήκανε ἐκείνη ἡ μάνα καί ἡ ἀδερφή. «τὸν περιμέναμε σάν τό δεντράκι νά ψηλώσει, ν' ἀν-

Θιστεῖ, τώρα νά μᾶς τόν δίνανε μαλαματένιον, ο πόνος μας δέν θά 'σθηνε». Καὶ φτάσαν μέ τούς πυρσούς μέχρι τά σίδερα, φουχτώσαν τά κάγκελα καὶ τά τραντάζαν, «έμείς οἱ ἀπ' ἔξω εἴμαστε οἱ μαντρωμένοι» λέγαν ὅλο πίκρα, κατάντησε μιά φυλακή ἀπεριόριστη αὐτή ἡ πολιτεία, κοιτάζουν τά καράβια πού τή ζώνουνε, κοιτάζουν τά χωριά πού καίγονται ἔνα - ἔνα, «ἔδω μᾶς ἔχουνε φυλακισμένους» λένε. Καὶ κεὶ μέ τό σθυσμένο σπίτι, τά θουθά παράθυρα, ὅλο πληθαίνουν οἱ πυρσοί, οἱ σπίθες, καὶ θγαίνει ἀπ' ὅλους πιό μπροστά ἔνας ξωμάχος μέ προβίᾳ καὶ λέει «μᾶς καταφρονάνε. Μᾶς κλείσανε τήν πόρτα μές στά μοῦτρα» - «ἔτσι δέν φέρνοντα συντρόφοι σέ συντρόφους» καὶ ξαναμίλησαν γιά αἵματα καὶ γιά τόν Κοκκαλᾶ καὶ λένε «ἄσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος, ἔνα πράμα», κρατάει ἀπό τό σόι τῆς γυναίκας του, τούς ἀρχοντάδες καὶ τούς τοκογλύφους, «πέταξτον ἔξω τόν προδότη» σείστηκε ἡ θάλασσα καὶ χτύπησε στή σιδερόπορτα καὶ ἄφρισε πού τήν πονοῦσε. Καὶ πάλι λένε «νά σκαλώσουμε στά κάγκελα, νά μπούμε μέσα», μά δέ βρισκόταν οὕτε ἔνας πού νά προχωρᾶ, καὶ ὅρμησαν καὶ πέσανε ὅλοι μαζί στήν πόρτα. «ὑπάρχουν ἀναμεταξύ μας ἄρχοντες προδότες» λύσσαζαν, καὶ φούσκωνε θαρρεῖς ἡ τρικυμία.

ΥΠΑΡΧΕΙ μιά γραμμή ὄλόμαυρη στά ἀνοιχτά καὶ πέρα μιά σειρά ἀπό πυροφάνια πού ἀναθοσθύνουνε μέ τόν ἀγέρα· καὶ τότε φαίνεται νά θγαίνει ἀπό τό σπίτι μιά μορφή ἀπόκοσμη μέ μπερδεμένα γένια καὶ μαλλιά, μέ ἀναμένο τό φανάρι τής θυέλλης, στή μέση του ἔχει ζωσμένη μιά σειρά μέ φυσεκλίκια. καὶ στέκεται καὶ τούς κοιτᾷ, «ποιοι εἰσαστε;» ρωτάει, «ποιός ὁ ἀρχηγός, ὁ καπετάνιος σας;» Μά κείνοι σπρώχνονται πάνω στήν πόρτα κι ἀπό τήν πίσω τή σειρά, ἐκεὶ πού είναι δίχως φῶς καὶ δίχως ἄκρη, ἀκούγεται νά λέει μιά ψιλή φωνή «ζητάμε νά μᾶς παραδώσεις τόν προδότη», καὶ μένει ἡ φωνή μετέωρη. Έκείνοις μοιάζει νά μή τήν ἀκούει, νά μή τήν πιστεύει, κάποιος θαρρεῖ πώς ἀφουγκράζεται νά κλαίνε ἀπό τό σπίτι, νά θρηνοῦν, «ἀγκάλιασες τή συφορά» τοῦ φώναξαν, μά κείνοις στάθηκε σάν τό Θεό, «πηγαίνετε στά σπίτια σας» τούς είπε μέ περίσκεψη καὶ ψυχραιμία, «κι ὅτι είναι ὑποπτο καὶ ἐγκληματικό, θά τό δικάσουνε οἱ ὄρισμένοι» - «καὶ μᾶς ποιός θά μᾶς δώσει τά παιδιά μας πίσω καὶ τά σπίτια μας;» ἀκούστηκε νά κλαίει μιά γυναίκα, «ἐγώ δέν πείραξα ποτέ κανέναν σας, ἐμοίρασα στήν πόλη τά ύπαρχοντά μου» βροντοφώνησε ὁ ἄντρας. Καὶ ύστερα τούς φώναξε σάν ἀγανακτισμένος «ἄλλοū νά τούς ζητάτε τούς ύπεύθυνους, αὐτούς πού σᾶς ξεσήκωσαν καὶ σᾶς κρατοῦν στή δυστυχία τόσα χρόνια».

ΜΑ ΛΥΣΣΑΞΑΝ ἀκόμη περισσότερο, ἔδω τούς δίνονταν ὁ στόχος νά χτυπήσουν, «μᾶς βρίζει τόν Χριστόφορο, τήν ήγεσία» ούρλιάξαν δυό - τρεῖς, καὶ ἔφτασε ἀσθμαίνοντας ἐκείνος, κάποιος θά βιάστηκε νά τοῦ σελλώσει τ' ἄλογο καὶ νά τοῦ πει «στοῦ Κοκκαλᾶ τό σπίτι τρέχει αἷμα» - «σέ μένα πέφτουνε τά κρίματα κι οι συφορές» σκεφτότανε. Κι ἀνοίγοντας τό δρόμο του μέσ' ἀπό σώματα ζεστά τεζαρισμένα, ἔφτανε μπρός στή σιδερόπορτα καὶ σταματοῦσε καὶ σκεφτόταν, «ἐγώ θά πρέπει νά μιλήσω, νά μοιράσω», θυμήθηκε τόν ἄνθρωπο τής φυλακῆς, τό σιδερένιο δαχτυλίδι πού παντρεύει καὶ χωρίζει, καὶ λέει «σᾶς ύπόσχομαι δικαιοσύνη». Καὶ τότε ἔρχονται, τοῦ ξεκλειδώνουνε τήν πόρτα καὶ ὀπισθοχωροῦνε οἱ πυρσοί, «θά μείνουμε νά περιμένουμε» τόν ἀπειλοῦνες ἢ τόν σιγουρεύουνε, τά μάτια του κοιτάζουν δυό ἀμούστακα παιδιά, τό ἔνα σκύθει καὶ μιλά στό ἄλλο, τόν δείχνουν μέ τά

θλέματα καί είναι σά νά λέν «αύτός είναι ταγμένος νά μᾶς νοιάζεται, νά δίνει τό καλό παράδειγμα, νά άψηφά τά πλούτη». Προχτές συνάντησε στήν άγορά ἔνα παιδί, «θά ἥθελα νά σου διαβάσω τί σου ἔγραψα» τοῦ είπε, μά πήρε κείνος τό χαρί, τό τύλιξε καί τό 'θαλε στήν τσέπη του, τή νύχτα τό χαντάκωσε σέ μιά γωνιά, πού ἤξερε ὅτι ποτέ δέν θά θυμόταν νά τήν ψάξει.

ΤΟ MANTEYE τί θά τοῦ φόρτωναν, θυμόταν τή μητέρα του, τά λόγια της, καί ξαγρυπνοῦσε. Μπροστά του θάδιζε ό Κοκκαλᾶς μέ τό φανάρι, φωτίζονταν οι πράσινες παντόφλες του, κάμποσα φύλλα ἀπό τούς θάμνους, τό νεκρό χορτάρι. Καί πίσω ἀπό κείνον ἡ σκιά ἀπ' τό ἀρχοντόσπιτο, ἐκεῖ πού δέν χωροῦσε ἄλλοτε νά μπει, πού είχε μιά στενή χαραμαδιά γιά πόρτα.

Nίκος Μπακόλας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΡΟΥΚ

*ΤΑ ΣΚΟΡΠΙΑ ΧΑΡΤΙΑ
ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ*



1977