

Γιώργης Γιατρομανωλάκης

‘Η οἰκογένεια καὶ ὁ ἔρως

Ἐπαντρευτήκαμε χειμώνα καιρό ὅπου δέν ύπήρχαν δέντρα, τίποτε, μόνο ἔξω ἀπό τὴν ἐκκλησία τὸ λευκό χιόνι ἔτσι πού ἐγώ μαύριζα ἐντονα μέσα στό κουστούμι ἐνῶ ἡ νύφη χανότανε παραλλαγμένη καὶ αὐτό τὸ κράτησα στό νοῦ μου. “Υστερα ὅμως ἥρθε ἡ ἄνοιξη καὶ πάλι ὑπῆρχε τρόπος νά κρυφτεῖ κανένας καὶ δέτρα ὑψηλά πράσινα ὄρθωθηκαν κι ἔνα πρωί μάλιστα ἀνέθηκε ἡ γυναίκα στό δέντρο καὶ δέν ἐκατέβαινε. Καὶ θύμωσα πολύ διότι ἔτσι μέ ἤχε κάνει ἡ φύση ἐμένα ὅμως δέν Θέλησα νά τὴν πετροβολήσω, ἀπλῶς φώναξα ὅπως ἔνας θοσκός θέλει νά στρίψει τὰ πρόβατα. Καὶ τράνταξα δυνατά τὸν κορμό καὶ τρομάξαμε κι οἱ δυό μας ἀπό τὸ φαινόμενο καὶ ἡ γειτονιά εἶχε νά τὸ κάμει. Διότι εἶναι μεγάλη ἡ δύναμη τῶν ἀνθρώπων σ' αὐτές τίς περιπτώσεις καὶ τὸ δέντρο ἀδύναμο, ἐπέσανε ὅλα τὰ φύλλα καὶ τὰ ροῦχα τῆς γυναίκας, γυμνώθηκε καὶ τὰ δικά μου δάχτυλα εἴχανε κολλήσει στόν κορμό ὅπως κολλᾶ τὸ κρέας πάνω στό ζεστό σίδερο. Μετά εἴπαμε νά ἀλλάξουμε τόπο καὶ πήραμε τὸ αὐτοκίνητο καὶ τὸ παιδί, ἐφύγαμε πρός τὴν θάλασσα, ἐκεῖ δέν ἔχει δέντρα μόνο εἶναι πλατιά ἡ ἀμμουδιά καὶ γαλήνιο τὸ νερό, ἵσιο, καὶ ξεκουράζει τὸ μάτι τοῦ ἀνθρώπου πού ἔχει συνηθίσει νά κοιτάζει μιά πάνω μιά κάτω.

Τί δέν εἴπαμε στὸ αὐτοκίνητο μέσα, πολλά, αὐτά συνήθως τά ἀκούει κανένας, ἡταν κάτι μαύρα χελιδόνια ἀνοιξιάτικα ὅπου ἔμπαιναν κι ἔθγαιναν ἀπό τὸ παράθυρο καὶ πείραζαν τὸ παιδί — ἔκλαιγε ὅλη τὴν ὥρα. Τέλος ἐφτάσαμε στὴν παραλία τοῦ Ὁρωποῦ, κάθισα χάμω καὶ ἔθλεπα ἀπέναντι στὴν Εὔβοια πού ἡταν νησί καὶ συγχρόνως ὅχι καὶ σχημάτιζε σέ πολλά σημεία ἔνα καπνό σπιτίσιο νά χάνεται ψηλά σέ διάφορα σχήματα. Καὶ μπήκε ἡ γυναίκα καὶ τὸ παιδί μέσα στὸ νερό, εἶναι ζεστό, μοῦ φώναξε, ἔλα νά δροσιστεῖς, ἀλλά δέν ἀπάντησα. “Ἐθλεπα μόνο πού ἐλούζόταν ἐκείνη γυμνή σάν τίς παλαιές ζωγραφιές δίπλα στή λίμνη καὶ κρατοῦσε τὸ μικρό παιδί καὶ τὸ βουτοῦσε, ἀναδυόταν καὶ καταδυόταν. Δίπλα τὸ μαγειρεῖο μᾶς ἐτηγάνιζε ψάρια, κόκκινα, είχαν ψηθεῖ ἀπό τή μιά μεριά κιόλας καὶ ἀκουγόταν ἔνας δίσκος λαϊκός, ἡταν ἡ τραγουδίστρια πού μοῦ ἄρεσε καὶ μέ πλήγωνε συναισθηματικά. Ἐθεώρησα καλό ἔνα λυμένο αἰσθήμα καὶ τά μάτια μου νά πέφτουνε στά μάγουλά μου ἔτσι μπόλικα ὅπως τότε πού ἔκλαιγαν οἱ ἀνθρώποι καὶ είχαν μιά γλώσσα γλυκιά ὅλο ἐπίθετα κι ἐπιφωνήματα. Καὶ χύθηκε ὡ ἤχος τοῦ τραγουδιοῦ σάν τίς σκάλες τῶν μαλλιῶν ἀπό τὸ τραπεζάκι στό χῶμα καὶ πάνω στά κύματα καὶ μέσα στά νερά. Ἐδιάβαζα δέ τὸ Συμπόσιο τοῦ Πλάτωνα μεταφρασμένο σέ μιά γλώσσα θαλασσινή, ὅπου οἱ μεθυσμένοι ἄνοιγαν τὴν πόρτα μεσοπέλαγα ἐκεῖ πού μιλούσαν γιά ἔναν ἔρωτα νεκρό καὶ πέφταν στά νερά. Σκέφτηκα, γιά τοῦτο πρέπει νάχουν πεθάνει οἱ παλαιοί, γονεῖς, πεθερικά, ὅλα τά ἐριξαν στή θάλασσα καὶ βουθάθηκαν ὅπως τά χέλια μέσα στόν πηλό.

Στό μεταξύ ήρθε κι ἄλλος κόσμος ὀλόγυρα, ἡταν ἔνα μεσημέρι ἐλληνικό, θά τό ἔλεγα, ὁ ἥλιος πάνω στίς λαμπαρίνες και μίκραιναν οἱ ἄνθρωποι, καλά καλά δέν είχαν οὕτε σκιά δική τους, ἐπέρνα τό φῶς μέσα ἀπό γυαλί και διακλαδίζόταν στό χῶμα. Μέ πότιζε και ἵδρωνα σιγά σιγά, μόνος μου. Ἐκόλλησε πάνω μου τό πουκάμισο και ξυνόμουν μέ λύσσα, τέτοιο πράγμα είχα πάθει και ἄχνιζα δίπλα στά ροῦχα τῶν λουομένων. Και ἔφτυσα στό νερό ἔνα ἄσπρο σάλιο σάν τό μπαμπάκι πού δέν διαλύεται ἀλλά θουλιάζει θαρίδι.

"Ετοι ἥμουν ὅταν βάδισε πρός τό μέρος μου μιά ἄλλη γυναίκα, ἡταν ἡ ἄλλη Ρένα πού τήν είχα μέσα μου σάν ἔνα κομμάτι πάγου, και οὕτε ἡταν πιό ὅμορφη ἡ πιό ἄσχημη (αὐτές οἱ κατηγορίες είναι συνήθως ἀπατηλές) οὕτε είχε διαφορετικά μάτια ἡ φωνή, χωρίς νά είναι ἄλλη δέν ἡταν πιά αὐτή. Ἐφοροῦσε μάλιστα ἔνα φουστάνι κεφαμίδι, τά μανίκια ἡταν κόκκινα και μοῦ χαμογέλασε και ἔκανε μιά χειρονομία ἔτσι σάν τόν καπνό πού χανόταν. Και παραμέρισα τά ροῦχα τῶν ἄλλων νά καθίσει λιγάκι, μέ είχε πιάσει μιά ἔξαψη σάν ἔνα γάτο πού τόν κυνηγάνε τά σκυλιά και δέν μπορεῖ νά θρει ἔναν κορμό δέντρου ν' ἀνεβεῖ. Και μέσα μου ἀνέβαινε ἡ παλίροια, ἔτσι μοῦ ἦρθε νά τά βροντήξω ὅλα και νά ριχτῶ στόν Εύθοϊκό και νά μέ πάρει ὁ Εὔριπος και νά μέ σέρνει ἔξι ώρες πάνω ἔξι κάτω μέχρι τήν Αύλιδα τοῦ δημοτικοῦ μας τραγουδιοῦ.

Και νάμαι πού σηκώθηκα, ἔτοιμος, μονάχα μοῦ μπήκε ἔνας πονοκέφαλος ἀνεξήγητος ἄγριος, ὅπως οἱ γυναίκες ὅταν ἔρχεται τό τέλος τοῦ φεγγαριοῦ και ἀγόρασα πολλές ἀσπιρίνες. Στρίψαμε τό δρόμο και ἀφήσαμε τά ψαράδικα και τήν ἀγόρα και βρήκαμε ἔνα ζάχαροπλαστεῖο πού μύριζε μέντα και είχε μιά ἀπαλά μουσική, ἄλλο πράγμα, και οἱ ἄνθρωποι μίλαγαν σιγανά. Και μπήκαμε ὅπως μπαίνουν σέ μιά πολιτεία, γαλουχεῖται ἐδῶ μιά εύγένεια κι ἔνας τρόπος κοσμοπολίτικος και πολλές γενεές ἔχουν μεγαλώσει ἔκει μέσα.

"Ηπιαμε καφέ πηχτό πολύ, ἐγώ ἔτσι μοῦ ἀρέσει, νά τρώγεται και μαύρισαν τά δόντια μου και αἰσθάνθηκα νά μέ κοιτάζει ἡ Ρένα και μοῦ τό εἶπε ἐπιπλέον. Και τής διάβασα τά σημεῖα τά γραφτά και τά ἄγραφα τοῦ φλυτζανιοῦ, γάμος, ἔνα στεφάνι γυρίζει στή μέση, βλέπω τή νύφη στεφανωμένη και πίσω της νά σέρνονται τά λουλουδάκια και ἐπίσης μπορεῖς νά δεῖς τά ιζήματα ὅλα στόν πάτο. Τά ἔλεγα γρήγορα, ἀσύνδετα ἄλλα ἔκεινη είχε τελικά μιά πραότητα ὅπως ἡ μάνα μου ὅταν ἡταν παρθένος και καθόταν στό παραθύρι και ἄκουγε τά μεγάλα ὄχήματα πέρα στή δημοσιά, ὁ δρόμος δέν ἐπερνοῦσε μέσα ἀπό τό χωριό, και περίμενε νάρθει ἡ νύχτα ἡ τό πρώι και μέσα ἔκει ἀνακατωμένος ὁ ἄντρας της μέ τό ψηλό μουστάκι, αὐτά ὅλα πρίν παντρευτοῦν βέθαια. Και πάλι ἔριχνα συχνά πυκνά τά μάτια μου πρός τή θάλασσα κι ἔθλεπα τό κεφάλι τοῦ παιδιοῦ νά ἐπιπλέει στό νερό και ἡσύχαζα ὅσο νάναι. Και μέ κοιτοῦσε ἡ ἄλλη Ρένα χαμηλά μέσα στά μάτια, ἔκει ὅπου βρίσκεται τό δάπεδο, ἴδιο ὅπως τό ἥσυχο νερό μέσα στά σπήλαια και ἀποκάτω κολυμποῦν μυθικά ζῶα.

Μοῦ ἔψυγε σιγά σιγά ὁ πονοκέφαλος, ἄρχισα νά ξεκαθαρίζω τά πράγματα και τήν ὄψη τής ἄλλης γυναίκας μέσα στή θαλάμη τοῦ ζαχαροπλαστείου—οὕτε ἡ λέξη ζαχαροπλαστεῖο δέν μοῦ ἀρέσει, τόσο πολύ. Πάντως τά καταφέραμε και μείναμε μόνοι, δύο εἴμαστε, και είδα πού είχα νά κάμω μέ ἔναν ἄνθρωπο, τί ἄλλο δηλαδή θά μποροῦσα νά ἐπιθυμήσω, σ' αὐτές τίς στιγμές ἔτσι σκέφτε-

ται κανένας, άποκτᾶς μιάν ισχύ νά βλέπεις νά μοιάζεις μέ τούς ύπόλοιπους. "Ομως ήταν ό καιρός, δέν μ' ἔπαιρνε, βιαζόμουν ὅπως πάντα και ἄρχισα (ἀπότομα) νά τή γδύνω, αύτό τό ἐπερίμενε ὅπως είδα. Και φάνηκαν μέσα ἀπό τά ρούχα βυζά, στήθια ἔξω και τά μέριά της ἀσπρα μέ παιδικό ἐμβόλιο. Και μέσα στό φῶς ἔξεπετάχτηκε τό κρυφό της σημεῖο μελαχρινό, ὅπως τό προζύμι πού φουσκώνει και χαράζουν ἀπάνω ἔνα βαθύ σταυρό. Ἐθυμήθηκα τότε τήν πρώτη μου ἀγάπη πού δέν μέ ἄφηνε νά περνῶ βαθιά, ήταν τήν ἐποχή ἐκείνη ἔνα λιθάδι χαμηλό ἀνθισμένο—όσο μποροῦν νά ἀφήσουν οἱ λέξεις νά φανεῖ. Μόνο μέ ἐκρατοῦσε σφιχτά, προσεκτικά και τό ξανθό τρίχωμα δοχτυλιδάκια, δέν μ' ἄφηνε ὅμως, ψητερα μέ ἐπίεζε πολύ, θυμωμένα και ἐγώ γυνόμουν.

"Ανέθηκε ἡ μυρουδιά τής μέντας και ό ίδρωτας. "Εθλεπα τό δέρμα μου νά σκίζεται σάν πουκάμισο **και** μ' ἔπιασε μιά λύσσα νά τήν ἀρπάξω και νά τή σκίσω κι αύτή ὅπως ή μαύρη γάτα τά ψάρια, ἄρχισα κιόλας ἔνα νιασύρισμα ἄγριο τό ὄποιο σημειωτέον δέν ταίριαζε καθόλου μέ τήν ἡλικία μου, οὔτε μέ τή φύση μου ἔτσι ὅπως ἥμουν κατασκευασμένος νά κρέμομαι μισός ἀπό τό παράθυρο ἔξω μισός μέσα και νά μέ βλέπει ό κόσμος. Κι ἀπό τήν ἄλλη μεριά τήν ἀντιμετώπιζα ὅπως ἔνα σκεῦος κεραμικό, ἄθιχτο ἀκόμη, οὔτε γρατσουνιά δέν είχε, δηλαδή ύπηρχε κάτι τι τό ἀκέραιο, ἔ, αύτό μέ πάθαινε. Και είπα νά τήν κρατήσω ἄθραυστη, νά μήν τή σπάσω ὅπως ήταν παρθένα. Και παρόλα αύτά είχα μιάν ἀνησυχία, ἵσως ήταν τό ζαχαροπλαστείο μέσα μου ἀκόμη. Τό ἴδιο γίνεται μέ τό παιδί ὅταν φωνάζει νυχτιάτικα και μπαίνει ἡ φωνή στόν ύπνο μου και μέ ἀναστατώνει και γιαυτό γύρισα τό κεφάλι πρός τό παράθυρο και είδα ἀνάμεσα ἀπό τά κατεβασμένα στόρια (γιατί βλέπεις ὅταν θές) τή γυναίκα πού ἀνέθαινε στήν ἐπιφάνεια, ἀναδυόταν ὅλη ὅπως μιά κουτάλα ζεστή μέσα στό καζάνι πού βράζει ἡ μέντα. Και μέ μιά ούρά ψαρίσια ἔχτυπούσε τά νερά.

Μᾶς ήρθε ό ἥχος. "Άδυνατος ἀκόμη και ἀνάποδος, τό ἴδιο ὅταν φυσάς ἔνα ἄδειο σταμνί και βγαίνει ό θόρυβος τής ψημένης γῆς, ἀπό τά χείλη σου. Και συγχρόνως είχα βρεθεῖ μέ τήν ἄλλη σ' ἔνα ἐπίπεδο μοναχικό πού τό συναντοῦν συχνά ὅσοι θυμώνουν ἡ ἔχουν πυρετό ἡ οἱ ἄνθρωποι πού θέλουν νά δοκιμάσουν τή μυρουδιά τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου. "Ερεθίστηκα ἄγρια, ἔχων τά χέρια μου, ἐγρύλιζα και θαρούσα πώς είχα νά κάμω μέ καμιά ἔμπειρη, τίποτε ἀπό ὅλα αύτά, μέ ἐκοίταζε λίγο περίεργα στήν ἀρχή καθώς μιμήθηκα πάλι τά αἰλουροειδή. "Υστερα ἐσυνήθησε. Πηδοῦσα μιά ἀριστερά μιά δεξιά, κουλουριαζόμουν, βιάση, βιάση, ἐφώναζα, θά προλάθω δέν θά προλάθω, μέ ἔκαιγε μισοτηγανισμένη. Τήν ἐκατάπινα ἀμάστητη. Και πάλι νηστικός σάν τούς πεινασμένους πού πέφτουν μέσα σέ μιά σκάφη μέ ζύμη και κολλοῦν τά δάχτυλά τους και τρίθονται μέ τό ἀλεύρι, οὔτε νά φάνε μποροῦν οὔτε νά φύγουν, γίνονται ἀλλόφρονες. Και ὅπως ήταν ἀκόμα γυμνή και εϋπλαστη ἄρχισα ἐγώ νά τής ἀλλάζω χέρια πόδια, ἀλλοῦ τό ἔνα βυζί ἀλλοῦ τό ἄλλο, δέν ἔπαιζα. Και πάλι τραβοῦσα τό χέρι και πεταγόταν σάν τό ψάρι πάνω ἀπ' τά νερά και γέμιζε ό τόπος ὅλος λέπια και σπαταρίσματα κι ὅλο τήν ἔφερνα κοντά μου, σιμά σιμά και νά σου τη νά τή μυρίζομαι και νά σου νά τήν πιάνω νά τήν τσιμπῶ, είχε μπλαβίσει τό δέρμα της. Και ἔφτασα στό σημεῖο, τριβόμουν πάνω της, τήν είχα ἀκουμπήσει πισωκολλητά, ὅπως δυό ἐραστές νεκροί σέ μιά σαρκοφάγο πάνω.

Είχα πιά στεγνώσει μέσα μου, χαρές έγώ και τά λοιπά και πολύ πασαλειμένος λάδια, λίπος ζυμαρικά, έγλειφα τά δάχτυλά μου, χτυπούσα τό προζύμι κι άκολουθούσα τό σταυρό τό φυσικό.

Μετά (τότε) άκούστηκε τό παιδί, δέν τό άκουσα, φαίνεται, τήν πρώτη φορά. Ήταν άκόμη μέσα στά νερά κι έγώ στό ζαχαροπλαστείο και μού φαινόταν πώς διαρκώς τίναζα μιά θηλειά στά κύματα και τραβούσα κάτι άλλά τί δέν ήξερα. Στή συνέχεια άκούστηκε τό παιδί πάλι, πεινώ, πεινώ, είπα, μεσημέρι και νά μήν έχει φάει, και σκέφτηκα ότι δίνω μεγάλη σημασία σέ φαινόμενα φυσιολογικά, ώσπου φάνηκε καθαρά ή ούρά τής γυναίκας νά χτυπά τό μώλο και νά τινάζονται έξω τά νερά, κόντεψε νά πηδήσουν τά ψάρια άπό τό τηγάνι. Τότε γύρισα όπως ένας σωρός λάσπη στόν τροχό τού κεραμέα και πήρα τό σχῆμα μου και πλέον δέν μ' ένδιέφερε ό έρωτας, ό,τι έμαθα έμαθα.

Πάλι ή ώρα είχε περάει και μού παραπονέθηκε ή γυναίκα, έθραχηκαν τά ρούχα τους και μέ ρώτησε, ποῦ ήσουνα Γιώργη και λίγο άκομη και θά κρύωναν τά ψάρια. Έγώ είπα, «έδω δίπλα ήμουν κι έθλεπα τούς θαρκάρηδες ν' άδειάζουν τά νερά και νά πλέκουν τά δίχτυα και μελετούσα τά θιβλία μου όπως πάντα». Είπε τότε, έλα τώρα νά φάμε και πεινά τό παιδί. «Εφερε ό ταβερνιάρης τά ψάρια όλοκόκκινα μέσα στό λάδι τους και άρχισε ή γυναίκα νά ταΐζει τό παιδί προσέχοντας. Έπήρε αύτή μιά ψαροκεφαλή και ρούφηξε τά μάγουλα και τά μάτια και τό μυαλό και άπομειναν μόνο τά ψαροκόκαλα. Και μού ήρθε μιά έπιθυμία νά κατέβω ξανά στό βυθό και νά μάσω τό θιβλίο μου άπό τίς λάσπεις και νά τινάξω τίς σελίδες του, σάπιες όπως οι πόρτες τών σπιτιών και νά φύγω. «Ετσι άρπαχτά τρώγαμε, μόνο τό παιδί ήσυχο, άφηρημένο έριχνε τό μάτι πάνω στά νερά και μασούσε τό ψάρι, καθαρισμένο καλά μήν πνιγεῖ. Σέ λιγάκι ό ήλιος είχε στρίψει και ή Εύβοια δέν ήταν πιά νησί άλλά σκέτος καπνός και μπήκαμε στό αύτοκίνητο και ξεκινήσαμε γιά τό σπίτι.

Είχαμε άφήσει τή θάλασσα πίσω μας. Είμαστε μέσα στά δέντρα ξανά, πράσινα δέντρα. Κυρίως πεύκα. «Ολο πληγές γιά τό ρετσίνι. Και μέ θγήκε ό ίδιος πονοκέφαλος άλλά ή ζρεξη τού βυθού δέν έφευγε παρόλα αύτά. Έμένα έκει ό νοῦς μου, δέν μιλούσε κανένας, τό παιδί έκανε ένα βού βού ή κρ κρ, ώσπου ξαφνικά φτάσαμε σέ μιά έξοχη έκκλησια και είδαμε πολύ κόσμο μαζεμένο και τόν γαμπρό νά περιμένει, γάμος, είπαμε και ψάχναμε τή νύφη, μιά ματιά τήν είδαμε στά ασπρα ντυμένη, όπως ή μάνα μου στά νιάτα της. Άκούστηκε μάλιστα ή καμπάνα και έμπαινε ό κόσμος όλος μαζί πίσω άπό τό άντρόγυνο και άναψαν τά κεριά και οί ψάλτες είχανε πάρει ήδη τή θέση τους και ό ιερέας και θούιζε ό τόπος.

Γιώργης Γιατρομανωλάκης