

Έάλω ή Πόλις

'Απ' τά παράθυρα τοῦ δωματίου μου τ' ἀπογέματα θλέπω μακριά τὸν κάμπο καὶ τὰ βουνά τῆς Θεσσαλίας πότε ἡλιόλουστα μέσσα στὴ δύση πότε συννεφιασμένα καὶ βροχερά κάθε φορά ὅμως κι ἔνα διαφορετικό τοπίο. Ρεμβάζω καὶ σιγοτραγουδῶ. Μετά κάθομαι στὸ γραφεῖο μου καὶ γράφω λίγο, μετράω τὰ λεφτά μου μέχρι τὴν τελευταία δραχμή καὶ τά διαιρῶ μὲ τίς μέρες τοῦ μήνα γιὰ νά δῶ τί μοῦ ἀναλογεῖ καθημερινά καὶ διαβάζω δύο τρία βιβλία μαζί περνώντας διαδοχικά ἀπ' τό ἔνα στ' ἄλλο. Γενικά θά ἔλεγα πώς τ' ἀπογέματα ἔχω μιὰ ἀνεξήγητη νευρική δραστηριότητα. "Αλλες πάλι φορές καταφεύγω στά μπαούλα μου πού είναι μοιρασμένα σέ διάφορα σκονισμένα καὶ κατάκλειστα δωμάτια, στούς διαδρόμους καὶ στήν ἀποθήκη, μπαούλα ἀληθινά μαυσωλεῖα. 'Εκεὶ ἀρχίζω τί ψάξιμο, μιὰ ἀπασχόληση πού κάνει τὴν καρδιά μου νά χτυπᾶ ἐρωτευμένα. Σ' ατές τίς ἔρευνες ἀνακαλύπτω στίθες ἀπό φωτογραφίες. Τίς ἀπλώνω στό πάτωμα καὶ τίς ταξινομῶ. Τίς περισσότερες φορές βρίσκομαι σέ ἀδιέξοδο. Δέν ἀναγνωρίζω τίς χρονιές, τίς πόλεις, τά χωριά, τίς πλατείες, τά ποτάμια, τούς καθεδρικούς ναούς, τίς κάτασπρες ἐκκλησίες τοῦ Αιγαίου, τά ξενοδοχεῖα, τά παλάτια, δέν ἀναγνωρίζω τίποτα. Τό χειρότερο ὅμως ἀπ' ὅλα είναι πώς δέ θυμάμαι οὕτε τά πρόσωπα πού ἀσφαλῶς θά ἡταν φίλοι ἢ γνωστοί ἀφοῦ εἶχαμε φωτογραφηθεῖ μαζί. Οὕτε πρόσωπα λοιπόν οὕτε τοπία, ἀναρωτιέμαι γιατί τίς φυλάω ἀκόμα αὐτές τίς φωτογραφίες. "Ισως ὅμως μιὰ μυστική δύναμη νά μέ δένει μαζί τους, ίσως ὅλο καὶ κάτι νά μοῦ ύπενθυμίζουν ἀόριστα κάτι πού κάποτε τ' ἀγαποῦσα ἀσχετα ἄν τώρα τό ξέχασα. Τίς ἀπλώνω λοιπόν σάν πασιέντζα στό χαλί καὶ τίς χαζεύω μέ τίς ὥρες, ἀλλάζω τίς θέσεις τους καὶ ξεσπάω σέ φωνές ὅταν μετά ἀπό ἐπίμονες ἀναλύσεις καταφέρω ν' ἀναγνωρίσω κάποιο πρόσωπο ἢ χῶρο.

"Αμ δέ μοῦ τή γλιτώνεις, φωνάζω, δέ μοῦ τή γλιτώνεις, σέ θυμήθηκα Μάρθα μία, ἃμ σέ θυμήθηκα λίμνη τῆς Καστοριάς, σάς ἐπιασα στά πράσσα καὶ τώρα πιά σάς θυμάμαι".

'Αλλά δέν είναι μόνο αὐτές οι καθημερινές ἀπλές φωτογραφίες τῆς ιδιωτικῆς μου ζωῆς. "Έχω κι ἄλλες πού φαίνεται πώς πάρθηκαν σέ διάφορες κοινωνικές ἢ πολεμικές ἐκδηλώσεις πού ἔλαβα μέρος μᾶλλον ἄθελά μου. Σέ μιὰ φωτογραφία πού γράφει ἀπό πίσω «Εἰσοδος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴ Θεσσαλονίκη» φέρω τό βαθμό τοῦ λοχία στ' ἀριστερά μιᾶς διμοιρίας. Στό βάθος διακρίνεται ἔνας καβαλάρης μέ λοφίο καὶ στά διόροφα σπίτια κυματίζουν ἐλληνικές σημαίες. Κρατῶ στό χέρι τουφέκι καὶ φορῶ γυλιό. Μοιάζει σά νά τά ἔχω ὀλότελα χαμένα. Σέ μιὰ ἄλλη φωτογραφία φορῶ στολή μακεδονομάχου καὶ βρίσκομαι πρώτος ἀπ' τ' ἀριστερά μιᾶς ὁμάδας ὀπλοφόρων μέ σταυρωτά φυσεκλίκια καὶ μεγάλα τσιγγελωτά μουστάκια. "Ολοι εἴμαστε σκυθρωποί καὶ ἀπειλητικοί. Σέ μιὰ ἄλλη φωτογραφία θλέπω τό κεφάλι μου νά προβάλει μέσα ἀπό σάκους ὅμου καὶ νά σκοπεύει μέ μυδράλιο ἀπ' τά δεξιά στ' ἀριστερά

χωρίς νά διακρίνεται κανένας στόχος. Σέ μιά ἄλλη πάλι καμαρώνω μπροστά σ' ἔνα ἀκριδικό μονοπλάνο μ' ἔνα πολυθόλο σάν προβοσκίδα ἐντόμου. Σέ μιά ἀκόμα χαρακτηριστική φωτογραφία βρίσκομαι σέ στάση προσοχῆς στή γέφυρα τοῦ θωρηκτοῦ Ἀθέρωφ ἐνώ ἔνας ναύαρχος ἐρευνᾷ μέ κυάλια κάποιο ὄριζοντα. Ὑπάρχουν ἐπίσεις ἀναρίθμητες φωτογραφίες σέ σκηνές δράσης. Ἀλλού ἔξορμώ μ' ἑλληνική σημαία, μέ ξιφολόγχη, μέ περιστροφο, μέ γκρά, μέ χειροβομβίδα, μέ σπάθα μέ αὐτόματο, πότε μέ τό βαθμό τοῦ δεκανέα, πότε τοῦ λοχία ἢ τοῦ ἐπιλοχία, τοῦ ὑποκελευστῆ, κελευστῆ καὶ ἀρχικελευστῆ πάντα ὅμως ὑπαξιωματικός οὐδέποτε ἀξιωματικός. Δέν μοῦ ἔτυχε. Κι ἀπό τραυματική ὅμως δράση φαίνεται πώς δέν ὑστέρησα. Ὑπάρχει φωτογραφία μου στό κρεβάτι μέ τό κεφάλι στίς γάζες καὶ μιά κυρία μέ γούνα νά σκύβει καὶ νά μοῦ χαμογελά. Ἀλλη μέ τό δεξιή ἢ τ' ἀριστερό πόδι σέ νάρθηκα μέ μιά κυρία μέ γούνα νά σκύβει καὶ νά μοῦ χαμογελά. Ἐχω ἐπίσης ἄλλες φωτογραφίες μέ γάζες στό στήθος μου, μέ τό χέρι κομένο στὸν καρπό. Φωτογραφίες πού στηρίζομαι σέ δεκανίκια ἢ παρελαύνω μέ ἀναπηρικό καροτσάκι σέ διάφορες παρελάσεις μπροστά ἀπό μνημεία πεσόντων. Πολύ τραυματίσθηκα στή ζωή μου, πάρα πολύ. Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιά φωτογραφία μοναδική πού δέν μπορῶ νά τήν ξεχάσω. ἔχει γίνει ἐφιάλτης. Είναι ἡ φωτογραφία πού παρουσιάζει τό κεφάλι μου καρφωμένο σέ παλούκι. Θά πρέπει νά τραβήχτηκε σ' ἐρημιά, δέν ὑπάρχει κανένα σημάδι ἀναφορᾶς, τίποτα πού νά σέ διευκολύνει νά μαντέψεις τόν τόπο ἢ τό χρόνο τῆς δοκιμασίας μου. Ἀκριθῶς στή μέση τῆς φωτογραφίας είναι ἔνα τραχύ παλούκι μέ τό καρφωμένο κεφάλι μου. Τά γένια μου καλύπτουν τό λαιμό. Τά μάτια μου είναι κλειστά. Τό πρόσωπό μου σουρωμένο ἀπ' τήν ἀφαιμάτωσή ἔχει μιά ἀβάσταχτη θλίψη. Στό στόμα μου ὑπάρχει κάτι σάν πούρο ἀλλά μέ μεγεθυντικό φακό διάκρινα πώς πρόκειται γιά γεννητικά ὅργανα, ὑποθέτω τά δικά μου. Ἀριστερά καὶ δεξιά ἀπό τό ἀσώματο κεφάλι μου στέκονται δυό στρατιώτες μέ ξεγυμνωμένες σπάθες πού σχηματίζουν ἀψίδα. Κοιτάζουν στό φακό καὶ χαμογελούν.

"Ετσι λοιπόν περνῶ εὐχάριστες ὥρες ὀνειροπολώντας ἢ λύνοντας γρίφους ἀπ' τό παρελθόν καὶ μετά μόλις πέσει ὁ ἥλιος κάθομαι κάτω ἀπ' τήν κληματαριά καὶ χωρίς νά σκέπτομαι κοιτάζω τά σπουργίτια, τίς καρακάξες, τά χελιδόνια καὶ τό βουνό, κοιτάζω σά φωτογραφική μηχανή κλίκ-κλίκ-κλίκ ἔτσι μονάχα κοιτάζω. Τότε αἰσθάνομαι ἥρεμος καὶ κατασταλαγμένος, αἰσθάνομαι σάν ἄγαλμα καθισμένος ἀνάμεσα στήν κίτρινη καὶ τήν κόκκινη τριανταφυλλιά καὶ μονάχα ἡ θύμηση ἀπ' τ' ἀπάσια γιαταγάνια σκιάζει καμιά φορά τή γαλήνη μου. "Ἐχω ὅμως καὶ ὥρες μέ κατάθλιψη ὅταν καμιά φορά τό σούρουπο στάχτη γεμίζει τό στόμα μου, ἔνα πυρωμένο καρφί τρυπάει τό κρανίο μου καὶ σά σκόνη διαλύομαι πάνω ἀπό ἀδειούς δρόμους, πλατείες, κλειστά παράθυρα σπιτιών, πάνω ἀπό τήν ἀγαπημένη μου Πόλη. Είχα γιά τήν Πόλη τήν ἵδια αἰσθηση ὅπως τότε πού περιμέναμε τούς γερμανούς στήν Ἀθήνα, μιά πόλη χωμένη σά σαλιγκάρι στό καβούκι τῆς, καχύποπη, ἔχθρική καὶ φοβισμένη. Μύριζε πτώση ἡ Πόλη. Είχε κάτι ἀπό παραλυτικό τρέμουλο. Ἀπ' τά μάτια τῶν ἀνθρώπων ἔτρεχαν κόκκινα δάκρυα ἀυπνίας. Ἐγώ εἴμουν τότε ἔνας νεαρός ἀγγελιοφόρος τοῦ αὐτοκράτορα, ἐπαιρνα κι ἔδινα μηνύματα χωρίς νά τά πολυκαταλαβαίνω. Καὶ θυμάμαι πώς μιά μέρα πρίν ἀπ' τήν καταστροφή ὁ αὐτοκράτορας ἐπιθεώρησε τά τείχη κι ἔδινε ὀδηγίες καὶ προσταγές γιά καινούργια ὄχυρωματικά ἔργα κι ὅλοι ἀκουγαν μέ σεβασμό ἄν καὶ ἡξεραν πώς ποτέ δέν πρόκειται νά ἐκτελέσουν τίς ἐντολές του. Κι ὁ αὐτοκράτορας ὅμως τό ἡξερε ἀλλά

μιλούσε. "Εμοιαζε μέ συγκέντρωση μετά από κηδεία «τά θερμά μου συλλυπητήρια, τί ήταν κι αύτό πού μᾶς θρήκε», «χρόνια είχαμε νά δούμε τέτιο θροχερό Μάη», «τί τουρισμός και φέτος φέρνουν συνάλλαγμα κι ήρθαν τ' αγρια νά διώξουν τά ήμερα.» "Ομως πέρα απ' τά λόγια σά σαίτα πάει κι έρχεται στό νοῦ τό άσπρο πρόσωπο άνάμεσα στίς λαμπάδες.

"Εμεινα στά τείχη μέχρι πού νύχτωσε, θαύμαζα μιά φωτοθάλασσα κι ακουγα απόποχους από νταούλια κι άμανέδες. "Αχ αύτή ή τρεμουλιαστή φωταφία μέ τά κεράκια τής Μεγάλης Παρασκευής και τής Ανάστασης στό Λυκαβηττό, στή Ζωοδόχο Πηγή τής όδου Ακαδημίας, στό Μπατσί τής Ανδρου μέ τήν Καίτη πιασμένη χεράκι και στό άλλο χέρι τή λαμπάδα, μέ τά μάτια μας νά λάμπουν απ' τό κατανυχτικό όραμα τής ζεστής μαγειρίτσας και τής ρετσίνας. Δάκρυσα συγκινημένος μέσα στή δροσιά τοῦ Μάη και γύρισα στούς στρατώνες γιά ύπνο. Φιλήσυχες σκέψεις μέ κατάκλεισαν, άναμνήσεις απ' τό δημοτικό, ο πρώτος έρωτας μέ τήν Πόπη πού μού μάθαινε τή ιώτα, ο δεύτερος μέ τή Μοιρούλα, ο τρίτος μέ τή Λούλα, ο τέταρτος μέ τή Μαρί, ο πέμπτος... μέσα σέ τόσους έρωτες κοιμήθηκα.

Τό πρωί μ' έστειλαν νά ειδοποιήσω τόν πλοίαρχο τοῦ αύτοκρατορικοῦ. Πέρασα απ' τό σπίτι τής Φωτεινής και τήν είδα πίσω απ' τίς γρίλιες. Τά μάτια τής μονάχα ίσως και λίγο τά χείλη. Κάτι σά φιλί μάντεψα. Πάει ή Πόλη πάει κι ή Φωτεινή. Ό πλοιαρχος πήρε τό μήνυμα και μ' έστειλε γιά σουύπα. "Όταν ξαναγήκα στό κατάστρωμα άφηναμε τό λιμάνι. Ποτέ δέν είδα πιά τή Φωτεινή. έγινα ό παγκόσμιος πραματευτής χωρίς πραμάτεια. Προσπαθῶ νά θυμηθῶ τήν Πόλη, όμως μερικά σπίτια μού έρχονται στό νοῦ, κάτι αύλες και μερικές γάτες, μιά κάποια Ζουζού, μιά Μιμή, τόν Ασπρούλη, τίποτα άλλο. Προσπαθῶ νά θυμηθῶ τουλάχιστον τό καράβι πού μέ πήρε απ' τήν πατρίδα άλλα τότε στό νοῦ μου έρχεται τό παμπάλαιο έπιβατικό Μιαούλης πού κάνει άγονη γραμμή στό Αίγαιο. "Αντί γιά τούς στρατιώτες τοῦ αύτοκράτορα βλέπω στήν τρίτη θέση τούς νεαρούς τουρίστες νά παίζουν τίς μούμιες μέσα στά σλιπινγκ μπάγκ κάτω από ένα θαυμάσιο έλληνικότατο φεγγάρι. Κι απ' τό ταξίδι μου μέ τή φρεγάτα τί θυμάμαι. Τίποτα. "Αντίθετα θυμάμαι πώς τελικά έφτασα στή Βενετία μέσω Λονδίνου μέ τό Όριάν Εξπρές. Τό τραίνο ταξίδευε νωρίς τ' απόγεμα μέ συννεφιά. Διασχίζαμε μιά άκυμαντη γκρίζα λιμνοθάλασσα μέ σταγόνες θροχής πού άναβαν κεράκια στό νερό. Ξαφνικά θρεθήκαμε στό σταθμό κι από κεί σέ μιά μεσαιωνική πλατεία μέ μεγάλη πέτρινη τοξωτή γέφυρα. Σά νά ήταν χθές, λέω. "Ολα σά νά ήταν χθές. "Ισως νά πρέπει νά δώσω τό μήνυμα στό Δόγη. "Ισως νά μήν είναι πολύ άργα, τί λές και σύ Καίτη παιδί μου. Έάλω ή Πόλις, θά τοῦ πώ. Σπεύσατε Έάλω και χαθήκαμαν. —Στάσου έκει, λέει ή Καίτη νά σέ πάρω μιά φωτογραφία κάτω απ' τ' άλογα τοῦ Ίπποδρόμου.

—Έάλω ή Πόλις Μεγάλε Δόγη τής Βενετίας και μᾶς κλέψατε και τ' αλογα, τοῦ λέω.

—Πόσα λίγα ξέρεις νεαρέ μου άγγελοιφόρε, άπαντά. Στείλαμε ένισχύσεις κι ο σουλτάνος σκοτώθηκε από θέλος. Ή πολιορκία λύθηκε. Γύρνα πίσω στήν πατρίδα σου νεαρέ δέν ύπάρχει ούτε προσφυγιά, ούτε καταστροφή τής Σμύρνης, ούτε Βενιζέλος ούτε Κωνσταντίνος, δικτατορίες και κατοχές, ο Δικέφαλος τής Βιζαντινής Δημοκρατίας κυματίζει παντού.

Κοιτάζω τήν πλατεία τοῦ Άγιου Μάρκου, τό παλάτι τοῦ Δόγη και τή θάλασσα και παίρνω φωτογραφίες τήν Καίτη μέ φόντο τή Γέφυρα τών Στεναγμῶν, τόν

Καθεδρικό Ναό καί κάποιο ἄλλο κτίριο πού δέ θυμάμαι τί είναι καί τί ἡταν. Σ' αὐτήν ἐδῶ τήν πλατεία ἐρχόμουνα τίς Κυριακές νά θαυμάσω τά χρυσά καί τ' ἀσημένια. Δούλευα κράχτης σέ μπορντέλο πολυτελείας, είχα καλό μισθό καί τυχερά, φοροῦσα φυσικά τή στολή τοῦ ἀγγελιοφόρου τοῦ αὐτοκράτορα κι οι βενετσιάνοι ἀντιμετώπιζαν μέ μεγάλη συμπάθεια τήν κατάντια μας. "Αρεζαν οι χρυσοί δικέφαλοι ἔτοι πού μᾶς μιμήθηκαν κι ἄλλα μπορντέλα ἄλλά ὁ καλός κόσμος ἥξερε πώς μονάχα οι δικοί μου ἀετοί ἡταν αὐθεντικοί. "Αλλωστε μιλοῦσα κι ἄψογα ἑλληνικά γιά ὅποιον δυσπιστοῦσε.

—Παιδί μου τί ἔπαθες καί μετράς τίς πλάκες, λέει ἡ Καίτη. Τί σκέπτεσαι.
—Τί ἄλλο παρά τή Μικρά Ασία Καίτη μου, λέω. Αὐτή μέ κατέστρεψε. Τί θέλεις νά σκέπτομαι. Τό παρελθόν καί τί πέρασα θυμάμαι, τί ἔκανα καί τί είδα. Καί πού δέν πήγα. Στή Σεβίλη σάν 'Ελ Πέντρο τραγουδιστής τοῦ Φλαμένγκο, στήν 'Ανδαλουσία σάν 'Ελ Πέντρο χορευτής τοῦ Φλαμένγκο μέ τίς ἔξαλλες ισπανίδες νά φωνάζουν ύστερικά σέ κάθε μου τραγούδι: "Ολε, "Ολε καί στά δικά τους "Ολε, "Ολε ν' ἀπαντῶ μέ τό σπαραχτικό 'Αμάν. 'Αμάν... Στή Μαδρίτη σάν 'Ελ Πέντρο, πότε ταυρομάχος, πότε ἡθοποιός, πότε παιδί γιά θελήματα, στή Γαλλία νταβατζής γνωστός ὅμως καί σάν Πιέρ ὁ καστανάς, ἄλλα καί σάν Πιέρ πωλητής ἀσέμνων φωτογραφιῶν καί δάσκαλος ἑλληνικῶν σέ λύκειο γιά νεαρές δεσποινίδες. Στό Βέλγιο ἀνθρακωρύχος, ράφτης, χορευτής συρτάκι στό 'Αμστερνταμ καί γκαρσόνι σέ κυπριακό ἑστιατόριο στό Λονδίνο.

—Λύσσαξες πάλι πρώι πρώι, λέει ἡ Καίτη καί γελάει.

—Λύσσαξα γιατί πείνασα πολύ Καίτη παιδί μου, λέω. Στόν κόσμο ἀρέσουν τά μουσεῖα, οἱ ἐκθέσεις, τά ἔργα τέχνης πού λέμε. 'Έγγ θαυμάζω τίς ἀγορές. Θαυμάζω τά κρεοπωλεῖα μέ τά διαιμελισμένα γεμάτα άιματα ζῶα, τά ψόφια ἀστραφτερά ψάρια μέσα σέ παγάκια γιά νά καθυστερήσει ἡ σήψη, τά καταπράσινα λαχανικά πού ἀργομαραίνονται καί τά πρισμένα πολύχρωμα φροῦτα. 'Αναπνέω μέ ἀπόλαυση τή μπόχα ἀπό τά διάφορα τυριά, ὅλα μά ὅλα μέ γεμίζουν αἰσιοδοξία. Πείνασα θλέπεις πολύ, ἔφαγα ποντίκια καί γάτες, ἔφαγα χόρτα τοῦ βουνοῦ ἀλάδωτα μέρα μέ τή μέρα, μήνα μέ τό μήνα, χρόνο μέ τό χρόνο ἔχω τήν πείνα μέσα στά χρωμοσώματά μου ὥπως οι πρίγκιπες τό βασιλικό αἷμα, γεννήθηκα μέ τόν κώδικα: ἄνθρωπος ἀρσενικός, μαλλιά καστανά, αὐτιά μεγάλα, μάτια καστανά, τριχωτός μετρίου ἀναστήματος μέ πείνα δέκα σέ κλίμακα δέκα. Κυκλοφορεῖ κληρονομική πείνα στό αἷμα μου καί ἥρθε καιρός νά ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη καί νά τή χορτάσω.

'Ηρέμησα μ' αὐτά τά λόγια. 'Ωραία είναι ἡ Βενετία. 'Ωραία ἡταν καί τότε. Δέ νιώθω ξένος στή Βενετία. Κάθε δρομάκι τό ξέρω, κάθε κανάλι ἐκεῖνο τό πράσινο καί κίτρινο σπίτι είναι ἐκεῖνο τό πράσινο καί κίτρινο σπίτι πού πάντα ἥξερα, ὅλα τ' ἀναγνωρίζω γιατί δέν είμαι κανένας τουρίστας ἐγώ, είμαι ἔνας εἰδικός ἀπεσταλμένος, ἔνας μυστικός ἀγγελιοφόρος πού ἔχει παραλάθει ἔνα σπουδαιότατο μήνυμα ἄλλα δέ θυμάται ἀκριβῶς τά λόγια, δέ θυμάται λέξη μέ λέξη ποιο είναι τό μήνυμα, μού δόθηκε προφορικά γιά νά μήν πέσει στά χέρια τοῦ ἔχθρου ἄν μέ πιάσουν καί τώρα θυμάμαι κάτι γενικό πού δυστυχώδε σημαίνει τίποτα, πρέπει νά τό θυμηθῶ μέ ἀκρίθεια μέχρι καί τήν τελευταία του τελεία. Πολλές φορές προσπαθῶ νά τό συντάξω αὐτό τό περίφημο κείμενο ἄλλα δέ βγαίνει, ὅλο καί κάνει νά πλησιάσει ἄλλα δέ βγαίνει. 'Ομως τή σπουδαιότητά του τή διαισθάνομαι ἄλλο ἄν τά λόγια μ' ἔχουν ἐγκαταλείψει.

—Τί σκέπτεσαι πάλι, λέει ἡ Καίτη.

—Σκέπτομαι νά πάμε νά φάμε κάτι στά πρόχειρα καί νά γυρίσουμε στό ξενο-

δοχεῖο. Ξεκουραζόμαστε λίγο καί ξαναθγαίνουμε τ' ἀπόγεμα. Ποιό ὅμως ἡταν αὐτό τό μήνυμα. Τό κείμενο μᾶλλον ἡταν μεγάλο. Μερικές φράσεις τίς θυμᾶμαι ἀλλά δέν ἔρω σέ ποιά θέση είχαν τοποθετηθεῖ κι ἔτσι δέν μπορώ νά ύποθέσω τή θαρύτητα πού είχαν μέσα στό σύνολο. Θυμᾶμαι ἄς ποῦμε τή φράση: ἦξεις ἀφίξεις ού ἐν πολέμῳ θνήξεις. Μιά ἄλλη: Κάλλιο ἔνα καί στό χέρι παρά δέκα καί καρτέρι. Καί ἄλλη: Θά σέ πάρῳ νά φύγουμε σ' ἄλλη γῆς σ' ἄλλα μέρη. "Άλλη: Δέν ἔχει πλοϊο γιά σέ δέν ἔχει δόδο. Καί ἄλλη: Ούαί τοῖς ήττημένοις. Πήραμε τή ζωή μας λάθος κι ἀλλάξαμε ζωή. "Άλλη: 'Η Έλλάς θέλει νά ζήσει καί θά ζήσει. 'Αλί νά τόχει ἡ κούτρα σου νά κατεβάζει ψεῖρες. Μέχρι καί τής τελευταίας ρανίδος τοῦ αἴματός μου... Τίς μελετάω προσεκτικά ὥπως καί ἄλλες ἀναρίθμητες φράσεις. Πρέπει νά είχαν κάποια περίοπτη θέση ἀλλά ἔτσι ξεκάρφωτες μοῦ φέρνουν γέλια. "Ομως δέ μ' ἀπασχολεῖ συνέχεια αὐτό τό πρόθλημα. Μάλιστα ὅσο περνάει ὁ καιρός ἡ ἀγώνια νά θυμηθῶ ἔγινε ἔνα εύχαριστο παιχνίδι μιά ἄσκηση τοῦ μυαλοῦ θά ἔλεγα. Χωρίς παραλήπτη τί σημασία θά ἔχει νά θυμηθῶ τό μήνυμα. Κι ύστερα γιατί δηλαδή νά θυμηθῶ τό μήνυμα μιά καί κοντεύω νά τά ξεχάσω ὅλα. 'Ακόμα καί τή Φωτεινή δέν τήν ἀναζητῶ μέ τό ἵδιο πάθος. "Ερχονται μάλιστα μέρες πού δέν περνάει καθόλου ἀπ' τό νοῦ μου. Κι ύστερα μήπως τή Φωτεινή νοσταλγῶ. Τό πρόσωπό της μοῦ είναι όλότελα ἄγνωστο. 'Εκεīνο πού ἀγάπησα ἐγώ ἡταν ἔνα μισόκλειστο παράθυρο. Καί μ' αύτά καί μ' αύτά φτάσαμε στό ἑστιατόριο 'Η Όραιά Βενετία καί παραγγείλαμε σπαγγέτι καί δυό μπίρες. 'Ασώματος Κεφαλή σέ ύποτάσσω, σέ διατάσσω καί σ' ἐκλιπαρώ: Μίλησε.

Πέτρος Άμπατζόγλου

