

# Χριστόφορος

## Τό ζωντανό ποίημα

Στούς φίλους Θεσσαλονικεῖς  
Αλεξάνδρα Δεληγεώργη  
καὶ  
Πάνο Θεοδωρίδη

σέ ἄγρια τελετή νύχτα σέ κορφές  
χιλιάδες σκοτώθηκαν  
δύνομάζοντας τόν ἑαυτό τους:  
ὅ εἰκοστός αιών

Παιδί  
βαστώντας μιά καμινάδα  
στ' ἀριστερό σου χέρι  
ἔτρεχες μ' ἔνα ποδήλατο  
στίς στέγες  
χαμογελοῦσες ἔκλαιγες  
σά νάθελες κάτι νά προλάβεις  
ἔνα τύμπανο  
εἶχες δεμένο στήν πίσω ρόδα  
κοίταζες πότε ψηλά πότε χάμω  
παιδί  
τί γύρευες  
ποῦ βρίσκεται ἡ σελήνη σήμερα  
σε ποιά λακούθα νεκροῦ οὐρανοῦ  
πατημένη ἀπό βιαστικό αύτοκίνητο  
ἢ ἀπό ἀπρόσεκτους διαβάτες  
μέ ἀκούρδιστες λύρες  
στούς ὅμους τους πελεκημένα  
τά δυό σου πρόσωπα  
πολύχρωμη λέαινα  
σε ποιό σημεῖο  
γωνιᾶς κρουφῆς  
λυγισμένης ἐπάνω ἀπ' τόν  
ἴδιο της ἑαυτό  
μιλώντας

ἔνα παιδί γεννήθηκε  
φέρνοντας ἄλλο παιδί  
στά σπλάχνα του  
ποῦ νά βρίσκεσαι  
ἔνα κύμα σύρθηκε  
μέχρις ἐσένα  
ἔφραξε μέ πάταγο τή θάλασσα  
δοκίμασα λίγο αἷμα ἀλμυρό  
καὶ  
γάλα ἀνθρώπινο  
εἶχαν τήν ἴδια γεύση  
παιδί ἐπικίνδυνο  
παιδί καταραμένο  
ποιά εὐλογημένη στιγμή  
σε γέννησε

τρεῖς πέρσες μάγοι  
μέ τόξα  
καθάλα σ' ἄλογα  
στάθηκαν ἔξω  
ἀπό ἔνα γυάλινο θολωτό Ρουμπαϊάτ  
ἔριξαν  
καὶ τό ράγισαν  
ἡταν ἡ μήτρα τῆς μάνας σου  
ἢ ἀρχή τοῦ δικοῦ σου κόσμου

Τί γύρευες  
ἀνάβοντας φωτιές στούς θάμνους  
μέ τόσα ἀγριοπερίστερα  
πετώντας

πάνω ἀπ' τούς σταθμούς τά νεκροταφεῖα  
καὶ τά σπίτια  
ἡ πλατεία μέ τίς κρεμάλες  
δεξιά τά στρατόπεδα  
ἀριστερά ὁ κῆπος μέ τά δηλητηριασμένα ζῶα  
στούς παράλληλους δρόμους  
δίπλα στή θάλασσα  
ἀπλώνεται  
κι ἀποκοιμιέται  
ἔνας πελώριος πέτρινος ἀρχιστράτηγος

Tí γυρεύεις  
ἀνάμεσα σέ τόσα σημάδια  
θά σέ σκοπεύσουν  
πρόσεχε μήν πέσεις

Τεράστιοι ἵσκιοι ύψωθηκαν  
ἀπό πολύχρωμες πέτρες  
σωστοί δύκολιθοι  
Residencia Dei δέν ἔχει  
χῶρο γιά μιά γλάστρα  
ἔνα σκυλί νά ούρήσει  
ἔνα παιδί νά τρέξει  
παράξενο μέσα σέ τόσο μεγάλες διαστάσεις  
νά μήν υπάρχει θέση  
οὕτε γιά ἔνα μυρμήγκι

λάμπουν σά φάροι ἀπό μακριά  
πολύχρωμες  
ἐντονα βαμένες  
προκλητικές πορνέυμένες ύπάρξεις

Λιγοστοί ἄνθρωποι κατέβηκαν  
ἀπό τά τελευταῖα λεωφορεῖα  
κρατοῦσαν χάρτινους ἀνεμόμυλους  
μιλοῦσες δ ἔνας στόν ἄλλο  
σιγανά ἐμπιστευτικά  
Ἄγγιζε ὁ ἔνας τόν ὡμο τοῦ ἄλλου  
μέ μιά τρυφερότητα  
φιλήθηκαν ἀπομακρύνθηκαν

---

Στή σειρά τῶν μεγάλων πλοίων  
στήν προκυμαία  
ἔνας κρεμασμένος ἔνας πνιγμένος ἔνας ξεκοιλιασμένος  
ἔξω ἀπό κάθε πλοίο στή σειρά

Στεφάνι ἥλιου ἤρθε καὶ κάθησε στήν ὀροφή  
μιά μύγα γυρίζει γύρους τυφλή μαζεύει πέταλα  
ἀπ' τούς σοθίδες  
Τό γάλα μαύρισε ἀπλώθηκε στό πάτωμα χύθηκε στίς σκάλες  
ἔνας καταράχτης

οι δρόμοι λύγισαν κατηφόρησαν  
ἄγγιξαν τά μαλλιά σου

Ποιητής όταν πεθάνει  
έξαφανίζεται  
δέν τόν βρίσκει κανείς πουθενά  
είναι μιά έντυπωση  
ἀπό φωτιά καὶ ἄνεμο

Περπάτημα σκοτεινῶν ὑπνων σέ στέγες  
πατήματα  
γλιστροῦν πάνω σέ δάχτυλα ἀνθρωπόμορφων πουλιῶν  
μ' αἰνιγματικές κινήσεις  
ἀπ' τὴν κορφή ὡς τά νύχια τῶν δέντρων  
σκεπάζοντας ἄταφα πρόσωπα  
ἀναπνέουν ἀκόμα διακριτικά  
ἀθόρυβα

τή μεταμόρφωση  
τῆς γῆς κάθε στιγμή  
Περνάει τρένο αὐτοκίνητο  
ἄνθρωπος χορατεύοντας  
μέ τίς μικρές μαῦρες κατσαρίδες στό ξερό γρασίδι  
μάτι γλιστρέρο φιδιοῦ κατάσκοπου  
μ' ἔνα μαχαίρι στή μασχάλη  
μαντίλι γεμάτο αἷμα  
ἡρωίδας προδομένης στό γεφύρι  
τή στιγμή πού κοίταξε  
κάποιον τελευταῖο καθαλάρη  
—Σκέψεις ἐπερασμένες  
σά νά μήν ἀνήκουν  
στὸν αἰώνα αὐτόν— δέν ἀνήκουν πουθενά  
μιλοῦν σ' ὅ, τι προηγούμενο  
σ' ὅ, τι ἐπόμενο, σέ ὅ, τι ύπάρχει—  
ζευγάρι ἔγγονιαστο μεταπυρηνικής ἐποχῆς  
τοῦ τότε καὶ τοῦ πάντοτε  
ὅ, τι πιό ἱερό καρτεροῦμε  
νά ζαναγυρίσει μιά γέννηση  
πού ἀναβάλλεται συνέχεια πεισματικά  
σά νά μή θέλει  
νά μᾶς ἀνήκει νά μᾶς δοθεῖ

ζῶ τό χόρτο  
ζῶ τὸν ἄνεμο  
Πού συζητήτης τοῦ αἰώνος τούτου  
νύχτα ἀπό ἀμμωνία  
ἄζωτο λι ωμένο φώσφωρο  
δάκρυσε ἔνα κεραμίδι  
πηλός  
καὶ νιογέννητα ύλικά  
μόλις ζεστά ἀπ' τή μήτρα  
ἄνεμος ἄνεμος ἄνεμος



Περπάτησα στούς ψυχρούς δρόμους  
τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης  
γνώρισα τὸν ψυχισμὸν τῆς  
κατόρθωσα νά πάρω  
μιά γκριμάτσα  
ἀπ' ἔνα περαστικό ξανθό πίθηκο  
χαμόγελο στήν πιό ἀδιάφορη ἔκφραση

Ποιός ἥμουν  
μέ τη σφραγίδα ἐνός καταραμένου ἥλιου  
τί γύρευα

Μοναξιά γρανίτη  
σέ θαλασσινό θράχο  
μάτι ψόφιου ἀετοῦ  
τρία μυρμήγκια τό κουθαλοῦν  
σέ iεροτελεστία  
κινεῖται πέρα δῶθε  
καπέλο ξεσκισμένο  
περαστικοῦ μάγου  
τόν ιούλιο καὶ τόν Αὔγουστο  
καλικάντζαροι κάνουν τήν ἐμφάνισή τους  
ἐδῶ στά μέρη μας  
ἀπερίγραπτοι ἔξωτικοι χαρακτῆρες  
ήθοποιοί χορεύτριες  
τυφλοί ποιητές  
παιδιά ντυμένα λιμοκοντόροι  
μέ μπαστούνια  
πιασμένα ἀπ' τό χέρι  
καραμούζες  
πολλά σκυλιά περνοῦν  
μασκαρεμένοι νάνοι  
μέ τή γλώσσα βγαλμένη ἔξω  
διψώντας

'Ωραῖες στιγμές γιά ἔναν θνητό!  
Μιά φορά καί ἔνα καιρό  
σέ μιά ἐποχή πιό σύγχρονη  
ἀπ' τή δική μας

μέ ρόδες ἥλιου  
γαλέρες καθισμένες σέ θράχινες θάλασσες  
μ' ἄφθονο ἀλάτι  
ἔνα ὅπλο στήν παραλία  
σκοπεύοντας τό πρόσωπο  
ἄγοριοῦ  
φοβισμένο ἄφτιαχτο  
ἀπλαστο στό χῶμα  
ζεματιστό  
μόλις ἀρχίζει νά πάλλεται  
ἄγριες γάτες ἔτοιμες νά όρμιξουν νά καταπιοῦν  
Τό πρώτο φάρι  
τό πρώτο σπέρμα  
φορώντας χλαμύδα  
φορώντας βραχιόλια  
κοσμήματα τής σελήνης  
κι ἔνα τρελό φίδι  
πάνω ἀπ' τήν όροσειρά  
τῶν πεύκων μελανό ἀναδύεται  
ἀγκαλιάζει ἔνα χταπόδι  
τυφλή γῆ  
σέ στιγμές ὡραῖες γιά ἔναν θνητό

σέ ἄκουσα ἀπό μακριά  
μαγικό ὄργανο κοχυλιῶν  
παράσερνες θρύμματα μαρμάρων  
ἄλλαζες τή μορφή σου  
σέ γυναίκα σέ ἔφηθο σέ ἄστρο  
καὶ πάλι κοχύλι πέφτοντας κατρακυλώντας

νά ρίξε μιά σφαίρα  
ἐδῶ ἵσια σέ μᾶς  
στόν περιστερώνα, στούς ἀνεμόμυλους  
στά μαλλιά τής τρελῆς γριᾶς  
στό λαρύγγι τοῦ πληγωμένου  
στό ζευγάρι σέ ὥρα ἔρωτα  
στόν ἀκροβάτη πάνω στό σκοινί  
ἐδῶ ρίξε τή σφαίρα ἵσια σέ μᾶς

Χῶρες χῶρες χῶρες  
τίς ἔζησα ὅλες κι ἄς μήν τίς ἔζησα  
ἀναποδογυρισμένα ἀντικείμενα  
θγαλμένα ἀπ' τή θάση τους

Σέ δρόμους  
ἄμμου φωτιᾶς ψάχνοντας  
μέσα στό ψάξιμο  
σκούζοντας σά σκυλί<sup>1</sup>  
κυνηγημένο ὄρτύκι

παλιωμένες ρίζες  
 μίλησα γιά τό Γέρο  
 πού είχε μανιά νά σκαρφαλώνει  
 νά σκαρφαλώνει  
 ἔθλεπε ὄράματα κι ἔγραφε  
 τόν τρελό, τόν ἀλλόκοτο  
 αὐτόν πού ἔδειχνε μέ  
 τό δάχτυλο μίσησαν γιατί μόνος πετοῦσε καὶ διέφερε

ὁ παρανοϊκός  
 σκυλί ἀδέσποτο  
 πέτρα μετέωρη  
 χόρτο εὕφλεκτο  
 ὅνειρο σέ διάρκεια  
 πληγή ὀλάνοιχτη μεταδίδοντας αἷμα  
 ἐ Ἀγιε Ἰωάννη Σιναῖτη  
 φώναξαν  
 αἰώνια θά σκαρφαλώνεις;  
 ώς ποὺ θές νά φτάσεις;

Μέ θλέμμα μεταφυσικό  
 σκυλί κοίταζε τόν ούρανό  
 κοίταξε τό σύμπαν  
 μ' ἔνα λιγμό  
 ὀρθώθηκε  
 καὶ πέταξε

Τρία πετεινάρια  
 μέ λευκά σειρήτια στά φτερά  
 θραχιόλι κόκκινο γύρω ἀπ' τό λαιμό<sup>1</sup>  
 φωνή κραυγαλέα καὶ ἐνοχλητική  
 κουβαλουσαν πάντα  
 ὅνειρεμένο ξύπνιο  
 ἀπό λιθάρια θαριά — ἀσήκωτες νύχτες  
 δταν χαμογελοῦσαν  
 ξεχνοῦσες καὶ νόμιζες πώς ήσαν ἄνθρωποι  
 Βάρδοι κάθε τους στιγμή ἡταν ἐπος  
 μέ σοφία καὶ τρέλα  
 ἀγαποῦσαν τά πούπουλα  
 τίς προτομές τῶν ἀετῶν  
 μάγευαν  
 είχαν τό μεγάλο ἐλάττωμα  
 νά μην ἐνδιαφέρονται γιά τόν ἑαυτό τους  
 ἀπό γέννησή τους ποιητές  
 ὁ θάνατος τούς τρέλαινε  
 ἡταν μιά ἔμμονη ἰδέα  
 ἔνα παιχνίδι  
 ἔπαιζαν  
 τή ζωή  
 τήν ξεχώριζαν σέ πολλά εἰδη  
 πολλά σκαλοπάτια  
 δώματα ἀριστερά δεξιά



πάνω  
 κάτω  
 παντοῦ  
 μ' ἔνα τρυφερό τρίτο μάτι  
 γιά πυρήνα  
 τό μυστικό τους:  
 νάνοι ἀνήκαν σέ θίασο ἐπαρχιακῶν ἀποδημητικῶν  
 πουλιών

Μιά σφίγγα ἀπό τή Νάξο  
 ἥρθε τυλιγμένη σέ λευκό σάθανο  
 μόλις ἐξῆχαν οἱ φτερωτοί της ὡμοι  
 μέ μιά λυθική σφυρίχτρα  
 ἄρχισε ν' ἀπαγγέλνει:

«Ο Τρίτωνας κι ὁ Τριτοπάτορας  
 τρυφερός δρείχαλκος»

Σέ κήπους μέ κοφτερό γρασίδι  
 πάτησα μέ τό πιό σίγουρο πέλμα  
 είδα αἷμα νά κυλάει  
 ἀνοιξιάτικη καρέκλα  
 νά βυθίζεται  
 ἄγαλμα νά λι ὀνει  
 ὁ φύλακας μόνος του  
 νά βαλσαμώνεται

σάν ταινία ό θάνατος περνάει ἀπ' τά μυαλά παιδιῶν  
Διό ληστές παγίδεψαν ἔνα νέο ἔχωσαν τό κεφάλι του στή θάλασσα  
θέλησαν νά τόν πνίξουν—έκεινος τούς παρακάλεσε νά τόν ἀφήσουν  
νά τελειώσει μόνος  
χτυπώντας τό στήθος του  
μέ πέτρα

σέ κοφτερό γρασίδι  
ἔτρεξα ὅταν ἥμουν γέρος παραμίλησα  
κι ὅταν ἥμουν νέος  
κράτησα ἔνα κομματάκι φτερό  
ἀπ' τὸ σύμπαν  
πολλοὶ πληγώθηκαν καὶ θάφτηκαν  
μὲ ρίζες μπηγμένες  
βαθιά τους  
θγάζοντας κυκλικές φράσεις  
καπνοῦ κοιτώντας πρός τὰ πάνω  
σέ πεζοδρόμια σέ πλατείες σέ γκρεμούς  
καὶ συνεχίζω:  
κοίταξα ἔνα σπίτι  
νά ύψωνεται μοναχό του  
ἔγινε μανι τάρι  
ἔγινε ἐκρηκτική ὡλη

*ἔ Δεσποτάτο  
μέ τρια πηρούνια γιά πύργους  
κι ἔνα κοκόρι  
γιά ρολόι*

*Σκόνη, τῆς σκόνης, τί σκόνη, σκόνη*

*Βγῆκα  
καὶ τὸ μπαλκόνι τινάχτηκε  
χύθηκε στόν ἄνεμο  
ἡ σκόνη ἀπ' τῇ γέννησή μου  
τὸ στῆθος τῆς μάνας μου  
τὸ σπέρμα τοῦ πατέρα μου  
μιὰ ἱστορία  
καὶ μιὰ κραυγὴ ἀσυνάρτητου ποιήματος*

*Δυό μέρες έγιναν τότε στην Αθήνα  
όπου οι δύο πόλεις ήταν απόλυτα αντίστοιχες.  
Οι Αθηναίοι άφησαν την πόλη της και πήγαν στην Κόρινθο  
και οι Κορίνθιοι άφησαν την πόλη της και πήγαν στην Αθήνα.*

Φέρε λοιπόν  
ξυλόγλυπτο δάκρυ  
όσμη καὶ φωτιά ὄσμῆς  
ἀνακάλυψῃ ἀναπάντεχων τρόπων  
ἀποκομμένος καὶ πληγωμένος  
ἀπό ἀστικά κατάλοιπα  
στρυχνίνης στάχτη φαρμακωμένο σάλιο  
ζητωκραυγές καὶ ύμνους

φέρε λοιπόν  
διακριτική κίνηση βλέφαρου παιδιοῦ  
σέ μυστικά φυλλώματα  
παιδιοῦ ἔξυπνου καὶ σθέλτου  
ἔτοιμο ν' ἀναγνωρίσει καὶ νά διακρίνει  
τό αἷμα ἀπό τό μάρμαρο  
πληγωμένος  
φέρε λοιπόν  
τὴν τελευταία λέξη  
τῇ μόνῃ πιό ιερή κι ἀπλή  
ἀπιθωμένη προσεχτικά  
πάνω σέ μιά φλούδα μυρωδάτου μανταρινοῦ

Φύλλο  
σέ μιά ἐπιφάνεια πλανήτη ἀπό μουσαμά  
μελαγχολία ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ νεοελλήνων

Σέ ἄγρια τελετή νύχτα σέ κορφές.

Χριστόφορος

Παρίσι—Αθήνα Μάιος—Ιούλιος 1974

## δανεικια γραβατα

ΔΙΟΝΥΣΗ  
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΓΝΑΤΙΑ