

# Ν. Γ. Πεντζίκης

## ‘Η ἐξαδέλφη Καικιλία

στόν Γιάννη Κουράκη

Nor wonder how I lost my wits:  
Oh! Caelia, Caelia Caelia sh—  
SWIFT

### Π

ῆρε τό πρωινό της στό κρεβάτι, χασομερώντας ὥρα πολλή πάνω ἀπό τόν δίσκο μέ τίς φρυγανίες, τά ροκανίδια θούτυρο, τή διάφανη μαρμελάδα, τήν αὐγούσιλιέρα, καὶ τό φλυτζάνι μέ τό τσάι· ἡταν μιά ἐμπειρία πού πρωτογνώρισε στήν ἐπαυλη· στό σπίτι της τήν ξυπνούσαν πολύ νωρίς, καὶ ἀρκοῦνταν σ' ἔνα πρόγευμα πού τώρα τῆς φαινόταν πρόχειρο καὶ τιποτένιο. Χάιδεψε ἀπαλά σχεδόν τρυφερά, τήν τσαγιέρα, κι ὁ νούς της πῆγε στήν ἑκπληξη πού ἔνιωσε ὅταν, τό πρώτο της πρώι στήν ἐπαυλη, ἄνοιξε ἡ πόρτα τῆς κάμαρας, καὶ μπήκε μιά ἀπό τίς ἀραπίνες ὑπηρέτριες· φαντάστηκε· πώς θά είχε παρακοιμηθεῖ καὶ ἤρθε νά τήν ξυπνήσει, ὅμως ἐκείνη ἀπίθωσε εὐγενικά τόν δίσκο δίπλα στό προσκέφαλο τῆς Καικιλίας, τήν καλημέρισε καὶ θγῆκε. Ἡ ἀφή καὶ ἡ λάμψη τῆς ἐπαργυρωμένης τσαγέρας τήν ἔκαναν νά θυμηθεῖ τίς φιάλες πού είχε συνάξει ὁ ἐξαδέλφος της στό φιλόδοξο ἐργαστήριό του τής χημείας· είχε δεχτεῖ, μετά ἀπό πολλά παρακάλια, νά τής ἐπιτρέψει νά τό δεῖ, καὶ δέν ἀρνήθηκε νά τής κάνει καὶ μιά μικρή ἐπίδειξη· τό χαρτάκι πού ἀπό κόκκινο ἔγινε γαλάζιο, ἡ μεταλλική λωρίδα πού πήρε φωτιά καὶ κάηκε μέ μιάν ἐκτυφλωτική λάμψη, ἀναγκάζοντάς την νά μισοκλείσει τά μάτια της, τήν είχαν ἐντυπωσιάσει τόσο ὥστε νά λυπάται πού δέν ἡταν ἀγόρι, σάν τόν Ἀρχιθάλδο, γιά νά μπορεῖ νά γίνει χημικός ὅταν μεγαλώσει.

Τίς πρώτες μέρες, ὁ Ἀρχιθάλδος συμπεριφέρονταν μέ κάποιαν ἐπιφύλαξη καὶ διστακτικότητα, σά νά προσπαθούσε ν' ἀντισταθεῖ στήν παλίρροια τού ἐνθουσιασμού τής Καικιλίας· ὅμως, ὅταν ἔψυγαν οἱ γονεῖς του γιά νά ἐπιθεωρήσουν ἔνα μακρινό ὑποστατικό, καὶ ἀφότου πέρασε ὀλόκληρο τό πρώι ἐτοιμάζοντας δῶρα μέ τήν ἐξαδέλφη του, ὅλοι του οἱ δισταγμοί ἐξανεμίστηκαν. Πρόθυμα ἔψαχνε γιά μικρά κουτιά ἀπό χαρτόνι καὶ τά ἔφερνε στήν Καικιλία πού τά γέμιζε, τά τύλιγε προσεχτικά μέ χρωματιστό χαρτί, καὶ τά ἔδενε μέ κορδέλες. Οἱ δυό τους μαζί, μέ μικρά πονηρά γελάκια, τά μοίρασαν μετά στούς μαύρους ὑπηρέτες τής ἐπαυλης· ἔνα πακέτο ἄφησαν στό γραφείο τοῦ θείου Στροφόντε, κι ἔνα ἄλλο τό πέταξαν στήν γειτονική αύλη, ἀπόπου τό μάζεψε ὁ νεαρός Μαξιμιλιανός Τεράδδιν, ὁ μετέπειτα γνωστός μεταφυσικός ποιητής. “Οσο δέ χώρεσε στά πακέτα καὶ περίσεψε, τό ζύμωσαν κι ἔφτιαξαν κουλουράκια. Αύτά τά κουλουράκια ἤρθαν στή μνήμη τής Καικιλίας, καθώς τά λεπτά της δάχτυλα ψηλαφούσαν τά χάρτινα μπουμπούκια στό γυρο τοῦ ψάθινου καπέλου της, καὶ γέλασε καθώς θυμήθηκε τήν γκριμάτσα τοῦ Ἀρχιθάλδου ὅταν τά γεύτηκε, μετά τίς παροτρύνσεις της. “Αφησε τό καπέλο καὶ σηκώθηκε

νά διαλέξει ένα φόρεμα. Ἡ ζέστη που ἐμπαινεις ἀπό ένα ἀνοιχτό παράθυρο, καὶ ἡ σταθερή της προτίμηση γιά τό λευκό χρῶμα, τήν ἔκαναν νά διαλέξει ένα ἀπόλο ἄσπρο φόρεμα πού σάν μόνο στολίδι είχε μιά δαντελένια μπορντούρα· ἡταν κοντομάνικο, κι ἔτσι ἡ Καικιλία μποροῦσι νά χαίρεται, νά φιλά καὶ νά χαιρεύει τά ἡλιοκαμμένα μπρούντζινα μπράτσα της.

Βγῆκε στό διάδρομο καὶ κατευθύνθηκε πρός τό δωμάτιο τοῦ ἔξαδέλφου της, μά ἡ δίς Στιρέλλ, ἡ γκουβερνάντα, τήν ἐμπόδισε πληροφορώντας την πώς ὁ κύριος Ἀρχιβάλδος δέν είχε ἀκόμη ξυπνήσει, καὶ πώς οἱ γονεῖς του θά ἐπέστρεφαν ἐκεῖνο τό ἀπόγεμα. Ἐλαφρά ἀπογοητευμένη, ἡ Καικιλία πήγε στό γραφεῖο τοῦ θείου της γιά νά βεβαιωθεῖ ὅτι τό πακέτο βρισκόταν ἀκόμη ἐκεῖ ὥπως τό είχαν ἀφήσει καὶ, ὅταν τό είδε, προχώρησε στήν βιθλιοθήκη. Κοίταξε μέ κάποια ἀδιαφορία τούς χρυσοποίκιλους καὶ δερματόδετους τόμους πού στριμώχνονταν στά ράφια πλαισιώνοντας ἔνα μικρό ἀριθμό παλιών βιθλίων πού, χωρίς ράχη, ἐπιδείκνυαν τίς ραφές τών σελίδων τους σάν τίς ρυτίδες πού ἔκεινον ἀπό τίς κώχες τών ματιών. Τά στριμωγμένα στά ράφια βιθλία τής θύμησαν τά στριμωγμένα δόντια πού χρυσά καὶ σάπια ἐναλλάσσονταν στίς ὀδοντοστοιχίες του, ὅταν ὁ θείος, σπάνια, γελούσε. "Ισως γι' αὐτό ποτέ δέν είχε δεῖ τόν θείο της νά μετακινεῖ κάποιον ἀπ' τούς τόμους: τό κενό πού θά δημιουργοῦσε ἡ ἀπουσία του ἀπό τό ράφι θά ἡταν τόσο ὄδυνηρό, δόσο καὶ μιά ἔξαγωγή." Ἀλλωστε, οὕτε τά δόντια του χρησιμοποιοῦσε ὁ θείος της: ἔριχνε τίς βουκιές στό στόμα του ὥπως ἀκοντίζουν οἱ θερμαστές τό κάρβουνο στά ἐντόσθια ἀτμομηχανής. Ἡ Καικιλία ξάπλωσε σ' ἔνα ντιβάνι καὶ τέντωσε τίς λεπτές γάμπες της γιά νά θαυμάσει γιά πολλοστή φορά, τά καινούρια της μποτίνια. Δῶρο τής θείας, ἔφταναν μέχρι τή μέση τής κνήμης, καὶ είχαν σειρά ὄλοκληρη ἀπό μικρές μεταλλικές ἀγκράφες ἀπ' ὅπου περνοῦσαν σταυρωτά τ' ἄσπρα κορδόνια. Τά χάιδεψε, ἔγειρε πίσω τό κεφάλι μισοκλείνοντας τά μάτια, καὶ περιεργάστηκε τήν προσωπογραφία πού ἡταν κρεμασμένη στόν ἀπέναντι τοίχο, πάνω ἀπ' τό τζάκι. Παρίστανε τόν δόν τόν Αριστείδη Στροφόντε δελλ Κάτζο, σέ νεότερη ἡλικία, ὅρθιο, δίπλα σ' ἔνα μικρό τραπέζι: στό θάθος ἔνα τρικάταρτο ίστιοφόρο, καὶ πάνω στό τραπέζι ἔνα πουγγί ἀνοιχτό καὶ χρυσά νομίσματα. Ξάφνου ἔνιωσε ἔναν ὄξυ διατρητικό πόνο νά διαπερνᾶ τήν κοιλιά της κι ἔναν σπασμό στό στομάχι πανικόβλητη ἔτρεξε σ' ἔνα τραπεζάκι, ἄρπαξε ἔνα ξύλινο κουτί μέ περίτεχνα σκαλίσματα, καὶ τό ἀνοιξε: ἡταν γεμάτο πούρα, καὶ ἡ Καικιλία θυμήθηκε πώς τό είχε χρησιμοποιήσει τήν προηγούμενη φορά. Ἀλαφιασμένη, γύρεψε ἔνα ἄλλο καὶ βρήκε τό μεταλλικό κουτί μέ τούς κονδυλοφόρους. «Θάναι κάπως κρύο» σκέφτηκε, «μά τί νά γίνει». Τό τοποθέτησε στό πάτωμα πάνω στό χαλί καὶ κάθισε πάνω του.



Ἡ δόνα Ρωξάνη κοίταζε μέ μάτια ἀπλανή τό τοπίο πού ξετυλίγονταν μπροστά στό παράθυρο τοῦ αὐτοκινήτου: τήν ἀτέρμονη ἐπανάληψη καλυθιών, βοϊδαμαξῶν, καὶ ιθαγενῶν διέκοπταν, πού καὶ πού, μέ τ' ἄσπρα τριγωνικά λατίνια τους, οἱ μαούνες πού ἀνέθαιναν τόν ποταμό πού καὶ πού, ὁ ρόγχος τής μηχανῆς ἐνώνονταν μέ τά γαυγίσματα σκυλών, μέ τίς κραυγές παιδιών, πού ἔτρεχαν μέ πάθος, ἄσκοπα κυνηγώντας τήν ισπανο-σουιζά. ቩ δόνα Ρωξάνη κίνησε νωχελικά τήν βεντάλια της: τά παράθυρα ἡταν κλειστά ώστε ν' ἀποφύγουν ἐκείνη κι ὁ σύζυγός της τήν πυκνή σκόνη πού σήκωνε τό αύτοκίνητο στό διάβα του πάνω στό χωματόδρομο. ቩ ζέστη, σχεδόν ἀποπνιχτική, καὶ τό ἔξωφρενικό ὄδηγημα τοῦ Ἀθδουλλᾶ, τήν ἔκαναν νά μήν αἰσθάνεται καθόλου καλά·

ένοιωθε τό στομάχι της νά διαστέλλεται καί νά μικραίνει στό ρυθμό τοῦ ρόγχου τοῦ κινητήρα, τά ἐντερά της νά παραδέρνουν, ν' ἀνακατεύονται, καί ν' ἀντιπαλεύουν ὅταν ἔκλεινε τά μάτια της, ἐλπίζοντας πώς θᾶφευγε ὥπονος ένοιωθε χειρότερα: σά νά τήν ἐσπρωχνε καί νά τή σήκωνε κάποια ἀόρατη δύναμη. "Αρπαξε μιά χειρολαβή κι ἐμπηδε τά βαμμένα νύχια της στό δέρμα." Ήθελε νά φωνάξει, νά ζητήσει νερό, μιάν κάποια ἀνακούφιση, μά ώστόσο δέν τολμούσε νά διακόψει τόν ὄργισμένο μονόλογο τοῦ ἄντρα της· σκόρπιες λέξεις ἔφταναν στ' αὐτιά της. «δέν μπορεῖ νά ... χιστεῖ, πρέπει νά φύγει, δέν ... διαφέρει ἄν είναι ὄρφανή ... ἐστρεψε τά πούρα μου—ώρες μύριζε τό κουτί». Ἡ θύμηση τῆς μυρωδιᾶς ἡρθε σάν τήν τελευταία σταγόνα, καί ἡ δόνα Ρωξάνη ξεχείλισε· αἰσθάνθηκε μιά σύσπαση στόν οἰσοφάγο, μιά γανάδα στό στόμα πού ξαφνικά φούσκωσε· πρόλαβε νά ρίξει μιά ίκετευτική ματιά στόν σύζυγό της, ένοιωσε τά χείλη της ν' ἀνοίγουν, καί μέ μιά κίνηση τοῦ κεφαλιοῦ πρός τά ἐμπρός ἐλευθέρωσε τό φόρτος τοῦ στομάχου της στό δάπεδο τοῦ αὐτοκινήτου. Δυό τρία σκάγια ἀρακά, βουτηγμένα σέ μιά λιμνούλα πηγτοῦ ύγρου· ἔνα κάπως μακρουλό κομμάτι κρέας, ἵσως χοιρομέρι· ἔνας κιτρινοπράσινος πολτός ἐπιπλέει τυλίγοντας, ἀγκαλιάζοντας μαῦρα σπόρια ἀπό καρπούζι καί τό ἀχώνευτο σπανάκι.

Ταυτόχρονα, μ' ἔναν κρότο, τό αὐτοκίνητο σταμάτησε· ἔσκασε ἡ σαμπρέλα καί κάθισε τό λάστιχο. Ο δόν Αριστείδης κατέβηκε ἀμίλητος, καί κουβάλησε μόνος δυό κουβάδες νερό ἀπ' τό ποτάμι, ἐνόσω ὁ Αθδουλλά ἐπιδιόρθωνε τή ρόδα. Υγραίνοντας τό μαντίλι σκούπισε τό πρόσωπο τῆς συζύγου του· ξέπλυνε τό δάπεδο, καί ὑστερά, βγάζοντας ἀπό τήν τσέπη ἔνα σουγιά, ἔκοψε ἔνα εύμεγέθες κομμάτι τῆς γλώσσας τοῦ ὄδηγού. Γύρισε στή δόνα Ρωξάνη καί τής πρόσφερε τό κομμάτι, συμβουλεύοντάς την νά τό φάει γιά νά διώξει τήν ἄσχημη γεύση ἀπό τόν οὐρανίσκο της.

❖ ❖ ❖

Ἡ Καικιλία τακτοποίησε τό φόρεμά της, βούτηξε ἔνα δάχτυλο στό κουτί, κι ἔτρεξε στήν προσωπογραφία· μ' ἔνα τρανταχτό καί πονηρό γέλιο, πρόσθεσε ἔνα παχύ καστανό μουστάκι στό ξυρισμένο πρόσωπο τοῦ θείου της· ἐτοιμάζόταν νά προσθέσει κι ἔνα τριγωνικό γενάκι, ὅταν ἄκουσε ἔναν παράξενο θόρυβο, κάτι σά συνεχές ροχαλητό. Βγήκε ἀπό τήν βιθλιοθήκη καί, προχωρόντας πρός τόν ἥχο, βρέθηκε μπροστά στό δωμάτιο τοῦ Αρχιβάλδου· ἄνοιξε προσεχτικά τήν πόρτα. Ο ἔξαδελφός της, φορώντας ἀκόμη τή νυχτικά του, ξαπλωμένος στό πάτωμα, πασπάτευε κάτι μέ τά λεπτά του δάχτυλα. Μπροστά του ὁ κύκλος τῶν σιδηροτροχῶν ἐνός τρένου, σέ μιά ξύλινη βάση· πάνω της είναι χτισμένος ὁ σταθμός, μέ τό ρολόι του, τ' ἀνοιχτά παράθυρα, τό σκεπαστό πλακόστρωτο —ὅπου μικρές φιγούρες, οἱ ἐπιβάτες, ἀκίνητοι, ἀσάλευτοι, περιμένουν δίπλα στίς ἀποσκευές τους τήν ἄφιξη τής ἀμαξοστοιχίας· στή μιά ἄκρη τοῦ κτιρίου, τό γραφείο τοῦ σταθμάρχη, ἡ πόρτα ἀνοιχτή κι ὁ ἴδιος φορώντας τή στολή καί τό κασκέτο μέ τήν κόκκινη ταινία, κρατά τό σινιάλο καί στέκει στό κατώφλι. "Ἐνα σκυλί μοιάζει νά θέλει νά διασχίσει τίς ράγες· λίγο μακρύτερα, ἡ νεροδεξαμενή στήν κορυφή ἐνός πυργίσκου πού περιβάλλεται ἀπό παντοτεινά ἀνθισμένους θάμνους, καταπράσινα δέντρα, καί λευκούς φράχτες. Ἀπ' τήν ἄλλη μεριά τοῦ σταθμοῦ, ἡ μικρή πλατεία· μιά ἀμαξα, μπροστά στήν πύλη, περιμένει νά ἔξυπηρετήσει τούς ταξιδιώτες πού θ' ἀφιχθοῦν· μιά χούφτα σπιτάκια ὑποδηλώνουν τίς παρυφές μιᾶς μεγαλύτερης πολιτείας· ἔνα δυό ἀπ' τά σπιτάκια, διατηρώντας ἵχνη χιονιοῦ, εἰσάγουν μιά χειρωνιάτικη νότα, ἀντίθετη μέ τούς ἀνθισμένους θάμνους· είναι μιά πολιτεία γιά ὀλες τίς ἐποχές.

‘Ο Αρχιθάλδος τοποθέτησε μέ προσοχή μιά σειρά θαγόνια πάνω στίς γραμμές· πρώτα, ἀμέσως μετά τήν ἀνθρακοφόρο, ἔβαλε τρία φορτηγά θαγόνια ἀνατρεπόμενα, σάν ἐκείνα πού χρησιμοποιοῦνται στά ὄρυχεια, καὶ σ' αὐτά προσάρτησε τέσσερα ἐπιθατικά, ἀπό κεῖνα πού δέν ἔχουν διάδρομο, χωρισμένα σέ μικρά κουπέ, τό καθένα με τή δική του πόρτα, κι ὑστερα τοποθέτησε τήν ἀτμομηχανή. Ἐξήγησε στήν Καικιλία πού ἐξακολουθοῦσε νά περιεργάζεται τόν σταθμό καὶ τήν πολιτεία, πώς ἡ ἀτμομηχανή ἡταν τό τελευταίο μοντέλο τού οίκου Bassett-Lowke, πώς ὁ πατέρας του τήν ἀγόρασε στό Hamley's τής Λόντρας, καὶ πώς κινούνταν πραγματικά μέ ἀτμό· τής ἔδειξε τά γυαλιστερά πιστόνια, τούς λεπτούς μπρούτζινους σωλήνες, τούς τροχούς, τό φουγάρο, τό καμπανάκι, κι ἀνοιξε τήν δικλείδα πού διοχέτευε τόν ἀτμό. Μέ μιά σειρά σιγανά μικρά μουγκρίσματα, πού ἔμοιαζαν λόξυγγα, ἡ ἀμάξοστοιχία ἄρχισε νά κινεῖται στίς ράγες, γύρω σ' ἔναν κύκλο, διασχίζοντας ἀχύρενια λειθάδια καὶ χάρτινα δάση, περνώντας πάνω ἀπό τήν ζύλινη γέφυρα πού ἔνωντες τίς ὅχθες ἐνός ζωγραφισμένου ποταμοῦ, πού, ὅπως ὥλα τ' ἄλλα σ' ἐκείνον τόν κόσμο, δέν πήγαινε πουθενά.

‘Η Καικιλία κοίταξε τό τρένο καὶ τόν ἐξάδελφό της κι ἀναπάντεχα είπε «εἶναι ὅμως κρίμα νά ταξιδεύει μ' ἄδεια θαγόνια ἡ ἀμάξοστοιχία». ‘Ο Αρχιθάλδος τής ἔριξε ἔνα βλέμα γεμάτο κρυφή προσδοκία, καὶ τά μάτια του ἔλαμψαν καθώς είδε τήν ἐξαδέλφη του νά βγάζει μέ μιά γρήγορη κίνηση τή δαντελένια της φουφούλα, καὶ νά κάθεται ἐνάερη, στηριγμένη στίς λεπτές της γάμπιες πού πατούσαν στερεά τό πάτωμα, ἀπό τό ἔνα καὶ τό ἄλλο μέρος τής σιδηροτροχιᾶς, καθαλώντας την. Παρατήρησε τό σχεδόν ἀνεπαίσθητο τέντωμα τών μυών τής γάμπας πού ἀναδύονταν πάνω ἀπό τά μποτίνια, τούς τεννοντες στό πίσω μέρος τών γονάτων, τούς ροδαλούς ἀφράτους γλουτούς πού πρόβαλαν κάτω ἀπό τό μεσοφόρι πού γελώντας είχε ἀνασηκώσει ἡ ἐξαδέλφη του· τούς ἵδιους γλουτούς πού δέ χόρταινε νά πασπατεύει ὅταν τήν προηνού-



μενη μέρα ἔπαιξαν γιατρό κι ἔνεστη. ‘Η προσοχή του συγκεντρώθηκε στή σκιερή κοιλάδα πού ύγρη χώριζε τούς γλουτούς, καὶ σχεδόν ἀλλάλαξε ὅταν είδε τόν στιγμαίο κυματισμό πού ἔφερε ἡ διαστολή της. Κοίταξε μαγεμένος τό σκ... πού ντροπαλό καὶ σφιχτό ἄρχισε νά κατεβαίνει, ὅπως κυλā ἡ χρυσή κόμη τών ἐγκλωβισμένων πριγκηπισῶν ἔξω ἀπό τό παραθύρι τού πύργου, στά παραμύθια· ἔπεισε μέ ὑπόκοφο γδοῦπο, ἀκρίθως στό πρώτο φορτηγό θαγόνι, τήν ὥρα πού περνοῦσε ἡ ἀμάξοστοιχία. ‘Ο Αρχιθάλδος περίμενε πώς ἡ Καικιλία θά σταματοῦσε, ὅμως ἐκείνη ἐξακολούθησε ὥσπου γέμισε τό κάθε θαγόνι. Μετά σηκώθηκε ὄρθια, ἔστρωσε τό φόρεμά της, πλησίασε τόν ἐξάδελφό της, τόν φίλησε γλυκά στά χειλή, καὶ συνέχισαν νά παιζουν οἱ δυό τους μέ τό τρένο, πού είχε χάσει μέρος ἀπό τήν ἀρχική του ταχύτητα, ἴσως ἐξ αἰτίας τού φορτίου.



Έξαδέλφη και Θεία (Αναπαράστασις)

Ένω ή δόνα Ρωξάνη πήρε τό γιό και τήν άνηψιά της στόν κήπο, ό ανδας της μπήκε μόνος στό γραφείο του γιά νά έξετάσει τήν άλληλογραφία πού μαζεύτηκε κατά τή διήμερη άπουσία του. "Ανοιξε έναν παχουλό φάκελο· ήταν άπό τόν συμβολαιογράφο πού είχε έπιφορτισθεί τή διαθήκη τοῦ γυναικαδέλφου του, Ραμών Όλοθουρία. "Οπως τό είχε προαισθανθεί, ό πατέρας τής Καικιλίας δέν φαίνεται νά είχε περισσά χρήματα. Ό δόν Αριστείδης ένιωσε ένα κύμα φρίκης νά τόν πλημμυρίζει όταν σκέφτηκε ότι θά έπρεπε νά έπιχορηγεί τήν άνηψιά του μέχρι τήν ένηλικώσή της· μηχανικά, τό χέρι του κατευθύνθηκε σέ μιά σειρά πίπες, διάλεξε μιά κυρτή, τήν γέμισε και σύντομα τό δωμάτιο ήταν γεμάτο καπνούς σχεδόν συμπαγείς. Τότε πρόσεξε τό ομορφα τυλγιμένο πακέτο πού βρίσκονταν πάνω στό γραφείο. Άδιάφορα τό πήρε στά χέρια τους και τό ψηλάφησε· κάτω άπό τό φιόγκο βρήκε μιά λευκή κάρτα· μέ βιαστικά και συσπασμένα γράμματα, ή άνηψιά του τοῦ εύχόταν νά χαρεί τό δώρο της. Ό δόν Αριστείδης χαμογέλασε παρατηρώντας ότι ή ύπογραφή ήταν «Καικοιλία», άνοιξε τό κουτί· τό χαμόγελο πάγωσε στά χείλη του· τινάχτηκε άπ' τό κάθισμά του, πήγε στόν τοίχο, κατέβασε τό δίκαννο, χούφτωσε μερικά φυσίγγια.

Βγήκε στόν κήπο κι ἄρχισε νά τρέχει πρός τήν ἀνηψιά του πού ἔτρωγε ἔνα παγωτό κουβεντιάζοντας μέ τή θεία της. Τό χῶμα βούλιαζε κάτω ἀπό τά πέλματά του· γλύστρισε καί κατρακύλησε, κατόρθωσε νά μισσοσκωθεῖ, στήριξε τ' ὅπλο του καί τράβηξε καί τίς δύο σκανδάλες ταυτόχρονα. Ούρλιαχτά ἔσχισαν τόν ἀέρα· ἡ δόνα Ρωξάνη, τό φόρεμά της γεμάτο αἵματα, ὁ Ἀρχιθάλδος, ἔνα μάτι του χυμένο, ἐπεσαν ἀπ' τίς ψάθινες καρέκλες τους στό χῶμα, σπαρταρώντας λίγο, πρίν ξεψυχήσουν. Ἡ Καικιλία συνέχισε νά τρώει τό παγωτό της ἀνέμελα, πετώντας ἔνα-δυό σκάγια πού είχαν σφηνωθεῖ στήν πραλίνα. Μέ μάτι θολό, ὁ θείος Ἀριστείδης σημάδεψε· τά σκάγια πέρασαν ξυστά ἀπό τ' αὐτιά τῆς ἀνηψιᾶς του μ' ἔνα δαιμονικό σφύριγμα. Τρομαγμένη ἡ Καικιλία ἄρχισε νά τρέχει· δέντρα, θάμνοι, πέτρες, κυλοῦσαν ἀστραπιαία μπροστά στά μάτια της· σκόνταψε κι ἄρχισε νά κυλᾶ πρός τό ρυάκι. Τό μακρύ φουστάνι μπερδεύονταν στά πόδια της· μ' ἐπιδέξιες κινήσεις τό ἔθγαλε καί συνέχισε νά τρέχει φορώντας μόνο τή φουφούλα. Σκάγια βούίζαν γύρω της σάν αίμοθόρα κουνούπια. Ξάφνους ἔνοιωσε ἔναν πόνο στήν κοιλιά· σταμάτησε καί κοίταξε πίσω· ὁ θείος της, μέ μεγάλα πηδήματα, κέρδιζε ἔδαφος. Ἀψηφώντας τόν πόνο, ἡ Καικιλία ἐξακολούθησε νά τρέχει, ὥσπου δέν ἀντεχε ἄλλο· στάθηκε, ἔθγαλε τή φουφούλα της, κι ὀλόγυμνη κάθησε ἐνάερη στηριγμένη στίς λεπτές της γάμπες πού βούλιαζαν στό χῶμα. Τά σκ... ἄρχισαν νά κατεβαίνουν σχεδόν ἀμέσως καί νά κουλουριάζονται. Ὁ δόν Ἀριστείδης μή χάνοντας τήν εὔκαιρια, πυροβόλησε. Ἡ Καικιλία ἔνιωσε ἔνα τράνταγμα, καί σχεδόν ἔχασε τήν ίσορροπία της· προσπάθησε νά στηριχθεῖ ἀδράχνοντας τό γρασίδι, καί τότε ἀντιλήφθηκε πώς δέν ἡταν πιά στό χῶμα, πώς πετοῦσε στό ούρανό ἀφήνοντας πίσω της μιά ούρά ἀπό σκ..., πού διαλύονταν κι ἐπεφταν στή γῆ σά χαλάζι· ἔνοιωθε νά ύψωνεται, νά χάνεται μές στά σύννεφα· ἔνοιωθε τά σκ... ν' ἀφήνουν τά ἔντερά της, τά ἔντερά της νά τήν ἐγκαταλείπουν, τό στομάχι, τό συκώτι νά γλυστροῦν καί νά πέφτουν· ἔνοιωθε νά ύψωνεται

Γ. Ν. Πεντζίκης

