

'Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλος

Καλοκαιρινό ἀπομεσήμερο



Ο ταν ἄνοιξε τά μάτια, χωρίς ἐννοεῖται νά ἔχει καθόλου κοιμηθεῖ, ή ὥρα ἡταν τέσσερις παρά εἴκοσι ἀκριβῶς. Είναι μιά ὥρα τοῦ μεσημεριοῦ πού κατ' ἔξοχήν τόν τρομάζει, γιατί τότε νιώθει ἄθυμος καί κουρασμένος, ή ζέστη τόν ἔξουθενώνει κι ὁ χρόνος κολλάει ἀνάμεσα τριστήμισυ καί πέντε.

Ἄπο τίς ἄνοιχτές γριλιες καμά υποψία δροσιᾶς. Ἡ ἀντηλιά τόν ἀναγκάζει νά κλείσει τά μάτια. Σηκώθηκε, ἤπιε νερό καί ἔπλωσε πάλι, νιώθοντας τώρα τό στομάχι του περισσότερο βαρύ.

Τέλειωσε τό διάθασμα τοῦ βιθλίου τοῦ 'Ιουλίου Βέρν Ροθύρος ὁ Κατακτητής. Πέρα ἀπό τίς γνωστές ἴδιότητες, ἀναγνώρισε στόν συγγραφέα ἑνα ἐξαίρετο χιοῦμορ, καθώς καί μιά ἀνυπεράσπιστη διάθεση γιά πετάγματα καί ταξίδια (ὅλα φανταστικά), σάν ύποκατάστατα τών δυσχερειών μιᾶς ζωῆς περιορισμένης σέ συνήθη, καθημερινά σχήματα. Θυμήθηκε πού παιδί, τά καλοκαίρια στήν ἐπαρχία, είχε διαβάσει πολλά βιθλία τοῦ Βέρν, τά ὅποια συνήθιζε νά τοῦ στέλνει, μέ τρυφερότατες πάντα ἀφιερώσεις, ὅπου παγίως τόν ἀποκαλοῦσε Μπέμπη, μιά ἐράσμια κυρία ἀπό τήν πρωτεύουσα, παλιά φίλη τοῦ μακαρίτη ἀπό εἰκοσιπενταετίας πατέρα του.

Ἡ μεγάλη του αύτή φίλη, τήν ὅποια δέν είχε συναντήσει ἀπό καιρό, καίτοι ἀλληλογραφοῦσαν ποῦ καί ποῦ, καί είχαν μάλιστα πρό ἔτους συνομιλήσει ἀπό τηλεφώνου, μέ σαφή ύπόσχεση ἐκ μέρους του, πώς θά περνοῦσε ὀπωσδήποτε νά τήν δεῖ, ἀρεσκόταν νά χρησιμοποιεῖ ὡς θέρετρο τήν Βαρυμπόπη, ὁ δρόμος πρός τήν ὅποια, μέσω Κηφισίας, ἀποτελοῦσε κατά παλαιότερες περιγραφές, μία ἀπό τίς πιο σπάνιες ἀπολαύσεις τών περιπατητῶν, ἔτσι καθώς ἡ ζήδωρος αὔρα ἀπό τήν Πάρνηθα καί ἡ πλουσιότατη χλωρίδα τῆς περιοχῆς, συνέθεταν ἔνα σύνολο τυπικά ἀττικό.

Παιδί, τότε, στό χτήμα, στίς ἀρχές κάποιου καλοκαιριοῦ, είχε θανάσιμα μελαγχολήσει, ὅταν διαβάζοντας ἔνα βιθλίο τοῦ Βέρν, ἐφθασε στό δίστιχο, ὅπου ὁ ἥρωας ἀποκαλοῦσε τήν ἀγαπημένη του

ρόδο στερνό, μαγιάτικο
στόν ἥλιο τόν καλοκαιριάτικο.

Τό δίστιχο αύτό, πού ἔσπευσε ἀμέσως νά μελοποιήσει ἐμπειρικά (καθώς τό συνήθιζε, ἄλλως τε, μέ ὅλα τά ποιήματα πού τόν ἐνθουσίαζαν), κυριολεχτικά τόν ἀναστάτωσε, γιατί τρέχοντας ἔξω στόν κῆπο (ἡταν τέλη Μαΐου), ἀρχισε νά θωπεύει καί νά μυρίζει τά ώραϊα τριαντάφυλλα, πού ὁ πατέρας του καλλιεργοῦσε μέ πραγματικόν ἔρωτα, συνειδητοποιώντας ξαφνικά, ὅτι αύτά ἡταν τά τελευταία ρόδα τῆς χρονιᾶς καί νιώθοντας ἀμέσως ἔνα πεισιθάνατο αἴσθημα, πού, ὅταν ύστερα ἀπό χρόνια ἐπιχείρησε νά περιγράψει, ἔγινε ἀφορμή νά γράφει τό πρώτο του διήγημα, ὅπου ἀντί γιά λουλούδια, προτίμησε νά μιλήσει γιά ἀμπέλια καί συκιές.

΄Ακολούθως σκέφτηκε πότε θά βρέξει, νά ξεθρωμίσει κι ό δρόμος όπου μένει, και τόν όποιον βαθύτατα σιχαίνεται, έτσι πού τόν άντικρύζει κάθε μέρα μέ σκόνες, χώματα, χαρτιά, σακκούλες, φλούδες από φρούτα κλπ., ώστε νά νοσταλγεί μέ πάθος τίς πολιτείες πού βλέπει στόν κινηματόγραφο, μέ τά φαρδιά πεζοδρόμια, τά πλατιά ποτάμια και τά δυμορφα πανύψηλα δέντρα, τά τεράστια πάρκα μέ τήν πυκνή βλάστηση, όλα τέλος πάντων έκεινα, οσα χαρίζουν στούς διαβάτες κάποια ήρεμία και άνακούφιση, χώρια τό θαυμαστό παιχνίδι τών φωτοσκιάσεων, στίς χλιαρές έποχές τού έτους, καθώς ή ήμέρα έρχεται ή φεύγει και ό ήλιος έρπει άναμεσα στά φύλλα και στά κλαδιά.

Σηκώθηκε, έριξε έναν κουβά νερό στό μπαλκόνι, γιά νά δροσίσει λίγο, ξαναπήγε στό ψυγείο κι ἄρχισε νά μασουλάει μιά σαλάτα, τήν όποια σχεδόν ξεκαθάρισε, καίτοι (κανονικά) δέν θά μπορούσε νά βάλει μπουκιά στό στόμα του, μιά και βρισκόταν άκριβώς πάνω στή χώνεψη. Ή ώρα ήταν τέσσερις και δέκα όταν, άφού ξάπλωσε, πήρε νά διαβάσει τίς άπογευματινές έφημερίδες. 'Απ' όλο τόν συρφετό ξεκαθάρισε μιά συνέντευξη τού Ρομαίν Γκαρύ, όπου κοντά στά ἄλλα ό συγγραφέας τής Εύρωπαικής Θητείας, τέως διπλωμάτης και νῦν 54 έτῶν, άναφέρεται μέ έμμονή στό θέμα τού έρωτα. Θυμήθηκε πόσο τό ώς ἄνω θιβλίο τόν είχε συγκινήσει βαθύτατα, όταν τό πρωτοδιάβασε άμεσως μετά τόν πόλεμο. Τό ίδιο θιβλίο έσπευσε (ἀπό τά πρώτα) νά χαρίσει και στό κορίτσι πού έρωτεύτηκε ώς φοιτήτης, όταν τό πρωτεΐδε νά προσέρχεται μέ τά μακριά του ξανθά μαλλιά δεμένα σέ άλογουρά, φορώντας στίς παγωμένες μέρες τού χειμώνα ένα τριμένο, πράσινο παλτουδάκι. Άκολούθως, άπο τήν 'Ανθολογία Διηγήμάτος —πού δημοσιεύταν σέ συνέχειες στίς έφημερίδες, έπιμελεία τού Ρένου Αποστολίδη—, διάβασε τό διήγημα τής Τσιτσέλη Τά ἄνθη τής ἀνίας, πού έσπευσε νά τό ένταξει στό ίδιο κλίμα μέ τήν θαυμάσια 'Επιστολή τού 'Αλέξανδρου Σχινᾶ (ή όποια, ἃς τονισθεί, ύπερτερεί ώς κείμενο καταφανώς). Τό έπόμενο διήγημα, ή 'Εστία 'Αντιστάσεως τού Γεράσιμου Γρηγόρη, σχεδόν τόν ένθουσιασε, έτσι καλογραμμένο και λιτό όπως ήταν, δίχως κανένα άπο κείνα τά μεγάλα λόγια, πού τόσο τόν άπωθούν.

'Αφού ξαναπέρασε άπο τό ψυγείο, κατευθύνθηκε στό μπάνιο, όπου και ἔλαθε ένα χλιαρό ντούς. Πλυνόμενος έπιμελώς, δόηγήθηκε σέ σκέψεις μακρινές, έπιθυμώντας αύθωρεί μιά συνουσία κατά τό πρότυπο αύτῶν, πού τόσο συναρπαστικά περιγράφει ό ποιητής και πεζογράφος 'Ανδρέας 'Εμπειρίκος (γιά τόν όποιον νιώθει θαυμασμό), θεωρώντας τον, όχι μόνον ώς τόν έλληνα, πού μέ τόσο πάθος άναφέρει τίς πλέον περικαλεῖς συνευρέσεις, διλλά και ώς, τρόπον τινά, πρόδρομον και πρόγονον τού ἄλλου πεζογράφου πού τόν ένθουσιάζει (τού Νίκου Καχτίση) —ἄποψη πού τόν άπασχολεί νά άποδείξει κάποτε, χρησιμοποιώντας κριτήρια καθαρώς στατιστικά. Σήκωσε τό παντζούρι και ἄνοιξε λίγο τήν μπαλκονόπορτα νά ἀπλώσει τό μπουρνούζι. Θόρυβοι στό δρόμο, μερικοί μόλις γύριζαν άπο τά μπάνια και πήγαιναν γιά τόν μεσημεριανό τους υπνο. Καθώς οι τοίχοι άντανακλούσαν τήν ζέστη και τό έκτυφλωτικό φῶς, είδε στήν άπεναντι ταράτσα κάποιον μεσήλικα μέ φανελάκι, νά στρώχνει ένα καρότσι (όπου μέστα τοίριζε ένα γυμνό μωρό), κάνοντας γρήγορες θόλτες άπο τήν μεριά πού είχε κάποιον ισκιο, μιά κίνηση πού τήν έπαναλάμβανε μέ ίδιάζουσα ταχύτητα, άκριβεια και έπιμονή.

Θυμήθηκε τότε τή μητέρα του. Προσπάθησε νά τήν φαντασθεί πώς τά θγάζει έκείνη πέρα, τί κάνει, οντας ύποχρεωμένη νά κινεῖται στόν μικρό χώρο τού ένός δωματίου πού διαμένει, μή έχοντας σχεδόν τίποτα στή διάθεσή τρις, ούτε ένα ψυγείο πάγου γιά λίγο κρύο νερά τό καλοκαίρι. "Έσπευσε και τηλε-

φώνησε στήν κυρία τοῦ ἀπό κάτω διαμερίσματος, παρακαλώντας την, ἀφοῦ (ἐννοεῖται) ζήτησε ἐπανειλημμένως συγνώμη, νά εἰδοποιήσει τήν μητέρα του. Ἐκείνη κατέφθασε σέ λίγο λαχανιασμένη. Μόλις εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τό Νοσοκομεῖο, ὅπου εἶχε μεταβεῖ νά ἐπισκεφθεῖ τήν χειρουρχημένη ἀδελφή της. Γιατί μεσημεριάτικα, τήν ρώτησε. Τῆς πηγαίνω καμιά γκαζόζα ἀπό τό περίπτερο, ἀπέναντι, τήν πιάνει δίψα τό μεσημέρι, τοῦ εἶπε. "Υστερα τήν ρώτησε ἄν ἀκολούθει τή δίαιτα πού τῆς καθώρισε ὁ γιατρός, ἄν τρώει τά φρούτα πού πρέπει. *Elvai πανάκριβα, τοῦ είπε. Κατεβαίνω όμως στή λαϊκή κάθε Πέμπτη, παίρνω κορόμηλα, είναι καλά καὶ φτηνά.*

Κύτταξε τό ρολόι του. Ἦταν πέντε παρά τέταρτο. Ἐκλεισε τό τηλέφωνο καὶ ξαναξάπλωσε.

H. X. Πάπαδημητρακόπουλος

Αὔγουστος 1969

