

τράμ

ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1977 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Γιωργος Σεφέρης

Αγωνία 932

η ,

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ Σ. Θ.

"Όταν δέν αντεχα πιά μοῦ ἡρθε στό νοῦ ή 'Ελένη τῆς Σπάρτης, θγῆκα καὶ κατέβηκα πρός τό ποτάμι. Τό ἀπόγεμα είταν πολύ θαρύ.

'Ο ούρανός χαμήλωνε, χαμήλωνε χωρίς ν' ἀποφασίζει νά χαμηλώσει τέλος ώς τά κεφάλια μας καὶ νά μᾶς ἀποτελειώσει. Στίς ἄκρες στόν ὄριζοντα ἀνατρίχιαζαν σπάνιες ἀστραπές. Μά γιατί τά χαλασμένα δόντια φαίνονται περισσότερο μέσα σέ τούτη τήν πηχτή ἀτμόσφαιρα; 'Από τό παραπέτο τοῦ γιοφυριοῦ ὅπου ἔμεινα ώρα ἀκουμπησμένος κοίταζα κάτι γκρίζα γλαρόνια νά στέκουνται ἀκίνητα πάνω στίς πέτρες τῆς ὄχθης, ν' ἀνοίγουν ξαφνικά ἐνα ἑνα τά φτερά τους, νά βουτοῦν, κι ἐπειτα νά φεύγουν μακριά. 'Από αὐτό τό ἴδιο γιοφύρι είχα δεῖ τήν 'Ελένη τῆς Σπάρτης. Είταν ἑνα ρωμαλέο ρυμουλκό· τό ὄνομά του γραμμένο μέ βρώμικα, κεφαλαία γράμματα. Είχε περάσει ἀργά κάτω ἀπ' τά πόδια μου, καθώς οἱ ἄγγελοι μαρμάρωναν ψηλά πάνω σ' ἑνα μεγάλο καινούργιο οίκοδόμημα. Πιό κοντά μου ἔνας κίτρινος δίσκος στήν κορυφή τοῦ πύργου ἔδειχνε τήν ώρα. Τό ποτάμι ἔμοιαζε καὶ τότε ἀκίνητο καὶ μέ παρακινούσε ἀνεξήγητα νά συλλογίζομαι τούς τυφλούς. "Ομως



τούτη τή φορά δέν πέρασε ή Έλενη τής Σπάρτης. Κουράστηκα νά συλλαβίζω όνόματα στά πλεούμενα πού κατέβαιναν τό ρέμα· μασούνες και μασούνες φορτωμένες ζωοτροφίες γιά έκείνους πού άπο χρόνια έχουν χορτάσει και μιά μυρωδιά κάρβουνου, όπως σε κλειστή κάμαρα τό χειμώνα. Τέλος φάνηκε μιά μέ άλλοκοτο σχήμα, είχε πλώρη και πρύμη δυό κολοσσιαία κουπιά: δυό μισόγυμνοι άνθρωπινοι δύγκοι κρεμασμένοι στήν άκρη τους πάλευαν νά τά έξημερώσουν· τό δνομα τής μασούνας μεταφρασμένο στή γλώσσα μας θά σήμαινε «βάσανο» ή «άγωνία»*. Άναστκωθηκα νά φύγω. «Ενα κόκκινο λεωφορεϊο πέρασε τραντάζοντας τό πλατύ γιοφύρι. Τό κοίταξα καθώς έρχουνταν νά μέ προσπεράσει: είταν γεμάτο και στά δυό πατώματα. Στό πλευρό του μιά διαφήμιση έλεγε μέ παχειά γράμματα «Men who are afraid to live». Παρακάτω δέν μπόρεσα νά διαβάσω. Προχώρησα πρός τό μικρό παρόχθιο κήπο πού τόν σημαδεύει* τό μπρούντζινο σύμπλεγμα τού περιώνυμου Γάλλου γλύπτη τού περασμένου αιώνα, έκει πού κατέβαινουν τά φτωχόπαιδα και παίζουν.

*Torment

*Les Bourgeois de Calais
τοῦ Rodin.

Γιώργος Σεφέρης

ΣΧΟΛΙΑ

Τό κείμενο αύτό βρέθηκε στά κατάλοιπα τοῦ Γ. Σεφέρη και τήν έντοπισή του τήν όφειλα στήν κ. Μαρώ Σεφέρη πού θυμήθηκε μιά σχετική συζήτησή μου μέ τόν ποιητή.

Γραμμένο σέ τρία μικρά φύλλα λευκοῦ χαρτιοῦ, βρίσκεται άνάμεσα σέ άλλα κείμενα διαφόρων κατηγοριῶν πού περιέχονται σ' ένα φάκελο. Στή δεξιά μεριά τοῦ έξωφύλλου τοῦ φακέλου και σέ τρεις άραδες σημειώνονται: Γιώργος Σεφεριάδης/NOTE BOOK/Όχτιώβρης 1931-32 ή 33. Στό πρώτο έσωτερικό φύλλο (χαρτόνι) και στή έπάνω δεξιά μεριά, και σέ τρεις γραμμές, πάλι, είναι σημειωμένα: ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ/(17 Όκτωβρίου 1931)/πεζά. Στήν πίσω πλευρά τοῦ ίδιου έσωφύλλου και στό κάτω μέρος τής σελίδας, είναι γραμμένα (και ύστερα σθησμένα μέ διαφορετικό μελάνι):

ν—χρησιμοποιημένα

+—σχέδια άχρησιμοποίητα

Δέν προτίθεμαι νά μπω στά οικόπεδα τῶν φιλολόγων. Μέ ό,τι σημειώνω θέλω άπλως νά έντοπίσω τό κείμενο, και συγχρόνως νά ύποστηρίξω τήν αποψή μου (πού άποκόμισα φυλλομετρώντας τόν φάκελο), ότι τά κείμενα πού περιέχει δέν προορίζονταν άπο τόν Σεφέρη γιά δημοσίευση, τουλάχιστον στή μορφή πού θρίσκονται.

Πιστεύω ότι γιά τόν άναγνώστητόν έξοικειωμένο μέ τό έργο τοῦ Σεφέρη, θά έγινε φανερό ότι τό κείμενο (πού είχε τήν καλοσύνη νά μοῦ έπιτρέψει νά παρουσιάσω ή κ. Μαρώ Σεφέρη) είναι ένα «πρόχειρο» κείμενο τοῦ ποιητῆ, ένα είδος «πρώτου σχεδιάσματος». "Ἄς έπιχειρήσω λοιπόν μερικές άρχικές παρατηρήσεις.

Από τήν χρονολόγηση τοῦ φάκελου (στόν όποιο ἀνήκει τὸ κείμενο) προκύπτει ἀναμφισθῆτα ὅτι ὁ ποιητής θρισκόταν τότε στό Λονδίνο*. Καὶ μιὰ ἐπιπόλαιη ὅμως ἀνάγνωση τοῦ κειμένου, μὲ τό πλωτό ποτάμι καὶ τή γέφυρα πού τή διασχίζουν λεωφορεῖα μέδιαφημίσεις στά ἀγγλικά, δείχνει πώς μᾶλλον αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ χῶρος του. Ο παρόχθιος κῆπος, στόν όποιο θρόκεται τό ἄγαλμα τοῦ Ροντέν, ἐπιτρέπει νά ἐντοπιστεῖ γιά ποιά γέφυρα τοῦ Τάμεση πρόκειται. "Ετοι μπορεῖ ἵσως νά φανεῖ ἄν ἡ «τοπογραφία» τοῦ Σεφέρη ἀντιστοιχεῖ στήν πραγματικότητα ἡ ἔχει προκύψει ἀπό ἀνασυνθέσεις τῆς**. Δηλαδὴ ἀπό τό σημεῖο παρατήρησης, (τό παραπέτο τῆς συγκεκριμένης γέφυρας), κατά πόσον βλέπεται τό «μεγάλο καινούργιο οἰκοδόμημα», ὁ «κίτρινος δίσκος», πού «ἔδειχνε τήν ὥρα», καὶ νά ἀποκρυπτογραφηθεῖ ἡ σκοτεινή (κατά τήν κρίση μου) φράση πού ἀναφέρεται στά «χαλασμένα δόντια» (πιθανῶς κάποιες προεξοχές). "Ολα αὐτά μπορεῖ νά θοηθοῦν νά δοῦμε στό πῶς μορφώνει ἐκείνα τά χρόνια, ὁ Σεφέρης, τό «σκηνικό» γιά νά ἐγγράψει μιά κατάσταση.

"Ἄς προχωρήσομε. Τή φράση «Ἐλένη τῆς Σπάρτης», πού ἐπαναλαμβάνεται τρεῖς φορές στό κείμενο, τή συναντάμε, στόν Σεφέρη (καὶ μάλιστα μέ κεφαλαία γράμματα) στό ποίημα «Πέμπτη» ἀπό τή σειρά «Σημειώσεις γιά μιά ἔθεδομάδα». (Στήν ὅγδοη ἔκδοση, στίς σελ. 130-1). Ἀντιγράφω λίγους ἀπό τούς πιό σχετικούς στίχους:

Πέρασαν ὅλα αὐτά βαριά καὶ τελειωτικά
σάν τίς μαοῦνες μέ τά ξεθωριασμένα ὄνόματα
ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΟΣ, GLORIA MUNDI
πέρασαν κάτω ἀπό τά γιοφύρια πέρα ἀπ' τίς καπνοδόχες
μέ δυό σκυφτούς ἀνθρώπους στήν πλώρη καὶ στήν πρύμνη
γυμνούς ὡς τή μέση·

Παρατηροῦμε τίς ἀκόλουθες συμπτώσεις κειμένου καὶ τοῦ συνόλου τοῦ ποιήματος «Πέμπτη».

Μαοῦνες μέ τά ξεθωριασμένα ὄνόματα/ θρώμικα, κεφαλαία γράμματα, πλώρη καὶ πρύμη, μέ δυό σκυφτούς ἀνθρώπους/ γυμνούς ὡς τή μέση/ δυό μισόγυμνοι ἀνθρώπινοι ὄγκοι.

Πιό ἐλεύθερα: οἱ μαοῦνες φορτωμένες ζωτροφίες, καὶ τό: «μόλις ξεχώριζαν τ' ἀρνιά κουλουριασμένα μηρυκάζοντας».

'Ἐπισης ἀπό τό σκηνικό ἔχει διατηρηθεῖ καὶ ὁ πύργος (μέ τό «κίτρινο» στοιχεῖο διαφοροποιημένο) καὶ τό ρολόι.

Θά μποροῦσε νά θρεπτεί κανείς κάποια συγγένεια στή διαφήμιση: *Men who are afraid to live* ("Ἀνθρωποι πού φοβούνται νά ζήσουν) καὶ στή φράση: «Μή ρίχνετε τήν καρδιά σας στά σκυλιά».

"Ομως ἔνα ἄλλο σημεῖο τοῦ κειμένου ἔχει περάσει στό ποίημα «Μέ τόν τρόπο τοῦ Γ.Σ» καὶ, κατά τή γνώμη μου, μᾶς δείχνει τήν προέλευση τῆς τελευταίας λέξης τοῦ ποιήματος. Ὁλόκληρος ὁ τελευταῖος στίχος εἶναι:

Τό καράβι πού ταξιδεύει τό λένε ΑΓ ΩΝΙΑ 937.

Τό ὄνομα τῆς μαούνας τοῦ Τάμεση «*Torrent*» πού «μεταφρασμένο στή γλώσσα μας θά σήμαινε 'βάσανο ἢ ἀγωνία» μέ μιά ἀκόμη μετάφραση-μεταφορά-μετατόπιση ἀπό τήν Ἀγγλία στήν Ἐλλάδα, πού τά πλεούμενά της ἔχουν, πολύ συχνά ὄνόματα ὄπως "Άγιος Νικόλαος, Άγια Βαρθάρα, Άγιος κ.λ.π. μπορεῖ νά πάρει καὶ τή συλλαβική-ὅπτική μορφή:

ΑΓ ΩΝΙΑ

"Ετοι ἐξηγεῖται πιστεύω νά ἀνορθόδοξη γραφή τής λέξης 'Άγιανία κομμένη στά δυό, ώστε νά παραπέμπει στήν εἰκόνα τῶν ὄνομάτων πού ἔχουν (τότε ἀκόμη περισσότερο) τά πλεούμενά μας.

Καὶ ἔτοι μπορεῖ νά αἰτιολογηθεῖ ὁ δικός μου τίτλος πού θάζω στό κείμενο.

Καί τά δυό αύτά ποιήματα άνήκουν στό «Τετράδιο Γυμνασμάτων». Μέ τήν εύ-
καιρία πού κυκλοφόρησε τελευταία τό «Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β» ίσως είναι
σκόπιμο νά δώσω καί τίς άκολουθες πληροφορίες.

Ό επιμελητής τοῦ τόμου τοῦ «Τετρ. Γυμνασμάτων, Β» καθηγητής Γ. Π. Σαθβί-
δης άναφέρεται (σ. 133) σ' ἔνα δακτυλογραφημένο τομίδιο, πού τοῦ είχε δώ-
σει νά διαβάσει ό Σεφέρης, τό 1962, μέ 18 ποιήματα καί τίτλο «Τετράδιο Γυμνα-
σμάτων, Β'». Είχε τήν καλοσύνη κι ἐμένα τότε νά μοῦ δώσει νά διαβάσω, ό Σε-
φέρης, τό τομίδιο ἐκεῖνο μέ τά 18 ποιήματα, καί μοῦ είχε ἐπιτρέψει νά τό ἀντι-
γράψω. Ἐτοι βρίσκεται στά χέρια μου ἀντίγραφο τοῦ τομίδιου***, ἀπό τό
όποιο προκύπτουν τά άκολουθα:

Τίτλος τοῦ τομίδιου είναι: **ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ** (λήμματα ἀπό ήμερολόγια)
καί στό κάτω μέρος τῆς σελίδας: **Ἀντίγραφο**
τυπωμένο γιά τόν

‘Απ’ ὅ, τι θυμᾶμαί ό Σεφέρης λογάριαζε νά το τυπώσει ἐκτός ἐμπορίου καί νά
τό μοιράσει σέ στενό κύκλο.

΄Η είκασία τοῦ καθ. Γ. Π. Σαθβίδης ότι τό ποίημα μέ τίτλο «Χάρυθδη», πού δέν
θρέθηκε, πήρε πιθανώς τόν τελικό τίτλο «Τυφλός» είναι σωστή. Στό ἀντίγραφό
μου ὑπάρχει τό ποίημα μέ τίτλο «Χάρυθδη» καί οί πρῶτοι 9 στίχοι του συμπί-
πουν μέ τούς στίχους τοῦ ποιήματος «Τυφλός». Παραθέτω τήν συνέχεια, ὡς
τό τέλος, τοῦ ποιήματος:

στήν καταποντισμένη σύναξη· στήν κάμαρα
τό λίγο φῶς χάνεται στίς γωνιές σάν τό τυφλό περιστέρι

Θεέ μου τά πάντα σώνουνε στή Χάρυθδη τήν τρομερή
κι οί μεγάλες ἀρετές καί τό μεγάλο κριμα.

΄Υποθέτω ότι αύτή είναι ή πρώτη γραφή τοῦ ποιήματος. Ή δεύτερη πήρε τόν
τίτλο «Θεόφιλος» (όπου παραπέμπει ό Γ. Π. Σαθβίδης στίς «Μέρες τοῦ 1945-
1951» σελ. 12) καί η τρίτη πήρε τόν τίτλο «Τυφλός» (στήν ύπόψη ἐκδοση στίς
σελ. 12-13).

Μικρές διαφορές γραφής βρίσκω σέ ἄρκετά ἀπό τά 18 ποιήματα. ‘Απ’ ὅσο
μπορῶ νά κρίνω τό μικρό τομίδιο τοῦ '62 ἔχει προγενέστερες γραφές, “Ισως
είναι σκόπιμο νά παραθέσω δυό παραλείψιες.

1) Στό ποίημα «΄Αγκυρανό μνημείο» (σελ.28) ύπηρχε τό μότο:

ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΕ ΟΣ...
ΟΠΛΟΙΣ ΚΑΙ ΞΙΦΟΙΣ...
ΟΛΟΣ ΕΝ ΝΕΚΡΟΙΣ...
ΥΛΗ ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΤΟ ΧΟ...

(Ναός Αύγούστου, ἐπιγραφές τοῦ Εύσταθίου)

2) Στό ποίημα «Γραμμένο μέ τό μολύθι» (σελ. 34) ύπηρχε ώς μότο:
ές Λάθραυνδα
(Ηρόδοτος, V,119)

Νομίζω ἐδῶ ότι ή παραπομπή στόν Ηρόδοτο ἔχει ούσιαστική σημασία γιά τήν
ἐρμηνεία τοῦ ποιήματος (βλ. καί σελ. 189 τοῦ «Μέρες 1945-51»).

΄Αλέξ. Αργυρίου

*Βλ. Γ.Π. Σαθβίδη: «Σχεδίασμα χρονολογίας τοῦ Γ. Σεφέρή», περ. «Ἐποχές», Δεκ. 1963.

΄Επίσης: Γ. Σεφέρη: «Μέρες, Β', 24 Αύγ. '31—12 Φεβρ. '34».

** “Ἄν ἔχει προθεῖ δηλαδή σέ μεταθέσεις, παραλείψιες, κατά τό παράδειγμα τοῦ νοσο-
κομείου τοῦ Δόν Χουάν,(Γκρέκο) Βλ. «Μέρες, Β'» σελ. 33.

*** Φωτοτυπημένα ἀντίγραφα τοῦ τομίδιου παρέδωσα στόν καθ. Γ. Π. Σαθβίδη, ἀρχές
Ιανουαρίου 1977.