

«Ντέ!..»

ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ κάρο τοῦ Δήμου πού μάζευε τά σκουπίδια στήν πόλη. Ξεκινοῦσε, πρωί, ἀχάραγα, μέ ρόδες πού τό ξεπερνοῦσαν σέ μποι κι ἔνα κανελί ἄλογο, ἄτριχο, χωρίς παρωπίδες και κόκκινα μάτια. Στήν θέση τοῦ ἀμαξᾶ ἦταν ἔνας γέρος μέ κίτρινο μουστάκι, ξεμανίκωτος και γυμνολαίμης, μέ μιά μπαμπακερή φανέλα πού ἄφηνε τά κόκαλά του νά γράφωνται, ἵδια τά παΐδια τοῦ ζώου. Εἶχε κι αὐτός μάτια κατακόκκινα - θά 'λεγες ἀπό ξενύχτι ἡ κρασοκατάνυξη - κι ἔθγαζε μιά μονότονη κραυγή. «ντέ!...» πού σ' αὐτήν ύπακουγε τό ψωφίμι.

Στό πίσω μέρος, μέ τά πόδια κρεμασμένα ἔξω, καθόταν ἔνα ἀγόρι λιγνό. ἄνηθο, ντυμένο μ' ἔνα κοστουμάκι μπαλωμένο πού τοῦ ἐρχόταν στά γόνατα κι ὡς τούς ἀγκῶνες. Εἶχε τά χέρια παρατημένα στά πλευρά κι ἄφηνε νά τό ταρακουνοῦν οἱ δρόμοι. Και θά 'πρεπε νά ἦταν χωματόδρομοι, γιατί τό παιδί πήγαινε μιά ἐμπρός, μιά πίσω, κυθερνημένο ἀπ' ὅλους τούς ἀνέμους. Σέ κάθε στροφή τοῦ δρόμου ἔμοιαζε νά φεύγει κι ἀπό μιά βίδα. τό κάρο ἔτοιμο ἀπό στιγμή σέ στιγμή νά διαλυθεῖ.

Κάθε πού τό ἀμάξι στάθμευε, τό ἀγόρι γλιστροῦσε χωρίς νά πιάνεται, παρά ὅλο μαζί, μονόπαντο: ξεπέζευε και μέ βῆμα ταχύ κατευθυνόταν στίς πόρτες τῶν σπιτιών. Μέ κινήσεις γοργές φορτωνόταν τούς τενεκέδες στόν ώμο κι ἐρχόταν νά τούς ἀδειάσει στό κάρο. "Υστερα πάλι, ξαλαφρωμένο, ἔπαιρνε ἔναν - ἔναν καί τούς ἀπόθετες στήν πόρτα ὅπου ἀνήκαν. Τούτο δά ἐπαναλαμβανόταν ἄπειρες φόρες. Κάθε βῆμα τοῦ ἀλόγου ἦταν καί στάση. Στό μεταξύ, ὁ γέρος ἔμενε σκυφτός, μέ τή μπαμπακερή φανέλα του μιά στάλα ίδρωμένη στίς μασχάλες και τό βαρύ μουστάκι του πεσμένο στ' ἀχρωμάτιστα χείλη. "Ορθιο κι ἀχρησιμοποίητο ἔστεκε στό χέρι του τό καμουστοί.

Κι ὄλοένα, στενό μέ στενό, τό κάρο προχωροῦσε, διασχίζοντας τήν πόλη ἀπόκεντρα, καμιά φορά τολμώντας και μέσα ἀπό λεωφόρους. Μά ἦταν ἡ κίνηση θά 'λεγες ἐπίτηδες νεκρή κι εϋκολα ξεγλιστροῦσε. Διάβαινε μπρός ἀπό μέγαρα, σπίτια κοινά καθώς κι ἀπό κατοικίες φτωχικές. Παντοῦ ἡ πιό θαθειά ἥσυχία. "Άλλο δέν ἄκουγες ἀπ' τό φουρφούρισμα στίς πιπεριές, καθώς και τίς καμινάδες πού στριφογύριζαν ἀλλάζοντας στάση μέ τόν ἀέρα. Κι ἀκόμα τά πόδια τοῦ παιδιοῦ κρεμασμένα, χτυπούσαν πάνω στό σανίδι, σημαδεύοντας τά τέταρτα, τίς μισές. "Ωσότου κάποτε, τό κάρο ξεχύλισε κι ἔγινε ἡ μυρουδιά ἀνυπόφορη ἀφοῦ ὡς και τ' ἄλογο συχνά - πυκνά ἀνοιγόκλεινε τά ρουθούνια, κουνώντας τήν ούρα νά διώξει τίς μūγες πού ἔφταναν ἀπό παντοῦ, σμῆνος, συνοδεύοντας τό κάρο.

Τώρα πιά θά 'σαν φτασμένοι κάπου ἔξω ἀπό τήν πόλη, ἐκεī ὅπου ὁ τόπος ξάνοιγε· ρημάδια σπιτόπουλα, ξέφραγα οικόπεδα, ξερολιθιές, ἔνα μικρό νεκροταφεῖο μέ τίς πλάκες φευγάτες και τούς σταυρούς τόπους - τόπους κιτρινισμένους, γερμένους σέ στάση νοσταλγική. 'Αραιά και πού, ἔθρεχε ἀπό τόν ούρανό καμιά ψιχάλα. "Ωσπου ἔφτασαν στίς προσβάσεις τοῦ βουνοῦ. "Η-

ταν τό βουνό. ἔνας μεγάλος χαζός τεμπέλης ἀπό γρανίτη. ριγμένος μέ τά μούτρα στή γῆ. τό κεφάλι κρυμένο στά χέρια. νά προσκυνά κάποιον ἀθέατο ἀφέντη. Ἀπό κεὶ ξανοιγόταν χάος ὁ γκρεμνός. Στό μέρος ἐκεῖνο. τό κάρο στάθμευσε ὄριστικά.

Κι ἐδῶ ἀρχινά ή διαδικασία

Πάλι τό παιδί γλίστρισε καταγής. τούτη τή φορά πιάνοντας τ' ἄλογο ἀπό τά χάμουρα κι ἀναγκάζοντάς το διά τῆς βίας νά σταθεὶ πλάτη στό γκρεμνό "Υστερα. ἀναποδογυρίζοντας τό καπάκι. ἀφησε τό σκουπιδαρίο νά ξεχυλίσει. Ἀρχίνισαν νά πέφτουν στήν ἀρχή ἀργά. ἐπειτα μέ φόρα. ἄδεια κουτιά. τσιγαροκούτια. κονσερβοκούτια. τσόφλια ἀπό αὐγά. φλούδες φρούτων. πιάτα σπασμένα κι ἀλλα πήλινα ἡ γυάλινα τοῦ νοικοκυριοῦ. κανένα ψωφίμι σκυλί ἡ ψωφογάτσουλο. κοπριές. ἐντόσθια. σχισμένα μισοφόρια κι ἀποφόρια. μπριζόλες μέ τά ἵνη τών δοντιών πού πήγαν νά τις μασήσουν. καθώς και μασέλες ἀχρηστευμένες "Ολα ἐτούτα κυλούσαν κι ἐπεφταν στήν χωματερή.

Στό ἀναμεταξύ. ὁ γέρος ἐστεκε μέ τήν πλάτη γυρισμένη κι κυρτωμένη. ἀκίνητος και μόνο ἀπό κάποιο τίναγμα στ' αὐτιά. ὅταν ἐρχόταν νά καθίσουν ἐπάνω του οι μύγες. καταλάθαινες πώς ἡταν ζωντανός. Τό ἄλογο ἔδειχνε τά καπούλια του προκλητικά. ἀλλάζοντας πότε πότε πόδι. κι ἀφηνε τίς ὄπλές του νά σκάψουν τό χώμα. Τό παιδί ὅρθιο. ἀρπαγμένο ἀπ' τό κάγκελο. ἔσκυθε στό γκρεμνό. ἐτοιμο σέ πρωτη εύκαιρια νά περισώσει ὁ τιδήποτε πολύτιμο πού. θές ἀπό τύχη. θές ἀπό περιφρόνηση ἡ πρόκληση. κάποιος κάτοικος τής πολιτείας είχε ἀπορρίξει. "Εβλεπες τό χέρι του γοργό νά πιάνει στόν ἀέρα ρολόγια -κι ἂς ἔλειπαν οι δειχτες- πανταλόνια τριμένα -μά πού μπορούσαν νά φορεθούν- σπάνια κανένα φτηνό ἀστημικό. τίποτα σταυρουδάκια ἡ δαχτυλίδια. κανένα μαυρισμένο μπρίκι. κι ὅλα τά συγκρατούσε ἀπό τήν πτώση τους και τά βαζε παράμερα μέ κινήσεις ἐπιδέξιες ἐργάτη σέ φάμπρικα ειδικευμένου

Κι ενώσο τό σκουπιδαρίο κατρακυλούσε στήν πλαγιά. πάνω στόν ούρανό συνάζονταν πουλιά μαυριδερά μέ τά φτερά τους ἀνοιγμένα κι ἀσάλευτα. "Εκοθαν βόλτες ἀπανωτές χαμηλώνοντας ὀλοένα. ἐτοιμα θαρρεῖς ν' ἀδράξουν τό παιδί και σάν ἀρνάκι ἡ σάν μωράκι. λάφυρο νά τό πάρουν στή φωλιά τους. Μά σάν παρόμοιος κίνδυνος ἀπειλούσε τό παιδί. τότε ἀξαφνα τό καμουστοί τοῦ γέρου ύψωνόταν και μέ μιά φοθερή βιτσιά τούς ἔκοθε τή φόρα. "Ωσπου σκιαγμένα τά βλεπες νά ξεμακράινουν. κρώζοντας φριχτά. μέχρι πού χάνονταν στις ἀπάτητες κορφές "Υστερα. μεμιάς. τό καμουστοί ἐπεφτε. ὁ γέρος ξανάπαιρνε τή στάση του και τό παιδί ἀτάραχο συνέχιζε τή δουλειά του

Κάποτε και τό τελευταίο σκουπίδι κατρακύλησε στήν χωματερή κι ἔδειξε τό κάρο ἀδειο μισόγερτο ν' ἀχνίζει. Τότε τό παιδί κάθισε ἄκρη στήν πλαγιά. ἀφίνοντας τά πόδια του νά κρεμάσουν στόν γκρεμνό. καταπώς τ' ἀφηνε νά κρέμονται ἀπ' τό κάρο. Ἀπό τή θέση ἐκείνη ἐπιασε τό ξεδιάλεγμα. "Ο.τι ἀρχικά εί χε γυαλίσει γιά χρυσός και τώρα ἀποδείχνονταν τσίγκος σκέτος. τό σήκωνες και σημαδεύοντας τό ριχνε πέρα χαμηλά. νά πάει νά βρει τ' ἄλλα σκουπίδια. Ο τι ἀπόμενε πάλι. τό συμμάζευε γύρω του. συντηρώντας το και γυαλίζοντάς το προσεχτικά μέ τήν παλάμη του κι ἀχνίζοντάς το μέ τήν ἀνάσα του. νά δειξει. "Υστερα. δένοντας κόμπο τό μαντήλι του. σπειρί - σπειρί τό ριχνε μέσα.

Κι ένωσο καταγίνονταν μέ τούτα, μασουλούσε λίγη κόρα ψωμάκι πού φύλαγε
άπό τά χτές στήν τσέπη τού παντελονιού του, θαρρείς κι αύτό νά ήταν τό μό-
νο πράγμα πού δέν καταδέχονταν νά περιμαζέψει ἀπ' τό σκουπιδαριό. Στό
μεταξύ, τ' ἄλογο μέ σκυμένο τό λαιμό, βοσκούσε σανό και χορταράκια, πα-
ρατημένα ἀπό τίς ἄλλες φορές, τίς τόσες φαίνεται πού είχε ξανάρθει. Είχε
μιά στάση ὄρθοπεδική, σά νά 'θελε νά δείξει πώς πεθυμούσε, σάν ἄνθρωπος
κι αύτό, νά 'θρει ἔνα μέρος νά ξαποστάσει. Στέκονταν κειδά, κοκαλιάρικο, μι-
σοτρώγωντας, μισοκουτουλώντας, ώσπου τό πήρε ὁ ὑπνος ὅρθιο.

Κάποτε τό παιδί στράφηκε στό γέρο. Τό πρόσωπο βαμμένο ἀσπρο τῆς κιμω-
λίας, τά βλέφαρα πρισμένα, καθώς και τά χείλη ἀπό τήν ἀσιτία.

«Μπάρμπα», είπε.

'Η φωνή του, φωνή ἐφηβου πού ἀλλάζει.

«Μπάρμπα». Ξανάπε τό παιδί κι ὥπως ὁ γέρος σκυμμένος δέν ἔλεε νά μιλήσει.
«Είναι ἡ ὥρα...»

Δέν ἥξερες, μήτε φανταζόσουν, ἂν ήταν ἡ ὥρα γιά ἐπιστροφή ἢ τό μάκρεμα
σέ ἄλλες συνοικίες. Κι ἀκόμα ἡ λέξη μπάρμπας δέν ἔμοιαζε νά ἔχει ἔννοια
συγγενική, οὔτε ἔμοιαζε κουβέντα πού τήν χρησιμοποιούν οἱ νεώτεροι στούς
περασμένους στά χρόνια. Μά ήταν, ὡς φαίνεται, ἀπλά και μόνο μιά προσφώ-
νηση, σάν ὄνομα ἡ ἐπώνυμο ἡ ἔλλειψη πού τό ἀντικαθιστοῦσε.

Ομως ὁ γέρος δέν ἔλεγε ν' ἀποκριθεῖ, μόνο βάραινε ὀλοένα, θαρρεῖς οἱ ρυ-
τίδες του νά 'χαν ἄξαφνα στοιβαχτεὶ κλείνοντας τό πρόσωπό του. Κι ὥπως ὁ
ἥλιος είχε ἀρχίσει νά σκάζει μύτη, ἀντίς γιά φωνές κι ἀχούς ἀπό τήν πολιτεία,
ἔπαιρνε νά βαρᾶ τό τούμπανό της μιά σιωπή φίλαρχη και ἀπολυταρχική. Τότε
τό παιδί ἀνασηκώθηκε κι ἔτοι ἀδύναμο και χλωμό, σωστό στελιάρι, βάλθηκε νά
θαδίζει μέ τίς τσέπες του νά φουσκώνουν κωμικά. Πήγε κοντά στόν γέρο και
τόν ἄγγιξε ἐλαφρά στόν ὡμό. Μέ μόνο τ' ἄγγιγμα, τό γέρικο σκαρί ἥρθε νά
μπατάρει.

Ο ἥλιος είχε πιά ψηλώσει φωτίζοντας ἀπλετα τό τοπείο. Τό σῶμα τοῦ γέρου
τεζαρισμένο, ἡ χοντρή μπαμπακένια φανέλα του στεγνωμένη στίς μασχάλες
κι ὄλος μαζί σέ ἀκίνησία πού τρόμαζε καθώς και σέ ἔλλειψη καθολική ἀπό
αίμα γιά νά τό χρωματίζει. Κι ὥπως τό παιδί ἔκανε νά τοῦ πιάσει τό χέρι,
ἔκεινο ἔπεσε στά πλευρά, ἀφίνοντας τό καμουστί νά κυλήσει χάμω. Τό παιδί
ἔσκυψε ν' ἀκουμπήσει στό μέρος τῆς καρδιᾶς. "Επειτα, μέ δάχτυλα σταθερά
τοῦ πίεσε τά βλέφαρα νά κλείσουν. Μέ τό ἵδιο αύτό χέρι, κατέβηκε στό πη-
γούνι, ὥπου τά γένια ἀκόμα ζωντανά τσιμπούσαν, κατηφόρισε στό λαιμό, πέ-
ρασε μιά - μιά τίς ζάρες, τό στήθος, τήν κοιλιά, σταματώντας στίς τσέπες τοῦ
παντελονιού, γυρίζοντάς τις τά μέσα ἔξω. Βρήκε ἔνα κομματάκι μαστίχα και
τό κόλλησε πίσω στ' αύτι, καταπώς είχε δεῖ πολλές φορές τό γέρο νά κάνει.
Βρήκε ἀκόμα λίγον τριμμένο καπνό, τόν φύλαξε προσεχτικά· ἔνα κλαδάκι βα-
σιλικό, τριμμένον κι αύτόν, μά κείνος σκόρπισε μόνος μέ τόν ἀγέρα. Κατέβηκε
στά γόνατα, ἀκουμπώντας γιά λίγο ἐπάνω τους - ὥπως μιλώντας μέ κάποιον
τόν πιάνει κιόλας νά σιγουρευτεῖς - ἔπειτα, ἀργά, προσεχτικά, τοῦ ἔλυσε τά
κορδόνια τῶν παπούτσιών. "Εμοιαζαν παπούτσια κι ἄνθρωπος νά ἔχουν γίνει
ἔνα. Τό παιδί ξυπολύθηκε, πέταξε τά δικά του παπούτσια, τά λιωμένα και ξεσο-
λιασμένα και δοκίμασε τοῦ γέρου. Τοῦ ἔρχονταν κομμάτι μεγάλα και σάν φαρ-
διά πού πλένε, μά ήταν ζεστά και μαλακά κι ἔνιωσε καλά μές στό πετσί τους.
"Ετσι ποδεμένος δοκίμασε νά περπατήσει, παιζόντας τόν κουτσό, πότε στό
ἔνα πόδι ρίχνοντας τό βάρος, πότε στ' ἄλλο, ώστου περπάτησε και μέ τό

δυό. "Ένα φώς πήρε νά ξανοίγει τό πρόσωπό του.

"Επειτα άργα, προσεχτικά, πήρε τό γέρο άπ' τή μέση και δοκίμασε νά τόν σηκώσει. Μά ήταν, ώς φαίνεται, κάτι πέρα από τή δύναμή του κι άφοῦ δοκίμασε στάσεις πολλές, στό τέλος στράφτηκε και πλάτη μέ πλάτη τόν έπιασε από τίς άμασχάλες. Τό γέρικο κορμί άντιοτεκόταν κι έμοιαζαν χέρια και πόδια νά έχουν πιάσει ρίζες. Οι μύς στά χέρια τού παιδιού τέντωσαν πέταξαν οι φλέβες τού λαιμού. Μέ μιά στερνή προσπάθεια κατάφερε νά τό ίσορροπήσει στό χείλος τού γκρεμνού. Τ' ἄλογο πότε-πότε τίναζε τ' αυτιά του και τό παιδί έστεκε μέ τά μάτια χαμηλωμένα στίς μύτες τών παπουτσιών. "Επειτα, ξαφνικά, σηκώνοντας τά καμουτσί, έδοσε ἄγρια μιά θιτσιά τ' ἄλογου.

«Ντέ!...»

Τό ἄλογο συνταράχτηκε, τά μάτια του γυάλισαν, πήρε νά σηκώνεται στά μπροστινά ποδάρια του, ἀνεμίζοντας τήν χαίτη. Τό σώμα τοῦ γέρου ζυγιάστηκε μιά δυό φορές, ἐπειτα γλίστρισε, ήρθε κι ἔπεισε ἵσια μέσα στό χάος. Πέρασε ένα δευτερόλεπτο προτού ἀκουστεί ἑνας κούφιος κρότος. "Επειτα πάλι σιωπή. Τότε τ' ἄλογο ἐσκυψε ἡρεμα στή βοσκή του.

Πήραν τό δρόμο τής ἐπιστροφῆς. Πέρασαν τά ἴδια μονοπάτια, συνάντησαν τά ἴδια σπίτια, τό μικρό νεκροταφείο μέ τίς σπασμένες πλάκες και τούς σταυρούς. Ἀπό μακριά φάνηκε ἡ πολιτεία.

Τώρα ό ἥλιος είχε ψηλώσει γιά τά καλά κι ἡ ζέστη είχε ἀρχίσει νά σφίγγει. Τά χτίρια ἔθγαιναν μές ἀπ' τήν ὄμιχλη, γωνίες ὄρθες και καπνισμένες προσάψεις, μιά στέγνα τοῦ ἀέρα κι οἱ διαφημίσεις στίς ταράτσες ὅλη νύχτα ἔξαντλημένες.

Κι αἱ ἔλεγαν τά ρολόγια ὄχτω, οὔτε ἑνας ἄνθρωπος, κάν τροχοφόρο στούς δρόμους. Τά λεωφορεία ἀραγμένα στίς ἀφετηρίες, οἱ κούρσες, τά ταξί ριγμένα στά πεζοδρόμια, μέ λάστιχα ξεφούσκωτα, ἐπιβάτης κανείς και μέ κανένα σῆμα νά τά καθοδηγεῖ, ἀφοῦ ώς κι αύτά τά φανάρια στίς διαβάσεις ἔχασκαν τυφλά. Οι καρέκλες στήν Δημαρχία ξηλωμένες, οἱ σοβατζήδες, οἱ χτίστες πού στήνονταν ἀπό νωρίς στά καφενεία - κανείς τους. Μόνο ἀραιά και πού, ἔθλεπες κάποια γάτα, μέ πήδημα λαστιχένιο, ψεύτικο, νά διασχίζει τούς δρόμους.

Καί ήταν θέαμα παράξενο, ἀντίς γιά κορναρίσματα, ἐξατμίσεις και θιαστικούς διαβάτες, νά θλέπεις τούς δρόμους ἔρημους μέ μόνο τ' ἀρχαίο κάρο συρμένο ἀπό ἑνα ψωφάλογο και μ' ἀναβάτη ἑνα παιδί. Πέρασαν κεντρικά, ἔω ἀπό μαγαζιά μέ κατεβασμένα τά ρολά και τίς προθήκες ἄδειες, ἀπό ξενοδοχεία ὅπου οἱ περιστροφικές πόρτες γύριζαν μόνες τους, μπάζοντας και διώχνοντας τόν ἀέρα. "Εξω ἀπό τά δικαστήρια τό προαύλιο ἔχασκε ἄδειο, μέ τυπωμένες τίς σόλες τών δικαστών και τών ύπόδικων, μιᾶς και δέν θά ἔερες πιά νά τούς ξεχωρίσεις. Τά περίπτερα θεόκλειστα μέ μόνο κάτι ἐφημερίδες νά κρέμονται ἀπό μανταλάκια, δείχνοντας τίτλους μισούς πού τό παιδί μάταια πάσχιζε νά διαβασει. "Εξω ἀπό τά ύπουργεία και τά δημόσια ταμεία, ὅπου οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἔπιαναν ἀπό νωρίς ούρά, κι ἐκεῖ ὅλα κλειστά, μέ μάνταλα πού τά είχε σφραγίσει τό χέρι τοῦ φύλακα ἀποθραδύς, ὁ ἴδιος ὁ φύλακας ἄφαντος μιᾶς και δέν ἀπόμενε τίποτα γιά νά φυλάξει. Ήταν ὁ τόπος ἄπλετος και θά χωρούσαν μιλιούνια κάρα μέ ἄλογα και παιδιά, ὅμως ήταν μόνο αύτό τό κάρο κι αύτό τό παιδί, σέρνοντας τίς ἀρχαίες ρόδες μέ τριγμούς πού ώς κι αύτοί ἐξατμίζονταν στή γενική ήσυχια.

Τούτη δά ἡ κατάσταση σήκωνε τσιγάρο και μολονότι τό παιδί ἄπραγο, τοῦ 'ρθε

άξαντα ή πεθυμιά νά τραβήξει καμιά ρουφηξιά. Ψάχνοντας τίς τοέπες του βρήκε τά τρίματα τού καπνού και παίρνοντας ἔνα παλιόχαρτο, ἀπλωσε μέσα τόν καπνό, τύλιξε τό χαρτί σαλιώνοντάς το στήν ακρη, καταπώς είχε δεῖ τό γέρο νά κάνει. Τράβηξε μιά - δυό φορές κι είδε τόν καπνό ν' ἀνεβαίνει στόν ούρανό. Ἡταν ἔνας ούρανός ἀπλωμένος υστερά ἀπό μπουγάδα, μεριές - μεριές χρωματισμένος λουλακής. Ό λαιμός του ἔτσουξε κι ἔνιωσε ἔνα κάψιμο στό στήθος, ὅμως συνέχισε μέ πεῖσμα, ώστου ή κάφτρα ἥρθε κι ἄγγιξε τό χέρι του. Τότε ἔδοσε μιά στό τσιγάρο και τό πέταξε πέρα.

Τώρα πεθυμοῦσε κανέναν φούρνο ἀνοιχτό, μιᾶς κι ἀπό τό ψωμάκι πού φύλαγε ἀπό χτές, μόνο κάτι ψίχουλα είχαν ἀπομείνει. Πεθυμοῦσε ἀκόμη ἔνα ποτήρι κρύο νερό κι ἔνιωθε τό λαρύγγι του στεγνό ώς τόν ίσοφάγο. Μέσα στήν τοέπη του κουδούνιζαν τό ρολόι, ἔνα ἀσημένιο τασάκι, μιά μικρή πέτρα δαχτυλίδακι κι ἄλλα ἄχρηστα πολύτιμα. Μέσα του μετανοοῦσε πού είχε ἀφῆσει νά τού ξεφύγουν τόσες μπριζόλες μέ τ' ἀχνάρια τῶν δοντιῶν πάνω στό κρέας, μπανάνες μισοφαγωμένες, τίποτα μικρά μύγδαλα ή φουντούκια κι ὄλα ἐτοῦτα στριφογύριζαν και χόρευαν στό στομάχι του.

Πεθυμοῦσε ἀκόμα ν' ἀκούσει μιά φωνή. «Ἄς ἡταν ἥχος σκέτος. Βάλθηκε νά δοκιμάσει τή δική του φωνή. «Ομως δέν ἡξερε νά πεῖ τί, καθώς τίς περισσότερες φορές τά λόγια μέ τό γέρο ἡταν μετρημένα κι ό καθένας κλειδωμένος στή δική του σωπή. Κι ἐκεῖ πού στέκονταν δίβουλος, μέ τά χαλινάρια στά χέρια του λυτά, ξαφνικά σήκωσε τό καμουτσί και τ' ἄφησε δυνατά νά πέσει στή ράχη τοῦ ζώου.

«Ντέ!...» ἀκουσε τή φωνή του ν' ἀντιλαλεῖ.

Τό ζώο συνταράχτηκε, μά δέν είπε νά κουνήσει.

«Ντέ!...» ξανάπε τό παιδί. Τούτη τή φορά πιό ἄγρια, ἀφίνοντας τό καμουτσί νά ὀργώσει τήν πλάτη τοῦ ζώου. Τό ἄλογο μέ αύτιά κατεβασμένα και μισόκλειστα μάτια, τάχυνε τό βήμα.

«Ντέ!...» φώναξε τό παιδί, ὅμως χωρίς νά τό βαρέσει, μαγεμένο ἀπ' τήν ἴδια του τή φωνή. «Εμοιαζε τώρα πιό βραχνή και βαθειά. Ἡταν ἴδια ή φωνή τοῦ γέρου.

Τό ἄλογο πιλαλοῦσε.

Δεξιά - ζερβά, ξετυλίγονταν δρόμοι, σπίτια, πλατείες· ὄλα γυμνά, χωρίς ἀνθρώπους, καθώς και τά δέντρα ἄφυλλα, μέ τόν ἀέρα πάνω τους σιωπηλό. Τό ἀμάξι ἔτρεχε τρελλό, κουδουνίζοντας κι ὅρθιο τό παιδί μέ τά γκέμια στό χέρι, ἔθλεπε ἵσια ἐμπρός του.

Στά μάτια, του ὄρθρανοιχτά, καθρεφτίζονταν δροσερές ὄάσεις, ἵσκιοι ἀπό δέντρα, νερά κελαρυστά. Κι ώς ἐκεὶ πού τό μάτι τ' ἀνθρώπου φτάνει, μάντευε μιά πολιτεία πολυάνθρωπη μέ μαγαζιά, μέγαρα κι ἐκκλησίες· γυναικες ντυμένες στά μεταξωτά, ἄντρες σθέλτους, γέρους μέ τούς παναμάδες τους καθισμένους στά καφενεῖα, κυράδες ἀραγμένες στά κατώφλια τῶν σπιτιῶν νά ξετυλίγουν ίστορίες: γάμους, γεννητούρια, βαφτίσια· κάπου - κάπου ἀθόρυβα και σάν παρείσακτη περνοῦσε καμιά κηδεία. Τά λεγαν μεταξύ τους κι ἐπλεκαν, κεντούσαν, ἔπλεναν· κι ἄλλες μέ τά χέρια νωπά ἔτρεχαν νά 'θρουν μιά ἀγκαλιά, ἄς ἡταν ξένη. Ἀνάμεσό τους γυρνόφερναν γάτες, σκυλιά, μωρά παιδιά, κι ὄλογυρα σκορπισμένα παιχνίδια, ἀρκούδες, τραΐνα, στρατιωτάκια, κούκλοι πάνινοι και φασουλήδες. «Ἄχ, γρήγορα νά ἔφτανε ἐκεῖ! Κι ὄλοένα ζόριζε τ' ἄλογο νά τρέξει.

Τοῦ φαινόταν πώς μποροῦσε κιόλας ν' ἀκούει μουσικές πού ἔθγαιναν ἀπό

άνοιχτά παράθυρα προστατευμένα μ' άράχνινες κουρτίνες, γραμμόφωνα πού σκόρπιζαν τραγουδάκια τού συρμού, δεσποινίδες μέντηκολτέ, κάπως άφαιρεμένες, τά δάχτυλά τους νά τρέχουν πάνω στά πλήκτρα. Μέσα σέ πιατέλες φρέσκα ροδάκινα, σταφύλια, άχλαδια, μήλα και σέ ποτήρια λεμονάδες, σουμάδες κι ἄλλα δροσιστικά. Τά ἐπιπλα ἀπό σκούρο μαόνι, πού και πού ἔτριζαν γλυκόλαλα και πάνω στίς κονσόλες ἄραζαν σοθαρά κι άμιλητα τά κάδρα τών προγόνων. Στό μεταξύ, στίς ταβέρνες νά πηγαινόρχονται πιάτα μέντη ψητό και τηγανιτές πατάτες, και τό κρασί νά τρέχει σ' ἀφθονία μέσα ἀπό πήλινα κανάτια. Τί ἀφροντισιά! Πόση σπατάλη! "Ἄχ, γρήγορα νά ἔφτανε ώς ἔκει! Κι ὥλοένα τά μάτια τού παιδιού μεγάλωναν νά χωρέσουν ὅλα ἐτοῦτα. Γρήγορα! Γρήγορα! Τί γρήγορα πού χτυποῦσε ἡ καρδιά του...

'Απ' τό πολύ τρέξιμο, τό ἀξόνι τῆς πισινής ρόδας ἔψυγε, κατρακύλησε μέσα σέ χαντάκι. Τό κάρο ἔγειρε, ἤρθε και κάθισε, σάν βάρκα πού τήν τίναξε τρικυμία στή στεριά. "Ισα πού τό παιδί πρόλαβε νά πηδήσει χάμω, και τ' ἄλογο διπλώθηκε καθιστό, τεντώνοντας ἐναν λαιμό κοκαλιάρικο μέντη ξεπουπουλιασμένη τήν χαίτη.

Κι ὅταν τό σύννεφο τῆς σκόνης κατακάθισε, είδε πώς είχαν θρεθεὶ στίς προσβάσεις ἐνός βουνοῦ και πώς ἀπό κεῖ ξανοιγόταν χάος ἐνας γκρεμνός. Στό μέρος ἔκεινο τό κάρο ἄραξε όριστικά.

Τό παιδί ἔρποντας ἤρθε νά καθίσει ἄκρη στόν γκρεμνό, ἀφίνοντας τά πόδια του νά κρεμάσουν ἔξω. Ἡταν ἀκόμα πιό ἀδύναμο και χλομό, μέντη χείλη κάτασπρα και μόνο τά μάτια ἡσαν πελώρια και στεγνά. Κάθισε ἀκίνητο, σκύβοντας λίγο πρός τό χάος, ἔκει ὅπου χρόνοι ἀμέτρητοι είχαν ἀφήσει τό πλούτος και τό βιός μιᾶς ὀλόκληρης πολιτείας νά καταποντιστεῖ. Στό νοῦ του ἤρθε ὁ γέρος, ἡ καθημερινή διαδρομή μέ τό κάρο, τό φόρτωμα και τό ξεφόρτωμα, οἱ μέρες κολλημένες ἡ μία πίσω στήν ἄλλη, μέ χρώματα ξέθωρα και ἥχους πού είχαν σθηστεῖ. Τού φαινόταν σάν ὄνειρο πώς ὅλα ἐτοῦτα είχαν ὑπάρξει και πώς ἡταν κι αὐτός κάποτε ἔνα παιδί. Μέσα του είχε μείνει ἡ ἐντύπωση μιᾶς χαρᾶς ἀξόδευτης, μιᾶς λύπης, πού δέν είχε προλάβει νά ωριμάσει. "Ἄραγε, ἔτσι νά 'ταν πάντα;

"Οσο ἡ μέρα προχωροῦσε, τό παιδί ἔνιωθε ὅλο και πιό ξεκομμένο, πιό ἀδύναμο, σάν κάθε κλωστίσα ζωῆς πού τό συγκρατοῦσε νά κόθονταν μιά - μιά μεθοδικά και νά ρχονταν σά σκουπιδάκι νά πέσει στό χάος. Κι ὅπως πάσχιζε κάτι νά σκεφτεῖ και κάτι νά φανταστεῖ χωρίς νά τό κατορθώνει - ἄς ἡταν ὁ, τι δήποτε, τό πιό κοινό, τό πιό ἀσήμαντο πού είχε περάσει ἀπ' τή ζωή του - ἄρχισαν στήν ἀρχή σιγανά κι ὑπουλα, ἔπειτα γοργότερα και μέ τόλμη, νά συνάζονται τά ὄρνια στόν ούρανο. "Εκοβαν βόλτες πάνω ἀπ' τό κεφάλι τού παιδιού, χαμηλώνοντας ὀλοένα. "Οσπου μαύρισε ὁ τόπος κι ἡταν σά νά 'πεσε πρόωρη ἡ νύχτα, χωρίς ἀστέρια, χωρίς φῶς παρηγοριᾶς.

«Μπάρμπα», φώναξε τό παιδί σά νά παρακαλοῦσε. «Μπάρμπα», ξανάπε μέ παράπονο, «είναι ἡ ὥρα...»

Ménης Κουμανταρέας

