

Φαντάσματα

«Άδυνατον· τῶν ἀδυνάτων ἀδυνατον!» Τῷλεγα καὶ τὸ ξανάλεγα. «Ἡ μᾶλλον, μιὰ ἔγνοια θουθή τὸ ἄλεθε μές τὸ μυαλό μου συνέχεια. Εἶχε σταματήσει ό λογισμός, ή ροή τῆς ζωῆς μπροστά σ' αὐτό τὸ φράγμα τῶν ἀδυνάτων. Κυριαρχούσε ἀδιαφιλονίκητο. "Οχι πώς δέν προσπαθούσα. Μά - «κάθε προσπάθεια μιὰ καταδίκη είναι γραφτή». Τῷχε πεī ὡ ποιητής, καὶ δέν τὸν πίστευα. Δέν ἥθελα νά πιστέψω ἀκριβῶς αὐτό τὸ «ἀδυνατον τῶν ἀδινάτων». «Κοροφέξαλα!» ἔλεγα μέ ύψιστη περιφρόνηση. «Χαμένα κορμιά!).

Ζοῦσαν τότε ὅλοι οἱ δικοί μου, οἱ πρίν ἀπό μένα. «Ημουν ἡ τελευταία τῆς σειρᾶς, ή στερνογεννημένη. Θά γεννιόντουσαν κι ἄλλοι, συνέχεια. Δέν είχα λόγο ν' ἀμφιβάλλω. 'Η ζωὴ προχωροῦσε. Οὔτε κάν. 'Η ζωὴ ἥταν. Μ' ἀπορροφοῦσε μιὰ ἀδιάκοπη - πῶς νά τὴν πῶ, χωρίς νά προδώσω τὴν ύφη τῆς, τὴν οὐσία τῆς παρουσία... Ναί, παρουσία. Παρούσα, παρών! Παντοῦ. Τά πάντα. Μετατοπιζόμουν ἀνάμεσα σέ παρουσίες ἀκέρεις, τότε. Τώρα - προβάλλουν μόνο θραύσματα. Ξεχωρισμένα, ξεκρέμαστα. Καί γύρω τους, δέν ξέρω... Ύπάρχουν αὐτά, ὅπως ἀναδύονται ἀσώματα, τά φαντάσματα τῆς μνήμης - οἱ ἀλλοτινές χειροπιαστές παρουσίες. Κι ὅσα δέν ἐπιανα ἀπευθείας, τάβλεπα μέ τὰ μάτια μου. Μπορούσα νά τά πιάσω - δυνάμει. 'Ηταν. 'Ο θόλος, καὶ κάτω του συνταγμένα τά πάντα κάθε φορά - ἀναμφισθήτητα. Θά υπήρχαν καὶ τότε κενά, εἰκάζω. 'Αλλιῶς, πῶς ἔξηγοῦνται κάτι αἰφνίδιες πτώσεις - ἔτσι στά καλά καθούμενα; "Ενας Ἰλιγγός καὶ - σκοτάδι. "Οχι κατανάγκη τίς νύχτες. Μέρα μεσημέρι. Ποῦ; Πότε;... Θραύσματα, σκόρπιες εἰκόνες...

Πότε λοιπόν πρωτοδιατρήθηκαν οἱ γεμάτες παρουσίες; 'Άδυνατον: δέν ἀναπλωρίζει ἡ αἰσθηση, δέν ξεμυτίζει τίποτε, προσπαθῶ - πότε; πότε; Θέλω νά ξέρω, νά βάλω όρόσημα. Παγματικά, ὅχι φανταστικά. 'Αλλιῶς, θά μποροῦσα νά διαλέξω κατά βούληση, ν' ἀνασύρω ἀπό τὸ βάθος τῆς παιδικῆς μου μνήμης μιὰ θύμηση, κι αὐθαίρετα νά πῶ: τότε ἄρχισε τό κακό: ὅταν είδα τό διπλωμένο στρῶμα πάνω στό κρεβάτι. "Αφήνε γυμνά τά μετάλλινα ἐλάσματα. Τό ἀριστερό κρεβάτι. Τοῦ πατέρες. Μι' ἀναστάτωση τὴν μαρτυρούσαν όλα τά πράγματα. 'Η μπρούτζινη κρεμαστή λάμπα, σχῆμα λύρας, μέ τό ψηλό γιαλί καὶ τό ἀμίαντο, ἄσπρο, κρύο. Τό ἄλλο κρεβάτι βυθισμένο στό μισόφωτο. 'Η χρυσή κορνίζα τοῦ καθρέφτη. 'Ο κομός. Τό πάτωμα. Οἱ πόρτες, ἀνοιχτές. Ποῦ ἤμουν; Ποῦ στεκάμουν; 'Άροτρη. Μόνο τό νοερό μάτι βλέπει τό ἀκίνητο τοπίο τῆς κάμαρας. Ψυχή ζώσα πουθενά. 'Η ἀπουσία ἔχει κενώσει τὸν κόσμο. 'Ο κατρέφτης κρατοῦσε τὴ μνήμη ἀπό τἄφαντο εἴδωλο. Κάποτε ἤμουν ἐκεῖ, λέω, καὶ προσπαθῶ νά γεννήσω τὸν κόσμο μου, ὅπως ἥτανε τότε τή σημαδιακιά ἐκείνη στιγμή. «Σέ θέπω», θάθελα νά πῶ στό ἄφαντο εἴδωλο. «Παρουσιάζεσαι στόν κατρέφτη, μέ τά κατάμαυρα μαλλιά σου λυτά ὡς τό γόνατο - τά χτενίζεις ἀφηρημένα, συλλογισμένη. Τό μάτι σου μενεξελί σά νά φάχνει κάτι πίσω ἀπ' τὸν κατρέφτη, περ' ἀπό τὴν κάμαρα καὶ τό σπίτι μας, κάτι πού τρέχει στό δρόμο, στούς δρόμους,

έξω στό μεγάλο κόσμο... Τί συλλογιέσαι τάχα; Προσπαθώ νά μαντέψω, κουλουριασμένη στή γωνιά μου· μέ τρομάζουν οι έγνοιες σου, αγγωστέές μου, παίρνουν άπειλητικά σχήματα μές τό μισόφωτο. Ἀρπαγές αιφνίδιες, βρέφη πού σκούζουν - τά σφάζουν ζωντανά, τά κλείνουν σέ βαρέλια μέ καρφιά... κυλάνε τά βαρέλια, τρέχει τό αίμα πηχτό... Τά βάλανε στό φοῦρνο. "Ενα μεγάλο μπακιέρνιο ταψί μέ πατάτες ροδοψημένες κι άπό κάτω κρέατα παιδικά. Οι Σενεγαλέζοι! Παμφάγος κρότος δοντιών. Ἀπύθμενα στόματα μέ γλώσσα πλατειά κατακόκκινη, χρώμα νιόσφαχτης σάρκας ἀσπάρουσας. "Ετσι πλάθονταν τά δύναματα κ' οι λέξεις στό μυαλό μου, πρωτάκουστες τότε, μπαίναν στόν κόσμο μου φορτωμένες μιάν ύλη πηχτή, ζυμωμένη μέ ἥχους, χρώματα, δισμές-σώματα μέ δύκο, πού ἀλλάζανε σχήματα, μικραίναν, μεγαλώναν, φουσκώναν ἡ ζαρώναν ἀπό μόνα τους, δέν μπορούσα νά σταματήσω τίς μεταμορφώσεις τους μέ κανένα τρόπο. "Εκλεινα τά μάτια μου, γύριζα τό κεφάλι μου ἀλλοῦ, καμωνόμουν πώς δέν τίς είχα ἀκούσει ποτέ τίς ύλικές λέξεις, κι αύτές τρυπώναν ἀνήξερά μου κάπου καί παραμόνευαν νά χυμήσουν ἀπάνω μου. Σάν τήν φωτιά, ξεκινημένη κάποιες νύχτες ἀπό τό γραφείο τοῦ πατέρα μου. Λαμπάδιαζε ξάφνου τρώγοντας τά βιβλία, χυνόταν κατά τήν κάμαρά μου γλείφοντας μέ χίλιες γλώσσες τό πάτωμα κι ὄρθωνταν μπρός στό παιδικό μου κρεβάτι, ἔτοιμη νά μέ χάψει. Ἀλλά δυό χέρια ρίχνανε πάντοτε τή σωτήρια γέφυρα, μέ σήκωναν ψηλά κ' ἡ γνώριμη φωνή σιγοτραγουδούσε : "Ητανε ὄνειρο!" "Ετσι ξεγελούσαν τόν ύλικό μου κόσμο οι μεγάλοι, ἀκόμη καί τή φωτιά, πού χανόταν κάτω ἀπό τά βλέμματά τους, ἀνύπαρχτη.

Κι ὁ καλόγερος ἐκείνος; "Εχει παρουσιαστεῖ στό ἄνοιγμα τής πόρτας. Πίσω του τό σκοτάδι τοῦ διαδρόμου πνίγει τό πορφυρόχρυσο ύφαντό παραπέτασμα στό βάθος καί τήν κόκκινη μπορντούρα τοῦ χαλιοῦ. Τό διάχυτο ἀχνοκίτρινο φέγγος τοῦ καντηλιοῦ φωτίζει μόνο τήν δψη τοῦ νυχτερινοῦ ἐπισκέπτη. Ράσο κατάμαυρο μ' ἔναν δλόσωμο ἀσπρό σταυρό στή μέση. Κοντόπαχος μέ μάτια σθηστά. Φαίνεται τό ἀσπράδι τους μόνο. Τόν βλέπω καί παγώνω. Κι ἔσύ ξυπνημένη ἀπότομα, ἵσως ἀπό τή βουθή μου ἐπίκληση, ἀναστκώνεσαι στό κρεβάτι, στηριγμένη στόν ἀριστερό σου ἀγκώνα, καί φωνάζεις, μέ τό δεξί σου χέρι τεντωμένο νά τόν διώξει - τό καντήλι τριζοτρεμοσθήνει, θά πνιγεῖ τό λουμίνι του καί θά μείνουμε μόνες στό σκοτάδι. Μά ἡ φωνή σου ἀλεξίτρομη μᾶς προστάτεψε. Ὁ καλόγερος ἀφανίζεται. Τά πράγματα παίρνουν τή γνώριμη δψη τους, καταλαγιάζουν ἡσυχασμένα. Γλιτώσαμε. Ὁ καλόγερος, δμως κρεμάστηκε μέ μακρύ σχοινί ἀπό πανύψηλο στύλο καί στριφογυρίζει ἀκατάπαυτα μέ τά μάτια του πάντα σθηστά. Δέ θυμάμαι πιά πότε χάθηκε γιά πάντα τό φάσμα του. Ἡ τωρινή μου μνήμη τ' ἀνασύρει αύτοθέλητα ἀπό τήν ἀνυπαρξία - γιά νά τό πει μέ τά λόγια. Μ' ὅλο τους τό ύλικό βάρος.

Οι Σενεγαλέζοι πάντως είχαν σταθεῖ μπροστά μου ὄλοζώντανοι. "Ενα πανύψηλο ζευγάρι, ντυμένοι τή γραφική ἔθνική τους φορεσιά, μέ καλπάκι κεντημένο στό κεφάλι. Καπνίζαν κάτι μακριές ξύλινες πίπες, σιωπηλοί, στημένοι ἐκεῖ στό ξμπα τοῦ ποταμόπλοιου, στήν ὄχθη τοῦ θραδινοῦ Νείλου. Δέν ξεχώριζες τόν ἄνδρα ἀπό τή γυναικά. Ἀρρενωπή κι αὐτή, μόλις πού κόλπωνε τό στήθος της τό κεντημένο φόρεμά της. «Λαιστρυγόνες», σκέφτηκα, καθώς ἀντάλλαζα χειραψία μαζί τους. Ἀντιπροσώπευαν τό ἀπελευθερωτικό κίνημα τοῦ τόπου τους στό Κάιρο. Ἡταν κι ἄλλοι πολλοί συναγέμενοι ἐκεῖ ἀγωνιστές τής ἐλευθερίας ἀπ' ὅλα τά σημεία τής μαύρης Ἀφρικῆς - προσκαλεσμένοι τήν θραδυά ἐκείνη τοῦ ἡγέτη τής Χρυσῆς Ἀκτῆς.

— «Μάο - Μάο! Καννίθαλοι!» τά λιγμά εύκινητα σάν αϊλουροί πλάσματα μέ τό πορτοκαλί ίματιο ριγμένο διαγώνια στόν ώμο, τά πέδιλα στ' ἀλαφριά πόδια. Χορεύαν, σχεδιάζοντας στήν άρχη μέ περίσκεψη τά σχήματα, ώσπου ή μονότονη ἐπίμονη ἐπίκληση ἀπό τά μουσικά ὅργανα πέρασε στά μέλη τους, ζωντάνεψε ή κίνηση γρηγόρεψε ό ρυθμός, ἔνας ἀέρας συνεπήρε τά σώματα, δονούμενα σάν χορδές πού τίς κρύουν μαγικά δάχτυλα. Ό γύρω κόσμος ἔπεσε στήν ἀφάνεια, καὶ κεῖ μέσα στόν ὄρχομενο κύκλο σά νάχε ἐπιφανεῖ ό πανάρχαιος Διόνυσος καὶ χόρευε μαζί τους. Οἱ καλεμένοι Εύρωπαῖοι χειροκρότησαν τό «θέαμα συγκαταβατικά - ἀμέτοχοι.

- Μόλις ἀκούστη τό τάμ - τάμ ξαναγυρίσαν στήν πρωτόγονη φύση τους... Ελεύθερος λαός; Αὔτοί; Οι «ἄγριοι»; «Καὶ καταβρόχθιζαν μέ μάτια θοϊδίσια τά γευστικά ἔδεσματα, πού τούς προσφέραν οἱ «ἄγριοι». "Ενιωσα πάλι μιά θαθειάν ἀπόκρουση γι' αὐτούς τούς χορτασμένους γαστρίμαργους Εύρωπαίους, τά ξανθά δίποδα τοῦ Βορρᾶ-ὅπως τότε στή Ραγκούν, πού εύχόμουν, πιασμένη μέσα σ' ἔνα δίχτυ σκοτεινά θλέμματα τῶν Βιρμανῶν, ποτέ νά μήν ξασπρίσει τό δέρμα μου, μαῦρο τοῦ ἥλιου, καὶ μέ μπερδέψουν οἱ ντόπιοι μέ τούς ἀφράτους Όλλανδούς, πού εἴχανε πρόσωπα σάν τά τυριά καὶ τά βούτυρα τοῦ τόπου τους.

'Ο πυρομάλλης Γάλλος χωρικός, πού θρέθηκε ταξιτζής στό Παρίσι, ἔχει νά μοῦ πεῖ σημεῖα καὶ τέρατα, καθώς τοῦ δίνω τή διεύθυνση: δόδος Quatrefages.

— «Τί ὄνομα-μυστήριο!» θαυμάζει. Κ' ἐγώ, μέ μανία διδάχου: «"Ἐνας φυσιοδίφης κι ἀνθρωπολόγος. Τό φάγαν οἱ ἀνθρωποφάγοι." Καὶ τοῦ ἐξηγῶ τή σύνθετη Ἑλληνική λέξη. «'Ανθρωποχάφτες!» ἐπαναλαμβάνει σέ λαϊκά γαλλικά, σά γιά νά χωνέψει τό νόημα. Γυρίζει ἀπότομα κατά τό μέρος μου, παρατώντας σχεδόν τό τιμόνι: «Ξέρετε ἐδῶ στήν παραφρή τοῦ Παρισιοῦ», δονομάζει μιά πολύ γνωστή συνοικία, «ύπάρχει ἔνας καταυλισμός Νέγρων. Τρῶνε μικρά παιδιά. Βρήκανε τά κοκαλάκια τους...» Ιδού λοιπόν οἱ μυθικοί Σενεγαλέζοι, ξαναζωντανεμένοι, στά καλά καθούμενα. Μέσα στό χοντρό καύκαλο τοῦ Γάλλου χωρικοῦ, τά τέρατα τῶν παιδικῶν τρόδων. Τοῦ ἐξηγῶ: «Στόν τόπο μου κάποτε, στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχαν σταθμέψει ἀγγλογαλλικά στρατεύματα, τής 'Αντάντ, κ' ἡ ἀντιπολίτευση, πού συμπαθοῦσε τή Γερμανία τοῦ Κάιζερ είχε σπείρει κάτι παραμύθια γιά σφαγές καὶ φάγωμα μικρῶν παιδιῶν ἀπό στρατιῶτες τής γαλλικῆς αύτοκρατορίας, γιά νά δυσφημήσει τόν ντόπιο φιλελεύθερο φιλοσύμμαχο πρωθυπουργό καὶ τή Συμμαχία. Μήν πιστεύεις τέτοια παραμύθια. Ψάξε νά θρεπτίσω τους κρυμμένα συμφέροντα τής πολιτικῆς ἀντίδρασης...» 'Ο πυρομάλλης χοντρονόύσης κουνάει μόλις τό κεφάλι του, κι ἀρπάζεται ἀπό ἔνα βολικό σωσίθιο, γιά νά ξεφύγει τό ἐπίμαχο θέμα: «Είστε 'Αθηναία; Ακουσα μιά διάσημη συμπατριώτισσά σας, τή Μούσχουρη. Τί φωνή! Είμαι θαυμαστής της, ξέρω τά τραγούδια της ὅλα...» Ή φωνή του ἡχεῖ μονότονα, δέν ἀκούω πιά τά λόγια. Μές στήν καρδιά τοῦ Παρισιοῦ μοῦ γνέφει τυλιγμένο τήν ἀλαφριά σταχτιάν ὄμιχλη ἔνα γνώριμο φάντασμα χλευαστικά: «Τά σκιάχτρα ζοῦν καὶ βασιλεύουν. Μή ζητᾶς νά τά ξορκίσεις! Άδύνατον τῶν ἀδυνάτων!»

Ηρώ Λάμπρου