



Κλειστός κόλπος, θαλάσσιος, μπροστά στό έξοχικό. Οι ἄλλοι ύπαρχουν. Πιό πολύ ἡ Μίκα. Ἀλλά δέν είναι παρόντες. Δέν ἀπουσιάζουν. Τό σῶμα τους δέν πιάνει τόπο στό στενό τοπίο. Κάπου κάπου βλέπω τό στόμα τους.

Ἡ θάλασσα ἀρχίζει ἀλλιώτικα. Οὔτε ἄμμος οὔτε πέτρες. Κάτι σά γλίστρα μέ ύπανάπτυκτα φύκια. Δέν είναι ἄσχημα. Μόνο δέν ξέρεις πῶς θά θρεθεῖς στό νερό. Γιατί αὐτή ἡ γλίστρα μέ τήν κοντή προθιά της προχωρεῖ λίγο πιό κάτω ἀπό τό νερό δυο μέτρα μέσα στή θάλασσα.

Θά κολυμπήσω. Φοβάμαι τό φόθο μου ἀπό τόν πνιγμό τοῦ Αύγούστου. "Ισως τόν περιγράψω ἀργότερα. Λίγο πιό μέσα μέ παίρνει ἡ θάλασσα ἀπό τό κεφάλι ἄν κάνω καί κρεμάσω τά πόδια στό βυθό.

Στό διάλειμμα βρέθηκα στό νερό καί κατευθεῖαν κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια δίχως κανένα κίνδυνο. Μόνο τό μάτι καί τό πόδι μου πατοῦν μιά γάτα ψόφια πού κοιμάται μπρούμητα. Χρειάζεται νά σκεφτῶ γιά νά ἀηδιάσω ἢ νά φοβηθῶ τό ξύπνιο μέλλον μου. Ἀλλά ὅπως βλέπω, ἀριστερά καί σχεδόν κολλητά, ἔνα ὀλοζώντανο σκυλί ὅλο μέσι στό νερό κατάχαμα στό βυθό καί ὄρατό ὅπως στόν ἀέρα δίχως διάθλαση: σέ στάση λιονταριοῦ μαρμάρινου.

Θυμήσου τό πρωτο λιοντάρι στό θερινό θέατρο «Χαρίλαος» μπροστά στό Πανεπιστήμιο. Ἐκεί ὁ ζωολογικός τσίρκος καί τό βαριετέ μέ τήν Ἡρώ Χαντά. "Ισως μιλήσω γιά τόν τρύπιο τενεκεδένιο πισινό τοῦ θεάτρου ἀπό ὅπου τσοῦρι μόνο ἡ παιδική παρέα τοῦ 36 - '37 κοιτάξαμε τή φωτισμένη σκηνή καί στίς κρικέλες τά πουδραρισμένα σκέλη. Ασυναγώνιστη ὄρεξη ἐρωτική.

Τό δεξιή μάτι (τοῦ σκυλιοῦ) ὄρθανοιχτό, ἀνοιχτό καί τό ἀριστερό, ἀλλά τό δεξιή ὄλανοιχτό καί σάν τρυφερά λυπημένο, σχεδόν παρακαλώντας νά μήν τό πάρω γιά ἐφιάλτη.

"Αν ὅλα ἀπό κάπου ξεκινοῦν, τοῦτο ἐδῶ κρεμιέται ἀπό τό χτεσινό φαρμακερό φιλί τῆς μάνας μου. Κοντεύεις τά πενήντα, εἶπε. Καί μέ καίει ἀκόμα τό ντέρτι τόσου. Μακριά ἀπό τή γυναικά σου. Κι ἔγινε ἀμήχανη. Τό μελανί παντελόνι τό φόραγε ὁ πατέρας μου. Χτές. Ἀπίστευτο ύστερα ἀπό εἴκοσι τόσα χρόνια. "Ετοιμος γιά τήν ἐκδρομή στή Γερακινή. Τό είχα λερώσει τότε αἰσχρά. "Οταν τό είδαν τό ἄλλο πρωί, χρειάστηκε νά ἀναπαραστήσω τή σκηνή τῆς συνουσίας. Γιά νά μέ πιστέψουν. "Ελεγα ψέμματα.

Δ. Ν. Μαρωνίτης