

Δυό διηγήματα

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

‘Η ἀνατολή ἔγινε στίς 6.08’ κι οἱ ἀστρονόμοι ἀνατρίχιασαν ἀπ’ τὴν ἀκρίβεια. ‘Ο ἥλιος — φωτεινό σεντόνι — ξεσκέπαζε σιγά σιγά τῇ σκιᾷ τοῦ χωραφιοῦ καὶ ζέσταινε τὰ χόρτα, θρεμένα μὲ τὰ ὑγρά τῆς νύχτας, π’ ἐξατμιζόταν ξεμουδιαστικά.

Μές στὸ χωράφι, σέ μιά σορό, πλήθαιναν τά ξεφούσκωτα ροῦχα πούχαν ξεντύσει τό κορμί τους κι ἀκόμα μύριζαν ἄνθρωπο.

‘Η μάνα μου κι οἱ γειτόνισσες μούπαν πώς πρέπει νά καοῦν ὅλ’ αὐτά, τώρα πού πέθανε ἡ Μαριάνθη, γιατί ἔτσι πρέπει. Νά πᾶνε καὶ τά πράματα μαζί της. Καὶ κουβαλοῦσαν ἐκεῖ στή μέση τοῦ χωραφιοῦ ὅλα τὰ ὑπάρχοντά της. Φουστάνια, ἐσώρουχα, φάρμακα, μαξιλάρια, ὁ Καζαμίας της, τό στρῶμα, κουβέρτες, ἔνα πλαστικό κατσαρόλι της, παντόφλες, παπούτσια, χράμια, ἡ νυχτικά, τά γυαλιά της, γίναν ὅλα ξαφνικά μιά πύρινη τούρτα παλιών γενεθλίων καθώς ἐριχνα πετρέλαιο μέ τό μπετονάκι. Κι ἔνα πλήθος στάχτινα ἔντομα ἀνέβαιναν τρελά καὶ χανόταν.

‘Αναβαν φεγγοβολοῦσαν τά μπαγκάζια τῆς Μαριάνθης καὶ θέρμαιναν πιό πολὺ τή μέρα. ‘Ο τόπος γύρω, μονότονα ἀνεξάντλητος, πήγαζε τήν ἀνοχή αἰώνων, ἀλλαγμένη σ’ ἔνα ταπείνο ἀνατρίχιασμα ξαναζωῆς. Τό θειάφι τ’ δύγυρόν το ἄζωτο τά λευκώματα ὁ φωσφόρος τ’ ἄλατα τά πιπέρια τό κρασί ὁ παστουρμάς γεμιστές μελιτζάνες τό ούζο ψάρια πλακί τηγανίτες μέ μέλι τό ἄμυλον τό ντοματένιο αἷμα της, ἀνεθοκατεθαίνουν μές τά δέντρα καὶ στά χορταρικά καὶ συναντιοῦνται σέ μερακλίδικες συνταγές γιά κρυφά τσιμπούσια κι ἀμετάνιωτα αἵώνα γλέντια σιωπηλά.

‘Αν ἡ ἀνάλυση δείξει πλούσια ύλικά, ὁ τόπος εύχαριστιέται γίνεται πιό ὅμορφος ζωντανεύει κι ἀφήνει γιά μᾶς τή ψυχή αὐτωνῶν πού πεθάναν. Άπλως ἄλλαξαν στέκι καὶ τό γλέντι τους συνεχίζεται στά βουνά στά δέντρα στά χόρτα στή θάλασσα. Αὔτοῦ μέσα ζοῦνε, σ’ αὐτούς πατά ἡ ζωή καὶ δουλεύει ἀκόμα κι ἐμείς τούς ἔχουμε γιά χαμένους γιατί δέ μπορούμε νά τους μιλήσουμε καὶ νά μᾶς μιλήσουν μέ τή γλώσσα τῆς πατρίδας.

‘Ετσι σκάλιζα τή φωτιά νά καοῦν καλά καὶ τά ὑπόλοιπα μπαγκάζια κι ἔβλεπα ξεχασμένος ὅλα τά γύρω. ‘Ο Μόλυβος πάντα στή θέση του, πεντακάθαρος νοικοκύρης, μέ τά σπίτια τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων σφιχταγκαλιασμένα γιά πιό ζεστασιά. Καὶ μές τήν ἀθώοτητά του ἔβλεπα τήν ἀθόρυβη ἀναμονή του ἀνάκατη μέ ραχάτι ὅπου συνέχως παραμόνευε τό «τσάκι» γιά ξαφνικά παράλογα νταθατούρια καὶ

‘Ο Νάσος Θεοφίλου γεννήθηκε τό 40 στή Μυτιλήνη. Γράφει πεζά, θεατρικά καὶ μουσική. Βιβλίο του: ‘Ο Ερημόπολις 1971.

Ξεχαλίνωτο γλέντι από καρδιᾶς.

‘Ο ἄδειος δρόμος ἐρχόταν συνεχῶς ἀπ’ τό Μόλυβο κι ἔστριθε καὶ

περνοῦσε, σάν άκινητη κι ἄδεια σκέψη πού ταξιδεύει μόνη της δίχως οὕτε μιά ἔγνοια μέσα της, πιέζοντας σ' αὐτιά πλήθος σπίθες βουῆς. Οἱ εξερολιθίες τρέχαν κι αύτές - ἀτέλειωτες μασέλες ιδιοκτησίας - μές τά χωράφια καὶ τά χωρίζαν δίνοντας τάξη στή γῆ καὶ στούς ἀνθρώπους. Ποῦ καὶ ποῦ - μακρινά - δυό τρεῖς χωριανοί ἀνεμίζαν δουλειές μές τά ὄργαμένα χωράφια σά μικροοργανισμοί στούς ούρανίσκους τῶν ιδιοκτητῶν.

Τά δέντρα, τεράστια φτερά ξεσκονίσματος, μέ μιά ἐκδικητική ἀδιαφορία που πούλιζαν τά χαμηλά τ' ούρανοῦ κι ἀνακάτευαν μιά ὁρατή σκόνη δευτεροέπτων, σπρωγμένα ἀπ' ἓνα ἐλαφρό ἀέρακι (ἐμπάτης τό λένε) ταξιδεμένο παγκόσμια μά πού μόλις ἔφτανε ἐκεῖ, γινόταν Μολυβιάτικο κι ἔφευγε ἔτσι γιά πάντα.

Δέν τής εἶχε βέβαια ξανασυμβεί νά πεθάνει. Ξέφυγε πολλές φορές ἀπό σφαγές, ἐθνικά ναυάγια, πεῖνες κι ἄλλα γεγονότα τής ίστοριας, μά πάντα ἡ ζωή της ἡταν ζωή της, κι ἡ Ἑλλάδα - Ἑλλάδα. Βάδιζαν μαζί. Κι ἡ κάθε μιά γιά λογαριασμό της. Μά ἡ ίστορία προχωροῦσε κι ἡ Μαριάνθη ἐπρεπε κάποτε καὶ κάπου νά πεθάνει. Κι ἡταν ἐδώ. Στή κούλα. Στό ἔξοχικό σπιτάκι της μέ τά χωράφια καὶ τ' ἄλλα πού εἴπαμε. "Ἄς είναι."

Καίγοντας τά ἔξαρτήματα τής Μαριάνθης καὶ τσουρουφλίζοντας μές τή σορό ἓνα κομάτι ἐφημερίδα, κατρακύλησε ξαφνικά στό μυαλό μου μιά σκέψη περαστική - πάστα φλόρα - κι ἥμουν ἐγώ τό γκαρσόνι πού τή μετάφερνα μές τή Σαχάρα ψάχνοντας γιά πελάτη: «Ο κ. Πρωθυπουργός - λέει - ἐξήγγειλε μέτρα καθ' ἡ πολιτεία θά μεγαλουργήσει ἀσκαρδαμυκτί καὶ ἄνευ προπτηλακίσεως οίουδήποτε τῶν πολιτῶν, εἴτε εἰς τόν κοινωνικόν, ἵτε εἰς τόν πολιτικόν ἡ τε εἰς τόν θρησκευτικῶν, εἰ τε εἰς τῶν οἰκονομικόν τομέα»:

Καὶ προσπαθοῦσα νά δοκιμάσω ἓνα τομέα τής πασταφλόρας ἀλλά δέ τόν ξεχώριζα. "Ολα τά ύλικά ἡταν ἀνάκατα, ὅπως ὅταν - μικρός - ξεμοναχιαζόμουν καὶ τραγουδοῦσα καταφχαριστημένος φανταστικά στιχάκια μέ παράλογες κι ἀνύπαρχτες λέξεις.

ζίμπι καὶ ραρία καὶ καφάρι
κάρλαγκ ἀλεκότι ζαμπλαφούρα,

κι οί μεγάλοι κρυφάκουγαν ἀνήσυχοι. Μόλις τούς ἔπαιρνα χαμπάρι σταματοῦσα, μέ λύπη πού δέ καταλάβαιναν. Τό θράδι ἐρχόταν ἡ ἐφημερίδα, τούς ἄκουγα πού διάθαζαν τά δικά τους κι ἄρπαζα τή κουβέντα.

"Ἐνα «διεβίθασεν» θά πεῖ: «τήν ὥρα πού ἀνεβαίνω στό γαιδούρι». Τό «ἐκ τοῦ πρακτορείου» είναι τό χαρτί πού ύπογράφει ἡ γιαγιά ἡ Μαριάνθη γιά νά πάρει τά λεφτά της. «Βασιλικοῦ αύλαρχείου» εἴχαμε κι ἐμεῖς. Καὶ μάλιστα μιάν αύλή καταπράσινη. "Οσο γιά τό «συνεκρούσθη» δέν τό ἐξήγησα ποτέ μου. «Σύ 'ναι - κρούσθι». Τό πρώτο ἡταν «σύ είναι» ἀλλά τό «κρούσθι»; Κράτησα λοιπόν τό κρούσθι καὶ τόβαλα στά στιχάκια.

Καὶ λυπόμουν θανάτια, γιατί αύτές οἱ λέξεις τής ἐφημερίδας σήμαιναν μόνο ἓνα πράμα καὶ τίποτα παραπάνω. Οἱ δικές μου βέβαια

μπορεῖ νά μή σήμαιναν τίποτα ή κάθε μιά χωριστά, μά δλες μαζί τά σήμαιναν όλα. Ήταν ένα μεγάλο, τραγούδι γιά τή γιαγιά που ἄναψε τή φωτιά κι ἄρχισε νά μαγειρέυει, γιά τό πανέρι μέ τό πλέξιμο, τό γκιογκιό πού ήταν γεμάτο νερό κοντά στή τριανταφυλλιά, τό κουτί ἀπό μηχανέλαιον πού ἔγραφε ἐπάνω: SINGLAIR (αύτό μ' ἄρεσε πολύ γιά τά στιχάκια μά δέν ήξερα νά τό διαβάσω) κι είχε ζωγραφισμένο ἐν' ἄγνωστο ζώο, γιά τό βουνό - καρά τεπές - μέ τό σαλιγκάρια, τίς σφήκες πού ἔχουν φωλιές κάτω ἀπ' τά κεραμίδια, γιά τό βρυσάκι πού πλενόμαστε, γιά τούς καφέδες - τή μυρουδιά τους - πού ἔψηνε γιαγιά στούς περαστικούς, γιά τήν ἐλιά μπροστά στή κούλα, π' ἀνεμίζει μές τά κλαδιά της - μπουκέτα - τίς ἀθερίνες, ἔτοιμες γιά τό τηγάνι.

Πήγαινα κι ἄνοιγα συχνά τό ντουλάπι μέ τίς στρωμένες φημερίδες στά ράφια πούχαν ἐπάνω τους ἀραδιασμένα τά μπουκάλια καί τά κουτιά μέ τά διάφορα. "Εθαζα μέσα τό κεφάλι μου, τό ξάπλωνα ἐλαφρά πάνω σ' ἔνα ράφι κι ἀνάσσινα τίς μυρουδιές πού γινόταν μέσα μου ζέστη ἐρωτικά. Καί μές ἀπό κεῖ μπαινόθγαιναν τά χωράφια, τά βουνά, ὁ Μόλυβος μέ τά μπακάλικα καί τά καφενεῖα, ἡ θάλασσα, οί μπαχτσέδες, ὁ ὕπνος μας τό μεσημέρι, ἡ σαλάτα μέ τό κόκκινο ζουμί, ἡ «ἐντεκα ἡ ὥρα», ὁ ἐμπάτης, «είχαμε γράμμα:», ἡ μυρουδιά ἀπ' τά ξύλα πού καιγόταν, τό ξυνό προζύμι κι ἡ μέρα δλόκληρη.

"Υστερα ἔθλεπα γιά τελευταία φορά μέ λαχτάρα τά πράματα πῶς ήταν βαλμένα μέσα στό ντουλάπι, γιατί τήν ἄλλη φορά πού θά τά ξανάθλεπα δέ θάταν πιά - ἀκριθῶς - στήν ίδια θέση.

Καί καθώς πάντα, ἡ γκόμενα μέρα μου μέ τύλιγε ζεστή κι ἐγώ σύμβαινα μέσα της ξελογιασμένος.

Μέσα σ' ὅλ' αύτά μπαινόθγαινες ἡ Μαριάνθη στή κούλα στήν αύλη στή κουζίνα, περνώντας μές ἀπ' τόν ἐμπάτη καί τίς «ἐντεκα ἡ ὥρα», μ' ἔνα περίγυρο λάδι στό στόμα της, μ' ἀνασκουμπωμένα μανίκια, καί πάνω στά χέρια της, κολλημένα, λέπια, φύλλα μαΐντανός, φλούδια ντομάτας, ἀλάτι, πιπέρι, κι ἔθλεπα πιά πώς ἡ Μαριάνθη δέν ήταν μόνο ἄνθρωπος ἀλλά κι ὅλ' αύτά πού τραγουδούσα στά στιχάκια, κι αύτά πού σύμβαιναν μές τό ντουλάπι κι ὄξω του. Δέν ξεχώριζες ἄν όλα τούτα είχαν κολλήσει πάνω στό κορμί της ἡ ἄνθλασταιναν ἀπ' αύτό. Καί καθώς πηγαίνερχόταν ἄκουγα τίς παντόφλες πού χτυπούσαν ἐπάνω στίς φτέρνες της καί λέγαν:

Ζίμπι καί ραρίρα καί καφάρι
κάρλαγκ ἀλεκότι ζαμπλαφούρα.

Μόλις καῆκαν όλα τά μπαγκάζια της ἄφησα τή φωτιά νά χωνεύει καί πήγα κι ἔκατσα στήν αύλη τής κούλας, στόν καναπέ. Ή μάνα μου είχε τελειώσει μέ τό μαγείρεμα κι ἤρθε κι ἔκατσε κοντά μου, νοιτισμένη καί ρόζ ἀπ' τό κλάμα. "Εκανα τσιγάρο κι ἄρχισε δειλά νά μοῦ δίνει παραγγελίες, νά πάω στό Μόλυβο νά κανονίσω τά μετακήδεια χρέη. Μοῦ τά δωσε γραμένα στό χαρτί, καί τά λεφτά μαζί. 'Απ' τό δρομάκι τής ἐξώπορτας ἐρχόταν κοινωνικά καμπόσες γει-

καί μέ κοίταζε πού έφευγα. Καί ντραπήκαμε πού κοιταζόμασταν πισώπλατα. Γύρισα μπροστά μου κι ἀνηφόρισα. "Εκοψα ἔνα λουλούδι ἀπ' τό ντουιθάρι μιᾶς αὐλής, τόθαλα στ' αὐτί μου κι αὐτό συνέχισε νά μεγαλώνει ἀπάνω μου.

Περνούσα τίς γειτονιές παρέα μέ τούς ἀνθρώπους τῆς Αὔστραλιας καί τοῦ Λονδίνου, μές τήν ἀσθετωμένη ζωή τῆς μέρας πού μοσκοβιλοῦσε βασιλικό, καβαλίνα καί χταπόδι ψητό. Τά τραγούδια τῆς ἀγορᾶς ἔφτασαν καί λασκάρησαν μέσα μας τή σιγουριά καί τήν εὐχαρίστηση ἀργοφτασμένων ἐπιθάτων πού πρόλαθαν τό μοναδικό λεωφορεῖο τῆς μέρας πάνω στήν ὥρα του.

Οὕτε πού καταλάθαμε γιά πότε θρεθήκαμε μέσα στά καφενεῖα. 'Ανασκουμπώθηκαν οἱ ἀνθρώποι πού εἶναι πελάτες κι ἀφεντικά καί περιμένουν ὅλη μέρα τούς μουστερῆδες γιά γλέντι.

Δέ περιμέναμε καί πολύ. Τό «τσάκ» ἔσπασε κι ἔνας ἐμπάτης φρεσκάρησε ἀπότομα μές τό μεσημέρι. Παραγγείλαμε τά δεύτερα πιοτά. Μεγάλο κι ἀπλωμένο τό καφενεῖο. Στά δυό ἀντικρυνά ντουιθάρια του πολλά παράθυρα στή σειρά, κι ἐμεῖς ἐπιθάτες πάνω στίς καρέκλες μας βλέπαμε πότε ἀπ' τή μιά μεριά τούς μπαχτσέδες μές τή θάλασσα καί πότε ἀπ' τήν ἄλλη τήν ἀγορά.

Μιά κρύα θρύση ἔβγαινε μές ἀπ' τό μάρμαρο τοῦ ψυγείου καί δίπλα - προσκηνητάρι - τό ἡλεκτρόφωνο μέ, μές τό τζάμι του, ὁσιες μέ μαγιό καί νεομάρτυρες πάνω σέ μηχανάκια, πού τό προσκυνούσαμε καί τοῦ ρίχναμε τόν ὄθολό μας κι αὐτό ἔπαιζε ἀσταμάτητη λειτουργία.

Τά πιοτά καί τά φαγιά - ἡδονικιά ὁμίχλη, φαγώσιμο ἀναπνεύσιμο χάδι - περνούσαν μές τό πετσί μας κι ἀνασαίναμε κι οἱ λογισμοί μας ἦταν ἀποφάγια μές τά πιάτα.

Γύρω πλήθυναν οἱ ἀνθρώποι ἀπ' τό Λονδίνο τήν Αὔστραλια τή Σιγκαπούρη. 'Απ' τή καρέκλα μού ἔθλεπα ὅξω τά δεύτερα πατώματα τῶν μαγαζῶν. 'Η λόχη τοῦ πιοτοῦ ἀνέμιζε μπροστά τους ἔνα μπερντέ τζελατίνας κι αὐτά κυμάτιζαν τό πελαγίσιο μεσημέρι. "Αραγες πῶς περάσαν τή μέρα τους οἱ ἀνθρώποι στίς 27 Ιουνίου τοῦ 1289 μετά Χριστόν;

Στά διπλανά μπακάλικα καί στά ἐμπορικά θά ζυγιάζουν θ' ἀνοίγουν κουτιά θά πουλάνε τά τόσα μικροπράματα - τ' ἀγαπημένα - πού, τρυφερά τους κι ἀθόρυθα, παίρνουν κι αὐτά λίγο χνούδι ἀπ' τούς ἀνθρώπους πού τ' ἀγόρασαν. "Αφαντα ἔξαρτήματα στό καθεμέρα τ' ἀνθρώπινου μπαλέτου.

Στά ράφια τῶν διπλανῶν μαγαζῶν κουρνιαγμένα τ' ἀγόραστα ἐμπορεύματα παλιάς μόδας μά πάντα καινούρια ἀφοῦ ως τώρα δέν τ' ἀγόρασε κανείς καί ἵσως ἀπ' ὥρα σέ ὥρα τ' ἀνακαλύψει κάποιος. Κι ὁ καιρός θάναι, σίγουρα, ἡ ἐντύπωση πού δίνει στούς πελάτες ἔνα ἐμπόρευμα καθώς τό κοιτοῦν.

Μέσα στό καφενεῖο βουίζαμε ὅλοι ἔνα μπερδεμένο τραγούδι μουρμούρας κι οχλοβοής πού τό πίναμε κι αὐτό σά πιοτό. "Ετσι! Χωρίς ἔξηγηση! Πάνω στό τραπέζι ἀνάθλουζαν ὅλα σά τό ντουλάπι τῆς κούλας. 'Η μέρα, ὅπως πάντα, καθημερνά γιορτινή κι ἀσημαδιάσημη, μᾶς ἀκουμποῦσε, κι ἀπ' τά παράθυρα τῶν μπαχτσέδων καί τῆς

θάλασσας άπλωνόταν ώς μακριά όχάρτης τής περιοχῆς.

"Εθγαλα ἀπ' τή τσέπη μου τά μετακήδεια χρέη καὶ τ' ἀκούμπησα στό τραπέζι. Στό χαρτί ἔγραφε καὶ ποῦ χρωστούσαμε: «παπαθαγέλης» «στόν τάκη τόν μαραγκό» «εύα καντηλανάφτρα» κι ἄλλοι. Σήκωσα ἔνα γερό πρόσο κι ὅρχισα νά κερνῶ.

Παράγγειλα γιά ὅλους κι ἀπ' ὅλα. "Ἐπεσε καὶ κείνος ό μαραμένος ἀφαλός τῆς πινέζας ἀπ' τό στομάχι μου κι ἔνα ἐν τάξει ρίγος μέ μούδιαζε γλυκά σ' εύτυχία. Ἡ καρέκλα ἄρχισε νά μοῦ ζεσταίνει τά πλευρά καθώς ἐρχόταν κιόλας καμπόσα ἀπό κείνα τ' ἀπ' ὅλα. Τώρα πιά ἡ Λήθη κι ό Προσωπικός μου κίνδυνος πάλευαν σά δράκοι ἐκεῖ σ' ἐν ἀκρωτήριο τῆς νήσου Θελεξιόπης τοῦ μακρινοῦ ὥκεανου. Ποῦ νά θυμᾶμαι ὅμως τ' ὄνομα τοῦ ὥκεανου...

Μᾶς κουβαλοῦσαν τά πράματα στό τραπέζι δίχως σταματημό. Στή πόρτα μπροστά μαζεύτηκαν ἀνθρώποι ἀπ' τήν ἀγορά καὶ μᾶς κοιτάζαν. Τρέχαν κι ἀπ' τά μακρινά μαγαζιά νά δοῦνε τό γλέντι.

«Τί διάολο! Μέρα μεσημέρι:» ἔλεγαν.

Κι ἀπ' τά τσουγκρίσματα τῶν ποτηριών κατρακυλοῦσαν κρυστάλλινα «κάρλαγκ».

Φώναξα τ' ἀφεντικό καὶ τούδωσα τά ύπόλοιπα μετακήδεια χρέη - ὅσα ἦταν ἀπάνω στό τραπέζι. Τάδωσα ὅλα. Μέχρι τελευταία δραχμή. "Ἐπεσε πάλι καινούριο λάδι στή φωτιά κι ἀπ' ὅξω ἐρχόταν κόσμος κι ἄρχισε νά μπαίνει στό γλέντι.

Μέσα σ' αὐτή τή παραζάλη. Ξαφνικά, βγῆκα καθώς ἔθγαινε τ' ὅμορφο νταβατούρι ἀπ' τή πόρτα καὶ τά παράθυρα καὶ βρέθηκα στό δρόμο τῆς ἀγορᾶς. Λιποτάχτησα δίχως νά καταλάθουν. Τυλιγμένος μές τό μπερντέ τής τζελατίνας μου πήγαινα χωρίς σκοπό σάν ἀγέρας. Κατηφόρισα τό δρόμο κι ἔφτασα στήν ἀκρογιαλιά κοντά στούς μπαχτσέδες.

Ξάπλωσα στόν ἄμμο κι ἄκουγα μόνο τόν ψίθυρο ἀπ' τό λουλούδι πού ζούσε στ' αὐτή μου. 'Ο Μόλυβος ἀπό πάνω μου. ριζωμένος πρόσφυγας, μέ κοίταζε κι ἀποκοιμήθηκα.

"Οταν ξύπνησα ό ἐμπάτης μέ δρόσιζε γιά καλά. Τό σιγανό κύμα μ' εἶχε μισοθρέξει. 'Ο Μόλυβος μέ κοίταζε πάλι. 'Ανασηκώθηκα κι ἔκατσα. Κοίταζα στή θάλασσα, μά ξαφνικά δέ ξέρω πῶς μοῦρθε καὶ τήν είπα: *Μαριάνθη*.

