



## Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλος

Πολλές φορές, πού μέ κατηγοροῦν γιά μαλθακό ἥ καί μηφοδεές ἄτομο (μέχρι καί χέστη μέ ἔχουν πεῖ), ύποδύομαι τόν ἀδιάφορο, καί μάλιστα χαμογελῶ κάτω ἀπό τά μουστάκια μου. Τί ξέρει ὁ ἄλλος, σκέφτομαι, καί φέρνω στό νοῦ μου μυστικές ἀποφάσεις, σκέψεις καί γεγονότα ἥ, ἐστω, ἀρχές γεγονότων. Στό θάθος, ὅμως, πικραίνουμαι, νιώθω ἐρημιά, ὁ χρόνος πέρασε, πάει ὁ καιρός πού προσφερόταν γιά πράξεις ἡρωικές.

Ζηλεύω ἔτσι τούς ὡραίους νέους, καθώς τούς βλέπω στά σινεμά τῆς μόδας, νά ἐντρυφοῦν σέ δύσκολα φιλοσοφικά ἔργα (ἢ καί σέ ἐπαναστατικά ἐγχειρίδια, ἀκόμη) καί νά μιλοῦν γιά ὅλα αὐτά ἐν πλήρῃ ἀνέσει, συνήθως διαφωνώντας ἀνοιχτά, ἥ, τρεπόμενοι πρός ἰδεολογικές ἀτραπούς λεπτεπιλέπτων ἀποκλίσεων. Ποῦ ἐμεῖς, σκέφτομαι, πού εἴδαμε καί πάθαμε νά καθατζάρουμε πέντε - ἔξι ἀνώδυνους κλασικούς, ἀθλια καί κείνους μεταφρασμένους.

Αὕτη ἡ ἔκδηλη ἡρωική διάσταση χαρακτηρίζει κατ' ἔξοχήν τά παιγνίδια καί τά ἀναγνώσματα τῶν παιδιῶν, καθώς καί τά σπόρ, μέ τά ὅποια ποικίλεται ὁ βίος. Τίς προάλλες, δύοι πορώντας μέ τόν Γιώργη στίς ὑπώρειες ἐνός κοντινοῦ θουνοῦ, εἴδαμε πεταμένη καί σάπια μιά παληά ιταλική νάρκη. Ἀμέσως θυμηθήκαμε τόν τόπο μας μετά τήν Κατοχή, τί μπακές σωστός είχε γίνει ἀπό παιγνίδια. Πόσα πράγματα βρήκαμε τότε, τί πυρομαχικά κουβαλήσαμε μέσα ἀπό οικόπεδα, χωράφια καί τάφρους. Τίς νάρκες τίς μεταφέραμε ἀγκαλιά, σάν λάχανα, γιά νά πάρουμε τόν δυναμίτη, πού είχαν μέσα. Μερικά παιδιά σκοτώθηκαν, ἀλλά τά περισσότερα γλίτωσαν μέ μικρότερες ζημιές - ὁ Θανάσης χάνοντας τό μάτι του, ὁ Πρόδρομος τό χέρι του. Ἐγώ τό μόνο πού, τελικά, τόλμησα νά ἀδειάσω, ἡταν μιά ὀθίδα, τήν ὅποια καί μεταβάλαμε στό σπίτι σέ ἑνα μεγαλοπρεπές θάζο, πού στόλιζε μόνιμα τήν κορυφή μιᾶς ἀνθοστήλης στό δωμάτιο, μαζί μέ εὐάριθμα φτερά παγωνιοῦ. Τίς γιορτές ἡ μάνα μου τήν γυάλιζε μέ καμάρι καί ἐγώ ἔνιωθα περήφανος, καθώς ἀναλογιζόμουν τά ὑπόλοιπα παιδιά, νά μέ παρακολουθοῦν ἔντρομα καί ἐξ ἀποστάσεως, ὅταν τήν ἄδειαζα, χτυπώντας ἀπαλά καί μέ δεξιοτεχνία τό θλῆμα, ὕσπου νά λασκάρει.

Ο Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλος γεννήθηκε τό '30 στον Πύργο Ηλείας και σπούδασε γιατρός. Βιβλία του: *Μήνυμα Νίκου Καχτίτση* 1972 (μαζί με τόν Η. Πετρόπουλο), *Όδοντόκρεμα με χλωροφύλλη* 1973, *Άναφορές στό έργο του πεζογράφου N. Καχτίτση* 1974.



Boumβάρδα

Ἐπέπρωτο, ὅμως, τό μοναδικό τρόπαιο τοῦ βίου μου, νά μήν τό χαρῶ ἐπί πολύ. Βρισκόμουν ἔνα φθινόπωρο στό χτῆμα μας, ἔθρεχε ραγδαῖα καὶ εἶχα τύφο. Τήν νύχτα μέ ἔπιασε φθερή τσίρλα, ποὺ νά τολμήσω νά θγῶ ἔξω γιά τόν ἀπόπατο. Στήν ταραχή μου, τό μάτι μου πάει στήν ὄβιδα. Σπεύδω ἀμέσως καὶ ἀνακουφίζομαι ἐντός της. Ἀνοίγω ἐν συνεχείᾳ τό παράθυρο καὶ τήν πετῶ στόν κῆπο - ἡ βροχὴ, σκέφτομαι, θά τήν ξεπλύνει ἔνα χεράκι κι ἀργότερα βλέπουμε. Κοιμήθηκα μέ ἐφιάλτες.

Τό πρωὶ ἡ μέρα ἦταν ἡλιόλουστη, ἀλλά ἐγώ καιγόμουν στόν πυρετό. Ἐμεινα καιρό στό κρεβάτι, ώς πού νά συμπληρωθοῦν σαράντα ἡμέρες, ὅπως εἶχε ὄρισει ὁ γιατρός. Τό πρῶτο πρωινό, πού ἐδέησε νά σηκωθῶ, ἔφαγα μιά νερουολή κρέμα καὶ κατέβηκα στόν κῆπο, νά δῶ τά λουλούδια καὶ νά συμμαζέψω καὶ τήν ὄβιδα, ἡ ἔξαφάνιση τῆς ὥποιας εἶχε δημιουργήσει πολλές φασαρίες στό σπίτι μας. Μάταια τήν ἀναζήτησα παντοῦ. Ποιός ξέρει ποιός πέρασε καὶ τήν ἄρπαξ. Ἀπό τότε, ὅταν μπαίνω σέ δημόσιο χῶρο, ὅπου τυχαίνει κάποιος ἀξιωματούχος νά χρησιμοποιεῖ παρόμοια ὄβιδα, ώς ἀνθοδοχεῖο ἡ τρόπαιο, καταλαμβάνομαι σταθερά ἀπό τήν ύποψία, πώς πρόκειται γιά τήν ὄβιδα μου. Ἀφοῦ τήν ἐξετάσω προσεχτικά, καὶ μπορῶ νά πῶ καὶ μέ κάποια προκλητικότητα, ὑποθάλλω πλαγίως στόν ιδιοχτήτη διάφορες παραπειστικές ἐρωτήσεις μέ σκοπό νά ἔξακριθώσω τήν προέλευσή της. Οἱ ἀπαντήσεις εἰναι ἀθεθαιες καὶ γενικές, καὶ ὁ καημός γιά τήν χαμένη μου ὄβιδα παραμένει.

Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος