



ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

'Η Γλυκερία

'Ο θείος μου μᾶς μιλούσε τόσο συχνά γιὰ τὴν Γλυκερία, ποὺ δλοι τὴν θεωρού-σαμε σὰν ἄνθρωπο τοῦ σπιτιοῦ μας. "Ηταν καθὼς μᾶς ἔλεγε πολὺ δόμοφη μὲ γα-λάζια μάτια καὶ ἀπαλὸ δέρμα, ψηλὴ καὶ λεπτή, χαμογέλουσε σὰν παιδί. 'Ο θείος μου εἶχε πάνω στὸ γραφεῖο του ἔνα πορτραΐτο σχεδιασμένο μὲ χοντρὸ μαῦρο μο-λύβι, ποὺ ἔδειχνε τὴν Γλυκερία γλυκειὰ καὶ ἀπόμακρη, μὲ ἔνα τεράστιο ἀσπρό-κα-πέλο, ποὺ δὲ γύρος του ἤκανε πολλοὺς κυματισμοὺς κι ἔριχνε πολλές σκιές στὸ πρό-σωπό της. 'Εκεῖ μέσα στὸ γραφεῖο του ἔνυχτούσε συχνά, γράφοντάς της σὲ κόλλες ἀπὸ δημοσιογραφικὸ χαρτὶ τίς οἰδε τί ιστορίες, δλόκληρες στοῖθες, ποὺ τὴν ἄλλη μέρα πρὶν φύγει ἀργά γιὰ τὴ δουλειά του, τίς κλείδωνε προσεχτικὰ στὸ μεσαίο συρ-τάρι. Πόσα δὲν εἶχε γράψει τῆς Γλυκερίας καὶ πόσα κατορθώματα δὲν ἤκανε γι' αὐτήν.

Μιὰ φορὰ μᾶς διηγήθηκε πῶς βρήκε σὲ κάποια περιοδεία του στὸν κάμπο ἔνα τεράστιο καρπούζι, καθάλα πάνω στὸ δποῖο καὶ φωτογραφήθηκε. Τὸ καρπούζι τόκο-ψων στὴ μέση μὲ πριόνι, μὲ κείνα τὰ ειδικὰ πριόνια ποὺ κόβουν τὰ δέντρα. Τὸ μισὸ καρπούζι τὸ πρόσφεραν στὸ θείο μου. Τί τό κα νες θειε, τὸν ρωτήσαμε. Τὸ ἔστειλα στὴν Γλυκερία, μᾶς ἀπάντησε κάπως ἀπότομα.

"Άλλο κατόρθωμα ἦταν μὲ τὸν παπαγάλο. Εἶχε τότε ἀλληλογραφήσει ἀπ' εύθειας μὲ τὸ ἔξωτερικὸ κι ὑπέρεια ἀπὸ πολλές διαπραγματεύσεις καὶ ἀναμονή, εἰδοποιήθηκε ἐπὶ τέλους νὰ μεταβεῖ αὐτοπροσώπως στὸ λιμάνι καὶ νὰ παραλάβει ἀπὸ ἔνα καράβι τὸ κλουσὶ μὲ τὸ πουλί. 'Ο θείος μου ἔφυγε τὸ μεσημέρι μὲ τὸ τραίνο, δντας σὲ φοβερὴ ταραχὴ καὶ ἀναστάτωση. Τὸ βράδιο ἐπέστρεψε φουριόζος, κρατώντας μὲ ύπερηφάνεια ἔνα κλουσὶ σκεπασμένο μὲ μαῦρο πανί. Τὸ τοποθέτησε πάνω στὸ τραπέζι τῆς τρα-πεζαρίας καὶ μείς μαζευτήκαμε νὰ δοῦμε τὸ πουλὶ ποὺ μιλούσε. 'Ο θείος μου, μὲ μιὰ ἐπίσημη κίνηση, τράβηξε τὸ πανί. Φάνηκαν τότε μὲς τὸ κλουσὶ δυὸ πουλάκια μὲ ζω-ηρότατα χρώματα, λίγο πιὸ μεγάλα ἀπὸ τὶς συνηθισμένες καρδερίνες. "Ολοι ἔ-καναν δι, ποὺ σήμασιν ἀπογοήτευση μᾶλλον παρὰ ἔκπληξη. Θέλοντας νὰ διασκεδάσσει τὴν ἐντύπωση ποὺ προκάλεσαν τὰ πουλιά, ἡ γιαγιά προέτρεψε τὸ θείο μου νὰ τὰ βάλει νὰ μιλήσουν. Μή πως η θειες μάνα, τῆς ἀπάντησε ἔκεινος χο-λωμένος, νὰ μάθουν τὰ πουλιὰ στὴν 'Αφρικὴ ἐλληνική; Πήρε τὸ κλουσὶ καὶ κλειδώθηκε στὸ δωμάτιο του. Τὴν ούχτα ἔνυχτησε πε-ριγράφοντας τὰ πουλιά στὰ γράμματά του στὴ Γλυκερία. Κάμποσες μέρες ἀργό-τερα τὸν ράπτησα πῶς πάνε τὰ πουλιά. Μιὰ χροα, μοῦ ἀπάντησε, τὸ ένα



ἀρχισε κιόλας νὰ μιλάει. Πάρε με μέσα νὰ τὸ ἀκούσω, τὸν παρακάλεσα. "Ο χι ὅχι ἀκόμα, μοῦ εἶπε αὐστηρά, εἰναι νωρίς. Πές μου μπάρμπα τί λέει, τὸν ξαναφάνησα. Αὐτὸν ποὺ τοῦ ἔμαθα, μοῦ εἶπε κοκκινίζοντας. Λέει «Γλυκερία θὲς καφέ;»

"Ενα μεσημέρι βγαίνοντας στὸ μεγάλο διάδρομο τοῦ σπιτιοῦ, εἶδα τὸν θεῖο μου νὰ προχωρεῖ μὲ δικρα τίροφύλαξη, κρατώντας στὸ χέρι του ἕνα ψόφιο πουλί. "Οταν μὲ εἶδε ταράχητκε, ἀλλὰ γρήγορα ξαναθρῆκε τὴν αἰσιοδοξία του. Δὲν εἰναι ἐκεῖνο ποὺ μιλοῦσε, μοῦ εἶπε. "Ανοιξε βιαστικά τὴν πόρτα τῆς αὐλῆς καὶ χάθηκε. Στὸ τέλος ἐκείνου τοῦ καλακαιριοῦ ἔφυγα καὶ ἦγὼ ἀπὸ τὸ σπίτι, γιὰ πάντα καθώς ἀποδείχτηκε, χωρὶς νὰ καταφέρω νὰ δῶ τὸ διλό πουλί.

"Οταν ὑστερα ἀπὸ χρόνια γύρισα γιὰ λίγες μέρες στὸ πατρικό μας, βρήκα τὸ θεῖο μου μὲ φοβερή μυωπία καὶ δλότελα παραμελημένη ἔμφανιση νὰ τριγυρίζει στὰ δωμάτια σχεδὸν ψαχουλεύοντας στοὺς τοίχους. Πάνω στὸ γραφεῖο μου ὑπῆρχαν στοῖβες δημοσιογραφικὸ χαρτί, ἀλλὰ τὸ σχέδιο τῆς Γλυκερίας μὲ τὸ καπέλο, δὲν κατάφερα νὰ τὸ δῶ πουθενά.

