



“Οποιος έχει περίστροφο

Πριονίσανε μὲ τὸ τραπέζομάχαιρο τρία φυλλαράκια
στὸ πατζούρι, ποὺ ν' ἀνοίγει κι ἀπέξω χωρὶς νὰ φρίνεται.
Ἐριχνε μὲ τὸ σταμνὶ κι εἶχανε ὅθει τέσσερις ἀπόληρε.
‘Απὸ παλιὰ διχοτομοῦν τὴ μέρα καὶ τίποτα· τὴν κάνουν
δχτὼ κι ἔκατὸ κομάτια καὶ τότε ἵσως ἐκλέγουν λίγα δευτερόλεπτα.
Νὰ τὶς αντοκτονήσουν τὶς ὁρες τους ἀφήνοντας
ἔκεινα τὰ παραθυράκια, δὲν εἶναι λύση, κι εῖ χρόνοι
σημαδομένοι διάφορα.
Ἐρχότανε στὰ σκοτεινὰ πολλὲς φορές, δακρυσμένοι,
καὶ πήγα καὶ παραφύλαξα, κι ἄκουσα πῶς δ κόσμος
εἶναι κακός, πῶς πρέπει νὰ χτίζονται καλύτερα
σπίτια, γιατὶ αὐτὰ εἶναι τρύπες, καὶ, πῶς, ἄλλα γιὰ
τοὺς πολέμους ποὺ πρέπει νὰ σταματήσουνε.
‘Ομως, ἀπὸ τότε ποὺ σταθήκανε δρόμοι καὶ γυμνοὶ
δυὸ μαζὶ ἀνθρώποι, εἴδανε πῶς, ἔχεις καὶ δὲν ἔχω,
πῶς είμαι γέρος καὶ σὺ γερός, καὶ, πῶς ἔβρεξε
ξαφνικά, βρεθήκαμε κάτω ἀπ' τὸ ἴδιο δέντρο κι ἀγκιζό-
μαστε, εἴπαμε, νὰ σοῦ δώσω ἔγώ ποὺ ἔχω τώρα κι αὖριο
μαζὶ κλέφτομε ἀπὸ τοὺς ἄλλους.
Είδα ποὺ ἔνας δὲν είχε οὔτε σακάκι, κι ἔμεινε πολὺ^λ
ἀπ' τὴν ὥρα ποὺ φύγανε οἱ ἄλλοι, ποὺ ἔπιανε μιὰ
κιθάρα ἐτοιμόγενη καὶ νὰ λέει δικά του.
Οἱ ἄλλοι φαίνεται ἀνησυχήσανε καὶ γύρισαν νὰ δοῦνε γιὰ τὸ φίλο τους.
Βαστούσανε κονιάκ καὶ τὸ στρόγωσανε στὴ συζήτηση.
Αὐτὸς μὲ τὴν κιθάρα είπε πῶς οἱ χαράδρες εἶναι
μέσα του, κυκλοφορεῖ ἔνα θευτὸ βουνὸ στὸ μυαλό του
κι ἄλλοτε βαραίνει γιὰ τὸ δίκηρο μὰ συχνὰ πυκνὰ
αἰσθάνεται σὰν τὸ μικρὸ παιδὶ καὶ πορεύεται
μ' ἔνα σωρὸ παιγνίδια.
‘Ένας ἄλλος στρώθηκε ψηλὰ καὶ βρόντηξε τὸ ποτήρι του
χάρμω στὸ πάτωμα.
‘Ἐθγανε φωτιές καὶ φώναζε:
‘Ἐγώ παιδιὰ ἔχω μιὰ θεωρία. Πρέπει αὐτὸ κι ἔκεινο
κι ἐτοῦτο κι αὐτό. Σ' ἐσᾶς μιλῶ καὶ πρέπει νὰ μ' ἀκούσετε, δὲ γλύφω τὴ
δύση.
Στηρίχτηκα στὴ γωνία, σημάδεψα καὶ τοὺς σκότωσα ὅλους.
Απάντησα στὴ θεωρία μὲ τὴν πραγματικήτητα.
Στὴ φιλοδοξία καλύτερης ζωῆς μὲ τὸ θάνατο.
Μένω στὴ σοφίτα. Ἐγώ ἔνα περίστροφο κι ἔφτα
γλάστρες ζουμπούλια.