



6

Δαφνόφυλλό μου ποὺ ἀστεραψεῖ σὰν ἀγαμένο έάτο·
οὐ ἔχτρος τὸ καταράσσηκε κι ὁ φίλος εὐλογᾶ το.

ΣΕΦΕΡΗΣ
Αμοργός, 4 Σεπτ. 61

Γ.Γ. Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες τεχνοτροπίες λ.γ.

τὸ 4:

Tὰ ψάρια
σοῦ ἔκοψαν τὰ δάχτυλα·
μὴν παιίζεις μ' αὐτά.

τὸ 5:

Λεπίδι κοφτερόδ
τὸ νέο φεγγάρι·
γέμισε κόκκινο.

κτλ. κτλ.

Η ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ*

(“Ενα γράμμα)

Φίλε Κύριε Καραντώνη,

Είμαι ένας νέος ἐπαρχιώτης ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία του καὶ προσπαθεῖ νὰ φωτιστεῖ παρακολουθώντας τὰ λογοτεχνικὰ φύλλα ποὺ μᾶς στέλνει ἡ Ἀθήνα. Δὲν ἔχω διαβάσει πολλά, ἀλλὰ διαβάζω μὲ ἐπιμέλεια καὶ προσοχή, ἀφοῦ ἡ μονότονη ζωή μας μᾶς ἀφήνει ἀμέριμνες ὥρες. Σὰν ταχτικός σας ἀναγνώστης/παίρνω τὸ θάρρος γὰ σᾶς ὑποβάλω μιὰ ἐρώτηση.

Πολὺς λόγος γίνεται ἐδῶ καὶ κάμποσα χρόνια γιὰ τὴ σκοτεινότητα στὴν ποίηση. Θὰ ἥθελα νὰ σᾶς ρωτήσω: γιατί στὴν πρωτεύουσα δὲν μιλάει ποτὲ κανεὶς γιὰ τὴ σκοτεινότητα τῆς κριτικῆς μας; Κι δμως, ἀπ' ὅλα τὰ κείμενα ποὺ πέφτουν στὰ

* Τὸ ψευδώνυμο αὐτὸ γράμμα, δημοσιευμένο στὰ «Νέα Γράμματα» (Γ', 8 - 10, Αὔγουστος - Οχτώβροης 1937, σελ. 615 - 616), ἔμεινε «ἄγνωστο», κατὰ ἐπιθυμία τοῦ ποιητῆ, στὴν «Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη» τοῦ Γ. Κ. Κατσίμπαλη — καθὼς καὶ ἡ δμοίως ψευδώνυμη συνέχειά του, ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἐπόμενο τεῦχος τοῦ ίδιου περιοδικοῦ (σελ. 703 - 704). Είναι ώστόσο πολλαπλὰ σημαντικὸ κείμενο: καὶ ὡς προμήνυμα τοῦ «Διάλογου πάνω στὴν ποίηση» (1938), καὶ ὡς παράδειγμα πολιτισμένης μαχητικότητας γιὰ καίρια λογοτεχνικὰ





χέρια μου, ή κριτική μου φαίνεται ή πιὸ σκοτεινή. "Ενας ποιητής ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ἐρμητικὴν τεχνοτροπία, τὸ δηλώνει τουλάχιστον ἀμέσως: φαίνεται ἀπὸ τὸν πρῶτον του στίχο. 'Αντὶ νὰ μᾶς παρουσιάσει τὸν ἥλιο, μᾶς παρουσιάζει μιὰ ἔκλειψη τοῦ ἥλιου. Ἐμένα δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ συγχρόνες ἔκλειψεις, προτιμῶ τὸν Πορφύρα, δὲν τοὺς διαβάζω αὐτοὺς τοὺς συγγραφεῖς, ἀλλὰ ξέρω τουλάχιστον, μόλις κοιτάξω τὰ ποιήματά τους, ποὺ βρίσκομαι: τ' ἀφήνω, καὶ ἡσυχάζω. Μὲ τοὺς κριτικοὺς δὲν εἰγαι τὸ δῖο. Πρέπει νὰ διαβάσσει κανεὶς δλόκληρα κατεδατά, γιὰ νὰ νιώσει, στὸ τέλος, πῶς ἔχει μέσα στὸ κεφάλι του διάφορες πολὺ δρθιλογισμένες φράσεις ποὺ χτυπιοῦνται χωρὶς νόημα. Γιατὶ γράφει ἔνας κριτικός; Τὸ λιγότερο γιὰ νὰ μᾶς μεταδώσει τὸ γοῦστο του, ἀν ἔχει καλὸ γοῦστο, τὸ περισσότερο γιὰ νὰ μᾶς δεῖξει ἔνα δρόμο, ἀν ἔχει δρεῖ καὶ δὲν διαβάζει δρόμο, μέσα στὸ λαθύρινθο τῶν ἔργων τῆς τέχνης. Καὶ ἐπειδὴ οἱ δυὸς αὐτὲς ἐπιδιώξεις κατὰ γενικὸν κανόνα συγδυάζουνται, λέω πῶς ἀναγκαστικά ή μιὰ εἶναι προϋπόθεση καὶ συνέπεια τῆς ἀλληγ. Πῶς πρέπει νὰ ὑπάρχει, δηλαδή, ἔνας λογικὸς εἰρμὸς ἀνάμεσα στὴ θετικὴ ἔκτιμηση τοῦ κριτικοῦ γιὰ μερικά, τὰ σημαντικότερα τουλάχιστον, ἔργα τέχνης καὶ τὶς θεωρίες του. 'Αλλιῶς ή θεωρία εἶναι ξεκρέμασση, εἶναι σκοτεινή.

Ο κ. Αἰμ. Χ., στὴν «Καθημερινή», γράφει ἔνα ἀπέραντο ἀνάγγωσμα γιὰ τὸν ὑπερρεαλισμό, ὅπου φαίνεται, ἀν δχι τίποτε ἄλλο, νὰ παραχολουθεῖ τὰ σύγχρονα ποιητικὰ ρεύματα, τὰ πιὸ προχωρημένα, νὰ ἐπιθυμεῖ τὴν λεγόμενη «ἀνανέωση τῶν ποιητικῶν τρόπων». Λαμπρά. Ἀλλὰ τότε πῶς συμβαίνει νὰ ἐπαινεῖ μὲ τὸ ἄλλο χέρι τοὺς μετριότατους στίχους ποὺ ἐπαινεῖ στὴν ἔνδομαδιαία του στήλη; Πῶς νὰ γεφυρώσω αὐτὸ τὸ χάσμα; Καὶ μήπως εἶναι τίποτε ἄλλο ή σκοτεινότητα, ἀπὸ ἔνα χάσμα, ἀπὸ μιὰ «ἔκλειψη»; Στὴν τελευταία «Καθημερινή» διαβάζω πάλι: «Ο ποιητής εἶναι καὶ κάπως φιλόσοφος». Γιατὶ «κάπως»; Τὸ «φιλόσοφος» εἶναι η δὲν εἶναι καθορισμένη ἔννοια; Κι ἀν εἶναι, πῶς νὰ συγδυάσω αὐτὸ τὸ «κάπως» μὲ τὴ σοδαρή (ἀν τὴ θεωροῦμε σοδαρή) λειτουργία τοῦ ποιητῆ; "Ἄς συνεχίσουμε: «... Καὶ γιὰ νὰ φθάσῃ δ ποιητής στὸν τρίτο τοῦτο σταθμὸ τῆς σκέψεως [τὴν «κάπως» φιλόσοφία], ἀφοῦ δ πρῶτος εἶναι ή παρατήρησις, δ δεύτερος ή ἀνάλυσις τῶν σωρευθέντων στοιχείων, καὶ δ τρίτος ή κατεργασία τοῦ ὑλικοῦ καὶ ή συναγωγὴ τῶν συμπερασμά-

—

ξητήματα, μὰ καὶ ὡς συμπληρωματικὸν τεκμήριο τῆς φοπῆς τοῦ ποιητῆ νὰ πλάσει πρόσωπα τουλάχιστον μερικῶς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ληξιαρχική - ἀστυνομική του ταυτότητα (Σεφέρης, Μαθίος Πασκάλης, Στράτης Θαλασσινός, 'Ιγνάτης Τρελός). Τέλος, ἀξιοσημείωτη, καὶ συγκινητική, εἶναι η διάφανη ἐπιθυμία τοῦ Σεφέρη νὰ ὑποθέσει τὴν ὑπαρξὴ ἐνὸς νέου «έπαρκη ἀναγνώστη» στὸ 'Αμύνταιον τοῦ 1937. Κάποτε ποὺ τὸν ωτησα γιατὶ διάλεξε τὸ 'Αμύνταιον, ἀποκρίθηκε πῶς, δταν ὑπηρετοῦσε στὴν Κορυτσά, περνοῦσε συχνὰ ἀπὸ ἔκει μὲ τὸ τραίνο καὶ ἀναρωτιόταν ἀν δὲν ὑπῆρχε, σὲ τούτη τὴν κωμόπολη, ἔστω καὶ ἔνα νέο παιδί ποὺ νὰ διαβάζει μὲ προσοχὴ τὰ ποιήματά του.

Γ.Π.Σ.



των, ἀπαιτεῖται ἡ λειτουργία τῆς λογικῆς ἐπίμονα καὶ ἀναπόφευκτα». Ἀσφαλῶς απαιτεῖται, καὶ μᾶς τὸ ἔδειξαν οἱ λογικότατοι δπαδοὶ τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ, ποὺ ἀπὸ λογικὴν ἔφθασαν στὸν ἐκ προμελέτης παραλογισμό. «Ομως, καθὼς θυμοῦμαι ἀπὸ τὸ γυμνάσιο, οἱ τρεῖς σταθμοὶ ποὺ σημειώνει δ. κ. Αἰμ. Χ. εἶναι ἡ τυπικὴ πορεία τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης, καὶ εἰχα τὴν ἐντύπωσην πώς ὑπῆρχε κάποια διαφορὰ ἀνάμεσα σ' αὐτῇ καὶ τῇ λειτουργίᾳ τοῦ καλλιτέχνη. »Επειτα ρωτιέμαι: ποιά εἶναι ἡ συναγωγὴ συμπερασμάτων τοῦ «Ομήρου π.χ.; »Ἐκτὸς ἂν εἶναι ἡ «Ιλιάδα». Μὰ τότες, ἂν λέμε τὸ ἔργο τέχνης συμπέρασμα, δὲν εἶναι τοῦτο ἀσάφεια; »Ἐπειτα σὲ κάποιο «Μπουκέτο» διάδασα πώς δ Ούγκων ἔνπνοῦσε στὶς πέντε τὸ πρωὶ καὶ ἀράδιαζε τοὺς στίχους του, χωρὶς νὰ σταματήσει, σχεδὸν αὐτόματα, ὥς τὸ μεσημέρι. »Αγ εἶναι τὸ ἱστορικὸ ἀληθινό, καὶ ἂν ὑποθέσουμε ὅτι συγεσώρειε, ἀνέλυε καὶ συνήγαγε ἀπὸ τὸ μεσημέρι ὥς τὸ βράδυ, πῶς γὰ πιστέψω ὅτι μιὰ τέτοια ποιητικὴ ροή δὲν ἀνέτρεπε πολλές φορὲς δλεις τὶς προκαταρκτικὲς συναγωγές του; »Ας παραδεχθοῦμε διμως — ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ τὸ ὑποστηρίζουν — πώς δ «Οιμηρος δὲν ἦταν ποιητὴς καὶ πώς δ Ούγκων ἤταν ἔνας βλάκας» θυμοῦμαι ὥστόσο νὰ μοῦ ἔχουν διηγηθεῖ πώς δ Μπαλζάκ ἀποκρίθηκε σ' ἔνα φίλο του ποὺ θαύμιαζε τὴν παρατηρητικότητά του: «Ἐγώ δουλεύω πάρα πολύ, δὲν μοῦ μένει καιρὸς γὰ παρατηρήσω». »Αγ δὲν παρατηροῦσε δ Μπαλζάκ, τότε ποιός παρατηροῦσε; «Ο κ. Αἰμ. Χ. θέλει νὰ πεῖ κάτι ἄλλο. Τί θέλει γὰ πεῖ; »Ας εύχηθοῦμε γὰ δρεῖ τὸν δρόθι λόγο ἡ κριτική· ἵσως τὸν δρεῖ τότε καὶ ἡ ποίηση.

*Αμύνταιον, 29 Σεπτεμβρίου 1937

Μὲ τιμή,

ΛΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ [=ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ]

