

Κατευνόδιο πάλι δ Ρωμοὺς θὰ πῆ
στοῦ Μεγαλοσταύρου τὴν ἐπιτροπή.

Αναχωρεῖς, ἐπιτροπή κι' ἔκει ποῦ πᾶς ἐλπίζω
ν' ἀνταμωθῆς μὲ τὸν Χαμίτ, ποῦ τόσον ἀγαπῶ
κι' ἀν τὸν ἰδῆς ἀπὸ κοντὰ σπουδαίως σ' ἔξορκίζω
νὰ τοῦ εἰπῆς ἐκ μέρους μας αὐτὰ ποῦ θὰ σοῦ πῶ.

Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς δλα μας θὰ γίνουν μέλι γάλα,
πῶς ἀεράκι μολακὸ τὰς σχέσεις μας φυσᾶ,
πῶς τῶν Ρωμηῶν ὁ βασιλῆς ἐπρόβαλε καββάλα
εἰς τᾶλθος ποῦ τοῦτοιειλε μὲ τὸν Τζεβδὲτ πασσᾶ.
Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς κάθε τι κακὸ ἐλησμονήθη
καὶ ή Ἑλλὰς ἥσυχασε καὶ ἴκανοποιήθη.

Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς ὑφάγαμε ὀρνίθια καὶ παπιά
καὶ στὴν ὑγειά του ἥτιαμε Πολίτικο οακί,
νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς τίποτε δὲν μᾶς χωρίζει πιά,
μονάχα τὸ ἀόρατο τῆς Φατιμές βρακί¹
καὶ ἄλλο τίποτε ἐχθροὺς ως τώρα δὲν μᾶς κάνει
παρὰ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ σοφὸ Κοράνι.

Νὰ τοῦ εἰπῆς χαρίσματα πολλὰ πῶς τοῦ χρωστοῦμε
γιὰ τοῦ μεγάλου Ἰμπιγιάζ ἔκεινον τὸν ἀστέρα,
πῶς δλοι μας τὸν ψάλλουμε καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε
γιὰ τὰ πυροτεχνήματα ποῦ ἔστειλ' ἐδῶ πέρα
κι' ἐκάησαν εἰς τὸν χορὸ τοῦ Μπέη τοῦ Ριζᾶ
κι' ἐθαύμασε ὁ βασιλῆς καθὼς κι' ἐμεῖς τὰ ζᾶ.

Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς εἴμαστε σὰν πρῶτα παλληκάρια
κι' ἀν ὁ Κζεμάλ ἐσούφρωσε καμπόσα μας σφουγγάρια
καὶ ἀν τοὺς Δεσποτάδες μας ή Πύλη του βαρῷ
καὶ μὲς στὰ καλυμμαύχια των καθίζουν τὰ Οὐρί,
ἄλλα ἐμεῖς θὰ εἴμαστε παντοτεινοὶ του φίλοι,
φθάνει ἀκόμη ἀλογα στὸν βασιλῆα νὰ στείλῃ.

Νὰ τοῦ εἰπῆς εὐχαριστῶ ἐκ μέρους μας μεγάλα
καὶ γιὰ τὸ νέο Σεφακά τ, ποῦ ἔστειλε μὲ τᾶλλα
εἰς τὴν καλὴ βασίλισσα τὴν μυριζῆλεμμένη
νὰ τὸ φορῷ μὲς στοὺς χοροὺς κατακαμαρωμένη.
Νὰ τοῦ εἰπῆς εὐχαριστῶ γιὰ κάθε του πεσκέσι
κι' ἀς στείλῃ καὶ στὴν Φασουλῆ κανένα νὰ φορέσῃ.

Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς χάσαμε ταῦγά καὶ τὰ Πασχάλια,
πῶς μὲ γιορταῖς τοῦ Βασιλῆα περνοῦμε τὸν καιρὸ μας
καὶ νὰ τοῦ πῆς γονατιστὴ μὲ χίλια παρακάλια
νὰ εὐδοκήσῃ νὰ δεχθῇ τὸν Μεγαλόσταυρό μας
καὶ πάντα τὴν κορδέλα μας στὸ στῆθος νὰ φορῇ
καὶ δταν εἰς τῶν χαρεμιῶν πηγαίνῃ τὰ Οὐρί.

Νὰ τοῦ εἰπῆς εὐχαριστῶ ἀπὸ τὸν Βασιλῆα
κι' ἀπὸ δλο τὸ Ρωμαϊκό καθώς καὶ ἀπὸ μένα
καὶ νὰ τοῦ πῆς πῶς δλοι μας φιλοῦμε τὰ χαλιά,
ὅπου πατοῦν τὰ πόδια του τὰ μοσχομυρισμένα,
πῶς μὲ τὰ μοῦτρα πέφτομε καὶ κάνομε μετάνοια
καὶ καίμε ἀπὸ δπίσω του καὶ ἀπὸ ἐμπρὸς λιβάνια.

Νὰ τοῦ εἰπῆς, ἐπιτροπή, μὲ τᾶλλα τὰ σπουδαῖα
πῶς τώρα πιὰ ἔχασαμε καὶ τὴν Μεγάλην.
Ίδεα, νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς ὅλημε τὰ κλέφτικα μηλιόνια,
νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς βγάλαμε τὸ κλέφτικο τσαροῦχι
καὶ ἄλλο τι δὲν θέλουνε τοῦ Διάκου τὰ ἔγγονια
παρὰ μὲς στὰ χαρέμια του νὰ γίνουνε κι' εύνοιχοι.

Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς ἀπὸ ἐδῶ δὲν τοῦ βρωμᾶ μπαροῦτι,
νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς ὁ Ρωμηὸς σκοτώνεται γιὰ πλούτη,
νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς ὁ Ρωμηὸς κατὰ διαβόλου στέλλει
τὴν Πόλι, τὴν Αγιά Σοφιά καὶ κάθε ἄλλο μνῆμα,
νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς ὁ Ρωμηὸς τὴν Πόλι πιὰ δὲν θέλει
καὶ τὴν ἀφίνει στὸν Χαμίτ αἰώνιό του κτῆμα.

Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς χάρισμα τοῦ δίνομε τὴν Πόλι
κι' οὔτε ποτὲ στὸν Βόσπορο θὰ πῆν δίκοι μας στόλοι,
νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς τοὺς Ρωμηοὺς τοὺς κάνει δπως θέλει,
φθάνει μονάχα Ἰμπιγιάζ στὸν βασιλῆα νὰ στέλλῃ
καὶ Μετζιτζέ καὶ Σεφφακάτ καὶ ἄλλα χρυσᾶ
ώσαν κι' ἔκεινα ποῦστειλε μὲ τὸν Τζεβδὲτ πασσᾶ.

Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς ὁ Μουφτῆς Λαρίσσης μὲς στὸν μπάλο
ἐνὸς σπαθάτου λιγεροῦ ἐπάτησε τὸν κάλο.
Νὰ τοῦ εἰπῆς πῶς κάθομαι κι' ἔγω στὸν καφφενέ
καὶ δικιάκοπα γιὰ τὸν Χαμίτ τὸ ἀπι,
νὰ τοῦ εἰπῆς πολλὰ γι' αὐτό καὶ σύ, κὺρο Βαλτινέ
καὶ σύ, κύρο Αντωνόπουλε, μεγάλε διπλωμάτη.

Αὐτά καὶ ἄλλα νὰ τοῦ πῆς, ἐπιτροπή μεγάλη,
ἄλλα προσέχετε καλὰ νὰ μὴ διωχθῆτε πάλι
ἀπὸ ψηλοὺς Βεζύρηδες καὶ ἄλλους περιδρόμους
κι' ὁ Μεγαλόσταυρος χαθῇ μετ' ἄλλων παρασήμων,
η μήπως μᾶς τὸν φέρετε καὶ πάλιν εἰς τοὺς ὄμοις
ώς τὸν σταυρὸν τοῦ Ἰησοῦ ὁ Κυρηναῖος Σίμων.

Τεῦχος Πανηγυρικὸν
έορτῶν βασιλικῶν
χάριν λίγων λιανικῶν.

Τὸ τεῦχος τοῦτο τοῦ Ρωμηοῦ, ω φίλοι συμπολῖται,
εἰς τὴν Εστίαν ποδὸς λεπτὰ τριάκοντα πωλεῖται
καὶ τρέξετε νὰ πάρετε αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα
διότι ἐπατήσαμεν τὴν ἔκτην χιλιάδα.

Ο Ρωμηὸς γνωστὸν σᾶς κάνω—πῶς στὸ σπῆτι μου ἀνέβη,
στὴν Νεάπολιν ἐπάνω —κι' ἀπὸ τοῦδε συνορεύει
μὲ ξενοδοχεῖον Ξύδη, —δρόστὸ λάδι, τρεῖς στὸ ξύδι,

μὲ Χημεῖον, μὲ μιὰ μάνδρα, —μὲ μεγάλη οἰκοδομή
καὶ μιὰ χήρα δίχως δάνδρα, —πούταν ἄλλοτε μαμμῆ.

Τύποις τοῦ Σταυριανοῦ—τοῦ Ιππέως τοῦ κλεινοῦ.