

"Ενα τραγοῦδι ψάλλω
εἰς τὸν Λασσάλ τὸν Γάλλο

Λασσάλ εύτυχισμένε, Λασσάλ ἀγαπητέ,
νὰ εὔρης τέτοια τύχη θὲν τόλπιζες ποτέ.
Δὲν ἥλπιζες ποτέ σου τέτοια δουλειὰ νὰ κάνῃς
καὶ τόσας φιλομούσους χωρίας νὰ τρελλάνῃς,
καὶ νὰ ιδῇς παράδεις, στεφάνους καὶ τιμᾶς,
καὶ τέτοια κελεπούρια νὰ εὔρῃς σὰν κι' ἐμᾶς.

Λασσάλ εύτυχισμένε, Λασσάλ ἀγαπητέ,
νὰ εὔρῃς τέτοια τύχη δὲν τόλπιζες ποτέ.
Μὲ λίγαις καρακάξαις παρὰ νὰ σαβουρώνῃς,
νὰ σεισσαι, νὰ λυγέσαι καὶ νὰ μᾶς καμαρώνῃς,
νὰ ἔχγις θαυμαστή σου κι' αὐτὸν τὸν βασιλῆ
καὶ καθεμά μεγάλη καὶ πρώτη φριελιά.

Μὰ δ, τι καὶ ἀν κάμης εἰς τῶν Ρωμηῶν τὸ γένος
ποτὲ κανένας λόγο δὲν θὰ σου "πῆ κακό...
φθάνει ποῦ εἶσαι Γάλλος, φθάνει ποῦ εἶσαι ξένος,
καὶ στὸν δικό μας τόπο θὰ εὔρῃς ροιζικό.
Κι' ἀκόμη ἀν γαιδάρους μᾶς βγάλης "στὴ σκηνὴ^{τὸ γκάρισμα τραγοῦδι Σειρήνων θὰ φανῆ.}

Μόν σέρ ἀμί, ἀκόμη τὸ ἔθνος δὲν ξεχάνει
ἐκείνην τὴν μεγάλην προκυματικῶς φωνήν,
ποῦ εἶπε ὁ Μουΐ σας "στ' αὐτὶ τοῦ Δεληγράνην
κι' ἡσθάνθημεν τοσαύτην χαρὰν καὶ ἡδονήν.
Κι' εὐγνωμονοῦν τὸ ἔθνος εἰς τὴν φωνὴν ἐκείνην
πρὸς σὲ πληρόνει τώρα διπλῆν εὐγνωμοσύνην.

Γιὰ δ, τι κι' ἀν σοῦ κάνουν ἐδῶ μὴν ἀπορῆς,
ἀλλὰ στραβὰ νὰ βάλης τὴν κάσκα ποῦ φορεῖς.
Σὲ βλέπουν δλαίς κι' δλοι σὰν χάγηδες "στὸ στόμα
νὰ μάθουν τί θὰ κάμης, ν' ἀκούσουν τί θὰ "πῆς,
καὶ γίνεσαι συνθέτης καὶ συγγραφεὺς ἀκόμα,
γωρίς νὰ κοκκινήσῃς, γωρίς νὰ ἐντραπῆς.

Καὶ φέρνεις ἀνω κάτω τὴν ιστορία δλη
καὶ γίνονται ἡ μαύραις καρδιαῖς μᾶς περιβόλι,
καὶ μὲ τοὺς ἔθνικούς μᾶς παιδιᾶς καὶ θουρίους
ἐνθουσιάζεις τόσας χωρίας καὶ χωρίους,
κι' ἀπ' ἔξω κλαῖς "στ' ἀλήθευξ καὶ μέσα σου γελής,
κι' ἔξω φρενῶν φωνάζεις τὸ «Ζήτω ἡ Ἑλλάς».

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα μόνο φυτρόνεις ποιητής
καὶ είναι ἡ Ἑλλάς μᾶς δευτέρα σου κοιτίς.
Φροντίζεις ως φιλέλλην γιὰ τὸ καλὸ τοῦ γένους

καὶ γιὰ τοὺς τόσους κόπους ἡ τσέπη σου βροντᾶ,
καὶ ἀρετὴν διδάσκεις εἰς τὰς χρηστὰς παρθένους,
ὅπου φοροῦν ἀκόμη φορέματα κοντά.

Καὶ κάθε τόσο ἔχεις τεκμήρια εὐνοίας
ἀπὸ τὰς λεγομένας καὶ λαϊκές οἰκογενείας.
Κι' ἀπὸ εὐγνωμοσύνην γχρίσματα καὶ δῶρα
πατέρες καὶ μητέρες φιλόττοργοι σοῦ στέλλουν,
διότι τὰ μικρά των μενιθάνουν ἀπὸ τώρα
πῶς εἰμποροῦν νὰ ἔχουν συζύγους δσους θέλουν.

Λασσάλ εύτυχισμένε, Λασσάλ ἀγαπητέ,
νὰ εὔρῃς τέτοια τύχη δὲν τόλπιζες ποτέ.
"Ημέρα εύτυχίας καὶ πλούτου ἀνατέλλει:
καὶ τοῦ Τσιγγροῦ θὰ πάρης τὸ θέατρον ἀκόμη...
ο βασιλῆς τὸ εἶπε, ο βασιλῆς τὸ θέλει,
κι' ο Χιώτης γρῦ δὲν "βγάζει στοῦ βασιλῆ τὴ γνώμη.

"Η τύχη σου θ' ἀνοίξῃ "στὸ θέατρο τοῦ Χιώτη,
ἐκεὶ κι' ο βασιλῆς μας καὶ τῆς Αὔλῆς οἱ πρῶτοι,
ἐκεὶ ἐπευφημίκι καὶ ἀνθοδέσμοι τόσαι,
κι' ο κόσμος πιὰ θὰ τρέχῃ, πατεῖς με καὶ πατῶ σε,
καὶ ἀπ' ἐκεὶ θὰ μάθουν οἱ "Ελληνές σου δλοι
μὲ τὸν Βοκάς μονάχα νὰ πάρουντε τὴν Πόλι.

Εἰς τὸ Παρίσι γι' ἀλλους τρχηουδιστὰς μὴν τρέχης,
μπορεῖς καὶ νὰ περάσῃς μὲ τούτους ὅπου ἔχεις.
Δὲν θέλομε κακιούργους, οἱ παλκιοὶ μᾶς φθάνουν,
καὶ τοῦτοι τὸν γεμῶντα πολλὴ δουλειὰ θὰ κάνουν,
κι' οι "Ελληνές θὰ θρίσκουν παράδεις νὰ πετοῦν
κι' οι φίλοι δὲν θὰ πάνουν νὰ τοὺς χειροκόπούν.

Σ' εὐγνωμονοῦν μεγάλως οἱ πρόγονοι τοῦ γένους,
διότι θὰ διδάξῃς αἰδὼ εἰς τὰς παρθένους,
κι' εἰς τὰς ἀδρὰς καρδίας τῶν εὐφλογίστων νέων
σὺ θὰ ἐμπνεύσῃς θάρρος καὶ φρόνημας γενναῖον
καὶ Μαραθωρομάχοι θ' ἀναφρούν ποτὲ
καὶ φλογεροὶ Τυρταῖοι κι' Λισχύλοι ποιηταί.

"Αλλ' ἀν σταυρὸ δικό μας ἀκόμη δὲν φορῆς,
γιὰ τοῦτο μὴ θυμώντας καὶ νὰ μᾶς συγγωρῆς,
καὶ πρὶν σταυρὸ κανένα νὰ πάρης διά νόμου,
έγω, μὸν σέρ, ἀν θέλης, σοῦ δίνω τὸν δικό μου,
καὶ τότε πιὰ ντυμένος ωσάν φουστανελᾶς,
μαζί μας θὰ γκαριζῆς τὸ «Ζήτω ἡ Ἑλλάς».



¹ "Ο Ρωμῆς γνωστὸν τὰς κάνω — πῶς "στὸ σπῆτι μου ἀνέβη,
"στὴν Νεάπολιν ἀπάνω, — κι' ἀπὸ τοῦδε συνορεύει
μὲ ξενοδοχείον Ξύδη. — δηδὸ στὸ λάδι. τρεῖς "στὸ ξύδι.

μὲ Χημείον, μὲ μιὰ μάνδρα, — μὲ μεγάλη οἰκοδομή,
καὶ μιὰ γήρα δίχως ἄνδρα, — πούταν ἄλλοτε μαμμῆ.